

2^e jaargang, no. 7
Juli/Augustus 2023



In deze uitgave:

- Het evangelie van de onzichtbare wereld
- Verenig mijn hart - nu leven (1a)
- Leer Hem kennen (4): genade en gerechtigheid
- Wandelen door het Oude Testament (7)
- De gezonde leer (8) - Waterdoop (7)
- Het volbrachte werk van Jezus Christus (2)
- Jeugdrubriek: Wat doe jij met pijn?
- Geestelijke manipulatie
- Boekennieuws

INHOUDSOPGAVE

- 2 Colofon
- 3 Van de redactie: Het evangelie van de onzichtbare wereld
- 3 Van de pioniers: Verenig mijn hart - nu leven (1a) - Henk Lijzenga
- 6 Websites en Youtube-kanalen - Henk Verbeek
- 6 Leer Hem kennen (4): genade en gerechtigheid - Christiana v.d. Velde
- 8 Gedicht: De plek van overvloed - Hanny Laurita
- 9 Wandelen door het Oude Testament (7) - Cees Visser
- 13 Studie-editie 'Gods plan met mensen' - Cees Visser via uitgeverij Phos
- 13 De gezonde leer (8): Waterdoop (7) - Jildert de Boer
- 16 Website het koninkrijk der hemelen - Henk Verbeek, Rita Blijdorp
- 17 Het volbrachte werk van Jezus Christus (2) - Piet Noordam
- 19 Jeugdruubriek: Wat als je pijn hebt? - Zeina Bassa-Dafesh
- 20 Twee nieuwe Bijbelvertalingen - redactie
- 21 'Goud Vanouds': mp3's van Toja Paas
- 21 Geestelijke manipulatie - Henk Herbold
- 24 Boekennieuws

DE WEBSITE BIJ DIT BLAD

Dat is: <https://www.hoger-op.nl> De extra [artikelen](#) van de redactie op de website geven een duidelijk inzicht wat het volle evangelie is. Ook alle verschenen nummers van het digitale blad 'Hoger-op' zijn te vinden onder [Magazine](#) in PDF-vorm. [Gemeenten](#) die achter het volle evangelie staan, zijn vindbaar onder dát kopje met hun websites en onder [Links](#) staan een aantal onafhankelijke websites. Er is een zoekfunctie om d.m.v. een trefwoord in de artikelen te vinden waar je naar zoekt. Als je een reactie wil geven op de site kan dat via button [Contact](#). Nadat de reactie gecheckt is, plaatst de beheerder/vormgever van de site, Henk Verbeek, hem eronder.

WEBSITES

die ondersteunend zijn voor het volle evangelie en de boodschap van het Koninkrijk der hemelen:

- <https://www.hoger-op.nl/gemeenten>
- <https://www.hoger-op.nl/links>

MEDEDELINGEN

Uiterste datum indienen kopij voor no. 8 van jaargang 2, september 2023, is 10-09-2023

- *Graag zien we dat schrijvers één of meer plaatjes bij hun artikel meeleveren.*
- *Voor de rubriek 'Dit zal ik nooit meer vergeten' kunt u een getuigenis inzenden.*
- *In het septembernummer het 2^e vervolgartikel van wijlen broeder J.E. van den Brink over de Kolossenzenbrief.*
- *Ook in het volgende nummer weer een artikeltje over 'Kingdom Now, welvaartsevangelie en preterisme' (4)*
- *Dit vakantienummer voor twee maanden telt 24 pagina's.*

COLOFON

Doelstelling

'Hoger-op' is een blad voor geloofsopbouw, verdieping en evangelisatie. Het wil een bijdrage geven:

- Aan de *samenbinding van gemeenten* die de boodschap van het 'volle evangelie' (dat wil zeggen: het *volledige* evangelie) willen uitdragen.
- Aan het geven van *impulsen voor de persoonlijke geloofsgroei* van jong en oud.
- Aan de *verbreding van het evangelie van het Koninkrijk van de hemelen* (= de hemelsferen), ook buiten de directe, eigen kring.

Vanuit de volheid van het evangelie willen we een boodschap uitdragen die het *inzicht in Gods Woord verdiept*. Het biedt een *stimulans om Jezus na te volgen* in de dagelijkse praktijk door in eigen leven *'hogerop' met de Heer* te komen.

Digitaal magazine

'Hoger-op' is een gratis digitaal blad. U kunt meer adressen ervoor opgeven via redactie@hoger-op.nl die interesse (kunnen) hebben het te ontvangen. Het blad verschijnt met ingang van 2023 om de maand (11x per jaar met een combinummer in juli-augustus) en heeft vanaf maart 2023 een omvang van 18-20 pagina's. *Elk nummer zal rond de 15^e-18^e van de maand uitkomen.*

Hoewel het fijn is als mensen het blad door de gemeente mailen, verdient het de voorkeur zelf persoonlijk een gratis abonnement aan te vragen de voorkeur. Door de publicatie als pdf op de website <https://www.hoger-op.nl> (met een link voor de ontvangers per e-mail) kan het gemakkelijk worden doorgestuurd naar andere christenen met wie je contacten onderhoudt en/of in gesprek bent. *Al verschenen nummers zijn terug te vinden op de website.* Er wordt ook op sociale media, met name op facebook, bekendheid aan gegeven.

Links

Het is fijn als er een link geplaatst naar <https://hoger-op.nl/> op verwante gemeentewebsites waardoor men op het blad wordt geattendeerd.

Redactie

Jildert de Boer

Vormgeving

Henk Verbeek

Verantwoording en copyright

Elke auteur draagt de verantwoordelijkheid voor zijn/haar artikelen en de redactie is verantwoordelijk voor de publicatie ervan. De link naar de pdf van het blad op de website kan vrij doorgezonden worden via de e-mail. Bij overname van artikelen: *graag bronvermelding.*

Correspondentieadres

Jan Azn. Leeghwaterstraat 6
3841 KC Harderwijk

Tel. 06-27269342; E-mail: redactie@hoger-op.nl

VAN DE REDACTIE

Het evangelie van de onzichtbare wereld

In juni maakten wij een rondreis door Israël en Jordanië. Voor ieder christen is het nuttig om het land van de Bijbel zelf in ogenschouw te nemen. Hoe vaak hebben we niet een westerse voorstelling van allerlei bijbelse taferelen. Dus is het goed om eens zelf in Israël geweest te zijn en met eigen ogen waar te nemen hoe alles er in de aardse werkelijkheid uitziet. Ook als je - zoals wij - een visie hebt die niet zozeer op het Israël naar het vlees gericht is, maar op het Israël naar de geest. Dat wil zeggen: op de Gemeente van het nieuwe verbond, die bestaat uit het overblijfsel van de Messiasbelijdende Joden en de als wilde loot tussengeënte heidenen, die beide deelhebben aan *"de saprijke wortel van de olijf"*, Jezus Christus (Rom. 11:5,17-18). Wat temeer opvalt als je daar verblijft, is de *godsdienst van de zichtbare wereld, vol van ceremoniën en rituelen*, zowel in het Jodendom als onder de Arabieren, inclusief de Palestijnen (8% van hen is christen). In het Jodendom en onder de moslims gaat het om het verrichten van goede werken in de zichtbare wereld en het uitvoeren van 'plichtplegingen' op aarde. Een lichtpunt is dat zowel het aantal Joodse christenen (nu 2% van de bevolking) als het aantal Palestijnse christenen langzaam stijgt (zo'n 8,5% van de Palestijnen in Israël). Wel moet gezegd worden, dat het overgrote deel van de Palestijnse christenen Rooms-Katholiek of Grieks-Orthodox, dus erg traditioneel is en gehecht aan hun rituelen en mechanische handelingen. Dit is sterk te zien in de pracht en praal van de 'Geboortekerk' in Bethlehem, die over de twee genoemde kerken plus de Armeense kerk verdeeld is. Bij onze rondreis door Israël vertelde onze gids bij het aandoen van de zgn. 'heilige plaatsen' dat men vaak in de vroege kerkgeschiedenis om plekken waar Jezus een wonder deed of een belangrijke toespraak hield een 'muurtje' bouwde. Vaak heeft men later 'daar overheen' een fraai uitzijnde kerk gevestigd en deze gestalte gegeven als statussymbool in de zichtbare wereld.

Hoe goed in het te beseffen, dat het nieuwe verbond geen 'heilige plaatsen' en ook geen 'Heilig Land' op aarde kent. De Heer heeft gezegd dat wij noch op de berg Gerizim (in Samaria, onderdeel van de huidige Westbank) noch te Jeruzalem die Vader zullen aanbidden (Joh. 4:21). *De Vader zoekt aanbidders die Hem in geest en waarheid aanbidden* (Joh. 4:23-24). Dat is onafhankelijk van welke plaats ook, want *"de Allerhoogste woont niet in wat met handen gemaakt is"* (Hand. 7:48; Hand. 17:24). Het gaat nu om innerlijke zaken van ons hart, namelijk of wij *echt en puur* voor de Heer willen leven! Daarom is ons bidden ook een bezig-zijn in de geestelijke, onzichtbare wereld van de hemelsferen, waar de Vader en de Zoon zijn en wij engelen van God zien functioneren, als ook onze strijd voeren tegen de demonen! Wij richten ons niet in de eerste plaats op het Midden-Oosten, al hopen wij dat er ook veel Israëliërs en Palestijnen Jezus Christus als hun Here vinden. Maar wij willen doorgaan met het *"zoeken en bedenken van de dingen die boven zijn, waar Christus is en niet de dingen die op aarde zijn"* (Kol. 3:1-2) met de 'positieve neerslag' daarvan 'van bovenuit' in ons praktische, dagelijkse leven (Kol. 3:5-17). In Hoger-op willen we net als Jezus het evangelie van het Koninkrijk der hemelen verkondigen, dat is bij Paulus de boodschap van het functioneren in de hemelse gewesten, *"daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare, want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig"* (2 Kor. 4:18). *Bent u/ben jij ook gegrepen van deze hemelse roeping?*

VAN DE PIONIERS:

VERENIG MIJN HART - NU LEVEN (1)

Naar een toespraak in de VEG Enschede van 1999-08-01.

Henk Lijzenga

Ik wil graag een paar teksten lezen, eerst uit **Psalm 27 vers 11**, een psalm van David en daar staat:



"Onderwijs mij, Here, uw weg en leid mij op een effen pad om mijner belagers wil; geef mij niet prijs aan de lust van mijn tegenstanders, want valse getuigen staan tegen mij op, en hij die geweld blaast. O, als ik niet had geloofd des Heren goedheid te zullen zien in het land der levenden! Wacht op de Here, wees sterk, uw hart zij onversaagd; ja wacht op de Here."

Dat ervaart David. Dat kun je in je leven ervaren, dat kun je als gemeente ervaren. Een onversaagd hart, hoe krijg je dat? (Andere woorden voor 'onversaagd' zijn: dapper, heldhaftig, onverschrokken, onvervaard, stoutmoedig en zonder vrees, red.)

Een tekst uit **Psalm 25:4** *"Here, maak mij uw wegen bekend, leer mij uw paden, leid mij in uw waarheid en leer mij, want Gij zijt de God mijns heils, U verwacht ik de ganse dag."*

En dan **Psalm 86:11-17** *"Leer mij, Here, uw weg, opdat ik in uw waarheid wandele; verenig mijn hart om uw naam te vrezen. Ik zal U loven, Here, mijn God, met mijn ganse hart, en uw naam eren voor altoos; want uw goedertierenheid is groot jegens mij, Gij toch hebt mijn ziel gered uit het zeer diepe dodenrijk. O God, overmoedigen maken zich tegen mij op, een bende van geweldenaars staat mij naar het leven, zij stellen U niet voor hun ogen. Maar Gij, Here, zijt een barmhartig en genadig God, lankmoedig en rijk aan goedertierenheid en trouw. Wend U tot mij en wees mij genadig, verleen uw knecht uw sterkte, verlos de zoon van uw dienstmaagd. Doe aan mij een teken ten goede, opdat mijn haters het zien en beschaamd staan, wanneer Gij, Here, mij geholpen en getroost hebt."*

Het mens-zijn van David

Allemaal woorden van David, woorden van een mens die zijn hart laat spreken. Een mens die midden in het leven staat, een mens die van alles meemaakt en tegelijkertijd ook - staande in dat leven - zich richt op God. Denk maar niet dat dat bij David automatisch gegaan is. David is daarin ook volop mens. Hoe weet ik dat? Dat blijkt uit al zijn Psalmen. Hoe vaak geeft hij niet weer wat er allemaal door zijn hart gaat, wat hij voelt, wat hij denkt, wat hij meemaakt, wat hij tegenover zich ziet. En ook wat er verder in zijn hart leeft. Gedachten over

zichzelf, maar ook gedachten die hem bezighouden in het zoeken naar die God van Israël, de God van Abraham, Isaak en Jacob.

Voorbeeld voor ons

David is daarom een mens die ons een aantal richtlijnen kan geven om ook midden in de wereld te staan. En midden in de wereld, daar bedoel ik mee dat je keuzes gemaakt hebt om *anders* te zijn dan de wereld en toch *tegelijktijd* volop in dit leven mee te leven. God wil niet dat wij als christenen ons als kluizenaars gaan gedragen of een heel eigen groepje gaan vormen en ons daar alleen maar veilig voelen en verder alles maar op zijn beloop laten. God wil dat we in de wereld staan en in die wereld volop mens zijn. En in dat volop mens- zijn *uiteleven* wat God eigenlijk wil, wat God eigenlijk voor ons heeft.

Kostbaar voor God te midden van het vuur

God wil dat goud in ons zo vormen dat wij beseffen en ervaren dat wij goud zijn, dat wij kostbaar zijn, maar ook bestand tegen het vuur, dat wij van een soort mens zijn geworden waar de boze zich op te pletter loopt en waar God zich in verlustigt. Waar Hij van geniet, waar Hij blij mee is, zo wil God ons in de wereld laten staan. Zo stond David daar ook, te midden van een volk, te midden van mensen die hem liefhadden, te midden van mensen die tegenover hem stonden, te midden ook van onheil wat hem af en toe overkwam.

Waardig gekeurd door God

Het gaat mij om de gedachte in Psalm 86 vers 11, waar staat: *'verenig mijn hart.'* Hij zegt ook: *'leer mij Uw weg'*, maar vooral: *'verenig mijn hart om Uw naam te vrezen.'* En dan niet zo zeer dat het vrezen van die naam, in de betekenis van er bang voor zijn, maar vanuit het respect, vanuit die grote waardering van wie God is. Of vanuit de gedachte die Paulus schrijft: *'God heeft ons waardig gekeurd het evangelie toe te vertrouwen.'* (1 Thess. 2:4). God vindt ons de moeite waard om de geweldige boodschap die Hij bij de mensen wil brengen, ons toe te vertrouwen. Zo waardig keurt God ons.

Ontzag voor Gods naam

'Verenig mijn hart om Uw naam te vrezen', om in dit leven zo te leven dat die naam van U boven alles gaat en dat te midden van wat er ook gebeurt, al die tijd weer dat ontzag voor die naam er blijft. Kennelijk gaat dat ook bij David niet vanzelf. Hij wil dat, hij heeft daarvoor gekozen. Hij wil die naam vrezen, dat uitleven, vol respect, vol ontzag in deze wereld staan. Maar hij merkt dat zijn hart daar niet altijd bij is. Hij merkt dat er in zijn hart een heleboel dingen zijn die dat soms tegenstaan. Om die situatie, je aan de ene kant totaal overgeven aan God, geweldig blij zijn, ruimte ervaren en aan

de andere kant die druk, die tegenstand en al die vragen, twijfel, onzekerheden en die gevoelens hoe moet het nou verder? In die situatie zegt David: *verenig mijn hart. Maak mijn hart één.*

Steeds weer het van God verwachten

Het eerste wat daarvoor nodig is dat doet David al door te zeggen: *verenig mijn hart.* Dus het eerste waar David altijd op uit is in elke situatie: terug naar God. Steeds weer bij God aankloppen, steeds weer terug naar de Here Jezus, steeds weer tegen hem aanleunen, steeds weer je door hem laten vertroosten, steeds weer je door hem laten uitdagen, steeds weer verwachten, zoals we ook gelezen hebben. David verwacht de Here. Dat is nodig om een verenigd hart te krijgen.

Gods weg leren te gaan

David zegt: *'leer mij Uw weg'*, dat wil hij dus. Leer mij God, welke weg ik moet gaan, hoe mijn weg is in deze levenssituatie, leer mij dat, dat kan ik niet alleen, dat weet ik ook niet, maar u kunt het mij leren, mij daarin onderwijzen. U kunt me aanwijzingen geven, adviezen geven hoe mijn weg in dit leven zal zijn. En hij zegt als U mij dat leert dan gebeurt daar het volgende, *'dan wandel ik in Uw waarheid.'* Dan ben ik bezig met waar U mee bezig bent. Dan houd ik mij aan de woorden die U gesproken hebt. Dan blijf ik bij die woorden, bij die waarheid. Je zou ook kunnen zeggen dan blijf ik bij de werkelijkheid, dan blijf ik bij het echte. Dan blijf ik bij het waarachtige, dan werkt het zo in mij dat ikzelf ook waar en zuiver word.

Het hoogste doel

Ook voor ons is dit heel erg belangrijk, niet alleen om in het leven te staan maar er is nog een hoger doel. Namelijk om in een levenssituatie te komen waar Jezus over spreekt in Johannes 17:20 als hij zegt: *"Vader, U in mij en ik in U."* Dan heeft hij het over één zijn met de Vader. De eenheid tussen de Vader en de Zoon. Jezus bidt dan ook en spreekt uit in Johannes 17 dat wij dat ook zullen zijn, dat zijn discipelen zo ook zullen leven. Dus dat als hoogste, een levenssituatie, waarin ik als mens steeds meer ervaar wat God in mij geeft en uitwerkt, een levenssituatie waarin ik dat van God uit beleef door Jezus Christus en waarin tegelijkertijd alles wat er in mij omgaat ook naar God toe gaat en behaaglijk voor God is. Dat is veel. Dat is heel veel. Wie kan dat? Jezus Christus.

Jezus leefde volkomen één met de Vader

Hij heeft het uitgewerkt. Hij heeft zijn hart steeds weer verenigd. Hij heeft in zijn hart steeds weer allerlei gedachten en impulsen en gevoelens en wat Hij ook allemaal meemaakte steeds weer teruggebracht tot dat ene. Doordat Hij dat deed, beleefde hij ook voortdurend die eenheid. Hij

kwam steeds weer met alles wat Hij meemaakte en wat Hij wist terug bij dat ene: *Vader, U in mij!* Wat er ook allemaal gaande is, wat er ook allemaal gebeurt, hoe het ook allemaal in elkaar zit, of mensen me wel of niet moeten, of ze mijn woord wel of niet aanvaardden. Vader ik kom steeds weer bij U, want ik wil die eenheid met U beleven. Alle dingen die me bezighouden breng ik iedere keer bij U.

Alle situaties overgeven aan de Vader

Dat schrijft Petrus bijvoorbeeld. Als Petrus in zijn eerste brief aanhaalt dat Jezus gesmaad werd en bespot, dan staat er dat Hij *het overgaf aan de Vader, 'aan Hem die rechtvaardig oordeelt'* (1 Petr. 2:23).

Daar ligt een geweldig geheim over de vereniging van je hart. Dat was eigenlijk het principe dat David ook uitwerkt: *steeds weer met al die dingen die in je leven spelen naar God toe en het overgeven aan Hem.* Zorgen, lasten, vragen, vreugde, ontwikkeling, uitzicht, voorspoed, maar ook verdriet, tegenslag, met al die dingen die je bezig kunnen houden steeds weer terug naar de Vader. Steeds weer alles brengen bij die levende God die zich in Jezus Christus geopenbaard heeft. En: steeds weer terug naar de Here Jezus, hoe deed U dat? Here Jezus, hoe ging U daar mee om? Je hart verenigen, dat is dus teruggaan naar dat ene.

De dingen loslaten bij God

Daarvoor is ook nodig dat je op een bepaald moment loslaat en wat kan dat soms moeilijk zijn. Want dat probleem is er. Die vraag is er. Of je weet niet hoe de weg verder is. Je weet niet hoe het probleem opgelost moet worden, je weet niet hoe je uit je nood moet komen of je weet niet hoe je met je nood om moet gaan, waar geen oplossing voor is, menselijk gesproken. En dan terug te gaan naar die ene Jezus Christus en het bij hem te brengen en het over te geven aan God en te erkennen: *ik kan het niet, maar U!* Mijn vertrouwen is op U, mijn verwachting is op U, mijn oog is op U, ik zie uit naar U naar uw aanwijzingen, leer mij uw weg, leid mij, spreek, openbaar U, maak U bekend. *Dus naar God toe en dan loslaten.*

Ik weet niet hoe het moet, maar laat het over aan God

Dat zijn dingen die mij geholpen hebben de afgelopen paar maanden. *Dat heb ik in praktijk gebracht en daardoor blijf ik rechtop.* Zo ervaar ik het. Daardoor zie ik kans om in elke situatie iedere keer weer te kunnen spreken. Heb ik dan alle antwoorden? Nee. Weet ik dan hoe het allemaal gaat lopen? Ook niet. Ik zou u een heleboel dingen op kunnen noemen, ook ten aanzien van de gemeente, en ten aanzien van individuele levens waarvan ik zeg: *God, hoe moet dat? Hoe moet dat straks?* Maar dit houdt mij overeind. *Steeds weer terug naar die ene God de Vader, naar Jezus Christus, wat Hij*

spreekt en wat Hij zegt. En het aan hem overlaten. Doordat ik dat doe, merk ik dat ik ook anderen kan bijstaan.

Keuzes maken zijn nodig voor nu

Maar het is niet iets wat je aanwaait. Daar moet je keuzes voor maken. Daar moet je regelmatig ook aangeven: nee, ik wil me niet alleen vergapen op die heerlijkheid in de toekomst, *ik wil nu leven.* Ik wil me ook niet totaal laten overspoelen door alles waar ik mee te maken krijg, ik wil NU leven. Dus kracht Gods ervaren. Staan, rechtop blijven, ertegen kunnen. Me daarin oefenen. Dat is waar David ons toe oproept, dat we ons hart verenigen. Dat we in ons hart deze dingen in praktijk brengen. De weg van God zoeken, luisteren, leren, geleerd willen worden, opdat het echte in ons openbaar wordt. Het steeds weer op de schouders van Jezus leggen.

Je last op zijn schouders leggen

Ik merk ook hoe gemakkelijk je erin kunt blijven steken en almaar zelf oplossingen zoekt en denkt: dan moet het zo, en dat moet gebeuren, en als dat gebeurt kan ik dat doen, enzovoort. Dat is niet verkeerd, maar daar moet je niet in blijven steken. Je moet iedere keer in die overwegingen van je hart steeds weer terug naar Jezus Christus en het op zijn schouders leggen. Bij die tekst uit Mattheüs 11:29 *'Mijn last is licht en mijn juk is zacht'*, heb ik wel eens gezegd: "Heer, ik ervaar heel wat anders." Dan wordt de Here niet kwaad, dan keert Hij zich niet af. Maar dan is het wel belangrijk als je zulke dingen tegen Hem zegt, om je oren open te hebben voor de Geest van God en voor het Woord.

Zijn stem leren verstaan, ook al voel of hoor je soms niks

Ik heb meerdere keren ervaren op momenten dat ik zo iets zei, dat Hij heel voorzichtig en heel zacht aanwijzingen gaf waarom het zo zwaar was. Dan hoeft dat helemaal niet met grote woorden te gebeuren, maar soms weet je het ook. Want anders kunnen mensen zeggen: ik voel dat niet, ik ervaar dat niet. Nee, soms voel je dat niet, soms hoor je niks. Maar terwijl je dat uitschreeuwt naar God of heel vriendelijk zegt, of wanhopig het bij Hem uit, kan je soms toch merken dat daar gedachten zijn, andere gedachten die als het ware naast die gedachten van jou komen. Er zijn ook momenten dat ik merkte dat de Here Jezus tegen mij zei: *maar je moet het ook anders doen. Zoals je het nu doet, is het heel zwaar.* Dan is dat juk ook niet zacht, maar er zijn nog betere manieren. En één daarvan was wel voor mij, het nog duidelijker bij Hem brengen, er met Hem over praten en het bij Hem laten. *Verwachten dat Hij dan wegen vindt om je sterk te maken, zodat je kunt blijven staan.* Dat heeft alles te maken met je hart één maken. Eén worden in je hart (*wordt vervolgd met het b-gedeelte van deze boodschap*).

De tekst van de mp3 is uitgetypt door Corrie Kuster en enigszins bewerkt door Ine Lijzenga in samenwerking met de redactie.

WEBSITES EN YOUTUBE-KANALEN

Door Henk Verbeek

Om bekendheid te geven aan wie we zijn en wat we zoal doen hebben we Websites gemaakt. Voor het beschikbaar maken van **videomateriaal** is YouTube beter geschikt. Dus naast een website heeft Christengemeente den Haag een z.g. YouTube kanaal met de naam:

<https://www.youtube.com/@christengemeentedenhaag>.

Dus gemakkelijk te onthouden. Daarop staan de video's van de predikingen van de gemeente, verwijzing naar de Podcasts en de Kapelklanken-liederen (voor zover nu toegevoegd). Nu zijn opgenomen liederen natuurlijk geen video's, maar door de tekst in beeld te brengen (met een achtergrondje) kan het als video worden weergegeven.

Sinds kort heeft **Hoger-Op**, naast een website, ook een YouTube kanaal: <https://www.youtube.com/@hoger-op>. Dit kanaal kan voor video's gebruikt worden. Op dit moment staan er zo'n 50 liederen op uit de 'Breek uit in gejuich' (BUIG)-bundel, op dezelfde manier als de Kapelklanken (met tekst). Uiteraard niet de liederen die daar ook al in stonden. Wellicht kent u de liederen nog. Beluister ze eens!



Nog even over *Kapelklanken*: Op dit moment staan er 40 liederen uit de bundel op de website. Deze zijn ook achter elkaar af te spelen door de [Playlist](#) aan te klikken. Als je daarbij voor 'shuffle' kiest, spelen ze willekeurig af.

Liederen om te luisteren

Vrijwel alle liederen die ik onder dit kopje aanhaal zijn ingezongen door gemeenteleden (meestal de jeugd) en opgenomen op een DAT-recorder. Het laatste lied dat zo is geregistreerd is van Frank de Graaff nl. [Lied 213 - Heer, U geeft het leven](#). Daarin zingen we dat het ook wel eens moeilijk kan zijn in je leven. Tegenslagen en verdriet kunnen het je moeilijk maken maar met Gods kracht, gaat het lied verder, kom je er doorheen. Jezus doorstroomt je dan weer met Zijn liefde.

Als ik een lied met een hoger nummer wil laten horen moet ik de zangdiensten één voor één beluisteren om dat lied terug te vinden. Zo vond ik [lied 226 \(De Christus komt openbaar in de zijnen\)](#), gezongen in 2000 tijdens een gemeentedienst, waarin: "aan ons is door strijd heen zege beloofd". We komen er doorheen en wordt Jezus zelfs zichtbaar in ons. Bij het beluisteren trof mij ook het prachtige pianospel van Johan Verdouw.

LEER HEM KENNEN (4)

GENADE EN GERECHTIGHEID

Door Christiana van de Velde



Heel graag wil ik u laten zien, wat de Bijbel ons aanreikt over de begrippen GENADE en GERECHTIGHEID.

GENADE is nu eenmaal precies wat we nodig hebben. Om te kunnen leven, om te kunnen geloven, om vrij te kunnen zijn, om gelukkig te zijn, ongeacht omstandigheden.

GENADE wil zeggen, het hangt niet van mij af, van wat ik kan en van wat ik ben. Maar Hij geeft het, Hij doet het samen met mij, Hij vult het aan in mij, Hij heeft overwonnen en sterkt mij, zodat ook ik zal overwinnen.

Doorn in het vlees

Paulus kreeg als antwoord op zijn gebed om van de satan verlost te worden: "*Je hebt genoeg aan Mijn genadige goedheid*" 2 Kor. 12:9.

U kent vast dat verhaal wel, Paulus werd gekweld door een doorn in het vlees, veroorzaakt door een engel van satan en hij had er al drie keer voor gebeden dat dit nu eindelijk eens ophield, maar de Heer zegt tegen hem: "*Je hebt genoeg aan Mijn genadige goedheid*". Mijn liefde is toereikend. Je zult alles krijgen wat je nodig hebt.

O ja, om overal van te genezen, om alles te hebben wat je hebben wilt? Nee, maar wel om in relatie met Mij te kunnen blijven. En dan zal uiteindelijk alles goed komen.

Eigenlijk wilde Paulus zo graag van die doorn af, maar de duivel had maar één doel met die doorn, dat Paulus zijn geloof in de Vader zou verliezen, dat hij Hem de rug zou toekeren.

De Heer zegt hem nu, die doorn is niet het allerbelangrijkste in je leven, het allerbelangrijkste is dat wij samen EEN zijn, want dan zal alles tot een herstel komen. Maar eigenlijk was die doorn super belangrijk geworden in Paulus' leven.

De eenheid met de Vader is primair

Vaak lijken andere dingen veel belangrijker dan je EENHEID met de Vader.

Als ik maar van die hoofdpijn af ben.

Als die relatiestoring nu eindelijk eens voorbij is.

Als dat conflict met mijn kind nu maar goed komt. Alles kan belangrijker lijken en meer bepalend, dan je eenheid met de Heer.

Nee zegt de Heer, Ik heb je probleem wel gezien, maak je er niet zo druk om, Wij gaan samen verder, blijf in eenheid met Mij en uiteindelijk zal alle verdriet en pijn, onbegrip en angst af moeten laten.

Eigenlijk is het een geweldig voorbeeld. Niet iedere strijd wordt opgelost, maar Zijn GENADE is er altijd om in Zijn liefde te kunnen staan en om zelf GENADE te kunnen zijn.

Want daar gaat het om, ten eerste dat je voor 100% beseft dat je leeft, *“onvernietigbaar leven”* (Hebr. 7:16) hebt, omdat God GENADIG is voor jou. Dat je het gewoon hebt gekregen, die vergeving van wat fout was, maar ook die vrijheid om nu te leven. Dat jij mag en kan zijn, zoals jij bent.

Wat streef je na?

In Spreuken 21:21 staat: *“Wie rechtvaardigheid en liefde nastreeft, zal het leven zelf vinden, en rechtvaardigheid en eer.”*

Nastreven wat is nastreven? Voor mij betekent dit, dat er zo mee bezig bent dat het helemaal je eigen wordt. Zoals iemand op kan gaan in een hobby of een sport.

Het is zo met Gods gedachten bezig zijn, dat je ze vast kunt houden, ook als het heel moeilijk is.

Een verhaal

Ik las van de week een verhaal, dat echt gebeurd zou zijn, waarin ik las hoe iemand uiteindelijk LEVEN voor zijn broer vond.

Ik wil het u toch even in het kort vertellen. Dit verhaal gaat over een broer die liefde en leven voor zijn broer zocht en vond. Het speelt zich ergens in het Midden Oosten af.

Er waren twee broers. De ene geloofde en leefde een goed en gelukkig leven en de ander geloofde niet; hij was in de criminaliteit terecht gekomen.

De gelovige broer had hem vaak gesmeekt om toch God te erkennen en aan te nemen in zijn leven, zodat hij helemaal in de vrijheid kon komen. Maar die keus maakte de ander niet.

Op een dag kwam de ongelovige broer thuis en rukte de deur open. Hij zat helemaal onder het bloed en riep: “verberg me, de politie zit me op de hielen.” Zijn broer bedacht zich geen moment trok zijn kleren uit en trok de bebloede kleren van zijn broer aan. “Ga gauw naar het kantoor” zei hij tegen zijn broer. Hij was nog maar net uitgepraat of de politie stond aan de deur te rukken. Toen hij opgedaan had, was het voor de politie vrij duidelijk, de man zat onder het bloed: hij was de moordenaar die ze zochten.

Hij werd meegenomen, veroordeeld en enkele dagen later terechtgesteld. De avond voor zijn terechtstelling, vroeg hij de gevangenisdirecteur te spreken. En hij vroeg aan hem om postpapier, een pen en een lakzegel, zodat hij een brief kon schrijven. De gevangenisdirecteur beloofde de brief na zijn terechtstelling te laten bezorgen.

Hij schreef aan zijn broer: ik heb mijn leven voor jou vrij zijn gegeven, omdat ik van je houd. Leef en wees vrij. Pak het aan. En pak ook aan het eeuwige leven dat de Zoon van God je heeft gegeven door Zijn leven te geven, en dat deed Hij ook met maar één reden, omdat Hij van je houdt!

De broer kreeg de brief, hij wist niet dat de terechtstelling al had plaats gevonden. Hij ging naar de gevangenisdirecteur en smeekte hem om hem gevangen te zetten en te veroordelen, want hij was de schuldige.

Maar de directeur zei: “voor deze moord is de straf al opgelegd en uitgevoerd. U bent nu vrij man, de misdaad is al tenietgedaan.” De broer ging naar huis, totaal ontdaan, hij moest het offer van zijn broer aannemen, want hij leefde en was weer onschuldig.

Echte vrijheid

En toen - uiteindelijk - nam hij ook het offer van de Heer van GENADE aan. Zijn oude vrienden probeerden hem in het begin weer mee te krijgen, maar steeds zei hij: “kijk mijn kleren, die zijn anders, ik ben anders, nu leef ik vrij.”

Veroordeling en vrijspraak

Over de moord heeft het recht gesproken en mijn broer heeft de veroordeling ondergaan die eigenlijk voor mij was.

Het is haast niet te begrijpen, maar zoveel hield hij dus van mij. En nu weet ik zeker dat God bestaat en dat Hij zoveel van mij houdt dat Zijn eigen Zoon de veroordeling die ik had moeten krijgen op zich genomen heeft en nu mag ik leven, genieten, goed doen. Zijn liefde, die mijn liefde geworden is ook uitdelen.

Herstel door God

Hij had *rechtvaardigheid en liefde* ontvangen en daardoor vond hij leven. In dat leven werd hem recht verschaft van alle pijn en verdriet dat hem was overkomen. Hij werd weer tot eer hersteld.

Eer? Ja eer. Toen God de mens schiep zag Hij dat de mens zeer goed was. Een mens die zo misvormd is geworden dat hij zelfs tot moord overgaat, is niet menselijk meer.

Bij God herstel je, word je weer mens zoals je bedoeld was. Dan ziet God weer dat je oorspronkelijk zeer goed bent.





GEDICHT

**'Heer... wat is het toch bijzónder
dat U ons altijd draagt en bij ons bent...
in elke strijd!**

**Dat U ons door elke strijd heen leidt...
en ons sterker maakt en kráchtiger!**

**Want waar Ú bent Jezus, is er een eindige
overvloed van uw grenzeloze, onméétbare liefde!**

**'Want Heer, U leidt ons uit met uw liefde,
U leidt ons uit naar de plek.. van óvervloed!
Het is de plek van uw zálving en rehabilitatie,
het is de plek voor ieder mèn... voor elke natie
Jezus... U leidt ons uit naar een hoger nivéau!
En hoe meer we loslaten en zeggen: 'Heer, hier is
mijn strijd...'
hoe meer U kunt stromen met uw krácht in elke
'nacht!'**

**'Want Jezus... U bent onze liefdevolle Vriénd,
U bent een tedere, genádigte en nooit te vergeten
Vriénd
en U houdt méér van ons, dan wij weten of beseffen!
Want door de strijd héén brengt U ons naar die
plek...
het is de plek van uw óvervloedige liefde,
het is die práchtige plek van overwinning
en van een sterk en kráchtig geloof in U... continu!'**

**'En zo valt de duivel in z'n eigen zwaard
want U bent onze HERDER... een Herder die zegt:
'Jou zal NIETS ontbreken, want Ik zorg voor je én ben
bij je!
Kijk naar Mij, naar jouw Herder, dan ZAL je niet
verdwalen
kijk maar naar Mij... NIET naar de storm
want DAN blijf je staan en wankel je niet!
Dus vertrouw op mijn liefde voor jou én... dat Ik van
je hou!'**

Hanny Laurita

WANDELEN DOOR HET OUDE TESTAMENT (7)

**Naar de bijbelstudie van Cees Visser op 2002-10-23 in
de VEG Immanuël te Breda.**

**Een nieuwe fase, zo goed en zo
kwaad dat gaat**



Na het gesprek met God en het bekleed worden door God moeten Adam en Eva het paradijs verlaten. Ze gaan weg met Gods belofte in hun hart, met uitzicht op verlossing en heil.

Je kunt je afvragen hoe lang die periode in het paradijs geduurd heeft. Hoe lang zal Adam hebben mogen eten van die boom van het leven? Ik denk niet zo lang. Enige jaren wellicht. We kunnen dat niet nagaan, het is ook niet zo belangrijk. Eén ding is duidelijk: nadat ze het paradijs verlaten, komen ze in de wijde wereld. Er begint een nieuwe fase in hun leven. Een fase, waarin naast het goede ook de kwade werkzaam is. Naast de zegen van God gaan ze ook de invloed van de vloek ervaren. Ze krijgen te maken met de dood, niet alleen in de geestelijke wereld, maar ook met het sterven in de natuurlijke wereld. Met mogelijkheden en moeilijkheden, met opgang en neergang. Zowel positieve als negatieve ontwikkelingen gaan tevoorschijn komen; ze staan aan het begin ervan.

De geleidelijke aantasting van de wereld

Adam en Eva komen in een wereld die onbewoond is, op plaatsen waar nog geen mens is geweest. Maar wat denk je, zal die wereld er totaal 'anders' hebben uitgezien dan de hof van Eden? Nee. De *hele* aarde is toe bereid door God voor de mens, voor de ontwikkeling van de mens. De hof van Eden ligt rondom de boom des levens. Van die boom mogen ze niet meer van eten; die situatie van volkomen, ongestoorde gemeenschap met God is voorbij. Maar de wereld *buiten* die hof is natuurlijk ook prachtig, en op dat moment nog steeds 'paradijselijk'. Met het ontstaan van de eerste zonde is niet gelijk de hele aarde verdorven. Dat 'aantastingsproces' is geleidelijk verlopen. Het klimaat op aarde is aanvankelijk nog steeds gelijkmatig en lenteachtig, aangenaam voor mens en voor dier: kostelijk. Te vergelijken met het klimaat in de hof. De aarde staat nog in de stand waarin God haar geschapen heeft: recht. Zij wordt volkomen gelijkmatig belicht door de zon. Er zijn dan nog geen dorre woestijnen, geen ijskoude poolgebieden. Geen hoge bergen, diepe eindeloze oceanen en onvruchtbare gebieden. Alles is dan nog harmonieus. Het geboomte draagt twaalf keer vrucht per jaar; heel de aarde is rijk aan planten en dieren. Er is overvloedige ruimte en overvloedig voedsel voor mens en dier. De aarde is dan nog steeds zeer goed. (Lees nog eens Studieblad 44: <https://veg-immanuel-breda.nl/onderwerp/studiebladen/>).

De aarde wordt gaandeweg gedemoniseerd

De aarde moet op dat moment nog 'veroverd' worden door het rijk der duisternis. Nadat Satan grip krijgt op Adam, op de 'beheerder' van de schepping, is het een kwestie van tijd voordat die demonisering zich verder voortzet in planten en dieren. Al het 'goede' op aarde krijgt het zwaar te verduren. Je ziet het 'kwade' in de tijd daarna steeds verder oprukken. En dat begint al direct in het eerste gezin op aarde, bij de eerste mensen die uit Adam en Eva worden geboren. In Genesis 4:1 staat: ***“De mens (Adam) nu had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger en baarde Kain; en zij zeide: Ik heb met des Heren hulp een man verkregen.”***

Dit gebeurt vrij snel nadat Adam en Eva de hof hebben verlaten. Mensen die daar studie naar doen, plaatsen deze gebeurtenis in het jaar 3999 vC; zo'n vijf jaar na het eerste jaartal op ons '[Overzicht Oude Testament](#)'. Of dat jaartal (4004 vC) slaat op de *schepping* van Adam of het moment dat Adam *zondigt*, weten we niet. Als we aannemen dat dit het moment van de zondeval geweest is, dan is er na vijf jaar een zoon geboren.

Kain en Abel worden geboren

Wat zegt Eva, en wat betekent Kain? Dat kun je niet meer uit het Hebreeuws halen, want dat is al een vertaling van de oorspronkelijke naam. Kain heeft een naam gekregen in de oorspronkelijke taal van mensen. 'Kain' is de Hebreeuwse vertaling daarvan. Wat Eva hier zegt, moet de betekenis zijn geweest van de naam die zij deze eersteling geeft: ***“ik heb met des Heren hulp een man verkregen.”*** Ik denk dat Eva hierbij gedacht heeft aan de vervulling van Gods belofte: uit uw zaad zal voortkomen ... (Gen.3:15). Zij ziet hier een eerste vervulling van die belofte: een man. Met welke verwachting zal ze Kain ontvangen hebben? Met welke verwachting zal ze Kain hebben grootgebracht? Wat zal het voor Eva dan een ontgoocheling zijn geworden, dat met name Kain de eerste moordenaar op aarde wordt, in plaats van degene die de mensheid dichter bij de verlossing brengt. ***‘Ik heb met des Heren hulp een man verkregen’***. Ondanks de 'smart' die haar is aangezegd bij geboorten van mensen (Gen.3:16), heeft ze met de hulp van de Heer een zoon gekregen. Eva is blij, je kunt je het voorstellen. Kort daarna baart zij een tweede zoon, Abel, waarschijnlijk een jaar daarna. Van Abel is geen naambetekenis vermeld en het heeft ook weinig zin om in het Hebreeuws te zoeken naar wat 'Abel' betekent. Laten we dat maar even loslaten.

Kain en Abel, de eerste twee zonen van Adam en Eva. Hebben Adam en Eva nog meer zonen gekregen? Ja. Worden ze allemaal genoemd? Nee. Slechts één van hen wordt in Genesis 5:3 genoemd: Set. Zijn naam betekent: God heeft mij een andere zoon gegeven in plaats van Abel. En daar zit een behoorlijke tijd tussen: 124 jaar na de geboorte van Abel. Ik

weet niet wat voor 'beeld' je hebt van Kain en Abel, en aan welke leeftijd je denkt als die twee mannen met elkaar naar het veld gaan. Aan twintig, dertig jaar? Niet dus. Zij moeten op dat moment ongeveer honderdveertig jaar zijn geweest. Vlak na de moord van Kain op Abel wordt Set geboren. Wat een tijd zit daar dan tussen? Als we nog eens naar Genesis 4:3 kijken: ***“Voorts baarde zij zijn broeder Abel; en Abel werd schaapherder, Kain landbouwer. Na verloop van tijd...”*** En dat is ruim honderdveertig jaar later. Dat blijkt uit Genesis 5:4. Al die jaren hebben deze twee jongens behoord tot het gezin van Adam en Eva.

Andere kinderen, van wie alleen Set genoemd wordt

Maar denk je dat het in die tijd alleen bij deze twee jongens is gebleven? Na de geboorte van Set leeft Adam nog 800 jaar. In Genesis 5:4 staat: ***“En de dagen van Adam, nadat hij Set verwekt had, waren achthonderd jaar, en hij verwekte zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Adam, die hij geleefd heeft, negenhonderd dertig jaar; en hij stierf.”***

Er zijn in het gezin van Adam en Eva veel meer dan twee of drie zonen geboren. Zij hebben kinderen gekregen vanaf het moment dat Kain en Abel geboren zijn, maar die worden allemaal niet meer genoemd. Alleen Set wordt genoemd, als 'plaatsvervanger' van Abel. Maar Set is niet het derde kind, maar de zoveelste zoon. Ook ná de geboorte van Set gaat de gezinsuitbreiding door. Er ontstaat een heel groot gezin, een familie, een stam. Ik denk dat je op deze manier de voortijd mag beschouwen. Je leest er weinig van, een paar verzen. Als je door die verzen heen kijkt en met die verzen aan het werk gaat, blijken er enorme tijdsperiodes mee gemoeid te zijn. Van die voortijd wordt bijna 'niets' beschreven, alleen een paar namen en feiten.

Genesis 5 noemt een aantal namen. Je leest dan hoe oud iemand is bij de geboorte van zijn zoon, hoe lang hij op aarde leeft en dat hij sterft. Slechts enkele mensen worden zo bij naam genoemd. Van hun zonen en dochters worden vrijwel geen namen genoemd. Af en toe wordt er eentje uitgehaald en genoemd. Om een lijn aan te geven. Bij sommige van hen wordt nog iets meer verteld.

De impact van wat er tussen Kain en Abel gebeurd is

Hoe opmerkelijk is het dan - als je het bovenstaande beseft - dat er van Kain en Abel zo *veel* wordt gezegd. Het grootste deel van Genesis 4 wordt gewijd aan wat er tussen Kain en Abel, tussen Kain en God, en tussen Abel en God, gebeurt. Dat wordt uitvoerig beschreven. Dat verhaal moet dus een enorme impact hebben. Anders zou er niet zoveel van beschreven worden. Terwijl het in vergelijking met allerlei andere geschiedenissen eigenlijk nog maar heel kort is. Dit duidt op de *betekenis* van het gebeuren rond deze twee mannen, deze twee broeders. Uiteraard gaan we daar nog

uitvoerig op in. Op wat er gebeurt in het leven van Kaïn, in het leven Abel. Op wat er gebeurt in het samen optrekken van deze twee broers, die twee ‘eerstelingen’ in dat steeds groter wordende gezin van Adam en Eva.

Ten tijde van Enos gaat men de naam des Heren aanroepen

Genesis 4:26 zegt iets van Set: **“En ook aan Set werd een zoon geboren, en hij noemde hem Enos. Toen begon men de naam des Heren aan te roepen.”**

Het is maar één regeltje, maar daar zit een ‘wereld’ achter. Men gaat samenkomsten houden, men komt samen om de naam des Heren aan te roepen. Dat duidt op een *positieve* ontwikkeling.

De negatieve ontwikkelingslijn van Kaïn naar Lamech

Van alle mensen die uit het eerste mensenpaar voortkomen, wordt ook een man als Lamech genoemd. Hij is een nazaat van Kaïn, de vijfde op een rij, het vijfde geslacht. Er wordt van deze man een uitspraak geciteerd die er niet om liegt. **“Hoor naar mijn stem vrouwen van Lamech, neig uw oor, ik sla een man dood om een wond en een knaap om een striem; want Kaïn wordt zevenvoudig gewroken maar Lamech zevenenzeventigmaal!”** (Gen.4:23-24).

Onbeperkte wraak. Wat een man. Het is maar een enkele uitspraak, maar wat een denkwereld zit daarachter, wat een bestaan, wat een leven. Lamech geeft een beeld van de negatieve ontwikkeling die zich bij Kaïn inzet en door de geslachten heen bij Lamech tot een ‘dieptepunt’ komt.

De positieve ontwikkelingslijn van Set naar Henoch

Van een man als Henoch lezen we in Genesis 5:24: **“En Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God had hem opgenomen.”**

Ook nu slechts weer één zinnetje. Maar wat een wereld zit daarachter, wat een verhaal spreekt uit die ene zin. Henoch wandelt met God op zo’n wijze dat hij door God kan worden opgenomen en niet hoeft te sterven. Dat is een heel positief punt: een ‘hoogtepunt’ in de positieve ontwikkeling via Set. Henoch leeft in dezelfde tijd als Lamech. Henoch wandelt met God; hij wordt in Gods koninkrijk opgenomen. Lamech brult en predikt wraak; hij belichaamt een dieptepunt. In de mensheid die zich vanuit Adam en Eva ontwikkelt, zie je twee tegenovergestelde processen op gang komen. Ze worden getekend in de geslachtslijn van Kaïn en de geslachtslijn van Set. Al het andere wordt weggelaten.

De tiende na Adam is Noach die een ark bouwt

Uiteindelijk wordt er dan nóg een man bij naam genoemd: Noach. Hij is de tiende in het geslacht vanaf Adam gerekend. Noach, de man die de ark bouwt en daarmee de hele wereld

redt. De man door wie God deze redding bewerkt. Slechts enkele personen worden in de voortijd bij naam genoemd, met een korte schets van hun leven, waar een heel verhaal achter zit. Op de betekenis van die verhalen wil de Heer ons zicht geven, en ons daarmee zicht geven op de geestelijke ontwikkelingen in die voortijd. Die processen beginnen in Genesis 4 bij Kaïn en Abel. Ze lopen uit op de zondvloed, het einde van die voortijd, in Genesis 7. Dat zijn dus maar een paar hoofdstukken. Ze beschrijven evenwel een periode van bijna 17 eeuwen: 1656 jaar. Kijk maar na op je *overzicht*.

Periode	Verlooptijd	Totaal aantal jaren
1. De schepping van hemel en aarde	Genesis 1	1000
2. De zondvloed	Genesis 2-7	1656
3. Van de verlossing tot de vestiging van Abraham	Genesis 8-11	2247
4. De tijd van de patriarchen	Genesis 12-50	430
5. De tijd van Mozes en Jezus	Exodus tot Jezus	1312
6. De tijd van de profeten	1312 tot Jezus	1000
7. De tijd van de koningen	1000 tot Jezus	400
8. De tijd van de apostelen	Jezus tot Jezus	100
9. De tijd van de vaders	100 tot Jezus	100
10. De tijd van de apostelen	100 tot Jezus	100
11. De tijd van de apostelen	100 tot Jezus	100
12. De tijd van de apostelen	100 tot Jezus	100
13. De tijd van de apostelen	100 tot Jezus	100
14. De tijd van de apostelen	100 tot Jezus	100
15. De tijd van de apostelen	100 tot Jezus	100
16. De tijd van de apostelen	100 tot Jezus	100
17. De tijd van de apostelen	100 tot Jezus	100
18. De tijd van de apostelen	100 tot Jezus	100
19. De tijd van de apostelen	100 tot Jezus	100
20. De tijd van de apostelen	100 tot Jezus	100

De voortijd is langer dan de rest van het Oude Testament

Die zondvloed begint in het jaar 2348 vC. Dat is 1656 jaar ná dat eerstgenoemde jaartal, 4004 vC. Die voortijd duurt dus nog *langer* dan de tijd van Abraham tot Maleachi, waar de rest van het Oude Testament over gaat. Dat zou je op het eerste gezicht niet verwachten, maar het is wél zo.

In Genesis 12 wordt Abraham genoemd en het hele Oude Testament gaat dan door in de lijn van Abraham, met het volk dat uit hem voortkomt. Die beschrijving houdt op bij Maleachi. Er zijn dan nog ‘maar’ 1500 jaar verstreken, terwijl de voortijd 1656 jaar bestrijkt. Daarin moet ongelofelijk veel gebeurd zijn. De Bijbel schetst deze tijd door het noemen van mensen die in die (geestelijke) ontwikkeling iets betekenen, die ontwikkeling met hun leven aangeven, en waar je een lijn doorheen kunt trekken. Alleen zó kun je zicht krijgen op wat er in de voortijd gebeurt. Daarmee zullen we het dus moeten doen. We gaan niet uit allerlei ‘andere’ bronnen putten; we halen onze informatie uit het woord van God. We gebruiken alleen aanvullend materiaal wat betreft de jaartallen en dateringen.

Bijzondere lengte van jaren

Wat valt je op als je vanaf Genesis 4 gaat lezen tot en met hoofdstuk 7, tot aan die zondvloed? Het valt dan op dat de genoemde mensen ongelofelijk oud worden: 900 jaar leven is in die tijd heel gewoon. Adam wordt 930 jaar. Set wordt 912 jaar. Noach wordt 950 jaar. Noach sterft 2 jaar voor de geboorte van Abraham; het is maar dat je het weet. De oudst genoemde in de bijbel is 969 jaar geworden, Metuselach. En de jongste, de vader van Noach, leeft 777 jaar. Dat is toch een respectabel aantal jaren. Als je 60, 70 of 80 jaar was geworden, kwam je ‘maar net kijken’, zou je zeggen. Wat een leeftijden! Wacht even, zegt iemand, Henoch is niet zo oud geworden. Henoch wordt 365 jaar, maar hij sterft dan niet. Henoch wordt op het hoogtepunt van zijn leven opgenomen.

Mensen worden 800, 900 jaar. Terwijl ze gezondigd hebben en blijven zondigen! Terwijl de volledige oplossing voor die zonden nog niet aanwezig is. Wat betekent dat voor de kwaliteit van hun lichaam? Dat geeft iets aan. Het feit dat wij nu met 70, 80, 90 jaar vinden dat we al een prachtig leven hebben gehad, geeft aan hoe zwak ons lichaam is geworden in vergelijking met het lichaam van die mensen. Zij werden geschapen om 'nooit te hoeven sterven'. God heeft mensen niet geschapen voor een leven van 70 of 80 jaar. Hij heeft mensen geschapen voor een eeuwig bestaan en de kwaliteit van hun natuurlijk lichaam is zo groot, en zo intens goed, dat zelfs na de zonde, zelfs na alles wat er in die voortijd gebeurt, mensen nog steeds ruim 900 jaar oud worden. Ongelofelijk!

Wanneer gaan ze kinderen krijgen?

Van Henoch wordt gezegd dat hij op zijn 65^e jaar zijn eerste zoon krijgt. Als je de hele lijst uit Genesis 5 naleest, dan is dat een behoorlijk gemiddelde. Rond het 65^e levensjaar krijgen de meeste mannen hun eerste zoon. Van Noach staat dat hij op zijn 500^e jaar nog een zoon krijgt. Het vruchtbare leven van mensen duurt dus ruim 400 jaar. Daarin kunnen nogal wat kinderen geboren worden. Denk ook aan de uitstekende omstandigheden waarin die mensen mochten leven, aan een aarde die vol is van goede vruchten. Dat mag je optimale leefomstandigheden noemen. De kwaliteit van de schepping is geweldig groot geweest. Mensen kregen dus vele, zeer vele kinderen, in die 400 jaar, in die 'vruchtbare helft' van hun leven op aarde.

Schatting aantal mensen door Rehwinkel in 'De Zondvloed'

Professor Rehwinkel beschrijft in zijn boek 'De zondvloed' die periode van de voortijd. Hij maakt daarin een schatting van het aantal mensen dat op aarde leeft als de zondvloed begint. Met een voorzichtige schatting komt hij dan uit op zo'n vijf tot zeven miljard, op een wereldbevolking zoals nu:

<https://theologienet.nl/bestanden/rehwinkel.pdf>

De aarde was in de voortijd helemaal bewoonbaar, er waren geen Himalaya's waar je niet kon wonen, of Sahara's. De aarde is nu nog maar voor ongeveer 10% bewoonbaar, de rest is praktisch onbewoonbaar. Oceanen, onherbergzame gebieden, het gebied rondom de Noordpool, Antarctica ... daar kunnen mensen niet wonen en leven. Die plekken waren er toen nog niet. De wereldbevolking in de voortijd is in zeventien eeuwen ontstaan. Ook dat is belangrijk om te beseffen.

Bijstelling van onze beperkte voorstelling van de voortijd

Er hebben in de voortijd dus niet slechts een paar honderd mensen op een kluitje gewoond rondom de oude plaats van het paradijs bij de Eufraat en de Tigris; en verder nergens. De aarde is 'volledig' bewoond geraakt. De mensen hebben zich

verspreid. Er heeft op aarde een enorme 'ontwikkeling' plaats gevonden, wereldwijd: in negatieve zin, met hier en daar wat positiefs. Een enorme ontwikkeling in aantal. En door al die mensen heen ook een verdere ontwikkeling vanuit de hemel, in hun geestelijke situatie. Denk dus niet te 'klein' in je voorstelling van die voortijd. Het gaat over een eeuwenlange periode; bij de (geestelijke) ontwikkelingen daarin zijn ongelofelijk veel mensen betrokken geweest.

Er is misschien nóg iets waarin je je voorstelling van zaken moet aanpassen. Waar zouden die mensen mee bezig zijn geweest? Waren dat primitieve holbewoners? Vast niet. Van Kaïn staat dat hij een stad bouwde. Hij bouwde een *stad* voor zijn gezin, behoorlijk gezin. Uit hem komen mensen voort die de bijbel 'de vader van fluit- en citerspellers' noemt. Mensen die instrumenten maakten en bespeelden. En zo hun talenten ontwikkelden. Er wordt een man genoemd, Tubal-Kaïn, de vader der smeden. Mensen die de materialen die in de aarde aanwezig zijn, gaan bewerken en daar allerlei voorwerpen van maakten. Dat moet een 'gouden eeuw' zijn geweest! Gouden eeuwen van enorme ontwikkeling. Noach bouwt een ark die ontzettend groot is. Dan moet je goed kunnen timmeren. Dat megaschip is tijdens de zondvloed niet gezonken. Daar heeft Noach dus ook verstand van gehad. Dat zijn 'grote' mannen geweest.

Enorm potentieel aan vermogens, negatief of positief

Op een bepaald moment wordt er gezegd dat er 'mannen van naam' waren (Gen.6). Geweldig, reuzen. Met enorm ontwikkelde vermogens. Helaas zijn die vermogens niet ingezet voor het doel waarvoor God ze heeft gegeven. Die vermogens waren bedoeld om mensen een ontwikkeling te laten doormaken, zoals bijvoorbeeld bij een man als Henoch: positief. Met steeds meer begrip van de geestelijke realiteit, steeds meer begrip van God zelf en Gods plan met mensen. Dat het na de zondeval niet die richting op gaat maar zich op een andere manier ontwikkelt, geeft aan hoeveel potentieel er aanwezig is in mensen. En welke vermogens mensen van God hebben ontvangen in hun leven; voor het aardse, maar zeker ook voor het hemelse. Dat laatste is bij de meeste mensen niet of nauwelijks tot ontwikkeling gekomen, het eerste wel.

Zoveel mensen in die zeventien eeuwen van de voortijd, met daarin deze ontwikkelingen. Een lijn die via Kaïn en Lamech naar beneden loopt, en een lijn die via Abel, Set en Henoch naar boven loopt. Een lijn die zich in Noach voortzet, maar aan het einde van die voortijd in hem ook zijn *enige* uiting vindt.

Noach, de prediker van de gerechtigheid

Ten tijde van de zondvloed zijn er maar acht mensen die de ark ingaan. Slechts één gezin: Noach en zijn vrouw, met drie

van hun zonen en hun vrouwen. Terwijl er miljarden mensen op aarde leven. Acht mensen in die kolossale ark. Terwijl al die andere mensen er gewoon bij weglopen. Honderdtwintig jaar heeft Noach gepredikt, terwijl hij de ark bouwt. Honderdtwintig jaar heeft hij mensen uitgenodigd en dat deed hij goed. De bijbel zegt: *“Noach was onder zijn tijdgenoten, een rechtvaardig en onberispelijk man”* (Gen.6:9). Honderdtwintig jaar prediken zonder enig resultaat. Honderdtwintig jaar bouwen zonder dat iemand ingaat op je uitnodiging. Dat is wat; om de moed te verliezen, zou je zeggen. Wij zeggen wel eens: wat zijn we toch een klein groepje ten opzichte van die hele wereld. Als we Noach later ontmoeten, denk ik dat hij ons daarin ‘herkent’. Noach maakt dat in zijn tijd ook mee. Door die acht mensen kan God de hele toenmalige wereld redden. God kan dus ook door ‘weinigen’ verlossen. Dat mogen we hieruit concluderen. Die hele wereld, mens en dier, wordt gered omdat er onder die miljarden mensen één gezinnetje leeft, rechtvaardig en onberispelijk. Eén gezin dat leeft met het oog gericht op hun God. Die mensen kan God gebruiken om die hele wereld te redden. En dat doet Hij ook. Je kunt je nauwelijks voorstellen dat er in die mooie, positieve ontwikkeling - die in het leven van Set begint en in het leven van Henoach zo’n grote hoogte bereikt - uiteindelijk slechts één gezinnetje behouden blijft.

Neerwaartse spiraal van de mensheid door de duivel

Al die anderen, ook alle mensen uit het nageslacht van Set, ‘verworden’ in het omgaan met de nakomelingen van Kaïn. Zij gaan op dezelfde manier leven: etende en drinkende, huwende en ten huwelijk nemende (Mat.24:38), zonder meer ergens anders over na te denken.

Op die manier heeft de duivel in de voortijd een enorm groot werk kunnen doen in mensen. Hij heeft de mens kunnen verlagen, kunnen vernederen, kunnen maken tot een slaaf, tot een werktuig in zijn hand. En als het hem in het leven van mensen op zo’n brede schaal en zo wereldwijd is gelukt, dan kun je ook begrijpen dat die mens niet meer in staat is om zijn heerschappij, zijn bewaring en bescherming van de schepping, waarover hij door God gesteld was (Gen.1:28 en 2:15), ter hand te nemen. De schepping verloedert ook.

Verwording en verwildering in de dierenwereld

Het wezen van de dieren is in de voortijd, in die zeventien eeuwen, eveneens veranderd, verwilderd. Er zijn roofdieren ontstaan die vlees gingen eten in plaats van het groene kruid waarvoor ze geschapen waren (Gen.1:30). In de wereld van de dieren zijn vijanden van elkaar ontstaan - ‘natuurlijke’ vijanden zeggen we nu. Maar dat is niet van oorsprong, niet van den beginne. Dat is in de voortijd zo geworden. De mens heeft het niet kunnen redden. Hij heeft die vijandschap vanuit de hemelsferen niet buiten de dierenwereld kunnen houden; zijn eigen leven raakte er ook van vervuld.

Monsterlijke saurussen van extreme proportie

Denk eens aan de monsters, waarvan men nu zegt: dat zijn prehistorische dieren. Ik meen dat deze monsters in de voortijd zijn ontstaan en bij de zondvloed niet zijn gered, ze zijn niet in de ark gegaan. Heel wonderlijk dat al die saurussen, dinosaurussen en noem ze allemaal maar op, behoren tot de klasse van de reptielen, evenals de slang. Het eerste dier dat vervloekt werd, was een reptiel. Het is dus eigenlijk geen wonder dat in die klasse van dieren de ‘verwording’ het verst is doorgedrongen.

Aantasting van plantenwereld en levenloze materie

Niet alleen de dierenwereld verwordt; ook de plantenwereld ondergaat een verwordingsproces. Naast de vruchtbomen en het groene kruid schieten in de voortijd dorens en distels op. En uiteindelijk vergrijpt de duivel zich ook aan de aarde zélf, aan de levenloze natuur. Hij keert de aarde bij wijze van spreken binnenstebuiten. Door vulkanische uitbarstingen komen gebieden omhoog en ontstaan vloedgolven. Andere gebieden zakken naar beneden. Het hemelgewelf dat de wateren boven de aarde scheidt van de wateren op aarde wordt doorbroken. De aarde, de hele levenloze natuur wordt tijdens de zondvloed in elkaar geslagen. Dat heeft de duivel kunnen doen omdat daar een hele (geestelijke) ontwikkeling aan vooraf is gegaan, een degeneratieproces dat naar dat punt heeft geleid. In mensen, dieren en planten; op alle niveaus van leven heeft die verwording plaatsgevonden. Uiteindelijk moet ook de levenloze natuur eraan geloven. De aarde zelf heeft geen verweer, zij wordt vervormd en geheel misvormd.

Dat er ná die verschrikkelijke en desastreuze zondvloed nog zoveel moois is overgebleven, tekent eigenlijk alleen maar hoe geweldig groot en mooi het geweest moet zijn vóór die zondvloed!

Het herstel zal komen in het duizendjarig vrede-rijk

Zullen we die situatie van vóór de zondvloed ooit nog eens meemaken? Ja. In het duizendjarig rijk wordt alles hersteld. Bij de slag van Harmagedon (Op.16:16) wordt de aarde door Jezus Christus en zijn gemeente in zijn oorspronkelijke stand teruggezet. Mensen, dieren en planten mogen dan leven in een omgeving die overeenkomt met de omgeving die God in den beginne scheidt, in een situatie die God van aanvang af bedoelt, in totale harmonie. Het duizendjarige vrede-rijk herstelt die harmonie, brengt die eenheid over heel de aarde terug. Op alle niveaus van leven; ook in de levenloze natuur, de aarde zelf. Wat een vooruitzicht!

Al die ontwikkelingen en processen gaan door mensen heen. Als mensen in geestelijke zin afzakken, zakt de wereld af. Als mensen de positieve lijn weer oppakken, dan kan de wereld redding en verlossing tegemoet zien.

Adam heeft er tijdens zijn leven heel wat van gezien en meegemaakt; hij heeft 930 jaar van die 1656 jaar op aarde geleefd. Adam leeft nog in de tijd van Henoch; hij is er nog in de tijd van Lamech. Of de positieve berichten over Henoch en de negatieve berichten over Lamech hem daadwerkelijk hebben bereikt, weten we niet. Naar de tijd gerekend is het mogelijk dat Adam de vader van Noach nog geboren heeft zien worden... Hij heeft in zijn lange leven dus heel wat meegemaakt en heel wat hebben moeten aanzien. Hij zal grote vreugde hebben gekend, maar ook veel verdriet.

Erst een globaal beeld, dan naar meer details

Ik heb geprobeerd om in een paar korte schetsen een beeld te geven van die voortijd, zonder al te diep in te gaan op de beschreven gebeurtenissen. De volgende keer gaan we dat wél doen: aan de hand van het verhaal over Kaïn en Abel. We gaan het gebeuren in Genesis 4 vertalen naar de tijd van nu, en toepassen op ons leven van vandaag (*wordt vervolgd*).

Noot van de auteur: De links naar de 'Studiebladen', de serie boeken over 'Gods plan met mensen' en het 'Overzicht Oude Testament' werken voor alle lezers van Hoger-op. Ze verwijzen naar het openbare deel van de website van VEG Immanuel Breda. Dat geldt *niet* voor de links naar de mp3's van de 'Bijbelstudies Oude Testament'. Die bestanden staan in een afgeschermd deel. Om die mp3's te kunnen beluisteren is een eenmalige registratie nodig op <https://veg-immanuel-breda.nl/mp3s/inloggen-registreren-voor-mp3/>. Je ontvangt een 'media-account', met toegang tot alle beschikbare mp3's en mp4's. De 'Bijbelstudies Oude Testament' vind je op <https://veg-immanuel-breda.nl/mp3s/mp3-sets/?set=OT&titel=Oude%20Testament>. Vanaf no. 149 (t/m momenteel 161) zijn deze Bijbelstudies ook op mp4 (video) te zien.

Studie-editie 'Gods plan met mensen'



Op de website van de uitgever lezen we: "In de afgelopen twaalf jaar zijn vijf boeken verschenen over Gods plan met mensen. Naar het voorbeeld van de evangelist Lucas heeft Cees Visser getracht om de dingen die de Heer tot nu toe in ons midden heeft geopenbaard in geregelde orde te boek te stellen, opdat velen onderzoek doen en de kennis zal vermeerderen. *Om dit onderzoek te stimuleren heeft de schrijver de inhoud van de vijf boeken nu in één e-boek bijeengebracht: een Studie-editie.* Daarmee kun je de hele serie in één document op scherm krijgen en op e-reader, tablet en smartphone makkelijk meenemen en raadplegen. Bovendien kun je met eenvoudige zoekopdrachten in alle delen tegelijk, op ieder item en naar elke bijbeltekst zoeken."

Het e-boek is een handige vraagbaak, wanneer je op zoek bent naar meer duidelijkheid over een bijbels onderwerp. Het digitale boek telt 1100 pagina's en kost € 35,-. Het is verkrijgbaar bij <http://phos.nl>. Warm aanbevolen om aan te schaffen voor ieder die naar meer diepgang en geestelijke ontwikkeling verlangt in zijn/haar leven! (red.)

DE GEZONDE LEER (8)

Waterdoop (7-slot)

Door Jildert de Boer

Intro

In dit artikel bouw ik door op wat in 'Studieblad' 47 in 'Jezus Christus (8)' over de doopformule geschreven is en op wat Cees Visser hierover schreef in bijlage 1 van zijn bij uitgeverij Phos verschenen boek 'De komst van Jezus Christus.'



Dopen in de naam van Jezus

Jezus' naam en wie Hij wezenlijk is, neemt in het nieuwe testament een *centrale plaats* in! Hoeveel zaken gebeuren er niet 'in de naam van Jezus?' Daarbij kan de praktische vraag gesteld worden: *hoe zit het dan met het dopen in Zijn (Jezus') naam?* En hoe zit het überhaupt met de doopformule? Daarbij zal de traditie wat dit aspect betreft worden gecheckt en dat vraagt om een ontvankelijke, open houding.

Doopbevel in Matth. 28:19

Dit facet van de waterdoop, dat we willen bespreken, is voor sommigen een nieuw inzicht en daarom is het goed om te bezien of dit de toets kan doorstaan. Over het algemeen ziet men het *als iets vanzelfsprekends* om te dopen in de naam van de Vader, van de Zoon en van de heilige Geest, zoals het zogenoemde zendingsbevel of de grote opdracht aangeeft.

Moet het dopen inderdaad 'in de naam van de Vader, Zoon en Geest' gebeuren, zoals bijna overal het gebruik is? Dat is naar de zogenaamde 'trinitarische (drie-eenheids) formule': *"doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes"* (Matth. 28:19).

Deze passage doet aan als een *vremde eend in de (doop)bijt van het nieuwe testament*. Het (b)lijkt een geïsoleerde tekst te zijn. In de Handelingen der apostelen hebben we er *geen enkel voorbeeld* van dat deze formulering bij de doop in de praktijk gebruikt is. Bovendien is het opvallend dat het slot van Markus, Lukas en Johannes het zendingsbevel evenmin zo weergeven. We zien daar opnieuw, dat in de vermelding steeds *in Jezus' naam* voorkomt. Dat is opmerkelijk!

- *"Gaaf heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in Mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven..."* (Marc. 16:15vv).

- *“En dat in Zijn naam moest gepredikt worden bekering tot vergeving der zonden aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem”* (Luk. 24:47, NBG-vert.).
- *“Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u”* (Joh. 20:21, vergelijk vers 31), dat wil zeggen *namens Mij*.
- In Handelingen wordt dan ook gesproken over *“gij zult Mij (= Jezus’) getuigen zijn”* (Hand. 1:8).

De zinsnede *“in de naam des Vaders en des Zoons en des heiligen Geestes”*, zoals we die in Matth. 28:19 vinden, komt nergens anders in de Bijbel voor. Wij kunnen toch niet aannemen dat de apostelen aan een bevel van Jezus, hun Meester, ongehoorzaam zijn geweest? *Daarom vraagt het om een nader onderzoek, in plaats van de gangbare traditie klakkeloos te volgen.*

Dopen in de naam van Jezus Christus in Handelingen en in de brieven

Achtereenvolgens zullen we nu de Schriftplaatsen de revue laten passeren, die betrekking hebben op het dopen in Zijn naam:

1. *“Een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving* (en vrijmaking, Amplified vertaling) *van uw zonden...”* (Hand. 2:38).
2. *“Zij waren alleen gedoopt in de naam van de Here Jezus”* (Hand. 8:16). Daarna ontvingen zij onder handoplegging de heilige Geest.
3. Filippus predikte de kamerling Jezus en doopte hem op diens belijdenis *“Ik geloof, dat Jezus Christus de Zoon van God is”* (Hand. 8:35-38, NBG-vert.).
4. *“En hij beval hen te dopen in de naam van Jezus Christus”* (in de naam des Heren, St. vert.) (Hand. 10:48, NBG-vert.).
5. *“En toen zij dit hoorden, lieten zij zich dopen in de naam van de Here Jezus”* (Hand. 19:5, NBG-vert.).
6. *“En nu, wat aarzelt gij nog? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen, onder aanroeping van Zijn naam”* (Hand. 22:16; vergelijk Jak. 2:7, NBG-vert.).
7. *“...wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn...”* (Rom. 6:3, NBG-vert.).
8. *“Of zijt gij in de naam van Paulus gedoopt?” “...Zodat niemand kan zeggen, dat gij in mijn naam gedoopt zijt”* (1 Kor. 1:13-15, zie ook Hand. 18:8, NBG-vert.). De conclusie is duidelijk: zij waren in de naam van Jezus gedoopt!
9. *“Maar gij hebt u laten afwassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd door de naam van de Here Jezus Christus en door de Geest van onze God”* (1 Kor. 6:11, NBG-vert.).
10. *“Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed”* (Gal. 3:27, NBG-vert.).

Kortom: op déze wijze, namelijk in de naam van Jezus Christus, is de doop in het Nieuwe Testament toegepast! De apostelen

hebben nooit in de naam van de zogenaamde ‘triniteit’ (Vader-Zoon-Geest) gedoopt (naar Matth. 28:19).

Wij dopen daarom bij voorkeur in de naam van Jezus, zoals overall in Handelingen staat. Ook in de brieven van de apostelen wordt de doop in water telkens direct aan Jezus Christus gelinkt.

Het zogenaamde ‘Comma Johanneüm’

Sommigen wijzen wel op de volgende tekst: *“Want drie zijn er, die getuigen [in de hemel: de Vader, het Woord, en de heilige Geest; en deze drie zijn één. En drie zijn er, die getuigen op de aarde]: de Geest, het water en het bloed, en de drie zijn tot één”* (1 Joh. 5:7-8). De twijfelhaken geven aan, dat deze tekst in meerdere van de oudste handschriften niet voor komt. Merk wel op dat er ‘Woord’ in staat en niet ‘Zoon.’ Over het algemeen en werkelijk vrijwel door iedereen wordt dit vers (het zogenaamde ‘Comma Johanneüm’) gezien als een *toevoeging van later datum*. Waarschijnlijk is deze tekst in de (latere versies van de) Vulgata tussengevoegd. De Vulgata is een belangrijke bijbelvertaling in het Latijn (Ze is door Hiëronymus in opdracht van paus Damasus gemaakt en kwam tussen 390 en 405 na Christus tot stand).

Eusebius en zijn beknopt citeren van Matth. 28:19

Het is opvallend dat de zogenoemde kerkvader Eusebius (die leefde van 260-339 na Christus) Matth. 28:19 *in verkorte vorm* citeert. Eusebius hanteert vóór het concilie van Nicea (325 na Chr) *21x een verkorte versie van Matth. 28:19*, waarin de zogenaamde ‘trinitarische doopformule’ ontbreekt. De verkorte tekst luidt dan: *“Gaaf en maakt alle volken tot leerlingen in Mijn naam en leert hen onderhouden wat Ik u bevolen heb”*.

De langere, latere versie van Matth. 28:19 met de discutabele doopformule lijkt wel beïnvloed te zijn door de opkomst van de ‘drie-eenheidsgedachte’, die vastgelegd werd op de concilies van Nicea en Constantinopel (325 en 381 na Chr.). De lange weergave zou de sfeer van Nicea-Constantinopel kunnen ademen.

De tekst die we nu hebben staan in Matth. 28:19 zou dan niet de originele, beknopte versie zijn. Het is ook altijd nuttig te kijken naar het tekstverband: naar wat ervoor en erachter staat. Er staat voor: *“Mij (Jezus) is gegeven alle macht in hemel en op aarde”* (Matth. 28:18, NBG-vert.) en daarna lezen we: *“En zie, Ik (Jezus) ben met u tot aan de voleinding der wereld”* (aion= eeuw of tijdperk) (Matth. 28:20). Het accent ligt steeds op de naam van Jezus Christus!

Wat zeggen bronnen over de weergave van Matth. 28:19?

We citeren enkele bronnen die bij de weergave van de tekst in Matth. 28:19 met de triniteitsformule duidelijke kanttekeningen maken:

The Catholic Encyclopedia:

"The baptismal formula was changed from the name of Jesus Christ to the words Father, Son, and Holy Spirit by the Catholic Church in the second century."

De doopformule was veranderd van de naam van Jezus Christus in de woorden Vader, Zoon en Heilige Geest door de Katholieke Kerk in de tweede eeuw.

De Katholieke Encyclopedie geeft dus *ruiterlijk* toe dat de doopformule veranderd is van de naam van Jezus Christus naar de woorden Vader, Zoon en Heilige Geest. Er wordt een situatie gecanoniseerd die later kerkelijk gebruik werd.

The Jerusalem Bible, een Engels-RK Bijbelvertaling:

"It may be that this formula, so far as the fullness of its expression is concerned, is a reflection of the liturgical usage established later in the primitive (Catholic) community. It will be remembered that Acts speaks of baptizing "in the name of Jesus."

Mogelijk is deze formulering als totale uitdrukking een weerspiegeling van het latere liturgisch gebruik in de vroege katholieke gemeenschap. Men denke er aan dat Handelingen spreekt van dopen "in de naam van Jezus"...

The International Standard Bible Encyclopedia, onder "Baptism":

"Matthew 28:19 in particular only canonizes a later ecclesiastical situation, (...) its Trinitarian formula (is) foreign to the mouth of Jesus."

Matteüs 28:19 in het bijzonder canoniseert een latere kerkelijke situatie (...), de drie-eenheidsformule is vreemd aan de mond van Jezus.

Belangrijke notie over Matteüs 28:19

Hoewel deze aanmerkingen helder en begrijpelijk zijn, staat het niet onomstotelijk vast dat de huidige formulering van Matteüs niet de oorspronkelijke is, al zijn de vraagtekens daaromtrent zeker te billijken, omdat er in Handelingen uitsluitend *'in de naam van Jezus Christus'* wordt gedoopt.

Het probleem dat zich daarmee voordoet is namelijk, dat er geen originele handschriften van vóór 325 na Christus zijn, waarin dan de 'korte formule' of 'korte versie' zou moeten staan. De drie belangrijkste oorspronkelijke handschriften zijn de Codex Alexandrinus (uit 400-440 na Christus), de Codex Vaticanus (uit 300-325 na Christus) en de Codex Sinaiticus (uit 330-350 na Christus, die gevonden werd in 1859 in het Katharinaklooster in de Sinaiwoestijn) en die

stammen niet echt uit de tijd van vóór het concilie van Nicea (325 na Christus). Zij bevatten de lange, huidige formule van Matth. 28:19.

Bij vervolgingen door Romeinse keizers zijn er zeker manuscripten en fragmenten verloren gegaan door verbranding, maar dat levert geen doorslaggevend bewijs ten aanzien van de korte of lange versie van Matth. 28:19 en dat moeten we in ons achterhoofd houden. Laten we daarom voorzichtig zijn met definitieve conclusies te trekken.

Dopen in de naam van...

In de doopformule met 'Vader, Zoon, Geest' is er geen sprake van *namEN*, maar 'naam' enkelvoud. Het zijn *titels*.

Als wij in het dagelijkse leven spreken over: "dat is de zoon van Jansen", dan kunnen dat er vijf zijn, als we even aannemen dat Jansen vijf zonen heeft.

De naam *noemen* identificeert de juiste persoon. Jezus wil ons maken tot *Zijn* discipelen en *Zijn* getuigen! (Matth. 28:19; Hand. 1:8).

In verband met ons onderwerp is de naam: *de Heere Jezus Christus*, die in de teksten in Handelingen over de doop wordt vermeld als *"in de naam van de Heere Jezus"*, of *"in de naam van Jezus Christus."*

In sommige groepen, die een *tussenoplossing* hebben trachten te vinden doopt men 'dubbel', dat wil zeggen: om elke moeilijkheid te omzeilen gebruikt men de formule "in de naam des Vaders en des Zoons en des heiligen Geestes, in (op, tot) de naam van Jezus". Zo gebeurde dat (voorheen) ook in veel volle evangeliegemeenten.

Dopen in 'Jesus Only'-kringen en de 'Branham-boodschapsbeweging' getoetst

Er bestaan namelijk kringen, waar het *overdopen in de naam van Jezus* ook aan de orde is van hen, die in de 'drie-eenheidsformule' door onderdompeling gedoopt zijn, zoals bij de zgn. 'Jesus Only'-beweging of 'Oneness Pentecostals' (in ons land de 'Verenigde Pinkstergemeente Nederland') en in de zogenaamde 'Branham-boodschapsbeweging.' Dit extra water levert echter niets méér op, dat waarde heeft voor het praktische leven. 'Jesus Only'-mensen geloven dat de ene God Jezus is en dat de Vader en de Geest slechts andere namen voor Jezus zijn. Dat is onbijbels.

De 'Branham-boodschapsbeweging' ziet William Marrion Branham (1909-1965) als de Elia die komen zou, als de laatste engel (boodschapper) van het tijdperk Laodicea. Hij was toentertijd vooral bekend als genezingsevangelist. Deze beweging aanvaardt geen doop op geloof naar Matth. 28:19, maar zij dopen iedere christen die zich bij hen aansluit over in de naam van Jezus. Niet alleen zij die als kind gedoopt zijn

worden opnieuw gedoopt, maar ook zij die op geloof gedoopt zijn door onderdompeling in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest worden door hen overgedoopt.

Wie echter gedoopt is volgens Matth. 28:19, zoals dit nu in onze bijbels staat, *is gedoopt 'in de naam van de Zoon' en daarom in de naam van Jezus Christus.*

Een overdoop van mensen die reeds een doop als discipel hebben ondergaan, is onnodig en overbodig. *Dit zijn geen punten, waarover men strijd moet voeren!* Dergelijke zaken mogen nooit tot een twistappel worden!

Het gaat niet allereerst om de juiste formule, maar om het leven met Jezus

Het is niet het belangrijkste of wij de zaak 'op (juiste doop)formule' kunnen brengen, maar of wij *de gezindheid van Jezus aannemen om Hem te volgen!* Niet de juiste bewoording is *allereerst* van belang, maar de betekenis en inhoud van de doop in het *leven* van de dopeling, namelijk: *"ik wil in mijn leven ALLE gerechtigheid gaan vervullen"* (Matth. 3:15, NBG-vert.). Dat is: ophouden met het doen van ongerechtigheid en in plaats daarvan helemaal *naar Gods wil gaan leven!*

Het is niettemin verwonderlijk, dat kerken en bijna alle kringen *alleen een doop erkennen*, als deze plaatsgevonden heeft onder het uitspreken van de formule volgens de lange, 'trinitarische (= drie-eenheids)-versie' van Matth. 28:19, terwijl men aan de serie duidelijke doopteksten in Handelingen hieromtrent blijkbaar *geen enkel gewicht* toekent, of er in elk geval in de praktijk *geen boodschap* aan heeft.

Het is typisch dat men doorgaans in vrijwel alle richtingen en denominaties alleen een doop "in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes" als geldig beschouwt, terwijl de apostelen eenvoudigweg doopten *in de naam van Jezus*, zoals we dat duidelijk naast de teksten in de Handelingen ook uit de brieven van de apostelen kunnen afleiden. *Vanzelfsprekend is zo'n doop bijbels geldig!*

Voortaan dopen in de naam van Jezus Christus

Wanneer men een *beter* zicht, een *scherper* inzicht, krijgt in deze dingen, dan is het goed voortaan mensen te dopen, zoals de apostelen dit in de eerste christengemeenten hebben gedaan, namelijk *in de naam van Jezus Christus*. We spreken de hoop uit dat steeds meer christenen gaan inzien, dat dit meer in overeenstemming is met wat het nieuwe verbond ons toont.

Deze *gehoorzaamheid* aan het licht dat men heeft, zal dan ook geen weerstand of verwarring ten deel hoeven vallen, omdat het *volstrekt bijbels legitiem* is! Want zoals blijkt uit de *tien wat dat betreft genoemde teksten* geeft Gods Woord ons

voluit de onderbouwing en de ruimte, om te dopen in de naam van de Heere Jezus Christus! Maar het is zeker niet onze gewoonte hierover te twisten. Eveneens werken wij uiteraard zonder dwang, druk of pressie naar anderen, want deze dingen horen niet thuis bij de gezindheid van Christus! Wel zijn we blij met het nieuwe, heldere inzicht wat de doopformule betreft.

Wie het vatten kan, die vatte het! Laten we deze doop vervolgens in geloof praktisch toepassen, in eigen besef ten volle overtuigd (*Einde van deze serie over de waterdoop*).

WEBSITE KONINKRIJK DER HEMELN

Voor velen zijn de predikingen van J.E. van den Brink van groot belang. Dat heeft Jan van der Hoogt destijds opgepakt. Hij is de initiatiefnemer van de website: koninkrijkderhemelen.nl. Naast zo'n 150 predikingen voegde hij meer dan 100 artikelen uit 'Kracht van Omhoog' toe, die door Van den Brink geschreven zijn. Al deze predikingen en artikelen waren tot aan Jan's overlijden, in juli 2021, beschikbaar. Het was de wens van Jan om de 'Koninkrijk der hemelen'-site na zijn overlijden samen te voegen met de website www.kdh-infotheek.nl. Na het afwikkelen van zijn nalatenschap hebben de erfgenamen de site overgedragen, waarvoor veel dank. Inmiddels is de website door Henk Verbeek overgebouwd in de KDH-Infotheek.nl website die onder beheer van Rita Blijdorp staat, lid van de VEG Den Haag.



Wie naar website koninkrijkderhemelen.nl gaat zal nu nog op de oorspronkelijke website van Jan van der Hoogt terecht komen en moet daar doorklikken naar de KDH-Infotheek site. Daar vindt men dan alle voornoemde predikingen en documenten zoals door Jan destijds opgeslagen. Aan het einde van dit jaar zal de domeinnaam koninkrijkderhemelen.nl worden gekoppeld aan de KDH-Infotheek website waardoor men daar direct op terecht komt.



Henk Verbeek, Rita Blijdorp

(In de Infotheek bevinden zich nu alleen al ca. 1150 predikingen van wijlen J.E. van den Brink. Er kan gezocht worden op onderwerp, spreker en tekst. Mp3's kunnen gratis opgevraagd worden via rita.blijdorp@upcmail.nl. Heb je honger naar meer van de Heer, maak dan gebruik van de Infotheek tot zegen van je geloofsleven, red.).

HET VOLBRACHTE WERK VAN JEZUS CHRISTUS (2-slot)

Een gezond en zuiver besef

Door Piet Noordam

Waarachtige wedergeboorte en doop



Het blijkt hieruit dat men de waterdoop ziet als een sacrament, als één van de zeven sacramenten uit de Roomse traditie en daarmee afgoderij bedrijft. Men meent dat het bad der wedergeboorte (Titus 3:5) (enkel) de waterdoop is. Waarin men op mysterieuze wijze een transformatie zou ondergaan.

De waarheid is dat *de wedergeboorte een proces is van de vernieuwing van ons denken* door de wassing met het water, als beeld van het Woord van God (Ef. 5:26). **“Daar u uw zielen hebt gereinigd door de gehoorzaamheid aan de waarheid tot ongeveinsde broederliefde, hebt elkaar vurig lief, uit een rein hart, u die wedergeboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door Gods levende en blijvende Woord”** (1 Petr. 1:22-23). Ieder die daardoor wedergeboren is, moet zich laten dopen in water, om door dit beeld uitdrukking en getuigenis af te leggen dat men door geloof in Gods Woord een nieuwe mens is geworden

Het gevaar van valse mystiek en magie

Bij mystiek denken we aan passieve, geheimzinnige religieuze ervaringen. Ook in onze tijd is de mystiek aan de orde van de dag en neemt alleen maar toe, vooral bij de waterdoop en het avondmaal. *Dan vervagen de grenzen tussen het beeld en de werkelijkheid.* De duivel speelt handig in op het verlangen om iets van God te willen ervaren. Daar wil men best wat religieus voor doen, als het maar helpt om van dat vervelende gevoel af te komen.

Wij moeten op onze qui-vive zijn voor allerlei charismatische stromingen die on-Bijbelse, mystieke manifestaties en ervaringen praktiseren, die niet met het Woord overeenkomen. We denken aan fenomenen als het vallen, lachen, enz. maar ook aan een lering die meent dat tijdens de waterdoop een mystieke kracht tot transformatie vrijkomt, waardoor je wedergeboren zou worden.

Onkruid (dolik) tussen de tarwe

Het is nuttig, de tekst-voor-tekst verklaring van broeder J.E. van den Brink op blz. 288 tot 290 van zijn boek *‘Openbaring’ (laatste regel vers 10 red.)* te lezen. Profetisch zegt hij: “De Pinkstergemeenten (maar laten ook volle evangeliegemeenten alert en waakzaam zijn) worden door de 7^e kop van het beest, de Charismatische beweging, verlokkt zich bij de oecumene te scharen. Deze beweging, zegt hij, sluit op

merkwaardige wijze aan bij het openlijke occultisme en de mystiek van de Roomse kerk.” Op deze wijze wordt nu eerst de dolik (valse tarwe) bijeen gebracht en verbrand (Matth. 13:30) door de blijvende 6^e occulte kop van het beest.

Dat het initiatief voor dit bijeenbrengen van de dolik ligt bij de Roomse kerk is overduidelijk, want vrijwel alle denominaties zijn in gesprek met Rome. Paus Benedictus XV1 zei in 2005: “ik wil in het bijzonder de oude Traditie van de Lectio Divina aanbevelen, van de kloosterorde van Augustinus.” Een meditatiepraktijk die er op gericht is om mystieke ervaringen te krijgen, die ook gebruikt worden in oosterse godsdiensten en in New Age-groepen. De uitwerking hiervan valt niet te ontkennen. Het lijkt wel of alles draait om een ervaring van het bovennatuurlijke te krijgen. Hierbij de link naar deze bron van Paus Benedictus over wat Lectio Divina is: <https://www.gotquestions.org/Nederlands/lectio-divina.html>.

Kritisch blijven toetsen

We dienen alert te blijven hoe deze dingen sluipenderwijs kunnen infiltreren, bijv. onder de noemer van stilte-retraites in R.K.-kloosters, mindfulness en contemplatief (= beschouwend) religieus bezig-zijn. Onder de sites die hiervan kritisch de schaduwzijden tonen, noemen we er enkele die handreikingen tot toetsing geven:

<http://www.toetsalles.nl/html/doc/contemplatiebeweging.ha.htm>

<https://bijbelonderwijs.nl/bijbel-en-new-age/mindfulness/>

<https://www.rejoicenow.nl/rejoicenow.nlmirjam-van-der-vegt/>



Wij wandelen niet in aanschouwen, maar door geloof

Dat Paulus in zijn dagen al moest waarschuwen tegen afgoderij bij het avondmaal (1 Kor. 10:14), wil zeggen dat het toen al voor kwam. Een duidelijke waarschuwing tegen deze vorm van spiritisme van Paulus staat in Rom. 10:6-11: **“Zeg niet in je hart: wie zal in de hemel opklimmen om Christus te doen afdalen, of wie zal in de afgrond neerdalen om Christus uit de doden te doen opkomen, maar wat zegt zij? Nabij u is het Woord, in uw mond, en in uw hart, namelijk het woord van het geloof, dat wij prediken.”**

Ontmoetingen met Jezus zijn ‘in’ en de leer is ‘uit’

Het verlangen om Jezus te zien en Hem te ontmoeten via bovengenoemde beweringen is on-Bijbels. J.E. van den Brink heeft daar bijna 50 jaar geleden al over geschreven, in zijn boek *‘Charismatische beweging waarheen?’*

<http://verdiepingenaansporing.nl/boeken/charismatische-beweging-waarheen-door-j-e-van-den-brink>

Paulus zegt in 1 Kor.15:8: **“En het allerlaatste is hij ook aan mij verschenen.”** Jezus zegt in Joh.16:10: **“omdat ik naar de Vader heenga, zult u mij niet meer aanschouwen.”** Beweringen dat men na Paulus de echte Jezus gezien heeft kloppen dus niet, en is een geest die zich *als* Jezus voordoet, (2 Kor. 11:14-15). Wees op uw hoede voor beweringen dat men Jezus heeft gezien.

Zijn wij waarheidslievend?

Wij willen ons hart alleen openstellen voor de waarheid van het EVANGELIE van het koninkrijk van God. **“Want het EVANGELIE is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft”** (Rom. 1:16). Dat komt door het gesproken Woord, geïnspireerd door de heilige Geest, tot ons en wat overeenkomt met wat de Schrift zegt (Joh.7:38), “dan zullen er **stromen van levend water** (woorden) **uit ons binnenste komen.**” Wij bedenken de dingen die van het koninkrijk van God zijn en daarvan spreken wij ook, daar heeft Paulus het over in 1 Kor. 1:6 tot 16. Het evangelie wat Paulus en de andere apostelen ons nagelaten hebben laat geen ruimte voor dwalingen (wel voor alle oprechten van hart die zo willen leren denken en leven als de Heer en Zijn apostelen).

Het is een exclusief evangelie, en geen inclusief, want het gaat over de hoge weg (Jes. 35:8; 1 Kor. 12:31). Dat wij als wij daaraan vasthouden net zoals de apostelen met dezelfde vijandschap te maken krijgen, moet ons niet bevreedden (1 Petr. 4:12-14). De duivel houdt nu eenmaal niet van het volle evangelie!

Ervarings- of geloofsgericht?

Het bevindelijke, ervaringsgerichte geloof is van alle eeuwen. God moest via Mozes het volk al waarschuwen dat zij niet opklommen om iets te willen zien, want dan zouden er velen vallen (Ex. 19:21). God is geest, Die kan niet gezien worden (Joh. 4:24). “Niemand heeft ooit God gezien, de eniggeboren Zoon, die in de schoot van de Vader is, die heeft Hem doen kennen” (Joh. 1:18). Deze Vader zei: “Hoor Hem” (Matth. 17:5). En niet: ervaar of zie Hem. Hij komt door het levende Woord naar ons toe en zo **groeien wij ons aan de Waarheid houdende in liefde in elk opzicht naar Hem toe die het hoofd is, Christus** (Ef. 4:15). De Schrift heeft alles besloten onder geloof, en niet door aanschouwen. (Joh. 20:29; 2 Kor.5:7; 1 Petr. 1:8; Rom. 8:24-25; Gal. 3:38; Hebr. 10:38). De Heer zal wel gaan verschijnen, maar dan allereerst in ons, die dat geloven.

Magisch gebruik van het avondmaal

Ook wordt in deze tijd in bepaalde gemeenten van Jezus Christus het avondmaal misbruikt om reiniging van zonden te krijgen tijdens een magisch gebruik van het avondmaal,

waarvan Paulus zegt: **“ontvlucht de afgoderij”** (1 Kor. 10:14) en **“ik wil niet dat u in gemeenschap komt met boze geesten”** (1 Kor. 10:20). We denken onder meer aan de mystieke verandering van brood en wijn tot het fysieke lichaam en bloed van Christus in de zogenaamde transsubstantiatieleer van de Rooms-Katholieke kerk. Hierbij minacht men het ene offer van Jezus, die zei: **“het is volbracht”** (Joh. 19:30) en **“gij zijt rein om het woord dat ik tegen u gesproken heb”** (Joh. 15:3). Het is dan ook zaak om het avondmaal te gebruiken, zoals Paulus het heeft bevolen in 1 Kor 11:23-26, en het in de verleden tijd te gebruiken. En nooit zoals in de Roomse kerk de woorden van Jezus die Hij in Math. 26:28, sprak toen hij nog voor zijn lijden stond gebruiken in de tegenwoordige tijd. De Katholieke kerk doet dit wel, en noemt deze woorden de consecratie die brood en wijn in lichaam en bloed van de Heer verandert.

Onderzoek en toets zelf aan de hand van de Bijbel

Het is niet de bedoeling om hier alles te gaan benoemen wat er vanuit het grote Babel allemaal rondgaat, en ons wil verleugenen, en ons daar niet zoals Johannes deed ons daarover gaan verbazen (Openb. 17:3-8).

Het is in uw eigen belang, om wat van daaruit tot u komt te onderzoeken of het uit God is. Er is heel veel achtergrondinformatie beschikbaar op het internet, waarbij wel de onderscheiding van geesten nodig is.

Dezelfde fouten zijn alle eeuwen doorgegaan en zien we terug in de huidige opwekkingsbewegingen, waar duizenden iets willen forceren en ervaren, veelal door middel van muziek, wat op niets of op gevoelsentiment en religieus entertainment uitloopt en dat is een van de grootste misleidingen van deze tijd.

Met Hem opgewekt

De waarheid is, dat iedereen die Christus aanvaard heeft, met Hem mede opgewekt is door het geloof in de werking van God, die Hem uit de doden heeft opgewekt (Kol. 2:12) en je daarna niet meer hoeft te vragen om opgewekt te worden, want als je dat doet, ontken je daarmee dat je dat al was. Wel kan ons bewustzijn van onze opwekking met Hem verflauwen en dan is het goed jezelf dat opnieuw te beseffen en het weer scherp tot je door te laten dringen.

“Indien u dan met Christus opgewekt bent, zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus, Die uw leven is, geopenbaard wordt, dan zult u ook geopenbaard worden in heerlijkheid” (Kol. 3:1-4).

De eerstelingen: het volle zoonschap

Het is duidelijk dat dit alleen gerealiseerd kan worden door de verzegeling aan ons voorhoofd, dat wil zeggen: een totale vernieuwing van ons denken (Openb. 7:3-4). Daar gaat het naar toe, zij worden de eerstelingen van de oogst, de 144.000 (vergelijk Openb. 14:1-5). Het gaat de grote, rossige draak (satan) niet lukken ook hen te misleiden en op de aarde te werpen door zijn staart, de valse profeet (Openb. 12:4, vergelijk Jes. 9:14). Pas als de gemeente deze zonen gebaard heeft, is er sprake van de grote verdrukking (Openb. 7:14) en kan er een grote menigte die niemand tellen kan door deze eerstelingen van de oogst behouden worden. Deze eerstelingen zijn de tent, dat is de Gemeente, die God gebruikt om al deze mensen op te vangen en ervoor te zorgen dat al hun tranen afgewist gaan worden (Openb. 21:3-4).

Late regen: door Woord en Geest tot rijpheid

Willen wij bij deze eerstelingen behoren, dan zullen we steeds de regen (het Woord) moeten indrinken die de Heer ons geeft, voor deze eerste oogst (Hebr. 6:7). Om deze late regen van Gods Geest mogen wij vragen (Zach. 10:1). En dat leidt ons niet naar allerlei occulte mystieke ervaringen, want daarvan spreekt Zach. 10:2. Licht en duisternis wordt hier in deze twee teksten genoemd, het zit vlak bij elkaar. Het is het Woord van God, dat het koren doet rijpen. *“Mijn leer druïpe als regen, Mijn rede druppel als dauw”* (Deut. 32:2). Ook de dolik (het onkruid) wordt rijp, maar dan door wat de terafim (afgoden) bedrieglijk spreken (Zach. 10:2). Het zijn twee tegengestelde processen.

De waarheid gaan onderkennen

Het is overduidelijk dat het bij de Charismatische bewegingen niet gaat om de leer, maar wel om eenheid. Echter, niet om waarheid. Het is natuurlijk vele malen gemakkelijker om uitbrekende zonde te herkennen, dan een zonde als een dwaling en de occulte, mystieke zonde die in de geestelijke wereld plaatshebben. We gaan er dan ook vanuit dat er vele waarheidzoekers binnen de bovengenoemde bewegingen zitten, die als ze de waarheid horen de leugen gaan zien waar ze inzitten en uittrekken. *“Voor de oprechten gaat het licht in de duisternis op”* (Ps. 112:4).

Ik sluit mij aan bij de woorden die J.E. van den Brink eens zei over dit scheidingsproces: “Ik maak me er niet zo druk om, dit Evangelie van het Koninkrijk gaat het gegarandeerd opbrengen, waartoe het gezonden wordt” (naar Jes.55:11).

Voor dit artikel heb ik ook gebruik gemaakt van een oud stukje uit ‘Kracht van Omhoog’ van 1 juni 1973 van Talina de Vrije, over ‘Eenheid in waarheid’. Hierbij de link:

http://www.krachtvanomhoog.nl/1973/1973_08.pdf

JEUGDRUBRIEK

WAT DOE JIJ MET PIJN!?

Zeina Bassa-Dafesh



We hebben allemaal vroeg of laat te maken met ‘pijn’ in ons leven. Pijn die anderen misschien helemaal niet zien. Misschien juist wel omdat we met alle macht proberen te voorkomen. Dit klinkt misschien best zwaar. Het is wel de realiteit van het leven. Toch is het juist goed te beseffen dat er pijn kan zijn. Jezus heeft ons geen leven zonder

pijn beloofd. Hij heeft ons wel beloofd dat niets ons zal scheiden van de liefde van Christus. *“Maar in alle moeilijkheden zijn we meer dan overwinnaars, dankzij Hem die van ons houdt. Want ik weet zeker dat geen dood of leven, geen engelen of duivelse geesten, geen enkele macht, geen dingen nu of in de toekomst, geen macht uit de hoogte of uit de diepte, nee, niets op deze aarde ons zal kunnen losmaken van de liefde van God. Die liefde heeft God ons gegeven door Jezus Christus, onze Heer”* (Romeinen 8: 37-39, Basisbijbel).

Pijn in allerlei soorten en maten

Wat voor soort pijn er op je pad komt verschilt natuurlijk per persoon. De ene persoon maakt diepere pijn mee dan de ander. Daarnaast gaat iedereen er verschillend mee om. Simpelweg omdat we verschillend zijn en in verschillende situaties opgroeien. Sommige mensen vluchten in een verslaving. Ze doen alles om de heftige pijn maar te verdoven en af te zwakken. Ze voelen zich depressief, eenzaam en niet geliefd. Ook de verslaving kan verschillend zijn: sporten, eten, werken, alcohol, roken, drugs, feesten, reizen, relaties... Misschien herken je dit bij mensen in je omgeving of worstel je zelf met het omgaan met pijn? Weet één ding: schaam je er niet voor! Het is heel menselijk.



Pijn = niet van God, kan wel leiden tot dichter bij God komen

Belangrijk dus om te weten dat het niet aan jou ligt: een ieder van ons is geboren en opgegroeid op een bepaalde manier en dat heeft je gemaakt tot wie je nu bent. We hebben elkaar nodig voor hulp. Stop je gevoelens dus juist niet weg. Ze komen ergens vandaan. Ren niet weg van mensen of God. Gebruik je pijngevoelens juist om te ‘connecten’ met anderen en belangrijker nog met God! Onze pijn komt *niet van God*, maar Hij wil ons leven wel in onze pijn vormen, om ons meer

aan Hem te binden! Denk aan een ouder die iets weet van het kind, maar het kind kiest er nog voor om het geheim nog niet te delen. Zodra het kind ervoor kiest om het te vertellen, ontstaat er een hechte band.

Verkeerde pleisters

Wanneer je de 'wond' van de pijn niet op de juiste manier verzorgt, dan gaat hij 'ontsteken'. Dit gaat zo langzaam dat je het zelf niet zo door hebt. Door het ontkennen van je pijn komt er iets van onrust, maar dit is bijna niet voelbaar. Met de tijd komt er meer pijn bij, omdat je blijft wegstaren. De spanning bouwt zich op. Dan gebeurt er van binnen van alles, waardoor je nare gevoelens krijgt. De spanning bouwt zich verder op van binnen totdat je je gebroken voelt. Deze spanning ga je uiteindelijk op je omgeving afreageren. Vooral richting degenen die dichtbij je staan. Het kan ook zo zijn dat je op jezelf gaat schieten. Je wordt dan boos op jezelf, je voelt je schuldig en je gaat mogelijk jezelf pijn doen. De verslaving lost niets op, maar de 'ontsteking' breidt verder uit. Mensen met pijn doen anderen of zichzelf pijn.

Alleen bij God kan de pijn op juiste manier verzorgd worden: **"Hij troost de bedroefde mensen. Hij verbindt hun wonden"** (Psalm 147:3, Basisbijbel).

Hoe ga jij met pijn om?

- Herken je pijn in je leven?
- Neem een voorbeeld van tegenslag in je leven? Hoe ga jij daarmee om? Bijv. vluchten, vechten, afzonderen, eten, gamen, reizen, sporten, relaties, etc. kan van alles zijn.
- Wat zeg je nu tegen jezelf bij pijn? Wat levert dit je op?
- Welke vragen stel je aan jezelf? Het gaat namelijk niet om wat je antwoord. Het gaat erom dat je jezelf de juiste vragen stelt. We zijn namelijk vaak geneigd om onszelf kritische vragen te stellen. Bijv.: Waarom ik? Wat doe ik verkeerd? Waarom werkt dit niet? Waarin moet ik veranderen? Het is belangrijk om vragen te stellen die je verder helpen. Hieronder een paar voorbeelden. Ze klinken misschien vreemd omdat je het misschien niet zo ervaart, maar *het is belangrijk om Gods waarheid over je leven uit te spreken*. Bijv.: Waarom staat God altijd voor mij klaar? Waarom werken alle dingen goed uit in mijn leven? Waarom ben ik altijd zo gezegend? Waarom laat God altijd weer merken dat ik zo bijzonder voor Hem ben? Waarom geeft God steeds weer de wensen van mijn hart? Het antwoord op al deze vragen: omdat Hij van je houdt. Jezus de prijs heeft behaald. Ook al lijkt het zo simpel, het is heel krachtig om deze vragen steeds voor jezelf te beantwoorden.

- Pak Rom. 8:31-33 erbij. Paulus helpt ons om de juiste vragen te stellen. **"Wat moeten we dan nog zeggen? Als God vóór ons is, wie kan ons dan nog kwaad doen? God heeft zelfs zijn eigen Zoon aan ons gegeven. Dan zal Hij ons toch zeker ook al het andere geven dat we nodig hebben? Wie zal de mensen die door God zijn uitgekozen, nog ergens van kunnen beschuldigen? God Zelf heeft hen vrijgesproken van schuld! Wie zal hen dan nog kunnen veroordelen?"** (Basisbijbel).
- In hoeverre laat je Jezus toe in je pijn? Hoe zou je Jezus kunnen betrekken in je pijn?

God snapt jou helemaal!

Hij heeft namelijk alle pijn al gedragen en is er niet bang voor. Hij is verlaten geweest door iedereen. Zelfs door God Zijn Vader. Hij is belachelijk gemaakt. Hij is verraden. Hij is buitengesloten. Dit zijn de ergste pijnen die een mens kan lijden. Als Jezus aan het kruis hangt en overmand wordt door lichamelijke en geestelijke pijn, roept hij uit: **"Mijn God, mijn God, waarom heeft U Mij verlaten?"** (Mattheüs 27:46 Basisbijbel).

En het krachtige is: Hij heeft er vrijwillig voor gekozen om zo te lijden. Waarom? Zodat jij Hem kan leren vertrouwen. Zodat Hij dichtbij kan komen in jouw leven. Zodat Hij in jouw pijn kan komen. Zoek je vertrouwen in Hem en laat hem jouw allerergste pijn zien.

Hoe gemakkelijk is het te geloven dat God van anderen houdt en hoe moeilijk kan het zijn om te geloven dat God van jou houdt. Het is belangrijk om je hart te openen en je te blijven voeden met Gods waarheid. Op die manier raak je van binnen overtuigd dat Gods liefde naar jou uitgaat. Omarm die waarheid en wijs alle leugens van de boze af, dan gaat Gods licht stapje voor stapje weer doorbreken.

Toen Jezus de prijs heeft betaald, maakte Hij geen fout. God wist dat jij het waard bent! **"Omdat Ik je kostbaar vond, heb Ik jou uitgekozen. Ik houd heel veel van je. Daarom geef Ik mensen als losgeld voor jou. Ik geef volken in ruil voor jouw leven"** (Jesaja 43:4, Basisbijbel).

TWEE NIEUWE BIJBELVERTALINGEN

De Evangelische Bijbelvertaling (EBV) is tot stand gekomen tussen 2010 en 2020 en is vanaf 1 januari 2020 online beschikbaar via www.evangelischebijbelvertaling.nl. Het werk is een persoonlijk initiatief dat zich in kleine kring heeft mogen ontwikkelen tot een volledige Bijbelvertaling. De Evangelische Bijbelvertaling (EBV) berust wat het Nieuwe Testament betreft op de tekst van het



Aramese Nieuwe Testament, genaamd de Peshitta, waarvan het oudste manuscript in de 5^e eeuw n. Chr. wordt gedateerd. De tekst ervan is vanaf die tijd vrijwel ongewijzigd gebleven en kent dus niet de vele kleine en grote varianten zoals die in de bronnen van het Griekse Nieuwe Testament worden aangetroffen. De eerste druk wordt in september 2023 verwacht.

De Nederlandse Concordante Vertaling (NCV) was al langer beschikbaar als app, maar nu is het Nieuwe Testament ook in druk verschenen in twee edities: [Klik hier en een kijkje](#) . Een

concordante vertaling is een vertaling die, door waar het kan consequent te vertalen, preciezer laat zien hoe de grondtekst het zegt, en is daarmee uitermate geschikt voor studie. Dit doet zij door, waar mogelijk, één Grieks of Hebreeuws woord altijd met één Nederlands

woord vertalen. Concordant betekent: overeenstemmend. Zo is het makkelijker te zien als woorden herhaald worden en een motief binnen een gedeelte vormen of als dezelfde woorden op verschillende plekken gebruikt worden. Een concordante vertaalmethode mag dan het ideaal zijn, het is lang niet altijd haalbaar, omdat ook het Nederlands leesbaar moet zijn.

Deze twee bijbelvertalingen kunnen aanvullend - ter vergelijking - gebruikt worden naast de onder ons gangbare en gebruikte vertalingen, zoals de HSV, de NBV, de NBG-vertaling en de Naardense Bijbel (red.)

'GOUD VANOUDS'

In deze rubriek komen oudere en nieuwere toespraken naar voren van diverse sprekers uit onze kringen. Ditmaal drie stuks vanwege het dubbelnummer in deze zomermaanden. Het zijn boodschappen van Toja Paas uit Alphen a/d Rijn, waarvan hierbij de linken:

[20190127-TP-Wedersta de verzoeker](#)

[20190721-TP-Jongen te Naïn](#)

[20220925-TP-Elia](#)

Veel plezier en zegen bij het beluisteren!



Arjan en Toja Paas

GEESTELIJKE MANIPULATIE IN DE GEMEENTE

Het komt nog steeds voor...

(Overgenomen met toestemming van de auteur uit CVandaag, april 2022. De schrijver is ook lezer van ons digitale magazine, red.).

Door Henk Herbold



In de huidige tijd zien we steeds weer leiders opstaan in evangelische kringen die zichzelf eerder zien als een soort manager van een groot bedrijf, dan zichzelf te zien als nederige dienaren van God. Ze commanderen en manipuleren voortdurend en leiden de gemeente alsof het een commercieel bedrijf betreft, terwijl het dat absoluut niet is. Vaak menen ze ook 'recht' te hebben op een hoge positie en op een daarbij behorend 'hoog' salaris plus, niet te vergeten, een zeer ruime onkostenvergoeding. Ze zien zichzelf als een soort directeur en beroepen zich op de roeping (c.q. zalving) van God.

De gemeente wordt in de Bijbel echter genoemd het lichaam van Christus. Jezus is de enige 'topmanager.' Een gemeentelider heeft juist een voorbeeldfunctie in de gemeente om te dienen en niet te heersen. Daarom is het zeer noodzakelijk voor een dienaar van God om te sterven aan zijn ego en te winnen aan nederigheid. Een evangeliedienaar hoeft natuurlijk niet arm te zijn, maar het is absoluut onjuist als men rijk wordt van de giften van mensen. Leiders in de gemeente maken geen winsten, ze ontvangen liefde offers van mensen, die bedoeld zijn om de onkosten in de gemeente te betalen en hen een normaal bestaan te kunnen geven en niet om een overdadig en weelderig leven te kunnen gaan leiden. Er is feitelijk geen plaats voor eigen carrière in het Koninkrijk van God, dat is iets voor een wereldse baan. God heeft ons zonder twijfel gekozen om Hem te dienen zonder eigen agenda. Voor velen van ons geldt dat men heeft besloten God te dienen 'op onze eigen manier.' We moeten daarom volwassen worden en Zijn Leiderschap erkennen en Zijn woorden begrijpen: **'Ik ben de wijnstok, en gij de ranken, wie in Mij blijft, en Ik in hem, hij draagt rijke vrucht; want zonder Mij kunt gij niets doen'** (Joh. 15:5).



Je wordt geestelijk gechanteerd. Hoe merk je dat?

Manipulatie in de kerk ontstaat wanneer overtuigingen uitgelegd worden op de manier van: God heeft tot mij (tot ons) gesproken, dus tegenspraak of een andere uitleg of mening staat gelijk aan ongehoorzaamheid aan God. Het maken van een eigen keuze en hebben van een eigen mening wordt je totaal ontnomen. Daarmee wordt ook de manier

waarop men de Bijbel uitlegt, onfeilbaar. Het gezag dat men toekent aan het Woord van God, trekt men door naar de eigen opvattingen over de Bijbel of uitleggingen van de Bijbel.

Die Izebel-geest is een controlerende en manipulerende geest in de gemeente van de Heer (Lees Openbaring 2:21) en ja, ze is helaas nog springlevend

Wat heeft het verhaal van Izebel ons nog te vertellen?

In het Oude Testament van de Bijbel vinden we het verhaal van Izebel en later wordt er opnieuw over de Izebel gesproken in het boek Openbaring van het Nieuwe Testament. Uit deze Bijbelgedeelten verstaan we dat er veel meer aan de hand is met deze Izebel dan alleen, dat ze een heidense vrouw was die met koning Achab getrouwd is geweest. Er is duidelijk een demonische geest die haar bestuurde en die geest is er vandaag nog steeds en ook nog steeds actief. Die Izebel-geest is een controlerende en manipulerende geest in de gemeente van de Heer (Lees Openbaring 2:21) en ja, ze is helaas nog springlevend.

Het verhaal van Izebel vinden we voor het eerst in het bijbelboek Koningen (lees 1 Kon. 17 t/m 21). Ze was getrouwd met koning Achab en in die periode eigende Izebel zich het gezag toe over Israël. Ze hunkerde naar gezag en macht en dat uitte zich in heerszucht over onder andere haar man, de priesters en later over het gehele volk. Dit zijn duidelijk de werken van het vlees (Gal. 5:19-20). Izebel deinsde in haar zucht naar macht, er niet voor terug om systematisch de profeten van God uit te roeien, daarnaast leidde ze Israël in afgoderij en hoererij.

Is het verhaal van Izebel nog actueel?

Jawel, in acht genomen dat we hier te maken hebben met veel meer dan de geschiedenis van Izebel, maar met een demonische geest die Izebel bestuurde, is het een heel sprekend en actueel verhaal. Hoe meer we vorderen in de eindtijd, des te meer zal het werk van demonen openbaar worden. Wanneer je kijkt naar de werken van Izebel in het Oude Testament, zie je inderdaad dat niet zelden in deze tijd zich verschijnselen voordoen die ons herinneren aan het verhaal van Izebel. De vergelijking klinkt wellicht vreemd, maar het is opmerkelijk dat waar we verschijnselen van een Izebel-geest zien, zien we vaak ook Achabs, dat zijn de meelopers die zich 'laten' manipuleren. Deze sluiten als het ware een 'huwelijksverbond' met Izebel en zijn vaak niet te waarschuwen, omdat ze waarheid gewoon niet willen zien.

Heerszuchtige en intimiderende geesten kunnen alleen aan het licht komen door onderscheiding van de heilige Geest en volhardend gebed

Als de geest van Izebel werkt, dan is er sprake van buitensporige controle, die overgaat in manipulatie en sterke

invloed uitoefenen op mensen, wat in de Bijbel ook wel 'toverij' genoemd wordt. Ook verborgen agenda's en leugens worden niet geschuwd, met het evangelie als bedekking: alles om het doel te bereiken. Het doel van deze demonische geest is altijd om te proberen verwarring te zaaien, in een poging verdeeldheid te brengen in de gemeente van de Heer. Deze geest zet mensen aan tot heersen, controleren en manipuleren. Dat kan op alle niveaus, zowel op bestuurlijk niveau als onder gemeenteleden. Men probeert om de ander te overheersen.

Let op, kenmerkend is: iemand die zich laat leiden door zo'n Izebel-geest/controler-geest, die misleidt mensen vaak met vrome woorden. Met gezwollen taal, lieflijke taal, en vroomheid, dekken ze zich vaak in en wanneer je zo'n persoon aanspreekt wordt het zeer moeilijk, omdat zo iemand dan terug kan vallen op 'vroomheid' bijvoorbeeld: "ik zeg dit in Naam van de Heer, ik ben een dienstknecht van God, hoe kun je dat tegen mij zeggen", "God heeft het zelf tot mij gezegd en daarom moet jij luisteren." Op deze manier trachten zij anderen de mond te snoeren en invloed te verwerven. Het principe is ook om medestanders te zoeken (Achab's), om degenen die zich nog verzetten te isoleren. Dat is feitelijk ook één van de tactieken van de duivel om verdeeldheid te brengen. Mensen worden misleid, omdat Izebels soms erg 'religieus' lijken en het meest geestelijk van iedereen. Ze komen soms met de bewering dat zij een 'last van God' hebben ontvangen en spreiden tegelijk geestelijk elitair gedrag ten toon. Daaraan zouden we ze feitelijk moeten herkennen.

Nog een eigenschap is dat ze zichzelf graag 'profetisch' noemen en het is daarom moeilijk een gesprek met ze te voeren, omdat ze zich in veel dingen beroepen dat God het alleen tegen hen gezegd heeft, zodat je niets meer terug kunt zeggen. Pas wanneer zij ontmaskerd worden, komt de valse geestelijkheid aan het licht. Heerszuchtige en intimiderende geesten kunnen alleen aan het licht komen door onderscheiding van de heilige Geest en volhardend gebed. Vandaar dat wij vandaag meer dan ooit de doop in de heilige Geest hard nodig hebben.

Dus een controle-geest zal ruimte en vrijheid in een gemeente of waar dan ook willen tegenwerken. De vrije werking van Gods Geest moet dan afgeremd worden

Geen ruimte voor Gods Geest

Je kunt zo angstig zijn voor wanorde, dat je vast komt te zitten in tradities en vormen die alleen maar overleveringen van mensen zijn. Er zijn kerken en gemeenten waar tradities en rituelen zo sterk aanwezig zijn, dat er geen ruimte meer is voor het vernieuwend werk van Gods Geest. God zoekt echter aanbidders in Geest en in waarheid (Joh. 4:23-24). Maar waar een 'vaste liturgie' is, wordt het begrip 'vrijheid' in samenkomsten moeilijk.

Zowel menselijke als demonische controle staat aanbidding in Geest en in waarheid in de weg. Men is dan angstig voor het spreken in tongen en de gave van profetie (lees 1 Kor. 14), want men probeert alles zoveel mogelijk onder controle te houden en dit gaat buiten hen om. De doelstelling van de geest van controle is namelijk om het werk van de heilige Geest tegen te houden en te voorkomen dat in gelovigen gaven gaan ontwikkelen en dat men vrucht gaat dragen, want men is bang dat anderen meer gezegend gaan worden in een bediening en dat wil men voorkomen. Dus een controle-geest zal ruimte en vrijheid in een gemeente of waar dan ook willen tegenwerken. De vrije werking van Gods Geest moet dan afgeremd worden.

Daarom, deze geest is een grote bedreiging voor Gods gemeente en in Openbaring 2:20-23 schrijft de Heer aan de gemeente van Thyatira, dat Hij meedogenloos met haar (Izebel) zal handelen. Er wordt ons zelfs opgedragen deze Izebel niet te tolereren, aangezien zij uit is op de vernietiging van het door God gestelde doel. In veel gemeenten heeft men deze geest al teveel z'n gang laten gaan en het is daarom de hoogste tijd dat daar verandering in komt.

Deze geest is op zoek naar een plek om te wonen en wij hebben de opdracht gekregen **“geef de duivel geen kans”** (Ef. 4:27, NBV), maar vaak missen we het juiste inzicht. Als we te maken hebt met deze demonische geest, denken we vaak dat we alleen maar te maken hebben met halsstarrige mensen, die handelen vanuit jaloezie of begeerte naar macht. *Maar welke vermomming men ook aanneemt, daarachter gaan altijd demonen schuil.*

Jezus heeft ons gewaarschuwd dat gelovigen die zich door deze geest laten manipuleren (de z.g. Achab's), door Hem op het ziekbed geworpen worden en in grote verdrukking gebracht zullen worden (Openb. 2:22). Dit is een ernstige waarschuwing van Jezus.

Hoe herken je de Izebel-geest?

Hoe herkennen we haar? Wat voorop staat is de drang naar controle en heersen, dit doet zij via manipulatie (=toverij) op elke mogelijke manier. Het is een dwingende geest die altijd de aandacht naar zichzelf trekt, heel egoïstisch handelt. Krijgt ze haar zin niet, dan zal haar religieuze masker afvallen en komt de ware aard naar boven.

Geef nooit toe aan die geest van manipulatie, maar weersta die in Jezus' naam, je zult altijd winnen

Izebel wil geen correctie aanvaarden, vanwege trots. Men ziet correctie bij voorbaat als afwijzing, daarom zal je nooit iemand met een controlerende geest horen toegeven dat hij of zij fout zit. Het is altijd de fout van iemand anders, er is geen erkenning van schuld. Typisch voor een Izebel-geest is dat ze zich vaak zal beklagen niet voldoende gewaardeerd

te zijn. Met haar egocentrische aard zal ze tot het uiterste gaan, desnoods door te liegen en te overdrijven, om als geestelijk persoon over te komen; in hun egocentrisme is niemand zo belangrijk als zij. In een gesprek zal hij of zij de dingen zo zeer verdraaien dat je het gevoel krijgt, je te moeten verontschuldigen.

Hoe herken je Achab?

Het klinkt vreemd, maar zelfmedelijden en minderwaardigheidsgevoelens waren duidelijk de problemen van Achab. Iemand die last heeft van deze gevoelens, zet zichzelf centraal en verwacht dat anderen extra aandacht voor hem of haar hebben. Hierdoor zijn Achab's ontvankelijk voor mensen die hen willen bemoederen en zogenaamd aandacht voor ze hebben. Koning Achab kwam hierdoor echter in de greep van Izebel. Deze gevoelens hebben te maken met een overdreven eigen liefde en dit is geen goddelijke liefde of zelfs maar verfijnde menselijke liefde. Het is eerder liefde die zichzelf zoekt, haar eigen agenda heeft en die vooral zoekt naar aandacht. De geest van Achab houdt van zijn positie, maar vreest confrontatie en gaat dat ook zoveel mogelijk uit de weg. Het liefst sluit hij vrede met iedereen en dat ten kostte van de waarheid. Izebel en Achab vullen elkaar wederzijds aan en zo onderhouden de geesten van Achab en Izebel stilletjes een relatie, waarin ze van elkaar afhankelijk zijn. De uitroeiing van de Izebel-geest in de gemeente is een grote strijd, daar zij zich niet gemakkelijk laat wegsturen. Het is soms een gevecht, maar een gemeente zal zich hoe dan ook van de demonische geest moeten bevrijden. In de kracht van de Heer is de overwinning zeker, mits we maar in verbinding blijven met Jezus en Zijn wil boven alles willen doen. Uiteindelijk zal de gemeente als een overwinnend leger tevoorschijn komen. Dat leger zal bestaan uit mensen die een echte bekering van het hart hebben doorgemaakt en God erkennen als de belangrijkste in hun leven. Ze zijn nooit uit op positie of eer, maar verlangen alleen maar Gods wil te doen. Jezus was ook niet op aarde om zijn wil te doen, maar de wil van de Vader te volbrengen.

Geef nooit toe aan die geest van manipulatie, maar weersta die in Jezus' naam, je zult altijd winnen!

Evangelist Henk Herbold is getrouwd met Diny en voorganger van Evangelische gemeente 'De grote opdracht' in Vianen.

Quote:

"Het is niet zo erg dat ik bij het ouder worden wat langzamer loop en mijn toespraken bij voorkeur zittend houdt. Als ik de vrede van God van binnen maar bewaar!"

(J.E. van den Brink).

BOEKENNIEUWS

Boeken die we van harte aanbevelen om het evangelie van het Koninkrijk der hemelen (het volle evangelie) beter te leren kennen:



Dit boek geeft zicht op de plaats en taak die Jezus als de Christus van zijn Vader heeft gekregen. Het beschrijft zijn afkomst en geboorte, zijn leven en bediening. Het spreekt over de genade die met zijn komst in de wereld is verschenen, en over de heerlijkheid die door zijn komst in mensen gaat verschijnen. Het nodigt uit met Jezus mee te werken en zijn komst te bespoedigen.

Een overzicht van de inhoud van dit boek:

1. De oorsprong van de Christus
2. Profetieën over de Christus
3. Jezus' geboorte en jeugd
4. Jezus begint aan zijn bediening
5. Jezus voert zijn bediening uit
6. Werken met het evangelie van Jezus Christus
7. Gelijkvormig worden aan Jezus Christus

- Bijlagen:
 - Dopen in de naam van Jezus
 - Een aantal bijbelteksten nader toegelicht

Door Cees Visser, te bestellen bij www.phos.nl
Aantal pagina's: 376.



God heeft een plan met mensen. Jezus Christus openbaart dit plan in zijn evangelie van het Koninkrijk der hemelen en maakt voor ieder mens de weg vrij om hierop in te gaan. Dit boek hoopt bij te dragen tot het ontdekken van Gods plan met uw leven en tot het beter leren kennen van Jezus Christus en zijn werk. Het nodigt uit om deel te hebben

aan het werk van Jezus in zijn gemeente. Een waardevol boek voor allen die de verschijning van Christus in hun leven liefhebben.

Een overzicht van de inhoud van dit boek:

1. De namen van Jezus
2. Jezus werkt aan de vorming van zijn gemeente
3. Jezus geeft gaven aan zijn gemeente
4. Jezus geeft leiding aan zijn gemeente
5. Jezus bewerkt de vrucht van de Geest in zijn gemeente

Door Cees Visser, te bestellen bij www.phos.nl
Aantal pagina's: 280.



Dit boek laat zien hoe belangrijk de Openbaring van Jezus Christus is in deze tijd. Visionair schildert de schrijver ons waar de Heer zijn gemeente heen leidt en wat dit betekent voor je eigen leven. Gods plan met mensen wordt werkelijkheid. Het rijk der duisternis gaat te gronde. God wordt alles in allen. Het boek roept op: Wees hiermee bezig, deel deze visie als gemeenten en volg het Lam. De dag van de Heer breekt aan!

Een overzicht van de inhoud van dit boek:

1. Jezus openbaart Zich aan zijn gemeente
2. Jezus opent de boekrol
3. Jezus werkt in hemel en op aarde
4. Jezus bereidt zijn gemeente toe
5. Jezus opent het zevende zegel
6. Jezus komt terug
7. Jezus regeert

- Bijlage: Openbaring in vogelvlucht

Door Cees Visser, te bestellen bij www.phos.nl
Aantal pagina's: 448.