

Nummer 0
December 2021



ogier-op

In deze uitgave o.a.:

- De brief van Judas (1)
- Om de gezonde leer (1)
- Vorsten tegenover ons
- Het fundament geeft levenskracht (1)
- Dit zal ik nooit vergeten
- Wat geloven wij?

INHOUDSOPGAVE

3	Van de redactie
3	De brief van Judas (1) - Ronald Kemp
5	De gezonde leer (1)- Jildert de Boer
6	Van de pioniers: Vorsten tegenover ons - Henk Lijzenga
8	Het fundament geeft levenskracht (1)- Dick Tom
12	Luisteren - Gerrit van Ek
12	Boekaankondigingen
13	Websites
14	Voor tieners - Willem van Dienst
15	'Dit zal ik nooit vergeten'+ 'Opmaat naar de infotheek' - Rita Blijdorp
17	Wat geloven wij? - Cees Visser
18	Mosterdzaadje - Jan Fluit
19	Mededelingen - Redactie
19	De website bij dit blad - Henk Verbeek

Voor als je je afvraagt wat die kriebels in de rechterbovenhoek voorstellen.... Zoals op de omslag zijn hier de volgende drie zaken symbolisch weergegeven: aarde, berg en hemel.



COLOFON

Doelstelling

'Hoger-op' is een blad voor geloofsopbouw, verdieping en evangelisatie. Het wil een bijdrage geven:

- Aan de *samenbinding van gemeenten* die de boodschap van het 'volle evangelie' (d.w.z. het *volledige* evangelie) willen uitdragen.
- Daarnaast geeft het *impulsen voor de persoonlijke geloofsgroei* van jong en oud.
- We beogen de *verbreiding van het evangelie van het Koninkrijk van de hemelen* (= de hemelsferen), ook buiten de directe, eigen kring.

Vanuit de volheid van het evangelie willen we op deze manier een boodschap uitdragen die het *inzicht in Gods Woord verdiept*. Het biedt een *stimulus om Jezus na te volgen* in de dagelijkse praktijk door in eigen leven *'hogerop' met de Heer* te komen.

Digitaal magazine

'Hogerop' is een gratis digitaal blad. U kunt meer adressen ervoor opgeven via redactie@hoger-op.nl die interesse (kunnen) hebben het te ontvangen. Het wordt naar een aantal volle evangelie gemeenten gestuurd en het is onze wens dat het *intern doorgemaid wordt naar de gemeenteleden*. Hiervoor vragen we de 'goodwill' van een leidinggevende of contactpersoon. De bedoeling is dat het blad ongeveer om de twee maanden verschijnt (vijf keer per jaar) en het heeft een omvang van ca. 12-18 pagina's.

Ontvangt u het blad niet van een contactpersoon in een gemeente, dan kan het blad persoonlijk aangevraagd worden. Door de publicatie als pdf op de website <https://www.hoger-op.nl> (met een link voor de ontvangers per e-mail) kan het gemakkelijk worden doorgestuurd naar andere christenen met wie je contacten onderhoudt en/of in gesprek bent. Al verschenen nummers zijn straks terug te vinden op de website. Er wordt ook op sociale media, met name op facebook, bekendheid aan gegeven.

Redactie

Jildert de Boer

Vormgeving

Henk Verbeek

Verantwoording en copyright

Elke auteur draagt de verantwoordelijkheid voor zijn/haar artikelen en de redactie is verantwoordelijk voor de publicatie ervan. De link naar de pdf op de website kan vrij doorgezonden worden via de e-mail. Bij overname van artikelen: *graag bronvermelding*.

Correspondentieadres

Jan Azn. Leeghwaterstraat 6

3841 KC Harderwijk

Tel. 06-27269342; E-mail: redactie@hoger-op.nl

VAN DE REDACTIE

Hierbij ontvang je een nieuw, digitaal, volle evangelie magazine. Al langer dacht ik aan zo'n blad en nu ik met pensioen ben gegaan, is er tijd gekomen voor dit initiatief. Wat meer is: Ik heb het op mijn hart gekregen! Het is mijn persoonlijke verlangen dat dit blad de oproep geeft: "Klim hierheen op" (Openb. 4:1). En ik daag de lezers uit mee te gaan! Wij denken dat dit blad in een behoefte kan voorzien voor volle evangeliegemeenten en andere christenen.

Als we terugblikken naar het verleden en 'niet één van Gods weldaden vergeten', dan denken wij ongetwijfeld aan het blad 'Kracht van Omhoog', dat tot 1996 verscheen en aan de beweging die zich vanuit de conferenties op Beukenstein (1960-1968) ontwikkelde. Vele duizenden zijn toentertijd door dit tijdschrift gezegend en kregen een compleet nieuwe geloofsvisie! Deels parallel naast KvO verscheen vroeger tot en met 2005 ook het onafhankelijke magazine 'Levend Geloof', dat ook zijn verdiensten heeft gehad, al was het beperkter qua oplage. Tussen 1988-1997 werd het 'Studieblad: Het evangelie van het Koninkrijk der hemelen' geproduceerd door de volle evangelie gemeenten Den Haag en Breda en laatstgenoemde gemeente zette het nog een tijdje voort in het 'Bijbelstudieblad.'

Nu is het goed te beseffen dat wij niet alleen een nieuw blad willen uitgeven voor 50+ mensen die een en ander hebben meegemaakt. We willen niet omzien in nostalgie, want hoe dankbaar we ook mogen zijn voor een 'erfenis' van de volle evangelie pioniers, willen wij niet achterom blijven zien.

Wij leven nu en een nieuwe generatie is opgegroeid en daarom proberen we er een fris en levendig blad van te maken.

Soms is er een gebrek aan kennis ontstaan waarom we in het volle evangelie bepaalde zaken geloven, leren en praktiseren. Opfrissing daarvan en het geven van nieuwe impulsen blijft nodig, ook voor de ouderen, als we niet in gezapigheid willen vervallen.

Wij willen daarbij voor de komende generatie *de gave boodschap die we koesteren* voor het voetlicht halen en we zoeken daarbij ook jongere schrijvers.

In deze turbulente tijd mogen we in leer en leven het evangelie presenteren, dat in aanpak en inhoud vernieuwend mag zijn.

Dit blad wil pittige en lichte kost bieden. Het zal ingaan op de inzichten die ontstaan zijn door openbaring van de Heer over Zijn Woord. En vooral praktische hulp voor het dagelijkse leven aanreiken. Daarom naast studieartikelen korte stukjes, getuigenissen, informatieve items, links, gedichten, enzovoort.

We hopen dat je de inhoud zult waarderen en dat het aanvullend zal zijn met wat er al is in de gemeente waar je komt. Graag horen we reacties en suggesties over de inhoud. Ik wens jullie Gods zegen bij het lezen van deze gedachten van boven. Samen gaan we 'hogerop'!

Jildert de Boer

DE BRIEF VAN JUDAS (1)

Door Ronald Kemp

Inleiding

Judas is een heel compacte brief met slechts 25 verzen, geen hoofdstukken. Het lijkt een korte samenvatting van een aantal preken van Judas. Achter elke tekst zit een boodschap. Elk hoofdstuk van deze studie komt overeen met een kringavond.

Hoofdstuk 1 – Judas 1-3

1 *"Van Judas, dienaar van Jezus Christus en broer van Jakobus. Aan allen die geroepen zijn en aan wie de liefde van God, de Vader, en de bescherming van Jezus Christus ten deel vallen.*

2 *Barmhartigheid zij u, vrede en liefde, in overvloed.*
3 *Geliefde broeders en zusters, het was mijn vaste voornemen u te schrijven over de redding waaraan wij allen deel hebben, maar ik zie mij nu genoodzaakt u in deze brief op te roepen om te strijden voor het geloof dat voor eens en altijd aan de heiligen is overgeleverd."*

Vs. 1 Wie is Judas?

Judas maakt zich bekend als: *"dienaar van Jezus Christus en broer van Jakobus"*. De auteur is niet Judas Iskariot, die Jezus heeft verraden. Nee, deze Judas is allereerst een dienaar van Jezus.

Wat maakt je tot een dienaar van Jezus Christus? Een dienstbare houding en instelling is belangrijk als je Jezus wilt volgen. Maar allereerst: je liefde voor Jezus, voor Zijn evangelie. Paulus heeft het over: *"medewerker in de dienst aan Christus"* (Rom. 16:9) en *"Gods medewerker in de verkondiging van het evangelie van Christus"* (1 Thess. 3:2). Judas noemt zich ook broer van Jakobus. Ze zijn beiden familieleden van Jezus: ze hebben dezelfde moeder: Maria.

"Hij is toch de zoon van de timmerman? Maria is toch zijn moeder, en Jakobus, Josef, Simon en Judas, dat zijn toch zijn broers?" (Matth. 13:55, Marc. 6:3).

Verder lees je in het Johannes evangelie iets over die broers: ze willen voor het Loofhutzenfeest naar Jeruzalem gaan en Jezus aansporen ook te gaan, *"zijn broers geloofden namelijk niet in Hem"* (Joh. 7:1-5). Maar dat verandert na Jezus' opstanding: *"Eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers"* (Hand. 1:14). Jezus' broers hebben een verandering meegemaakt: eerst geloven zij niet in Hem, maar later zijn zij erbij als de heilige Geest uitgestort wordt!

Paulus kent die broers ook: *"Zouden wij niet het recht hebben een gelovige echtgenote op onze reizen mee te*

HOGER-OP

nemen, zoals de andere apostelen, de broers van de Heer en Kefas?” (1 Kor. 9:5).

Jakobus is de bekendste broer; hij hoort bij de apostelen. We kennen ook de brief van Jakobus.

“Jakobus, de broer van de Heer” (Gal. 1:19), de halfbroer van Jezus.

“Jakobus, Kefas en Johannes, die als steunpilaren golden” (Gal. 2:9).

“Toen ze uitgesproken waren, nam Jakobus het woord” (Hand. 15:13).

Wie is Judas? In de eerste plaats een dienaar van Jezus Christus en inderdaad ook een gelovige halfbroer van Jezus.

Vs. 1 Aan wie schreef Judas zijn brief?

“Aan allen die geroepen zijn en aan wie de liefde van God, de Vader, en de bescherming van Jezus Christus ten deel vallen” (vs. 1). Weet jij je ook geroepen? Geef je gehoor aan Gods roeping? Waartoe ben je geroepen?

“God, door wie u geroepen bent om één te zijn met zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer, is trouw” (1 Kor. 1:9).

“Hij heeft u als eersten uitgekozen om te worden gered door de Geest die heilig maakt en door het geloof in de waarheid. Hij heeft u daartoe geroepen door het evangelie dat wij u verkondigd hebben en waardoor u zult delen in de luister van onze Heer Jezus Christus” (2 Thess. 2:13b-14).

Zijn wij geroepen? Hoe dan? Judas is een algemene brief (datering: ca. 40-46 na Chr.). Hij schreef aan de volgelingen van Jezus Christus. Daar horen wij ook bij. Dus de inhoud van deze brief is ook voor ons van belang.

Vs. 3 Waarom schreef Judas deze brief?

Als oproep *“om te strijden voor het geloof dat voor eens en altijd aan de heiligen is overgeleverd”*.

In de gemeente (onder u) zijn goddelozen binnen gekomen *“die de genade van onze God misbruiken als voorwendsel voor losbandigheid en die onze enige meester en Heer, Jezus Christus, verloochenen”* (vs. 4).

Judas zegt dat hij wilde schrijven over de redding van ons allen, maar dat hij nu gaat schrijven over dwaalleraars.

Paulus zegt: *“Ik weet dat er na mijn vertrek woeste wolven bij u zullen binnendringen, die de kudde niet zullen ontzien. Uit uw eigen kring zullen mensen voortkomen die de waarheid verdraaien om de leerlingen voor zich te winnen”* (Hand. 20:29-30).

“De draak ging voor de vrouw staan die op het punt stond haar kind te baren, om het te verslinden zodra ze bevallen was” (Openb. 12:4b). Die vrouw is het beeld van de gemeente van Jezus Christus. Jezus werkt in de gemeenteleden zodat mensen groeien naar het niveau van Jezus Christus. De vrouw, de gemeente, baart mensen, die op het niveau van

Jezus Christus leven. Maar de draak, de vijand, satan, staat er bovenop om te verslinden, om tegen te werken. Het lukt satan niet, hij krijgt de gemeente niet in zijn macht en de volwassen geworden zonen ook niet. God zorgt daar voor. Sterker nog: de gemeente van Jezus Christus wordt zijn ondergang.

Dit is een ernstige brief. Dwaalleraars halen je bij Jezus weg. Ze erkennen in wezen Jezus niet als Heer. Ze verachten het gezag van de Heer (2 Petr. 2:10). Ze bieden een **alternatief**: losbandigheid, wetteloosheid. Dat brengt je uiteindelijk in de duisternis.

Wat zit daar achter?

De werking van de satan die de gemeenten van Jezus Christus altijd tegenwerkt. Hij maakt gebruik, misbruik van mensen. Het kenmerk van die werking is: Jezus niet erkennen als Heer en een ‘meer gemakkelijke’ weg voorspiegelen, die je van Gods weg afhaalt. Die alternatieve weg is een voorbeeld van **“eigendunkelijke godsdienst”, “zelfbedachte vroomheid”** (Kol. 2:23).

Voor ons is het ook nu belangrijk om in ons eigen denken dwalingen te herkennen en de geesten daar achter. **Hoe?** Door te leven in liefde verbonden met Jezus en God en door onze Bijbel te lezen. Door te toetsen en na te gaan of je gedachten kloppen. Door in de gemeente, in gemeenschap met broeders en zusters te leven.

Judas geeft ons in de verzen 17-23 ook aanwijzingen daarvoor. Ook Petrus schrijft in zijn tweede brief over deze dwaalleraars: 2 Petr. 2:1-3:3 (wordt vervolgd).

Lied 162, Kapelklanken

Dank U, Heer, toen U ging tot de Vader heen - hebt U ons een helper beloofd - in Uw liefde en trouw liet U ons niet alleen - en wij hebben ook dit woord geloofd. O, vreugdevol feest - U schonk ons Uw Geest - die voor eeuwig in ons blijft - in waarheid ons leidt - tot Uw heerlijkheid - en gerechtigheid ons leert. - Hoe rijk maakt U ons, Heer!

U bleef niet ver van ons, maar kwam heel dichtbij - U hebt woning in ons gemaakt. - Heel ons wezen staat onder Uw heerschappij - zodat het naar volkomenheid jaagt. - Wij vrezen geen nood - zelfs tegen de dood - bent U onze bondgenoot. - Met U zijn wij sterk - wij dragen het merk - van Uw Geest die in ons leeft - voor wie de vijand beeft

Door Uw Geest is de liefde Gods uitgestort - in ons hart dat leven ontving - en met kracht van omhoog zijn wij aangejord - voor het werk waartoe U, Heer, ons dringt - de heerlijke taak - die niet wordt verzaakt - maar verricht wordt in Uw naam - en eenmaal vervuld - Uw luister onthult - wanneer vrij van angst of pijn - eens alles nieuw zal zijn.

[HIER](#) kun je dit lied horen.

De invloed van 'leergeesten' en de liefde tot de waarheid

Door Jildert de Boer

1 Tim. 4:1-7

1 Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen,

2 door huichelarij van leugenaars, die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid.

3 Zij verbieden te trouwen en gebieden zich te onthouden van voedsel, dat God geschapen heeft voor de gelovigen en voor hen die de waarheid hebben leren kennen, om onder dankzegging aanvaard te worden.

4 Want alles wat God geschapen heeft, is goed en niets is verwerpelijk, wanneer het onder dankzegging aanvaard wordt.

5 Want het wordt geheiligd door het Woord van God en door het gebed.

6 Als u de broeders deze dingen voorhoudt, zult u een goed dienaar van Jezus Christus zijn, gevoed door de woorden van het geloof en door de goede leer, die u nagevolgd hebt.

7 Maar verwerp de onheilige en onzinnige verzinsels en oefen uzelf in de godsvrucht.

De Timotheüsbriefen en de Titusbrief spreken over de gezonde leer van de godsvrucht (1 Tim. 1:10-11; 1 Tim. 6:3; Tit. 1:1,9; Tit. 2:1) Dat is de leer die je leven gezond en godvruchtig maakt. Bij de dokter kun je door het juiste recept voor een medicijn beter worden. Heb je een smaakvolle cake gebakken, dan moet daar wel een goed recept aan ten grondslag hebben gelegen. De cake is een product of het resultaat van een prima recept.

De goede leer hebben, is belangrijk, want die leidt tot leven en godsvrucht (= vrucht uit God in je leven). We moeten ons niet op het verkeerde been laten zetten door de populaire leus: 'niet de leer, maar de Heer.' Dat klinkt goed, omdat het rijmt. *Alsof onze Heer geen leer bracht... Jezus zei: "Als u in Mij blijft EN in Mijn woorden, vraagt wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen"* (Joh. 15:7).

De uitspraak 'niet de leer, maar de Heer' is een halve waarheid die voor verwarring zorgt.

Wat tegen de gezonde leer ingaat, daarvoor moeten we alert zijn en open ogen hebben om scherp de geesten die werken te onderscheiden. Laten we daarom op onze hoede blijven, want een leer krijgt aanhangers en kan zomaar verdeeldheid en verwarring zaaien. Wij moeten duidelijk weten voor welke *bijbelse principes* wij staan.

In het gelezen gedeelte gaat het over afval. Het gaat hier over *misleidende geesten en leringen van demonen*. Of, dwaalgeesten en leringen van boze geesten, zoals het NBG zegt. Dwaalgeesten brengen je op een dwaalspoor en je kan zelfs in een doolhof terecht komen waar je de weg kwijt bent. 'Leergeesten' bemoeien zich met de christelijke leer en vinden leringen uit. Het zijn demonen die deze bedenken en zij werken achter allerlei valse of ongezonde leringen. Zij zijn door middel van leiders in een eeuwenoude traditie gestold. Of ze (dreigen te) worden ingevoerd in een als nieuw verpakte wijze van denken.

Het gaat over theologie die net echt lijkt, maar het is het net niet. Daar klinkt de filosofie en overlevering van mensen (Kol. 2:8) in door, of er is sprake van vastgeroeste tradities, zoals er geschreven staat: *"Maar tevergeefs eren zij Mij door leringen te onderwijzen die geboden van mensen zijn. Want terwijl u het gebod van God nalaat, houdt u zich aan de overlevering van mensen, zoals het wassen van kannen en bекers en veel andere dergelijke dingen doet u. En Hij zei tegen hen: U stelt op een mooie manier (wel fraai, NBG-vert.) Gods gebod terzijde om u aan de overlevering van mensen te houden...En zo maakt u Gods Woord krachteloos door uw overlevering die u overgeleverd hebt; en veel van dergelijke dingen doet u"* (Marc. 7:7-9,13). In de paralleltekst in Mattheüs staat onder andere het volgende: *"Dit volk nadert tot Mij met hun mond en eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre bij Mij vandaan..."* (Matth. 15:8).

Boze geesten brengen blokkades en belemmeringen aan door leringen. Ze leiden je altijd af van Gods doel met de mens: *"opdat de mens Gods volkomen zij, tot elk goed werk volkomen toegerust."* (2 Tim. 3:17).

Deze 'leergeesten' verzinnen steeds weer nieuwe religieuze smoesjes of stoppen oude dwalingen in een nieuw jasje. Met de bedoeling: de mensen erin te laten tuinen of ermee zoet te houden zonder dat ze geestelijk echt verder komen. Zo worden velen in slaap gesust of bezig gehouden, dan wel op een eenzijdig spoor gezet, dat wil zeggen: een zijspoor of een dwaalspoor.

Gods Woord is de waarheid. Jezus Christus is (onder meer) de waarheid (Joh. 14:6) en de heilige Geest is de Geest der waarheid (Joh. 14:26; Joh. 16:13). Er wordt gesproken over *"de waarheid die bij u is"* (2 Petr. 1:12) en over *"in de waarheid wandelen"* (2 Joh. 4; 3 Joh. 3-4).

Van enorm belang is dat ons leven waar is en echt wordt, *wat voor getuigenis hebben we anders?* Huichelaars worden vaak snel doorzien en wat we aan resten daarvan bij onszelf ontdekken en opmerken, dan mag en moet dat weg uit ons leven. De duivel is de vader of verwekker van de leugen (Joh. 8:44) en hij werkt ook met 'halve waarheden' die een schijn

van godsvrucht in zich dragen, maar waarbij de kracht ervan wordt verloochend (2 Tim. 3:5). De leer moet gezond zijn en je helpen het doel van God te bereiken, namelijk het je gaan richten op het volkomene (Hebr. 6:1), oftewel aan het beeld van Christus gelijkvormig worden (Rom. 8:29). Een leer die geestelijke groei en ontwikkeling afremt, is een valse leer, evenals een leer die aardsgericht is.

Het is van groot belang te zien dat achter allerlei leringen demonen werken die je van het doel af willen houden, in eigen leven en in de gemeente. Wees bereid om elke lering die niet overeenkomt met de Bijbel terzijde te schuiven. Of minimaal eerst te parkeren om het rustig van alle kanten te bezien en na verloop van tijd een knoop door te hakken en tot een keuze te komen.

Veel mensen spreken over de liefde tot God en tot de naaste, maar vergeten daarbij dat de Bijbel ook veel spreekt over de *liefde tot de waarheid*. In het Woord gaan waarheid en liefde samen.

- Liefde zonder waarheid is 'lieverig' en zoetsappig en kan zo werken dat zonde getolereerd wordt.
- Waarheid zonder liefde maakt hard en veroordelend naar mensen.

Daarom is de combinatie van beiden nodig: *“maar dat wij door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die het hoofd is, namelijk Christus”* (EF. 4:15). Er zijn heel wat meer teksten over liefhebben en Zijn geboden doen en over liefhebben en Zijn Woord bewaren of in acht nemen. Ze horen bij elkaar!

Veel van dat soort teksten vind je in het Johannesevangelie en de eerste Johannesbrief. We geven ze hier weer:

- *“Als u mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht”* (Joh. 14:15).
- *“Wie Mijn geboden heeft en ze in acht neemt, die is het die Mij liefheeft”* (Joh. 14:21).
- *“Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn Woord in acht nemen”* (Joh. 14:23).
- *“Als u Mijn geboden in acht neemt, zult gij in mijn liefde blijven, zoals Ik de geboden van Mijn Vader in acht genomen heb en in Zijn liefde blijf”* (Joh. 15:10).
- *“De liefde verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid”* (1 Kor. 13:6).
- *“...liefde voor de waarheid...”* (2 Thess. 2:9-10).
- *“Nu u dan uw zielen gereinigt hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar dan vurig lief uit een rein hart”* (1 Petr. 2:22)

- *“Maar ieder die Zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in Hem zijn”* (1 Joh. 2:5).
- *“Mijn lieve kinderen, laten wij niet liefhebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid. En hieraan weten wij, dat wij uit de waarheid zijn, en zo zullen wij ons hart geruststellen. Want als ons hart ons veroordeelt, God is meer dan ons hart, en Hij weet alle dingen. Geliefden! Als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan; en wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van Hem, omdat wij Zijn geboden in acht nemen en doen wat Hem welgevallig is. En dit is Zijn gebod: dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon Jezus Christus en dat wij elkaar liefhebben, zoals Hij ons geboden heeft. En wie Zijn geboden in acht neemt, blijft in Hem en Hij in hem. En hieraan weten wij, dat Hij in ons blijft: namelijk aan de Geest, Die Hij ons gegeven heeft”* (1 Joh. 3:18-24).
- *“Hieraan weten wij, dat wij de kinderen Gods liefhebben, wanneer wij God liefhebben en Zijn geboden in acht nemen. Want dit is de liefde tot God, dat wij zijn geboden in acht nemen en Zijn geboden zijn geen zware last”* (1 Joh. 5:2-3).
- *“...laten wij elkaar liefhebben. En dit is de liefde, dat wij wandelen naar Zijn geboden...”* (2 Joh. 5-6a).

In deze verzen zien we dat liefde hebben én de waarheid doen (dat is: gehoorzamen aan de waarheid) hand in hand gaan.

(wordt vervolgd).

VAN DE PIONIERS

In deze rubriek nemen we zo nu en dan artikelen op van pioniers van de volle evangelie-boodschap (red.).

VORSTEN TEGENOVER ONS

Door Henk Lijzenga

Met toestemming van Ine Lijzenga plaats ik onderstaande weergave van een seminar op de contactdag op basis van mijn aantekeningen, waar Henk voor het laatst in ons midden was van 31-03-2001 te Amersfoort. Hij ontvouwde daar inzicht in de geestelijke wereld wat betreft demonische vorsten (vergelijk Daniël 10, waar gesproken wordt over de vorst van Perzië en de vorst van Griekenland) die in Efeziërs 6 'wereldbeheersers van deze duisternis' worden genoemd. Het was voor mij destijds een openbaring, om in één middag zoveel te leren over de onzichtbare wereld, waar we in ons leven rekening mee dienen te houden (red.).

We gaan het hebben over enkele 'grootvorsten':

- Geest van Edom.
- Koningin des hemels.
- Belial.

Eerst noem ik een aantal algemene principes over het rijk der duisternis en geestelijke strijd:

- 1 Petr. 5:8-9. De duivel gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie Hij kan verslinden.
- 1 Petr. 5:5-6. Vanuit genade en nederigheid strijden, anders haakt de vijand je pootje.

De vijand wil twee dingen:

- Het in je persoonlijke leven moeilijk maken.
- De gemeente tegenhouden.
- Hand. 14:16 wandelen op eigen wegen.
- Ps. 81:13 wandelen in hun eigen raadslagen.
- Micha 4:5 elk volk wandelt in de naam van zijn god (daar zie je de machten van de duisternis achter)
- Ef.2:2 vroeger hebben ook wij gewandeld overeenkomstig de overste van de macht der lucht macht der lucht, van de geest die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid.
- 2 Kor. 4:4 verblinding door de god dezer eeuw.
- Ef. 6:12 strijd tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

Waarom die tegenstand? De duivel wil het doel van God met mensen niet! Hij is de 'tegenhouder.'

- Jes. 46:10 is een erg belangrijk uitgangspunt: **"van den beginne heeft God de afloop verkondigd"**. Hij gaat boven alles uit! Hij overziet het totaal! God staat boven de machten!

Aan ons de taak om weerstand te bieden en ze te verdrijven. In het oude verbond mochten ze geen verbond sluiten met de volken. Dit is nog toepasbaar op mensen en gemeente. Bij zo'n verbond laten we de machten zitten, in plaats van ze aan te pakken.

- Rom. 16:20 Satan moet onder onze voeten vertreden worden. Wij moeten zelf uit persoonlijke ondervinding weten wat het is om tegenover vijanden te staan.

Er zijn fases waar we doorheen moeten, bijvoorbeeld de strijd tegen de geest van onreinheid. Het gaat erom zelf de geest van onreinheid, of bijvoorbeeld weerspanning in het vizier te krijgen, die te onderkennen en door te hebben wanneer je ze weer tegen komt. Je moet voor je eigen leven die strijd kennen, beoefenen en er onderscheid in krijgen. Pas dan kun je dit toepassen voor de gemeente.

Zelf heb ik het zó gedaan: als ik in de gemeente onreinheid bespeurde, dan ging ik spreken over reinheid, het

tegenovergestelde. Dan verkondig je de waarheid en dat is wapen no. 1!

Vanuit een theoretisch weten over de 'geesten van verwerping, weerspanning en hysterie' strijden, dat is niet genoeg.

Oefen je in de praktijk, dat geldt ook voor de positieve kant: "Heer, wilt U mij een beeld of een profetie geven?"

Zo kan Hij ook spreken over de duistere kant. Zo zijn we bijvoorbeeld ook op het spoor gekomen van:

De geest van Edom

Je kan zelf vele teksten hierover vinden door de concordantie te raadplegen. Edom is een vorst die vanuit Ezaü opkomt. Dicht naast Jacob, maar door machten uit elkaar gehouden. Edom is trots, heeft een hoge woning (Obadja 3). Is overmoedig, koestert wraak. Ezaü trekt weg van de woorden God van God, heeft weinig inzicht.

De geest van Edom houdt in:

- broedervervolging,
- leedvermaak: als rampspoed over Israël komt, lasteren over Jacob.

Dit is de geest die gemeenteleden bij elkaar weghoudt: geen broederschap. Hij verstikt het medelijden. Men denkt: net goed! Het medelijden wordt weggedrukt.

De koningin des hemels¹

- Jes. 47:5 gebiedster van Koninkrijken
- Jes. 47:7 Ik blijf eeuwig gebiedster.

Voor "gebiedster" staat in de Statenvertaling "koningin."

- Openb. 18:7 Zij zegt in haar hart: **"Ik troon als koningin voor eeuwig, ben geen weduwe en geen rouw zal ik zien."**

De koningin des hemels werd sterk vereerd in Babel. Je ziet in haar de principes van de hoer op het beest.

- Ook in Jer. 7:18 lezen we over de koningin des hemels: **"de kinderen rapen hout, de vaders steken vuur aan en de vrouwen kneden deeg om offerkoeken te maken voor de koningin des hemels en zij brengen plengoffers aan andere goden teneinde Mij te krenken."**
- Jer. 44:17 **"Maar wij zullen voorzeker doen alles wat wij uitgesproken hebben, en offers ontsteken voor de koningin des hemels en haar plengoffers brengen..."**
- In Jes. 47:8-12 staan een aantal kenmerken. Het is een geest met onderdanen: **"vele toverijen."**

Wij hebben dit niet theoretisch opgeschreven, maar

¹ Uitgebreid kun je hierover lezen in:

<https://www.vegdeark.nl/media/studies/ontworsteldaandekoningindeshemels.pdf>, een brochure van Toon van den Hoorn.

alleen uitgewerkt in die situaties waar het van toepassing was in de praktijk van de geestelijke ontwikkeling.

De volgende principes spelen een rol:

- isolement: persoonlijk, maar ook het apart houden van gemeenten.
- onvruchtbaarheid.
- betovering en vervloeking.
- manipulatie, overheersing, intimidatie.
- verzet tegen leiderschap, tegen de gezalfden van de Heer.
- zwart/wit-verzet: alles in een hokje willen plaatsen.

De koningin des hemels komt sterk uit in het leven van Izebel. De koningin des hemels verbergt zich achter Achab.

Als verdere kenmerken zie je:

- **Complot:** in het negatieve sluiten mensen in de gemeente zich aaneen, die van nature helemaal niet zo bij elkaar passen. Je zegent die mensen en bestrijdt de geest van negativiteit.
- **Verzet** tegen koningschap van Jezus en van ons. De koningin des hemels wil zelf de heerschappij houden. Vóór hun bevrijding hebben de mensen moeite met Jezus als Koning!

De koningin des hemels komt sterk openbaar in de Maria-verering, de zogenaamde moeder van God, die gekroond zou zijn. Typerend zijn de afbeeldingen van Maria met het kindje Jezus op de arm of Jezus aan het kruis. Jezus wordt klein gehouden, of als gekruisigd gezien, niet als Levensvorst en de verheerlijkte Heer!

Moeder van God wil zeggen: 'God is uit mij voortgekomen.' Indirect hebben ook de 'pre-existentleer' en de 'drie-eenhedsleer' hier mee te maken.

In bijvoorbeeld de Toronto-beweging zie je de vermenging: enerzijds Geesteskracht, anderzijds geesten die werken, onder andere deze vorst.

De koningin des hemels werd ook in Egypte, in Babel en in India vereerd. Overal duikt ze op. Er zit één grote geest achter.

We zien de koningin des hemels ook terug in de godin Artemis (Diana, Statenvertaling), de godin van de vruchtbaarheid (Hand. 19:27,34-35).

Bij monniken en nonnen zie je geen vruchtbaarheid (omdat zij ten dele onderworpen aan deze geest).

Belial²

We vchten tegen verwerping, maar dit is meer: er niet hoeven zijn, er niet mogen zijn, *nietswaardigheid!*

Komt in het Nieuwe Testament alleen voor in 2 Kor. 6:14-16 tegenover Christus. De gemeente is niets, beweert deze geest.

² 2 Kor. 6:14-16; zie ook uitgewerkt in: <https://www.veg-immanuel-breda.nl/nl/zoek/Belial> Studieblad 59 t/m 62: vier artikelen van Cees Visser;

In het Oude Testament kom je de uitdrukking Belial 27x tegen in de Statenvertaling, bijvoorbeeld:

- In Deut. 13:13 "snode mannen" is in de Statenvert. "Belialsmannen".
- In Nah. 1:11 wordt de term "Belialsradsman" gebruikt.
- Bij David sloten zich "nietswaardige lieden" aan, "mannen Belial", zegt de Statenvertaling.

Let erop dat deze werden tot helden!

Het begrip Belial houdt in: NIET-NEE-ANTI-GEEN.

De uitwerking is:

- Jezelf onwaardig verklaren.
- Jullie betekenen niets in deze stad.
- De gemeente mag er niet zijn.
- Het zal toch nooit wat worden met ons, met de gemeente.

Straks komt Belial als antichristelijke geest openbaar. Wij moeten leren stand te houden, niet onder de indruk komen. Blijven binnen Jezus woorden en zijn gebed: "**satan verlangt jullie te ziften als de tarwe, maar ik heb voor jullie gebeden dat je geloof niet zal bezwijken**"! (Luk. 22:31-32).

Dát bepaalt mijn leven. *Ik mag van waarde zijn! De Heer ziet het met mij zitten.*

Belial wil de late regen van de Geest tegenhouden.

- Zach. 4:7 "**Wie zijt gij grote berg... Word tot een vlakke.**" Hij moet dus aan de kant. *Ga opzij in Jezus' naam!*

Geesten houden je in een isolement, maar God wil je in de ruimte leiden.

Belial is een persoon en een principe.

Laat je niet isoleren. Bij eenzaamheid spelen bepaalde geesten ineens op, bijvoorbeeld de geest van weerspannigheid.

Houd altijd vast: Jezus is Overwinnaar!

HET FUNDAMENT GEEFT LEVENSKRACHT (1)

Door Dick Tom

Vooraf

We willen kort iets zeggen over deze wellicht minder bekende broeder. Dick Tom werd geboren op 27-04-1936 en overleed op 26 juni 2014. In de zeventiger jaren waren hij en zijn vrouw Francien en kinderen lid van de volle evangeliegemeente 'De Rank' in Groningen, waar Sjaak Roose toen voorganger was. Daarna heeft hij veel gewerkt als evangelist, maar ook in pastoraal werk en als bijbelleraar in binnen- en buitenland. Hij schreef zelf: "Gedurende al de jaren dat ik sprak op

Zie tevens zijn boek De strijd tussen licht en duisternis, hoofdstuk 7 'Geheimenissen onthuld', pag. 251-291).

conferenties, bijbelscholen, cursussen en weekenden, heb ik niet beseft, dat dit alles zou uitgroeien tot de uitgebreide cursus die nu voor je ligt. Al die mensen, in binnen- en buitenland, die me steeds weer vroegen, wanneer ik dit alles voor hen op papier zou zetten, wil ik voor hun aanmoediging bedanken. Grote steun kreeg ik van mijn vrouw, die door de jaren heen de visie heeft behouden, dat deze gedachten, eenmaal vastgelegd, hun werk zouden gaan doen. Om bepaalde gedachten in beweging te brengen heb ik vaak duidelijker en radicaler gesproken en geschreven, dan mogelijk menigeen voor nodig zou hebben gehouden. Als je echter een bal aan de rol wil brengen, moet je er wel tegen trappen, zeker wanneer men een doelpunt wil maken.”

De laatste ongeveer vijftien jaar van zijn leven gaf hij leiding aan een huisgemeente in Hoogeveen en werkte hij aan een vers voor vers-verklaring van het boek Openbaring (zie elders in dit blad).

We plaatsen als serie zijn artikelen over het fundament van het geloof (Hebr. 6:1-3).

Inleiding

Zonder fundament kun je nooit een goed huis bouwen. Zonder fundament verzakt een huis. Het is bepaald niet prettig, om in een verzakt huis te wonen en zeker niet als het op instorten staat (*denk maar aan de aardbevingsschade in Groningen, red.*).

In onze samenleving staan veel huizen op instorten. Laat ik het recht op de man af zeggen: veel mensen leven met ogenschijnlijk onoplosbare problemen! De mensen ontvangen er steeds minder raad vanuit hun kerk of gemeente voor de situaties binnen hun gezinnen, of voor de problemen op hun werk. Leeft u soms in een verzakt 'levenshuis'? Zegt het geloven je weinig en doet het je niets? Loopt u mogelijk rond met eenzaamheidsgevoelens of gevoelens van zinloosheid of schuld? Veel mensen proberen dergelijke problemen te ontkennen of te verdringen door zich te verbergen achter theologische tradities en vastomlijnde vooroordelen.

We horen regelmatig over aardbevingen in het nieuws. Dan storten bijvoorbeeld veel huizen en hotels in, louter en alleen om dat ze slecht gebouwd waren, onvoldoende gefundeerd. Er kwam een 'bouwfraude' op grote schaal aan het licht. Geestelijk gezien staan veel levenshuizen op instorten omdat er onvoldoende aan het fundament werd gewerkt. Bouwfraude, maar nu geestelijk, omdat men niet deed wat er in het 'bestek' stond.

Het leggen van een geestelijk fundament is geen stoffig theologisch onderwerp, wat je zonder enige consequentie ter discussie kunt stellen. Voelt je je zich krachteloos? Wil je nadenken over het fundament in jouw leven, of over het leggen ervan in het leven van een ander? Dan is er werk aan de winkel! Dan valt er wat te beleven.

Ik wil je echter wel waarschuwen: ik zal niet schromen, om eventuele 'heilige huisjes' omver te halen, als blijkt dat ze gefundeerd zijn op vage formuleringen. In dat geval: "Aan de bal, en breng hem aan de rol!" Houdt je hart maar vast! Of om met de woorden uit de Bijbel te spreken:

“Bewaar je hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de uitgangen des levens” (Spreuk. 4:23).

Je levenshuis: funder de dat goed! Het is van levensbelang! Een goed begin is het halve werk!

1. Funderen: een goed begin!

Funderen of verzakken

Funderen of verzakken, een dilemma, waar geen mens aan ontkomt, als hij een huis wil bouwen. Het draagt het hele gebouw dat er op staat. Het fundament werkt vier en twintig uur per dag, jaar in jaar uit, onder alle omstandigheden. Resultaat: wat er ook gebeurt, het gebouw blijft staan, het is stabiel en kan tegen een stootje.

Hoe hoger een gebouw, hoe dieper de bouwput waarin het fundament gelegd wordt. Alle slappe grond wordt afgegraven waarna het heien (althans in Nederland) begint. Paal na paal wordt de grond ingedreven. Geheid vast! En dan, als ten slotte de laatste paal geplaatst is en niet meer zakt, dan komt de pneumatische hamer, waarmee de kop van elke paal doelbewust kapot geslagen wordt. Dit laatste opdat er tussen de palen een dwarsverbinding gemaakt kan worden, die uiteindelijk het draagvlak geeft voor het gebouw.

Gedurende mijn studententijd waren er soms hele perioden met persoonlijk moeilijke omstandigheden. Ik stond dan vaak bij een bouwput te kijken. Daarop kwam de vraag bij mij boven: *“Als je kiezen mocht, wat zou je dan willen zijn, een heipaal of een gevelsteen?”* Ik liep weer weg van de bouwput, overtuigd van de fundamentele vorming van de situatie waarin ik verkeerde.

Ik had toen vaak de idee dat anderen in hun leven al lang aan het bouwen waren, terwijl ik nog onder het maaiveld aan het graven was. Zij hadden al een leuke baan of waren gezellig getrouwd. Maar ja, in een tuincentrum hoef je alleen maar de grond wat aan te harken wil je er een gezellig houten tuinhuisje neer kunnen zetten. Met die gedachte kon ik dan weer verder met het leggen van het fundament in mijn leven voor latere jaren.

Bij de meeste huizen, die in ons land gebouwd worden, staat de aannemer voor de keus, óf hij legt een goede fundering en besteedt daar de nodige tijd en moeite aan, óf hij doet dit niet, met als gevolg dat het huis vanaf de bouw zal beginnen te verzakken. Dit is overduidelijk. Onzichtbare krachten en werkingen spelen hier voortdurend een destructieve rol. Alleen een goed fundament kan deze werking opvangen en het verzakken voorkomen.

Dit funderen of niet funderen is de keuze waar ieder mens mee te maken krijgt bij de bouw van zijn geestelijk levenshuis. Het leggen van een fundament is niet ter verfraaiing van bijvoorbeeld de gevel. Nee, willen we effectief bouwen, dan beginnen we met het leggen van het fundament! Het werkt meer en meer naarmate het gebouw vordert en uiteindelijk zijn voltooiing bereikt heeft.

Wanneer we over het fundament van ons geloofsleven nadenken, leeft bij veel mensen, ten onrechte, vaak de overtuiging, dat geloven eigenlijk niet meer is dan leven volgens bepaalde wetten en voorschriften. Niets is minder

HOGER-OP

waar! Juist voor het geestelijke welzijn van de mens is het zo belangrijk te weten én te ervaren dat er onuitputtelijke energiebronnen zijn die onmisbaar zijn om ons leven te ondersteunen en stabiel te maken.

Laat ik een voorbeeld geven uit mijn eigen leven:

Ik woonde op een gegeven moment tijdelijk in Amsterdam ergens in de Pijp. Mijn kamer was niet meer dan een opberghok direct onder de pannen. Ik had het daar in het begin heel moeilijk. Geen vast inkomen, geen vrienden, geen sociale contacten. In die situatie sloeg de angst voor de toekomst mij wel eens om het hart.



Daar, in de Amsterdamse Pijp, ontving ik toen een anoniem kaartje, waarop geschreven stond:

“Vrees niet want ik ben met u; zie niet angstig rond want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met mijn heilrijke rechterhand” (Jes. 41:10).

Deze tekst raakte mij diep, ik prikte het kaartje aan de wand. Tot de dag van vandaag weet ik nog niet van wie ik dit kaartje kreeg, maar het hielp mij mijn angst te overwinnen. Het werkte positief, niet omdat ik niet bang mocht zijn, of omdat ik flink moest zijn. Dat zou alleen maar moralisme zijn en moralisme heeft geen kracht in zich. Nee, het Woord werkte, omdat ik de belofte, die God er in deed, geloofde. En mij geschiedde naar mijn geloof en dat werkte in die situatie.

De Bijbel laat heel duidelijk een ‘wereldbekende bouwvakker’ aan het woord met de volgende opmerking:

“Als een kundig bouwmeester heb ik het fundament gelegd, waarop een ander voortbouwt. Maar ieder zie wel toe, hoe hij daarop bouwt. Want een ander fundament, dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen” (1 Kor. 3:10).

Je zult maar bij het bouwen van een flat één metertje naast het fundament bouwen! De ramp zou niet te overzien zijn. Voor mij is de vraag van het grootste belang geworden; hoe verbind ik mijn leven met dat van Jezus, zodat dit leven van Jezus in mijn leven doorwerkt, het draagt en stabiel maakt? Stabiel maken, zoals een fundament dat doet, doordat dit het hele bouwwerk draagt!

Ook hier geldt het spreekwoord “Goed voorbeeld doet goed volgen!” Het grote Voorbeeld is Jezus:

“Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder van ons geloof, die om de vreugde welke vóór Hem lag, het kruis op zich genomen heeft... Vestigt uw aandacht op Hem, die zulk een tegenspraak van

zondaren verdragen heeft, opdat gij niet door matheid van ziel (stress) verslapt” (Hebr. 12:2-3).

Zeker als je in je leven meedragen wilt aan het geestelijk leven van anderen, zal er onder je huis een goed fundament gelegd moeten worden en dat gebeurt, over het algemeen, niet zonder heien. Tegenslagen zijn de beste groeihormonen voor de stabiliteit in de vorm van onder andere volharding, geduld en hoop.

Door lijden tot heerlijkheid

Hoe dieper de golf uitslaat naar beneden, hoe hoger hij ook naar boven uitslaat. Wanneer er in een leven ‘diep gefundeerd’ wordt, kan er ‘hoog gebouwd’ worden.

In het leven van Jezus kun je duidelijk zien hoe Hij door lijden heen werd gefundeerd voor zijn levensloop. De Bijbel verbindt daar de grondwet van geestelijke groei aan: “Door lijden tot heerlijkheid”.

“En onze hoop voor u is wél gegrond, want wij weten, dat gij evenzeer aan de vertroosting deel hebt als aan het lijden” (2 Kor. 1:7).

Ons leven: gefundeerd of één grote puinhoop?

“Een ieder, die deze mijn woorden hoort en ze niet doet, zal gelijken op een dwaas man, die zijn huis bouwde op het zand. En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis, en het viel in, en zijn val was groot” (Matt. 7:26).

Zolang de aarde bestaat en er mensen op rondlopen is goed wonen één van de aller belangrijkste levensbehoeften van de mens. Veilig wonen, ergens helemaal jezelf kunnen zijn, met alles wat je hebt, dat wil iedereen! Of we nu jong zijn of oud, rijk of arm we willen zo goed mogelijk wonen. Een goed fundament is een eerste vereiste voor een huis wil je er goed en veilig in kunnen wonen. In een verzakt huis is het niet prettig wonen. Ik noem vier oorzaken van een slechte fundering.

Vier oorzaken van een slechte fundering:

1. onwetendheid
2. onvolledig onderwijs
3. ongelooft
4. ongehoorzaamheid

Vier oorzaken van het leggen van een slecht fundament:

Ik wil de oorzaken, waardoor er een slecht en onvolledig fundament gelegd is, wat *concreter* omschrijven. Ik bedoel nu het slecht en onvolledig leggen van de geestelijke fundering in het innerlijke leven van een mens. Al de oorzaken voor het leggen van een slecht fundament hebben één ding gemeen; het niet doen wat er in dit verband gezegd werd! Ook het gevolg van al deze voorbeelden van een zwak fundament is, zonder uitzondering, steeds weer hetzelfde. Jezus zelf beschreef dit met de woorden: *“En zijn val was groot.”*

1. Onwetendheid

Wanneer iemand geen ‘bouwkunde’ gestudeerd heeft, wanneer hij zich geen kennis en inzicht heeft verkregen op dit punt, is het duidelijk dat hij in onwetendheid handelt als hij

HOGER-OP

nalaat een goed fundament te leggen. Gebrek aan bijbelkennis én aan specifieke kennis inzake het bijbels fundament heeft veel ongefundeerd geloofsleven tot gevolg, ook bij veel 'geestelijke bouwvakkers.' Onwetendheid leidt zonder meer tot niet doen wat er gezegd is.

2. Slecht of onvolledig onderwijs

Wanneer iemand slecht of onvolledig werd onderwezen in het leggen van het fundament en het belang ervan, kan dit ook de oorzaak zijn van het leggen van een onvolledige fundering. Wanneer men mensen tot de Heer leidt en verder geen fundament legt, zoals geschreven is in Hebreeën 6:1-3, dan is het gevolg, dat het geestelijke leven van de betrokken persoon niet tegen een stootje kan en verzakkingen snel zichtbaar worden. Slecht of onvolledig onderwijs leidt zonder meer tot niet doen wat gezegd is.

3. Ongeloof en ongehoorzaamheid

Heeft iemand wel de juiste informatie over dit onderwerp gekregen of kunnen krijgen, maar hij volgt, om wat voor reden dan ook, de gegeven informatie niet op, dan kan deze vorm van ongelof en ongehoorzaamheid leiden tot een slecht gefundeerde bouw. Men gelooft het wel en licht de hand met allerlei 'bouwvoorschriften'. Bekijk bijvoorbeeld het volgende voorschrift:

"Bekeer u én een ieder van u late zich dopen" (Hand. 2:38).

De voorgeschreven volgorde is duidelijk, eerst bekeert iemand zich en *daarna* laat hij zichzelf dopen. Hier wordt de doop door onderdompeling duidelijk aangegeven door de apostelen nadat je tot geloof gekomen bent. Als mensen denkt dat wel af te kunnen doen met een besprenkeling, nog ver voordat er zelfs ook maar over een bekering nagedacht kon worden door de dopeling, dan wijk je wel ver af van de 'bouwvoorschriften' die gesteld zijn. Ongeloof en ongehoorzaamheid leiden zonder meer tot niet doen wat er gezegd is in het Woord van God.

4. Gebruik van slecht materiaal

Enkele van de meest voorkomende slechte materialen, waarmee vaak gewerkt wordt, zijn:

- Wetticisme (*religieuze vormen en uiterlijkheden, die soms niet in de Bijbel staan, red.*)
- Moralisme (*alles wordt beoordeeld op basis van onwrikbare ideeën over goed en fout.*)
- macht en eer van mensen

Dit is zowel het geval bij het leggen van een geestelijk fundament in het persoonlijke leven van de gelovigen, als ook in het gezamenlijke leven van gelovigen in kerken en gemeenten.

Deze geestelijke 'materialen' leiden ogenschijnlijk snel tot zichtbare resultaten, maar de vrucht in het persoonlijke leven van de gelovigen blijft uit. Uiteindelijk zal de groei van een gezamenlijk geestelijk organisme verstarren tot de bouw van een puur natuurlijke organisatie. Wat je gezaaid hebt, zul je oogsten. Gebruik van slecht materiaal leidt zonder meer tot

niet doen wat er gezegd is in Gods Woord. Bij alle vier oorzaken van een slecht fundament blijven de gevolgen niet uit. Ze zijn te omschrijven met de overbekende woorden van de Jezus: **"En zijn val was groot"**, oftewel: "Het is een grote puinhoop." Dit geldt dus voor elk individueel slecht gefundeerd geestelijk leven.

Gevolgen van een slecht fundament

Doordat het huis verzakt is, de muren scheef staan en de vloeren scheef liggen, kunnen we bij voorbeeld de volgende problemen noemen, die het wonen in dat huis verre van comfortabel maken:

1. Kapotte waterleidingen. Er is geen water. Je kunt je dorst niet lessen en je kunt jezelf niet reinigen.
2. Geen elektriciteit. Je kunt geen hand voor de ogen zien. Er is geen inzicht. Je stoot je aan alles.
3. De vloeren zijn scheef. Alles rolt van tafel. Er is geen duidelijke voeding op de plaats waar men dat mag verwachten...
4. Lekkage. Er is geen bescherming tegen geweld van buiten af. Alles gaat heen en weer onder invloed van allerlei wind van leer.
5. Kil en vochtig. Er is geen behaaglijke sfeer om in te leven. De spontaniteit verkilt. Relaties gaan formeel worden.
6. Klemmende deuren. Je kunt er niet in of uit, isolement en eenzaamheid zijn het gevolg. Persoonlijke relaties nemen af, er is een zekere plichtmatigheid in de omgang met elkaar.
7. Geen evenwicht. Er is geen balans, geen rust, en ontspanning is niet mogelijk.

Eigenlijk is dit een beeld van het 'geestelijke levenshuis' van heel veel mensen. In veel levens zijn dagelijks één of meer van deze situaties schering en inslag.

Terwijl juist een goed fundament al deze problemen voorkomt. Een goed gelegd fundament draagt alle dagen het huis en maakt het goed bewoonbaar. Het voorkomt veel ellende en problemen in het leven. Een goed fundament werkt! Een goed fundament is van levensbelang! Reden te over om eens goed na te denken hoe we dat fundament onder ons levenshuis kunnen leggen, zodat we ervaren dat het werkt, dat het ons leven dagelijks draagt en veraangenaamt. **Fantastisch zo'n fundament!**

Alleen door eerst een goed en volledig fundament te leggen, kun je daarna geestelijk 'hogerop' komen.

(wordt vervolgd).



GEDICHT

Luisteren

Zoals een akker zich opent
om zaad te ontvangen
zo opent zich mijn hart
voor uw woord

leer mij luisteren
scherp onderscheiden
alle ruis vermijden
neigen mijn oor
opdat ik zuiver hoor

van U ontvangen
woorden die spreken
van uw verlangen
ons te maken tot één

ons laten leiden
zij aan zij weiden steeds hoger
steeds verder
één kudde
één Herder
één Heer

Gerrit van Ek



BOEKAANKONGIGINGEN



Stichting De Wegwijzer, geleid door Tjeerd Moolhuijsen en Karine Moolhuijsen-Tom, is momenteel bezig om een nagelaten manuscript van Dick Tom over Openbaring uit te geven.

Voor zijn heengaan in 2014 zegende hij hen voor deze taak. Het wordt een drieluik, waarvan deel 1 al is verschenen en deel 2 op het punt van publicatie staat.

Het is een vers voor vers verklaring van dit bijbelboek vanuit de visie dat het een boek voor de gemeente is, dat de symbolen geestelijk moeten worden verstaan vanuit de denkriching van de hemelse gewesten.

Dick zelf vond het geen probleem als anderen het op onderdelen iets anders verstaan. Het hoopte juist dat zijn visie aanleiding zou zijn voor anderen om er verder op door te denken. Ik (JdB) ben zelf betrokken bij het correctiewerk van deze boeken.

Dick heeft een eigen stijl en vaak een originele benadering van het laatste bijbelboek. Het zijn boeken die juist in deze tijd erg waardevol zijn, omdat ze de strijd in de hemelse gewesten belichten en de weerslag daarvan op aarde.

Ik beveel de serie van harte aan. Ben ik het voor 100% met Dick Tom eens? Nee, ik zie bijvoorbeeld de 144.000 iets anders. Maar: neem en lees zelf en toets het!

Het eerste deel is te bestellen door een mail te sturen naar openbaring@wegwijzer.eu of door rechtstreeks een bedrag van € 19,90 over te maken (dat is inclusief portokosten) op rek. nr. NL94 INGB 0002626252 van Stichting De Wegwijzer te Hoogeveen *met vermelding van naam en adres*.

Als u deel 1 en 2 samen bestelt, dan krijgt u reductie en kunt u € 35,- overmaken. Deel 3 is voor juni 2022 gepland.

HOGER-OP

In dit boek leest u het levensverhaal en het geloofsavontuur van de Italië-evangelisten Ab en Corine van Ommen. De sprekende titel 'DE ACHTBAAN' geeft goed hun wervelende bestaan daar aan. Zij hebben ruim dertig jaar gepioneerd en op diverse plaatsen gewoond.



wasdom gegeven! De Italiaanse gemeenten zijn volwassen geworden. Het boekje is heel interessant om te lezen en geeft getuigenis van Gods grote daden in de duisternis van het occult-Roomse Italië. Het voorwoord is geschreven door Jeanne Booij-Advokaat die samen met Arend Booij als herders achter de evangeliserende Van Ommen's volgden en gedurende een aantal jaren ook Dick Zwart, meer een leraar en zijn vrouw Margrit Zwart.

De Achtbaan is verkrijgbaar door € 12,50 te storten op bankrekening NL10INGB0004016513 t.n.v. Ab van Ommen te Harderwijk.



De Italiëzending werd door diverse gemeenten in Nederland gesteund. Er zijn daar negen gemeenten in dorpen en steden gesticht. De helft van de gemeenten is overgebleven en de andere gemeenten zijn overgeheveld naar andere groepen. De gemeenten die er nu zijn, vinden we in de volgende plaatsen: Potenza, Modugno, Trani, Bari en Varesa. God heeft de

verschenen over 'Gods plan met mensen.' Naar het voorbeeld van de evangelist Lucas heeft Cees Visser getracht om de dingen die de Heer tot nu toe in ons midden heeft geopenbaard in geregelde orde te boek te stellen, opdat velen onderzoek doen en de kennis zal vermeerderen. Om dit onderzoek te stimuleren heeft de schrijver de inhoud van de vijf boeken nu in één e-boek bijeengebracht: een Studie-editie. Daarmee kun je de hele serie in één document op scherm krijgen en op e-reader, tablet en smartphone makkelijk meenemen en raadplegen. Bovendien kun je met eenvoudige zoekopdrachten in alle delen tegelijk, op ieder item en naar elke bijbeltekst zoeken." Uiteraard kunt u ook via de website de papieren versies van de afzonderlijke boeken van Cees Visser bestellen. Er zijn inmiddels ook al twee Engelse versies als e-book beschikbaar. Een goed idee om aan Engelse vrienden, familie of contacten of Engels sprekenden in Nederland cadeau te doen.

WEBSITES

<https://www.hoger-op.nl> - Onze eigen website voor geloofsopbouw, verdieping en evangelisatie.

<http://www.krachtvanomhoog.nl> - Alle jaargangen van dit tijdschrift van 1937-1996.

<http://www.rhemaprint.nl> - Boeken en brochures van J.E. van den Brink en basisstudies en brochures van Peter Bronsveld.

<https://www.koninkrijlderhemelen.nl> - mp3's met toespraken van J.E. van den Brink en artikelen van diverse schrijvers.

<https://dscpl.nl> - website Eljakim Nuijten, Emmeloord

<https://www.verdiepingenaansporing.nl> - Website Jildert de Boer.

<https://www.openbaring.nu> - 'Openbaring van Jezus Christus' door J.E. van den Brink, in modern Nederlands met NBV-vertaling, overgezet door Jan de Goede.

<https://www.kracht-en-liefde.nl> - Boek 'Dynamische kracht door de doop in de Geest' door Riemer de Graaf, in modern Nederlands bewerkt door Jan de Goede.

<https://www.kdh-infotheek.nl> - Infotheek van het Koninkrijk der hemelen.

Velen hebben gesproken, maar weinigen hebben het nog kunnen horen. Maar nu kun je er alsnog of opnieuw naar luisteren. De Infotheek biedt een enorme collectie van toepraken die op mp3 (of evt. CD) verkrijgbaar zijn van zowel volle evangeliepioniers als Jo van den Brink, Sjaak Roose, Henk Lijzenga, Jacques Schoenaers als van hedendaagse sprekers in de VEG Den Haag en soms vanuit andere gemeenten. In deze zeer uitgebreide database kan gezocht worden op datum, spreker, onderwerp en op tekst.

Voor contact en vragen over de Infotheek kan gemaaild worden met: rita.blijdorp@upcmail.nl (zie ook haar artikel).



1101 pag.; € 35,-

Twee Engelse e-boeken; € 8.50 per stuk.

Vanuit de VEG 'De Opgang' te Groningen zijn de broeders Henk de Poel en Douwe Doornbos al een tijdlang actief met uitgeverij Phos: <https://phos.nl>. We nemen een stukje over van die website: "In de afgelopen twaalf jaar zijn vijf boeken

HOGER-OP

Daarnaast zijn er uiteraard diverse websites van volle evangeliegemeenten die we in het volgende nummer zullen vermelden.

VOOR TIENERS

Door: Willem van Dienst

Beste tieners,

Hoe gaat het met jullie?

Ik zal deze week mijn best weer doen om jullie te bemoedigen.

Hoe gaat het inmiddels op school, leuk om jullie klasgenoten fysiek te ontmoeten, en zijn jullie nog druk met repetitieweken en proefwerken? Mogen jullie alweer sporten of trainen?

Hopelijk kunnen we snel terugkeren naar het normale leven zonder beperkingen, 1,5m afstand, handen wassen, hoesten/niezen in je elleboog, weer handen wassen, enz.

Hoopvol was het vooruitzicht dat de minister laatst gaf, jammer maar begrijpelijk dat dit weer bijgesteld moest worden. Nog even volhouden, want er komen betere tijden.

Koning Salomo heeft eens gezegd:

“Het juiste woord op de juiste tijd is als een gouden appel op een zilveren schaal” Spreuken 25:11.



Is het je wel eens gelukt om jezelf te bemoedigen met een Bijbeltekst? In nare en vervelende situaties kan het heel bemoedigend zijn om een Bijbeltekst te lezen en daardoor bemoedigd te worden.

Heb je er weleens over gedacht om de Here Jezus te vragen met welke woorden van geloof, hoop en liefde jij een ander kunt helpen?

Je broer of zus, je vriend of vriendin, je klasgenoot, je teamgenoot,... je ouders misschien?

Denk niet dat je één of andere super-openbaring nodig hebt om een ander te bemoedigen.

De woorden: “Ik hou van jou!” zijn al miljarden keren uitgesproken, maar toch doen ze nog steeds opnieuw hun werk. Als mijn vrouw Annet dat tegen mij zegt, nou dan zweef ik door het huis.

Als je tegen de ander zegt: “dat heb je goed gedaan”, of “lekker bezig...” dat geeft de ander een positief gevoel.

Woorden kunnen de sfeer helemaal veranderen.

Daarom zegt koning Salomo: **“Het juiste woord op de juiste tijd is als een gouden appel op een zilveren schaal.”**

Probeer de komende tijd eens wat vaker aan de Here Jezus te vragen met welke woorden jij de ander kan helpen en bid gelijk om vrijmoedigheid, zodat je de woorden ook durft uit te spreken.

Veel succes met deze oefening!

Ik wens jullie een geweldige tijd, een gezegende week en veel succes met alles.

Tot slot nog een lied ter bemoediging. En misschien is de titel van het lied de eerste bemoediging voor een ander...!

No longer slaves
<i>You unravel me with a melody You surround me with a song Of deliverance from my enemies 'Til all my fears are gone</i>
<i>I'm no longer a slave to fear I am a child of God I'm no longer a slave to fear I am a child of God</i>
<i>From my mother's womb You have chosen me Love has called my name I've been born again into Your family Your blood flows through my veins</i>
<i>I'm no longer a slave to fear I am a child of God I'm no longer a slave to fear</i>
<i>I am a child of God</i>

[HIER](#) kun je luisteren naar het lied.

'DIT ZAL IK NOOIT VERGETEN'

In deze rubriek is het de bedoeling een boodschap en/of een geloofservaring te memoreren die in je leven een onuitwisbare indruk heeft achter gelaten, je leven heeft beïnvloed of in ieder geval iets van de Heer teweeg heeft gebracht in jouw leven, zodat je het nooit zult vergeten. Kortom: een getuigenis of vernieuwingsproces in jou persoonlijk!

Ik heb best veel van dit soort herinneringen, maar nu wil ik heel bewust één preek naar voren halen. Een boodschap die niet alleen mijn denken heeft beïnvloed, maar ook daarnaast het een en ander teweeg heeft gebracht in mijn leven. Het is de toespraak die broeder J.E. van den Brink in 1979 heeft gehouden over 'De Zondvloed.'

In 1979, net bekeerd, gefascineerd door de nieuwe inzichten over 'God is enkel goed' en vol vragen zat ik in die dienst over het puntje van de bank te luisteren naar de uitleg over de zondvloed. Het was allemaal hartstikke nieuw. De boodschap bevestigde voor mij eens te meer dat God inderdaad enkel goed is. Dat bracht een grote verandering in mijn denken tot stand samen met andere preken uiteraard.

Broeder Van den Brink legde uit dat in de tijd vóór de zondvloed de mensen geen enkel besef hadden van de geestelijke wereld. Ze waren puur op het natuurlijke gericht en werden gewelddadig. En geweld trekt geweld(geesten) aan. Ze waren "verdorven voor Gods aangezicht". Uiteindelijk werd de zondvloed het resultaat van al dit geweld.

Jezus trok parallellen tussen die oertijd - die tijd zonder God, zonder geestelijk leven - met onze tijd. Gods bedoeling is: een geestelijk mens met Hem op de troon. De boze heeft echter door de eeuwen heen kans gezien, om de mens in zijn greep te houden en steeds maar te bepalen bij het natuurlijke leven. Er is daardoor nog te weinig terecht gekomen van de ontwikkeling tot zoonchap. De geestelijke wereld verdwijnt - als we niet oppassen - naar de achtergrond, net als in de dagen van Noach.

De prediking eindigt met een heerlijke belofte van herstel: alles wat wankelt, zal voorbij gaan en dan zal het onwankelbare te voorschijn komen. Alles zal hersteld worden door de zonen van God, die vernieuwd zijn in hun denken.

*De zondvloed is dus niet door God, maar door de machten van de duisternis veroorzaakt. Wat een 'eyeopener.' Een openbaring voor mij! Die zondvloed greep plaats, omdat de mensen geen besef meer hadden van de geestelijke wereld en volkomen op gingen in het natuurlijke leven. Daardoor konden boze geesten grip op hen krijgen. Zonder interesse en verlangen naar een geestelijk leven moet God zich als het ware terugtrekken, want **HIJ** dringt zich niet aan ons op. De*

boze doet dat wel. Dan komt het geweld in de mens en dan gaat het van 'een beetje kwaad' tot 'één en al kwaad.'

Wat een opluchting gaf mij dit nieuwe besef! En ook het boek dat genoemd werd van A.M. Rehwinkel 'De Zondvloed' heb ik onmiddellijk gekocht en gelezen. Mocht je de preek zelf willen horen, dan kan je deze [HIER](#) beluisteren.

Beste lezers, wie volgt mij op in deze rubriek en meldt dat via redactie@hoger-op.nl? Ik ben benieuwd naar jullie herinneringen of getuigenissen, om elkaar op te bouwen en aan te moedigen.

DE OPMAAT NAAR DE INFOTHEEK

In 1986 begon de VEG Den Haag op zondag een dependance in Rotterdam. Als geboren en getogen Rotterdamse mocht ik daar de boekentafel doen. De mensen die daar kwamen waren uit allerlei gemeenten, uit Rotterdam zelf en uit de omgeving (Gorkum, Zeeland). Ook waren ze afkomstig uit allerlei gezindten en zelfs een enkele ongelovige. Bij de start was het dus belangrijk om de neuzen allemaal dezelfde kant uit te krijgen. De boodschap van 'God is enkel goed' was daarom een belangrijk onderwerp. Twee broeders die nog niet zo vertrouwd hiermee waren hadden er veel plezier in om mij - achter de boekentafel staande - iedere zondag hierover strikvragen te stellen: "Rita, jij gelooft dat God enkel goed is, maar er staat in de Bijbel..." Het lukte best wel om daar goed op te reageren. Tot de keer dat één van de broeders heel slim dacht te zijn en mij vroeg "Als God dan enkel goed is, hoe kan het dan dat Hij die zondvloed stuurde?" Om zo'n vraag in vijf minuten te beantwoorden ging mij iets te ver. Ik beloofde hem de volgende zondag een cassettebandje met deze boodschap erop te geven.

Dit bracht mij op het idee om een infotheek te beginnen. Immers alle nieuwe inzichten die in de predikingen naar voren kwamen, werden niet onmiddellijk op schrift gezet of in boekvorm uitgegeven. Daarbij, voor veel mensen is luisteren naar een boodschap meestal gemakkelijker dan lezen. Omdat ik graag nieuwe inzichten/gedachten nog eens goed wilde onderzoeken kocht ik in mijn eerste volle evangelie jaren iedere zondag de banden. Die vormden het begin van de Infotheek. Dat aanschaffen van banden ben ik blijven doen.

Van lieverlee ging ik vanuit dat bandenbestand aan groepjes/gemeenten in Nederland en daarbuiten opnames sturen van de zondagse predikingen en van opnames die de antwoorden in zich hadden op vragen die vanuit die groepjes of door individuen werden gesteld. Zo kreeg ik eens een vraag uit Australia naar een preek waarin heel terloops iets werd gezegd over de tekst "eer Abraham was, ben Ik" (met het oog op Jezus). Ga daar maar eens aanstaan, maar het is uiteindelijk gelukt. Vragen over Jacob's gevecht aan de Jabbok, Abraham offert Izaak, pre-existentie (= voor-

HOGER-OP

bestaan), kerstviering en veel meer. Dit jaar was er iemand in Zuid-Afrika die graag een heleboel over de volle evangelie boodschap wilde horen, enz., enz.

Dat heeft jaren geduurd. In die jaren kreeg ik van mijn abonnees ook weer cassettes toegestuurd bij verhuizingen en uit erfenissen. De Infotheek groeide maar. Mijn huis pulde uit. Zelfs onder mijn bed lagen de bandjes en boven de wasmachine, waarin zelfs een aantal banden van broeder Van den Brink terecht zijn gekomen. Maar het woord is sterker dan waskracht, want na anderhalf uur met de was meedraaien, kwamen de opnames er ongeschonden uit!

Zoeken in dozen met duizenden banden is lastig. Daarom ben ik bijzonder dankbaar dat een broeder uit onze gemeente - Henk Verbeek - voor mij een database heeft ontworpen. Daarin heb ik de banden gerubriceerd en gecatalogiseerd. Ik ben daar nog steeds mee bezig want op de een of andere manier komen er steeds weer banden naar mij toe, zelfs nog van de Beukenstein-conferenties.

In het voorjaar van 2020 is op basis van deze Infotheek een website gestart die ruim 6000 preken en studies over het evangelie van het Koninkrijk der hemelen bevat: www.kdh-infotheek.nl of www.hetkdh.nl. Daaronder zijn 1100 preken en studies van J.E. van den Brink. Het hoofddoel van de website is natuurlijk om het evangelie van het koninkrijk der hemelen toegankelijk en beschikbaar te maken.

Op de website kan je predikingen selecteren en bestellen vanuit de index. Het is ook mogelijk om je wensen per email rita.blijdorp@upcmail.nl kenbaar te maken dan zoek ik de zaken die je nog eens graag wilt horen in de database op. Daar zijn de zoekmogelijkheden uitgebreider dan op de website.

De oudste studies zijn uit 1965 en al is de kwaliteit van deze 56 oude opnamen niet optimaal, het blijft verstaanbaar. Alles wordt tegenwoordig gedigitaliseerd en bijna alles is al naar mp3 omgezet. Die mp3-bestanden zijn gratis aan te vragen en worden via www.wetransfer.com aan e-mailadressen gestuurd. KIJK ER EENS NAAR en laat je verrassen door al het 'geestelijke goud' dat er op de plank ligt en dat qua spreekstijl soms gedateerd is, maar qua inhoud nog up-to-date is.

Rita Blijdorp

- [HIERBIJ](#) een link naar Kapelklanken 10 'In het volle licht'.
- En een link naar een boodschap van Henk van Pagée uit 1997 in de VEG Groningen over 'Huwelijk en samenwonen,' waarin hij dit onderwerp op een hem eigen originele en verrassende manier aanvielt. Je kan hem [HIER](#) downloaden.



Een overzicht van de infotheek

WAT GELOVEN WIJ?

Door Cees Visser

Het evangelie van Jezus Christus

Miljoenen mensen kennen het evangelie over Jezus. Zij zijn bekend met de verhalen *over* Hem, zoals die in de bijbel staan beschreven. Maar er is meer!

Jezus geeft mensen visie op Gods bedoeling met mens en schepping en stelt hen in staat daaraan te beantwoorden. Al zijn woorden en daden zijn daarop gericht

Dit evangelie *van* Jezus stellen wij in onze gemeente in woord en daad centraal.

God

God openbaart Zich in het Oude Testament als de Schepper van hemel en aarde, de oorsprong van alles wat is.

Jezus geeft ons in het Nieuwe Testament visie op het wezen van God, zijn Vader. Hij zegt: Wie Mij ziet, heeft de Vader gezien. Hij toont in zijn leven dat God enkel goed is, vol liefde en genade.

God wil tot in eeuwigheid met de mensheid in liefde verbonden zijn. Jezus roept alle mensen op om zich vanuit wederliefde tot God volledig hiervoor te geven en in te zetten.

De mens

De bijbel leert dat de mens een geest-ziel-lichaam wezen is, geschapen naar Gods beeld. Het lichaam, de uiterlijke mens behoort tot de zichtbare, de natuurlijke wereld: de aarde. De innerlijke mens (geest en ziel) behoort tot de onzichtbare, de geestelijke wereld: de hemel.

Ieder mens leeft hierdoor elk moment van de dag in twee werelden tegelijk, of hij het zich bewust is of niet. De mens heeft bij zijn schepping van God alles 'meegekregen' om van meet af aan contact te hebben met God en een hechte relatie met Hem op basis van liefde op te bouwen.

Tegenstander

Jezus leert ook dat er in de geestelijke wereld een tegenstander rondgaat, de duivel, die mensen wil afhouden van het meewerken aan het plan van God en alles in het werk stelt om hun leven te laten mislukken.

Jezus verbindt al het onheil, alle ellende, alle ziekte en alle kwaad met deze bron. Hij betitelt de duivel als 'de vader der leugen'.

Zonde

Satan en zijn demonen benaderen de mens vanuit de onzichtbare wereld en proberen hem op allerlei manieren dwars te zitten en tot zonde te verleiden. Door zonden ontstaat er in de geestelijke wereld een scheiding tussen God en mens. Wanneer dit zich blijft herhalen, vervreemdt de mens steeds meer van zijn God.

Werk van Jezus

Door de boodschap van Jezus Christus en zijn werk op het kruis van Golgota is het voor alle mensen mogelijk om vergeving van zonden te ontvangen en opnieuw verzoend, herenigd te worden met God.

Door de heilzame woorden van Jezus die geladen zijn met de kracht van Gods Geest, kan elke band met de duivel en zijn rijk worden doorbroken en alle schade die hierdoor is ontstaan, worden weggewerkt.

Jezus kan elk mens naar lichaam, ziel en geest weer volkomen gezond maken, waardoor deze aan het oorspronkelijk doel van God met zijn leven kan gaan beantwoorden.

Vanzelf?

Dit werk van Jezus in mensen verloopt niet automatisch. Het vraagt om persoonlijk geloof, om liefde, om trouw, om inzet... Jezus werkt niet buiten ons om, maar te allen tijde samen met ons. Hij doet een beroep op alles wat God bij ons heeft ingeschapen.

In dit proces dat leidt tot 'wederoprichting', kunnen we diverse stappen onderscheiden. We noemen de belangrijkste.

Bekering

Ieder mens die de vrede van Gods koninkrijk wil beleven, zal zich moeten bekeren. Zich innerlijk afkeren van alles wat niet uit God komt: zonde en ongerechtigheid. En zich helemaal toekeren naar alles wat bij God behoort: waarheid, gerechtigheid, reinheid, zuiverheid, eerlijkheid.

Deze stap dient samen te gaan met een persoonlijk geloof in Jezus Christus als Verlosser en Zaligmaker, als degene die de zonde vergeeft. Deze stap kan de Heer niet voor u doen. Het is een keuze van uzelf.

Wedergeboorte

De mens die zich bekeert, ontvangt van Jezus nieuw leven. Hij wordt in de geestelijke wereld vanuit het rijk van Satan overgeplaatst in het koninkrijk van God. Hij wordt een kind van God.

Dit nieuwe leven mag door intens contact met Jezus gestalte gaan krijgen in alle vezels van zijn bestaan: in denken, in spreken, in doen en laten, enz.

Waterdoop

Het evangelie roept de wedergeboren mens op om zich door onderdompeling in water te laten dopen. Hiermee verklaart de gelovige dat het oude voorbij is gegaan en het nieuwe is gekomen, dat hij met Christus is gestorven en opgewekt en dat hij in gemeenschap met Jezus alles wil gaan doen wat God bedoelt.

Geestesdoop

De Heer wil deze duidelijke verklaring van de mens beantwoorden door de doop in heilige Geest, de Geest van God, een gebeurtenis die in de geestelijke wereld zijn beslag krijgt. Ieder wedergeboren mens mag de Heer hier in gebed om vragen.

HOGER-OP

Hierdoor ontstaat er een relatie tussen Hem en de mens die te vergelijken is met een huwelijk: wij zijn dan één geest met Hem. Alle bronnen van ons bestaan zijn dan in de kern verbonden met alles wat in Jezus is. De Heer kan zijn werk dan volledig ontplooiën in ons leven.

De doop in water en de doop in heilige Geest horen bij elkaar. Samen geven zij uiting aan het verbond dat God wil sluiten met de mens. Ons leven is dan met Christus verborgen in God.

Groei

In de ontstane relatie kan de mens onder leiding van Jezus gaan uitgroeien tot een sterk, evenwichtig, geestelijk volmaakt en volwassen mens, een zoon van God. In zulke mensen kan God worden 'alles in allen'.

Gemeente

Deze ontwikkeling vergt uiteraard de nodige tijd; het is een groeiproces. Daarbij is geestelijk voedsel nodig, begeleiding, pastorale hulp... Dit alles reikt Jezus concreet aan in zijn gemeente.

De bijbel beschrijft de gemeente als een lichaam waarvan Jezus Christus het hoofd is en waarvan wij levende leden mogen zijn.

God wil dat wedergeboren mensen zich invoegen in een plaatselijke gemeente en zich onder leiding van Jezus samen inzetten voor de algehele realisatie van zijn bedoeling in hun leven.

Tot eer van God

In onze bijeenkomsten willen wij het evangelie van Jezus Christus in al zijn volheid prediken, praktiseren en volledig gaan beleven... Opdat Jezus zijn werk in ons kan voltooien en God, onze Schepper, tot zijn eer komt.

Wij brengen Hem en Jezus daarom in zang en muziek, in woord en gebed, met ons hele hart en leven alle eer, dank, glorie en hulde toe.

En nu...?

Er zullen ongetwijfeld nog vragen zijn. Misschien wel twijfel of ongelof. Laat het daar niet bij. Praat er eens over. Kom eens langs in één van onze samenkomsten en luister met een open hart naar het heerlijke evangelie van Jezus Christus.

Wij geloven dat dit volle evangelie ook voor jou van grote waarde is. Geef het een kans! Kom en zie! Kom en ga met ons!

Overgenomen met toestemming van de website van de volle evangelie gemeente Breda:

<https://www.veg-immanuel-breda.nl/>

GEDICHT

Mosterdzaadje

Ik ben een nietig mosterdzaadje,
ik ben bijzonder klein
Als men mij zou bekijken
dan zou 't wel duidelijk zijn.

Dan zullen ze wel zeggen,
nou die stelt niet veel voor
Wat klein en onbeduidend,
die zal niets bereiken hoor!

Dus kun je wel begrijpen,
ik wil niet in de grond.
Als men mij wilde zaaien
dan is er niemand die mij vond.

Men zou mij vast vertrappen,
vernielen of zoiets.
'k blijf liever op mijzelf hoor
Al ben ik dan ook niets...

Ik ben een mosterdzaadje,
dat vind ik heel erg fijn
'k Zit vol van mogelijkheden,
dus zal ik heel wat zijn

Ik krijg takken en ook bladeren
en wortels in de grond
'k zit vol van levenskracht
dus ik wou dat men mij vond.

Dus ik wil gezaaid gaan worden,
zodat dan zichtbaar wordt.
Wat in mij was verborgen
een boom die niet verdort

Waar vogels in gaan nest'len
in de mooie groene kruin.
De grootste der gewassen
een sieraad in Gods tuin

Jan Fluit

MEDEDELINGEN

- Er zijn mensen die erover nadenken om samen met mij de redactie te vormen. Ik hoop erop.
- De naam van dit blad is 'Hoger-op', een suggestie van Ronald Kemp, Amersfoort, die dankbaar is overgenomen. Omdat de domeinnaam 'Hogerop' al bezet was, is het 'Hoger-op' geworden.
- In de regel gebruiken we als vertaling de HSV of de NBV21 (tenzij anders vermeld). Bij artikelen van pioniers volgen we de door hen gebruikte NBG-vert.
- Graag ontvangen we het liefste *korte bijdragen* van schrijvers uit verschillende gemeenten, zodat het een afwisselend geheel wordt. Dat mogen ook *praktische getuigenissen* zijn. We zien uit naar deze samenwerking.
- *Er is grote behoefte aan bijdragen voor en door jongeren* (tieners, oudere jeugd, jong volwassenen).
- De uiterste datum voor het indienen van kopij voor no. 1 van februari aanstaande is 15-01-2022.
- In uitzonderingsgevallen is het blad ook als printversie beschikbaar. Hieraan zijn kosten voor kopiëren en verzenden verbonden.
- Werk met het digitale blad door het via e-mail door te sturen, zowel naar gemeenteleden als naar buiten. Of door het in What's app op je status te plaatsen of er op Facebook reclame voor te maken.
- Wie het magazine direct en gratis zelf wil ontvangen, kan dit aangeven in een mailtje naar de redactie voor onze verzendlijst.
- We zien uit naar reacties op dit nulnummer!
- In no. 1 van febr. 2022 komen onder andere de volgende artikelen:
 - Eensgezind door Eljakim Nuijten.
 - Wie zijn het volk van God? door Piet Guijt.
 - Zonder strijd geen overwinning door Sjaak Roose.
 - Het volle evangelie! Theorie of praktijk? Jacques Schoenaers.

Redactie



DE WEBSITE BIJ DIT BLAD

Door Henk Verbeek



Ja, dan krijg je de vraag om een website te maken...

De eerste maakte ik voor de Christengemeente Den Haag. Een collega van mijn werk leerde mij met, toen nog, html-codes om kaders en zo te maken. Dat is nu niet meer nodig. Na stoeien met Wordpress kwam ik terecht bij Jouwweb. Dat was allemaal een stuk eenvoudiger.

Zo ontstond de site voor de veg-den Haag en een nieuwe versie voor de christengemeente-den Haag. Gelukkig hoefde ik alleen de lay-out te doen, want de invulling deed/does Jaap Visser.

Nu dus **hoger-op.nl** (hogerop.nl was niet meer beschikbaar). De doelstellingen staan onder de afbeelding op de homepage. Dus daar hoef ik het niet over te hebben.

De invulling is ook vrij recht-toe-recht-aan en voorzien van content door Jildert de Boer. De [artikelen](#) geven een duidelijk inzicht van wat het volle evangelie, waar de site over gaat, is. Ook het digitale blad 'Hoger-op' is te vinden onder [Magazine](#) in PDF-vorm.

[Gemeenten](#) die het Volle Evangelie onderschrijven staan onder dat kopje met hun websites en onder [Links](#) staan een aantal onafhankelijke websites.

Tenslotte is er een zoekfunctie om d.m.v. een trefwoord in de artikelen te vinden waar je naar zoekt.

Als je een reactie wil geven op de site kan dat via button [Contact](#). Nadat de reactie gecheckt is, plaats ik hem eronder.

Ik zal de website on-line zetten voordat je dit blad ontvangt.