



2<sup>e</sup> jaargang, no. 1  
Januari 2023

# ogier-op

In deze uitgave:

- Wandelen door het Oude Testament (1)
- De brief van Paulus aan de Filippenzen (5)
- 'Goud vanouds'- bijzondere toespraken
- De wapenrusting van God
- Wijsheid uit het Spreukenboek (5)
- Levenskracht door het fundament (5)
- De gezonde leer (5)
- Bij het heengaan van...

## INHOUDSOPGAVE

- 2 Colofon
- 3 Van de redactie: Het volle evangelie brengen
- 3 Wandelen door het Oude Testament (1) - Cees Visser
- 6 Studie-editie Gods plan met mensen (5 delen in één)  
Van de pioniers:
  - 6 De brief van Paulus aan de Filippenzen (5) - J.E. v.d. Brink
  - 8 Liederen - Henk Verbeek
  - 8 Gedicht Belofte - Gerrit van Ek
  - 9 'Goud vanouds'- toespraken op mp3 - Toon v.d. Hoorn
  - 9 De wapenrusting van God - Lauris van Eekeren
- 12 Gedicht De wapenrusting - Marry Koster-Broek
- 12 Wijsheid uit het Spreukenboek (5) - Jan de Jong
- 13 Het fundament geeft levenskracht - Dick Tom
- 14 De gezonde leer (5): waterdoop (4) - Jildert de Boer
- 16 Bij het heengaan van Henk van Pagee - redactie

## DE WEBSITE BIJ DIT BLAD

Dat is: <https://www.hoger-op.nl>

De extra [artikelen](#) van de redactie op de website geven een duidelijk inzicht wat het volle evangelie is. Ook alle verschenen nummers van het digitale blad 'Hoger-op' zijn te vinden onder [Magazine](#) in PDF-vorm. [Gemeenten](#) die achter het volle evangelie staan, zijn vindbaar onder dát kopje met hun websites en onder [Links](#) staan een aantal onafhankelijke websites.

Er is een zoekfunctie om d.m.v. een trefwoord in de artikelen te vinden waar je naar zoekt. Als je een reactie wil geven op de site kan dat via button [Contact](#). Nadat de reactie gecheckt is, plaatst de beheerder/vormgever van de site, Henk Verbeek, hem eronder.

## WEBSITES

**Die ondersteunend zijn voor het volle evangelie en de boodschap van het Koninkrijk der hemelen:**

- <https://www.hoger-op.nl/gemeenten>
- <https://www.hoger-op.nl/links>

## MEDEDELINGEN

- **Uiterste datum indienen kopij voor no. 2 van jaargang 2, februari 2023, is 01-02-2023**
- *Soms kan een bijdrage blijven 'overstaan' voor het volgende nummer wegens ruimtegebrek. Dat geldt te meer nu we in 2023 over zijn gegaan naar 18 pagina's.*
- *In het volgende nummer o.a. bijdragen van Zeina Bassa-Dafesh, Piet Guijt, Eljakim Nuijten, Piet Noordam.*

## COLOFON

### Doelstelling

'Hoger-op' is een blad voor geloofsopbouw, verdieping en evangelisatie. Het wil een bijdrage geven:

- Aan de *samenbinding van gemeenten* die de boodschap van het 'volle evangelie' (dat wil zeggen: het *volledige* evangelie) willen uitdragen.
- Daarnaast geeft het *impulsen voor de persoonlijke geloofsgroei* van jong en oud.
- We beogen de *verbreiding van het evangelie van het Koninkrijk van de hemelen* (= de hemelsferen), ook buiten de directe, eigen kring.

Vanuit de volheid van het evangelie willen we een boodschap uitdragen die het *inzicht in Gods Woord verdiept*. Het biedt een *stimulans om Jezus na te volgen* in de dagelijkse praktijk door in eigen leven *'hogerop' met de Heer* te komen.

### Digitaal magazine

'Hoger-op' is een gratis digitaal blad. U kunt meer adressen ervoor opgeven via [redactie@hoger-op.nl](mailto:redactie@hoger-op.nl) die interesse (kunnen) hebben het te ontvangen. Het wordt naar een aantal volle evangelie gemeenten gestuurd en het is onze wens dat het *intern doorgemaid wordt naar de gemeenteleden*. *Hiervoor vragen we de 'goodwill' van een leidinggevende of contactpersoon*.

Het blad verschijnt met ingang van 2023 om de maand (11x per jaar met een combinummer in juli-augustus) en heeft een omvang van 18 pagina's. Elk nummer zal rond het midden van de maand verschijnen.

Ontvangt u het blad niet van een contactpersoon in een gemeente, dan kan het blad *persoonlijk* aangevraagd worden. Door de publicatie als pdf op de website <https://www.hoger-op.nl> (met een link voor de ontvangers per e-mail) kan het gemakkelijk worden doorgestuurd naar andere christenen met wie je contacten onderhoudt en/of in gesprek bent. Al verschenen nummers zijn terug te vinden op de website. Er wordt ook op sociale media, met name op facebook, bekendheid aan gegeven.

### Redactie

Jildert de Boer

### Vormgeving

Henk Verbeek

### Verantwoording en copyright

Elke auteur draagt de verantwoordelijkheid voor zijn/haar artikelen en de redactie is verantwoordelijk voor de publicatie ervan. De link naar de pdf van het blad op de website kan vrij doorgezonden worden via de e-mail. Bij overname van artikelen: *graag bronvermelding*.

### Correspondentieadres

Jan Azn. Leeghwaterstraat 6

3841 KC Harderwijk

Tel. 06-27269342;

E-mail: [redactie@hoger-op.nl](mailto:redactie@hoger-op.nl)

### Het volle evangelie brengen

Is het evangelie niet in zichzelf 'vol'? Zeker! Klinkt het niet aanmatigend, pretentief of zelfs arrogant als wij zeggen of schrijven dat we het *volle* evangelie willen brengen? Dat mag dan misschien zo klinken, maar wij willen in ons dagelijks leven op aarde de weg van nederigheid en zelfverloochening gaan (Luk. 9:23). Het gaan van de onderste weg zal ons sieren in de natuurlijke wereld. Als we zó leven kunnen we een heleboel moeilijkheden die vóórkomen in de gemeente en in het intermenselijk verkeer in het algemeen vermijden en overwinnen. Het woord 'volle' ontleen wij aan de bijbelse gegevens die daarover spreken en wij willen die *volle* raad van God verkondigen (Hand. 20:27). Daarom gaan wij in de geestelijke wereld de weg die verder omhoog voert (1 Kor. 12:31). Dat is de weg die dwars door de strijd tegen de demonen in de hemelsferen heen voert naar de openbaring van de volwassen en volgroeide zonen van God. Met als doel om samen met de Heer de zuchtende schepping te bevrijden en te herstellen (Rom. 8:19-22). Wij hebben al de *volheid* verkregen in Hem (Kol. 2:10). En wij hebben geloof gegrepen om te komen met een *volle* zegen van Christus (Rom. 15:29). Wij hebben uit Zijn *volheid* genade op genade ontvangen (Joh. 1:16). Dat wil zeggen dat wij niet alleen geloven in de 'eerste genade' dat God ons in Jezus Christus vergeving van zonden geeft, als wij ons bekeren tot Hem en wedergeboren worden, om een discipel of volgeling van Hem te zijn. Maar ook de 'tweede genade' als wij gedoopt worden in heilige Geest en vervuld worden met die Geest in de dagelijkse praktijk. Waartoe? Om de zonde in ons leven te overwinnen en de kracht te ervaren om van Hem te getuigen. En: "dan groeien wij ons aan de waarheid houdende in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is" (Ef. 4:13). Dat ligt in het verlengde van: het bereiken van de eenheid van het geloof en van de *volle* kennis van de Zoon van God, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom van de *volheid* van Christus (Ef. 4:13). Het is de weg die naar het *volkomene* voert (Hebr. 6:1). Geen wonder dat de boze ons fel aanvalt en wij zullen onszelf daarom bewapenen (Ef. 6:10-18), om de goede strijd van het geloof te strijden (1 Tim. 6:12). Daarnaast valt er veel moois aan zegen van de Heer te genieten en te beléven. In onze gemeenten gaat het niet om het 'cultiveren' van ons gevoel in de eerste plaats, hoewel gevoel er mag zijn als wij de Heer loven en prijzen (Ps. 103:1). Maar wij geloven bovenal in de vernieuwing van ons denken (Rom. 12:2) en de vernieuwing van ons leven tot zegen van de mensen om ons heen. In verzoeking leren we om 'nee' te zeggen en niet het vlees te koesteren, te vertroetelen en te voeden (Rom. 13:14), maar de boze te weerstaan en hem geen voet te geven (Ef. 4:27). In het volle evangelie geloven we dat we bezig mogen zijn met het voortzetten van de werken van

Jezus, met Zijn methode en remedie. Wij geloven in genezing van zieken en in bevrijding van demonen in deze tijd, want ook kinderen van God kunnen op een bepaald gebied in hun leven gebonden zijn. Daarbij spelen handoplegging en met gezag in de naam van Jezus handelend optreden een grote rol. Het betreft de tekenen die de *gelovigen* volgen en waarmee de Heer het Woord bevestigt (Marc. 16:17-20). We zijn er - al doende en lerende - mee onderweg en willen er meer en meer van te pakken krijgen! Bent u ook gegrepen geraakt van het volle evangelie? Daarom weer een blad vol geestelijke opbouw zodat we in ontwikkeling blijven, want stilstand is achteruitgang!

### WANDELEN DOOR HET OUDE TESTAMENT (1)

*Naar een serie bijbelstudies in de Volle Evangelie Gemeente 'Immanuël' te Breda, gehouden door Cees Visser. Deze studie is van 2002-02-06. Uitgetypt door Corrie Kuster vanaf de mp3, bewerkt door de redactie, om de gesproken taal om te zetten naar de geschreven vorm en 'gefinetuned' door Cees zelf. Het zijn stevige studies en ze vragen geestelijk doorzettingsvermogen en 'herkauwen' om ze mee te volgen, maar u zult ontdekken: ze zijn beslist de moeite waard (red.).*



#### Een overzicht in grote lijnen

Een nieuwe serie bijbelstudies: om met elkaar bezig zijn met, en na te denken over het Oude Testament. Met als doel om personen, plaatsen, tijden, situaties en gebeurtenissen te herkennen, te kunnen plaatsen en begrijpen. En daarmee een beeld te krijgen van wat er allemaal in de tijd van het Oude Testament is gebeurd: een overzicht, in grote lijnen. Moeten we daar wel mee bezig zijn, vraagt u zich misschien af? Draagt het iets bij aan onze geestelijke ontwikkeling? Is het niet verouderd, verjaard? Hebreeën 8:13 zegt:

*"Als hij spreekt van een nieuw verbond heeft hij daarmee het eerste voor verouderd verklaard en wat verouderd en verjaard, is niet ver van verdwijning."* Dat is dus duidelijk.

#### Perspectief van benadering

Het ligt eraan vanuit welk perspectief je dit deel van de Bijbel benadert. Het is bepaald niet het kleinste deel van de Bijbel:



39 van de 66 Bijbelboeken behoren tot het Oude Testament. Wat moeten we daar nog mee? Die eerste 39 boeken zijn niet 'zomaar' op schrift gesteld. Daarin zijn woorden opgetekend die door God geïnspireerd zijn en door profeten zijn uitgesproken. Petrus zegt het heel duidelijk: **"zij hebben van Godswege gesproken"** (2 Petrus 1:21).

Moeten we dan alleen de profeten bestuderen en kunnen we de rest weglaten? Nee zegt Paulus:

- **"Al wat namelijk tevoren geschreven is, werd tot ons onderricht geschreven, opdat wij in de weg der volharding en van de vertroosting der Schriften de hoop zouden vasthouden"** (Romeinen 15:4).

De apostelen hadden niets anders op schrift dan het Oude Testament. Als Jezus spreekt over 'de Schrift', dan was dat het Oude Testament. En dat betekent dus ook Genesis, Ruth, Kronieken, enzovoort. In 1 Korintiërs 10:11 zegt Paulus:

- **"Dit is hun overkomen tot een voorbeeld (voor ons) en het is opgetekend ter waarschuwing voor ons, over wie het einde der eeuwen gekomen is."**

Van belang dus voor de mensen die de voleinding der eeuwen mogen meemaken. En nog een derde tekst van Paulus in 2 Timotheüs 3:16-17:

- **"Elk van God ingegeven Schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust."**

Dat is duidelijke taal. Als we vanuit dat gezichtspunt kijken naar het Oude Testament is het dus bepaald niet verouderd. We mogen het Oude Testament niet afschaffen, zeker als je merkt dat erin het Nieuwe Testament vaak op teruggegrepen wordt. Jezus zelf spreekt regelmatig over mensen uit het Oude Testament. Ook in de brieven van de apostelen wordt daar regelmatig naar terugverwezen. In de bijbelstudies over het boek Openbaring hebben we vaak het Oude Testament erop nageslagen, om meer duidelijkheid te krijgen over de beelden die door Johannes worden aangereikt.

Als je dat allemaal niet meer zou kunnen opzoeken, zou er veel verloren gaan van de nieuwtestamentische boodschap. Zelfs binnen het Oude Testament vind je verwijzingen naar personen en situaties uit vroegere tijden. Het verleden is er om van te leren. Het is bruikbaar om te onderrichten en op te voeden.

## De naam 'Oude Testament'

Hoe komen we eigenlijk aan de naam Oude Testament? Het woord 'testament' komt uit het Latijn en betekent: verbond, overeenkomst. Je mag dus ook spreken van het oude en

nieuwe verbond. Of van het eerste en tweede verbond. En die termen 'oud' en 'nieuw', 'eerste' en 'tweede' komen veel vaker voor in de Bijbel:

- de oude mens en de nieuwe mens (Efeziërs 4:22-24)
- oud zuurdeeg en nieuw zuurdeeg (1 Korintiërs 5:6-8)
- oude zakken en nieuwe zakken (Matteüs 9:16-17)
- oude dingen en nieuwe dingen (Matteüs 13:52)
- eerste mens en tweede mens (1 Korintiërs 15:45)
- eerste Adam en tweede Adam (1 Korintiërs 15:47)
- eerste hemel, eerste aarde, (nieuwe) tweede hemel en aarde (Openbaring 21:1)
- eerste dingen zijn voorbijgegaan (Openbaring 21:4)

Als je het allemaal zo eens bij elkaar neemt, het eerste/oude, en het tweede/nieuwe, met mensen en de hele schepping, dan zie je daarin een verband, waarover we gaan nadenken.

## Waarom is er een eerste/oude en een tweede/nieuwe hemel en aarde?

De eerste dingen zijn de geschapen dingen: de eerste mens, de eerste hemel en de eerste aarde werden door God geschapen. Hoe ontstaat de tweede, de nieuwe hemel, aarde en mens? Door een herschepping, een vernieuwing. Dat tweede staat dus niet los van het eerste, van alles wat eraan vooraf is gegaan. Het komt daar door een daad van God uit voort. En omdat dat tweede dan 'nieuw' is, wordt het eerste 'oud' genoemd.

Het tweede gaat niet meer voorbij. Het eerste is tijdelijk, het tweede blijvend. Dat geldt voor de hemel, de aarde, de mens en het verbond. Alles wordt vernieuwd naar het nieuwe, het uiteindelijke. Dat is wat God bedoelt, wat God in feite altijd al heeft bedoeld. Het uiteindelijke is wat God vanaf het begin voor ogen staat. Die gedachte kent u wel, een hele belangrijke in dit verband: het uiteindelijke is *het ware*.

Het nieuwe geeft zicht op het *oorspronkelijke*. Daarmee laat het tweede zien wat de kern van de eerste is. Wat God voor ogen stond, daar is Hij in het eerste ook mee begonnen. Het tweede laat zien waarom het eerste vernieuwd moet worden tot het tweede. In Hebrëen 8:7 staat iets heel belangrijks: **"Want indien dat eerste onberispelijk ware geweest, zou er geen plaats gezocht zijn voor een tweede."** Het gaat hier over het verbond, maar dat kun je doortrekken naar de mens, de hemel en de aarde.

Het eerste is niet onberispelijk gebleken. Is het niet volmaakt *geschapen* of niet volmaakt *gebleken*? God schiept geen eerste dingen met gebreken en tekorten, dingen die niet deugen. God schiept volmaakte dingen. In het oorspronkelijke is de onvolmaaktheid binnengetroten. Dat is gebeurd door de zonde van de mens, een duivelswerk. Hiermee is in het 'eerste' de noodzaak ontstaan voor het 'tweede'. In alles wat goed en volmaakt geschapen is, is door toedoen van de duivel

en de dood iets ontstaan waardoor het niet kon blijven. Daarmee werd het 'oud', daardoor alleen.

## God gaat door met zijn schepping

Als God aan zijn scheppingswerk gaat beginnen, dan doet Hij dat op grond van zijn voornemen om een verbond met de mens te sluiten. God wil een verbond met de mens. Hij scheidt een hemel en een aarde voor Zijn Mens. Alles wat Hij geschapen had, zie het was zeer goed! In dat prachtige, goede begin is alles aanwezig: daar ontbreekt niets aan.

We zeggen nu dat wat God geschapen heeft, zó goed is, dat het zelfs die vuile aanval van duivel en dood heeft overleefd en dat God er nog mee verder kan ook. De schepping zal zich uiteindelijk - door het werk van Jezus Christus - helemaal los kunnen maken van wat er binnengedrongen is. God blijft mogelijkheden zien, zo goed heeft Hij zijn schepping gemaakt. Er hoeft geen nieuwe schepping gemaakt te worden, het voldoet al aan de hoogste eisen. God schrijft zijn schepping niet af. Hij laat zijn verbond met de mensen niet varen. God gaat verder en brengt in dat bestaande een proces van vernieuwing op gang. Daardoor gaat vanuit dat 'eerste' *alsnog* dat werkelijk door God bedoelde tevoorschijn komen. We noemen dat het 'tweede', maar het is eigenlijk het *wezenlijke*.

## Herschepping

*Er moest iets gebeuren om die herschepping te laten beginnen, een goddelijk ingrijpen.*

Na de zondeval treedt het vergankelijke de wereld binnen. Maar daarmee verdwijnt niet al het goede van God. Veel daarvan is aanwezig gebleven. Bedekt, bedolven onder andere dingen. Maar je kunt nog steeds in onze gedegenereerde schepping Gods grootheid ontdekken. Zo mogen we kijken naar de eerste dingen. Zoeken naar wat daarin van God nog aanwezig is, wat we daaruit nog uit kunnen leren. Zeker als je zicht hebt op het tweede.

Als er in Hebreëën 8 staat dat het oude niet ver van verdwijning is, dan wordt daarmee niet bedoeld dat Gods schepping gaat verdwijnen. Dat wat binnengedrongen is, de duivel en de dood, dát verjaart, dát gaat verdwijnen, dát moet eruit! Alles wat het oorspronkelijke tot het vergankelijke heeft gemaakt moet eruit verdreven worden. Hoe? *Door het proces van vernieuwing, herschepping*. De tweede mens is in feite dé Mens, zoals God hem bedoeld heeft. De tweede hemel is in feite de hemel, zoals God die oorspronkelijk gemaakt heeft, en de aarde ook.

## Ontdekkingstocht

In dit perspectief wil ik met u bezig zijn met het Oude Testament. Het door God daarin bedoelde gaan ontdekken, opdat het ons duidelijk wordt wat Hem voor ogen staat.

Onderscheiden wat eraan *toegevoegd* is en wat *origineel* van God is. Ook in het Oude Testament vind je de kern van het ware verbond, van Gods diepste bedoeling. Maar je ziet ook de beperkingen die mensen in die tijd hebben ondervonden en (nog) niet konden onderscheiden in het licht van het nieuwe.

Dan gaat het Oude Testament tot je spreken en wordt het 'nieuw' voor je, omdat je zicht hebt gekregen op het nieuwe. Als schatgravers die schatten opdelen.

## Woorden uit het verleden waardevol voor nu

De woorden van God uit het verleden hebben waarde voor het heden. Hij *sprekt*, toen en nu. Destijds door onvolmaakte mensen, die van Godswege mochten spreken. En dat geldt nog steeds. God spreekt nog steeds door onvolwassen mensen met zwakheden en fouten, maar ze mogen spreken van Godswege. Dat spreken van God mogen we gaan herkennen, vanuit het zicht op het nieuwe, het ware.

## Schaduw en werkelijkheid

We mogen het heil van God gaan 'ontdekken' in alle 39 boeken van het Oude Testament. De volgorde is wel : eerst het nieuwe begrijpen en dan pas gaan 'schatgraven' in het oude, met nieuwe, geopende en vernieuwde ogen. We zullen zien dat het oude verbond een *schaduw* vormt van het tweede, nieuwe en werkelijke verbond. Besef daarbij dat een schaduw niet in *tegenspraak* is met de werkelijkheid; het toont een *beeld* van die werkelijkheid. De schaduw van een driedimensionaal voorwerp is tweedimensionaal. Het wordt 'vlak', je mist een dimensie: de *vorm* kun je zien, maar de *inhoud* niet. Schaduw en werkelijkheid zijn wél met elkaar verbonden: de schaduw van een bal geeft geen beeld van een kubus. Bij een 'echo' ziet een arts platte, tweedimensionale beelden; hij heeft geleerd om dat naar iets driedimensionaals te 'vertalen'.

## Op zoek naar de geestelijke werkelijkheid

En zo gaan wij ook op zoek naar dat *wezenlijke* in alle verhalen van het Oude Testament. Om de *werkelijkheid in de geestelijke wereld* te (leren) ontdekken. Als mensen dingen meemaken, spreken ze meestal niet over de bijbehorende geestelijke werkelijkheid. Maar die *is* er wel: altijd, ook toentertijd. We mogen die gaan herkennen en leren 'terugvertalen'. Je ziet dan geestelijke lijnen lopen. Je ontdekt hoe de vijand werkt en bemerkt ook hoe God wil werken. Het Oude Testament is wat dat betreft heel eerlijk, niet mooier gemaakt dan het is. We gaan dus op zoek naar de werkelijkheid van de geestelijke wereld en op zoek naar de goddelijke bedoelingen, toen en nu.

Als profeten iets zeggen over politieke situaties in hun tijd (bijvoorbeeld over Assur en Babel) kunnen we daaruit leren

wat er op dat moment in de geestelijke wereld aan de hand was, en daar ook voor nu lering uit trekken. Het zijn voorbeelden die God ons wil geven, ze bevatten waarschuwingen voor het hier en nu. We gaan dus op zoek naar de diepere lagen, op zoek naar de *geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen* ten tijde van het eerste verbond, het 'schaduwtijdperk'. Naar wat God *toen* duidelijk wilde maken en nog *steeds* duidelijk wil maken. Om mensen zicht te geven op, en mee te krijgen in wat Hij feitelijk bedoelt. Het is ons gegeven, opdat wij verder komen en volmaakt zullen worden toegerust.

## Logische indeling

Gaan we dat 'te hooi en te gras' doen? Nee, zeker niet. We gaan een logische (en chronologische) indeling maken. Bij de volgende studie geven we een *overzicht van het Oude Testament*. Dat zal in eerste instantie heel globaal zijn, daarna gaan we inzoomen op de afzonderlijke delen. Hoe gedetailleerd het gaat worden, ligt nog open. Ik weet maar één ding: *De Heer gaat ons hierin machtig zegenen en we mogen er grote verwachtingen van hebben!* (Wordt vervolgd).



Corrie Kuster aan de slag met de OT-studies van Cees Visser

Noot:

Voor wie de studies niet alleen wil lezen, maar ook beluisteren: De link die in dit tweede deel naar het 'Overzicht Oude Testament' verwijst, werkt voor alle lezers van Hoger-op. Die pdf staat in het openbare gedeelte van onze website. Daar loopt men dus niet tegen een 'drempel' op. Maar dat geldt *niet* voort het beluisteren van de bijbehorende mp3's van de OT-studies. Die staan in het afgeschermd gedeelte van onze website, waarvoor een eenvoudige, eenmalige registratie nodig is. Dat zullen we onderaan het artikel in Hoger-op (blijven) vermelden. Bij die registratie op <https://veg-immanuel-breda.nl/mp3s/inloggen-registreren-voor-mp3/> ontvangt men automatisch een 'media-account', waarmee men direct toegang krijgt toe alle beschikbare mp3's (en mp4's) op onze website. De OT-studies zijn dan te beluisteren op: <https://veg-immanuel-breda.nl/mp3s/mp3-sets/?set=OT&titel=Oude%20Testament>.



## GODS PLAN MET MENSEN (Studie-editie)

Te bestellen voor € 35,- bij Uitgeverij Phos: <https://www.phos.nl/ebooks>

## VAN DE PIONIERS

### DE BRIEF VAN PAULUS AAN DE FILIPPENZEN (5)

#### Beknopte kanttekeningen

Door J.E. van den Brink



## HOOFDSTUK 3

Filippenzen 3:1-11

**1 Overigens, mijn broeders, verblijdt u in de Here! Hetzelfde aan u te schrijven is voor mij niet verdrietig en voor u is het veilig.**

Opnieuw roept de apostel, evenals in 2:18 en 4:4, de Filippenzen op om hun innerlijke blijdschap te bewaren in de Here, dat is in zijn lichaam, de gemeente. Blijdschap is een vrucht van de heilige Geest, die gevonden wordt in het zielenleven dat normaal functioneert naar Gods wil, zoals gezondheid een gevolg is van een normaal functionerend lichaam (Galaten 5:22). Die blijdschap gaat verloren als men ongehoorzaam is aan de wetten van God en gaat gehoorzamen aan boze machten. De gemeenschap met de Geest wordt verstoord en de blijdschap verdwijnt, zoals David overkwam nadat hij had gezondigd (Psalmen 51:13-14). Paulus wil zijn lezers hiervoor behoeden. Omdat deze zaken

zo belangrijk zijn voor het Koninkrijk van God, heeft hij er geen moeite mee om dezelfde dingen steeds weer te herhalen. Voor de Filippenzen is het goed om, zoals Petrus het uitdrukt, door herinnering wakker gehouden te worden (2 Petrus 1:13). Door nuchter en waakzaam te blijven zijn ze veilig voor de aanvallen van de boze. De duivel slaapt immers ook niet en hij zal steeds proberen de kinderen van God tot zijn prooi te maken (Lucas 22:31, 1 Petrus 5:8). Door te volharden en de woorden van God in het geloof vast te houden en daarnaar te leven, kunnen ze hun blijdschap onder alle omstandigheden bewaren.

## ***2 Let op de honden, let op de slechte arbeiders, let op de versnijdenis!***

Paulus waarschuwt hier voor het zogenaamde Judaïsme, dat de eerste christenen op een verkeerd spoor trachtte te brengen. Hoe? Door aan Joodse wetten en ceremoniën waarde te hechten en dit voor te stellen als een onmisbaar onderdeel van de weg om de zaligheid te beërven (vgl. Handelingen 15:1). De judaïserende christenen eisten dat ook de heidenen eerst besneden zouden worden en volgens Joods gebruik zouden leven. Paulus noemt deze valse leraars 'honden', d.w.z. onreine mensen, die door uiterlijk vertoon zich voordoen alsof ze tot het ware volk van God behoren, terwijl hun inwendige mens niet rein is en ongehoorzaam aan Christus (vgl. Matteüs 23:27-28, 2 Korintiërs 11:13-15). Zij zijn kwade arbeiders in de dienst van de Heer, omdat zij dingen verkondigen die Jezus niet heeft bevolen. Paulus noemt hun besnijdenis een 'versnijding', dat is een verminking, omdat deze ingreep alleen maar iets wegsnijdt van het lichaam, maar geen geestelijke betekenis bezit.

## ***3 Want wij zijn de besnijdenis, die door de Geest Gods Hem dienen, die in Christus Jezus roemen en niet op vlees vertrouwen.***

De ware besnijdenis is die van het hart (Romeinen 2:28-29), waardoor het kwade en het goede worden gescheiden en het kwade wordt verwijderd. Daardoor krijgt de heilige Geest de beschikking over de gehele mens, zodat deze door de Geest Jezus volledig kan dienen. Zulke mensen stellen hun vertrouwen niet op een uiterlijk teken in het vlees, maar zij roemen in Christus, die door de Geest woning in hen gemaakt heeft (vgl. Galaten 5:2-5). Zij vertrouwen dus niet op het vlees, d.w.z. op een natuurlijke afstamming van Abraham, want die kon hen niet behouden (vgl. Galaten 3:7).

***4-6 Ofschoon ik voor mij wel reden zou hebben om ook op vlees vertrouwen te stellen. Indien een ander meent op vlees te kunnen vertrouwen, ik nog meer: besneden ten achtsten dage, uit het volk Israël, van de stam Benjamin, een Hebreëer uit de Hebreëën, naar de wet een Farizeeër, naar mijn ijver een vervolger van de gemeente, naar de gerechtigheid der wet onberispelijk.***

Paulus wil zeggen: "Denk nu niet dat ik op deze dingen attendeer alsof ikzelf een onbesneden zou zijn, of iemand die de Joodse wet niet kent of gehouden heeft. Integendeel, ik ben van huis uit zeker niet minder dan die Judaïsten en wanneer we het hebben over afkomst en leven volgens de wet, kan ik zeggen dat ik meer reden tot vertrouwen heb dan zij. Ik ben immers een Jood en naar de wet op de achtste dag besneden. Ik ken mijn geslachtsregister. Mijn stamboom toont aan dat ik van Benjamin afstam. Ik ben een volbloed Jood, een Hebreëer uit de Hebreëën, net zoals Abraham, die ook een Hebreëer werd genoemd' (Genesis 14:13). Wat betreft de zuiverheid van de leer en het nauwkeurig onderhouden van wetten en ceremoniën, kan ik stellen dat ik ooit tot de Farizeeën behoorde, een groep die zeer consequent en precies is bij het naleven van de wet" (vgl. Galaten 1:13-14). Paulus' ijver was in die tijd zo groot dat hij iedere Jood vervolgde, die zich aan de wet van Mozes onttrok en daardoor werd hij ook een vervolger van de eerste christenen. Op het oog was hij een serieuze en onberispelijke wetsbetrachter. Achteraf schaamt hij zich voor zijn vroegere handelen. Daarom beschouwt hij zichzelf als de minste van de apostelen omdat hij Gods gemeente heeft vervolgd (1 Korintiërs 15:9).

***7,8 Maar alles wat mij winst was, heb ik om Christus' wil schade geacht. Voorzeker, ik acht zelfs alles schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Here, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik Christus moge winnen,***

Paulus' rol in het jodendom had hem veel 'winst' gebracht. Hij stond in hoog in aanzien bij het Sanhedrin en bij het Joodse volk. Hij had daar een belangrijke positie en was mogelijk zelfs lid van het Sanhedrin. Maar toen hij door Christus geroepen werd, zag hij af van alle ceremoniën en het uiterlijk vertoon dat daarbij hoorde. Hij beseftte dat een volgeling van Jezus moest breken met het oude en het zichtbare ter wille van het Koninkrijk der hemelen. Zijn vroegere winst ziet hij nu als verlies. Vasthouden aan zijn oude positie zou hem alleen nog maar verdere schade toebrengen. Hij acht het leren kennen van Jezus Christus en de gemeenschap met Hem belangrijker dan alles wat het Jodendom aan heil en eer te bieden heeft. Hij heeft daarom zijn positie en het aanzien onder het volk opgegeven ter wille van het geloof in Christus. Hij weet dat het evangelie en de weg van God ver uitgaan boven alles, wat het oude verbond kan verschaffen. Zijn rijkdom is zo groot dat het oude hierbij vergeleken slechts vuilnis is. Hij wil dit graag kwijt, om het heil en de heerlijkheid van Jezus Christus te ontvangen. Door alles te verliezen verkrijgt hij Christus, en in Christus wordt hij met allerlei geestelijke zegen gezegend in de hemelse gewesten (Efeziërs 1:3).

**9 en in Hem moge blijken niet een eigen gerechtigheid, uit de wet, te bezitten, maar de gerechtigheid door het geloof in Christus, welke uit God is op de grond van het geloof.**

In het jodendom streefde Paulus zijn eigen gerechtigheid na, door zich nauwgezet aan de wet te houden. Nu heeft hij daar afstand van genomen en weet hij 'dat uit werken der wet geen vlees voor Hem gerechtvaardigd zal worden' (Romeinen 3:20). Hij is ingevoegd in het lichaam van Christus en als zodanig is hij rechtvaardig in Hem door het geloof, want Jezus heeft met Zijn bloed zijn schuld betaald. Deze rechtvaardigheid komt tot stand op grond van het geloof volgens het heilsplan van God (vgl. Galaten 2:16, Efeziërs 2:8–9).

**10,11. (Dit alles) om Hem te kennen en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, of ik, aan zijn dood gelijkvormig wordende, zou mogen komen tot de opstanding uit de doden.**

Paulus heeft dit offer in de zichtbare wereld gebracht om de Heer te leren kennen en de kracht, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, te ervaren. Deze kracht stelt hem in staat, niet alleen geestelijk stand te houden, maar ook de vrede, de blijdschap en de gerechtigheid van het Koninkrijk van God in zijn ziel te ervaren. Zelfs zijn lichaam heeft daar deel aan. Dit alles ondanks de vele verdrukkingen, zowel in de zienlijke als in de onzienlijke wereld, waaraan hij evenals zijn Meester wordt blootgesteld. Bij dit alles heeft de apostel steeds hetzelfde doel voor ogen: gelijkvormig te worden aan het beeld van de Zoon! Ja, hij is niet alleen bereid om onder zijn volksgenoten te lijden zoals de Heer, maar hij wil ook als martelaar onschuldig sterven. Hij weet immers dat degenen die op deze wijze sterven ter wille van het Woord van God en het getuigenis, zeker deel zullen hebben aan de eerste opstanding (vgl. Openbaring 20:4–6). Het woord dat hier wordt gebruikt duidt op de opstanding tussen de doden uit, de opstanding uit het midden van de doden. Dat wil zeggen dat vele doden in hun toestand zullen blijven en dat er enkelen vóór de algemene opstanding zullen opstaan. Ongetwijfeld doelt Paulus hier op de eerste opstanding, die aanvangt bij de wedergeboorte in de geestelijke wereld en eindigt met het verkrijgen van een nieuw, onsterfelijk opstandingslichaam (vgl. Efeziërs 2:6 en 1 Korintiërs 15:42–44)

Paulus heeft veel inzicht en kennis van het plan van God. Hij weet dat er vóór de opname een categorie christenen zal zijn, die de volmaaktheid zal bereiken, gedood zal worden, op zal staan en ten hemel varen. Johannes noemt deze groep van 'de twee getuigen' in Openbaring 11. Zij vormt de volkomen gave en rijpe vrucht van het Koninkrijk van God. Paulus verlangt hieraan deel te mogen hebben (*wordt vervolgd*).

## LIEDEREN

Wat minder bekend zijn deze twee liederen die gaan over God en Zijn plan met de mens. Daarmee ook over hoe wij een tempel in de Geest zijn. Met die gedachte ga ik in 2023 van start. De links:

Lied 173. 'Verzekerd van Gods trouw' ('Heer als ik bedenken') kan je [HIER](#) afspelen en meezingen met de video.

Lied 197. 'Wat God biedt' kan je [HIER](#) afspelen. Een 'Gido'-liedje dat ook over God en jou gaat kan je [HIER](#) beluisteren. N.B. 'Gido' staat voor Geheiligd In De Ouders.

GIDO 40. HET ALLERBESTE DAT BEN JIJ.

God schiep het nijlpaard en de dikke bromvlieg.  
Hij schiep het muisje en de olifant.  
Ook alle bomen en de mooiste bloemen.  
Ja, zelfs de korrel zand komt uit Zijn hand.  
Hij schiep de warme zon de blauwe luchten.  
De maan, de sterren horen er ook bij.  
Maar het fijnste van Gods schepping  
naar Zijn beeld gemaakt,  
het allerbeste dat ben jij!

Henk Verbeek

## GEDICHT

### Belofte

*Verwacht  
de kracht  
van mijn Geest*

*laat mijn Geest  
jouw denken verlichten  
je hele leven doorstromen  
volstromen met mijn volle vreugde  
je blijdschap  
zal volkomen zijn  
je zult immens mens zijn  
mens naar mijn verlangen*

*jij, helemaal mens  
naar mijn beeld  
ziel-gezuiverd  
geheeld*

*verwacht  
mijn kracht*

Johannes 15:11

Gerrit van Ek



## 'GOUD VANOUDS' – bijzondere toespraken op mp3

Dit keer twee speciale onderwerpen via toespraken van Toon van den Hoorn (Alphen a/d Rijn):

2430-16-2-1997 [HIER](#) Toon van den Hoorn: Depressie

2180-15-2-1998 [HIER](#) Toon van den Hoorn: Frustratie

Het zijn opnamen die komen uit de Infotheek van het Koninkrijk der hemelen: <https://www.kdh-infotheek.nl>. De beheerder daarvan is Rita Blijdorp van de VEG Den Haag; [rita.blijdorp@upcmail.nl](mailto:rita.blijdorp@upcmail.nl). Het is de grootste collectie aan toespraken en studies uit volle evangeliegemeenten. Via deze zuster zijn talrijke mp3's gratis te bestellen die u op de site onder de Index kunt vinden. Er kan gezocht worden op spreker, tekst, onderwerp en datum. Kortom: een goudmijn die voor velen nog verborgen is. Handig om 'aan te boren' als u naar meer van de Heer verlangt! (red.)

## DE WAPENUITRUSTING VAN GOD

(naar aanleiding van o.a. de geschiedenis van David en Goliath)

Door Lauris van Eekeren



### Aanleiding

Ik wil jullie meenemen naar het bekende verhaal van David en Goliath, zoals dat te lezen is in het boek 1 Samuël 17. Omdat het enerzijds zo'n bekend verhaal is en anderzijds het zo belangrijk is daar de geestelijke boodschap in te ontdekken. En ook omdat ik houd van verhalen van moedige mensen merk ik, omdat *moed* ook vandaag de dag voor ieder van ons van belang is, om het verschil te maken in deze wereld. Het geloof in God gaat de dreiging van de boze te boven.

### Filistijnen

Het volk Israël staat onder leiding van de eerste koning van Israël, namelijk koning Saul. En het volk van Israël is geregeld in strijd met de Filistijnen. Omdat de Filistijnen vanuit

Griekenland, Kreta en Cyprus Kanaän waren binnengevallen werd zij ook wel een 'zeevolk' genoemd. De Filistijnen vestigden zich daarna aan de zuidwestkust van Kanaän, in de vijf steden Gaza, Asdod, Ekron, Gath en Askelon. De geschiedenis van het volk Israël laat zien dat telkens de Filistijnen opdoemen en met hen dat de strijd wordt aangegaan. Ook in dit verhaal trekken de Filistijnen op tot de strijd. De Filistijnen stonden aan de ene kant van de berghelling en Israël aan de andere kant op een berghelling met het dal tussen hen in.

### De reus Goliath

Op een gegeven moment kwam er een reusachtige 'kampvechter' naar voren genaamd Goliath. Er staat dat hij "zes el en een span" lang is. Ik heb het even opgezocht en 'zes el en een span' zou ongeveer 2,85 meter zijn. Andere boekrollen spreken van '4 el en een span.' Toch ook nog ruim 2 meter. Al met al voor die tijd zeker een grote reusachtige verschijning. En die man zit van top tot teen in een geweldig harnas en hij heeft een lans die zo groot leek als een boom. En dat niet alleen hij daagt de Israëlieten uit. Hij schreeuwt dat ook Israël een man moet kiezen om met hem te strijden. Dat uitdagende gedrag toont hij elke dag. En het optreden van Goliath heeft zijn uitwerking. De Israëlieten zijn zeer bang, staat in 1 Sam. 17:11. Een vijandig en oorlogszuchtig volk dat tegen hem optrekt. Met een leider die reusachtig oogt. En die leider weet bovendien met praatjes het volk Israël schrik aan te jagen. Het perspectief bij een nederlaag leek of de dood of slavernij voor de rest van hun leven. Wanhoop dreigt...

### De boze is sterk, maar hem overwinnen kan!

Is dit het beeld wat overeenkomt met hoe de duivel ons soms benadert? Soms komt de duivel als een wolf in schaapskleren, maar soms ook met macht, dreiging en geweld. In de Bijbel wordt de duivel dan ook 'de sterke' genoemd. Hij is sterk, maar wij weten dat hij overwonnen kan worden. De duivel probeert mensen angst aan te jagen, in het nauw te brengen en te bedreigen.

### In Gods liefde is geen vrees

Onze God is anders. Onze God is liefde. En angst is de tegenhanger van de liefde. Lees maar:

**"Volmaakte liefde sluit angst uit. Angst hangt samen met straf en wie angst heeft, leeft niet ten volle uit de liefde"** (1 Joh. 4:18, GNB). Of: **"Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit; want de vrees houdt verband met straf en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde"** (NBG-vert.)

**"Of hoe kan iemand het huis van de sterke binnengaan en zijn huisraad roven, als hij niet eerst die sterke heeft gebonden? Dan zal hij zijn huis plunderen"** (Matth. 12:29).

## David gaat in geloof de confrontatie aan

Maar het verhaal gaat verder en David komt in het verhaal. David is de zoon van Isaï. Hij had zeven oudere broers, waarvan de drie oudste in het leger zitten. En terwijl de Filistijn Goliath veertig dagen lang elke keer 'zijn kunstje' opvoert, komt David op bezoek bij zijn broers. Niet uit nieuwsgierigheid, maar om zijn broers brood te brengen en te kijken hoe het met ze gaat. Terwijl David met zijn broers spreekt, ziet hij Goliath spreken en hoort hij het beangstigende en ondermijnende effect van zijn woorden op de mannen van Israel. ***“Toen zeide David tot de mannen die bij hem stonden: Wat zal men de man doen, die de Filistijn daar verslaat en de smaad van Israël afwentelt? Wie toch is deze onbesneden Filistijn, dat hij de slagorden van de levende God tart?”*** (1 Sam. 17:26, NBG-vert.). David neemt stelling tegenover Goliath. Wie denkt Goliath wel dat hij is om Israël zo te tarten? En de woorden die David spreekt vallen op. Hij wordt bij koning Saul gehaald. Saul, die zelf ook een van de langste mannen was van het volk Israël, zo niet de langste. Eigenlijk had hij als leider moeten opstaan, maar hij was bang voor mensen in plaats van dat Hij God gehoorzaamde. Maar David is niet bang, want hij heeft moed. David zegt tegen de koning: ***“Laat niemand om hem (Goliath) de moed verliezen; uw knecht zal gaan en met deze Filistijn strijden”*** (1 Sam. 17:32). En nadat hij Saul overtuigd heeft dat David wel wat gewend is als herder, omdat hij als herder een leeuw als een beer heeft verslagen, zegt David het volgende, waaruit zijn geloof in onze God blijkt: ***“De Here, die mij gered heeft uit de klauwen van leeuw en beer, Hij zal mij ook redden uit de hand van deze Filistijn. En Saul zeide tot David: Ga, en de Here zal met u zijn.”*** (1 Sam. 17:37, NBG-vert.). Daar waar de grote koning Saul de moed ontbreekt, gaat David wel. En het verschil is dat David met God gaat. Wat een geloof! David gelooft dat zijn God Hem redt uit de klauwen van een leeuw, een beer en deze reusachtige vechtersbaas. Dat geloof hebben wij ook als wij geloven dat God ons redt uit de macht van de boze. En dat heeft Hij gedaan voor wie in Hem gelooft en dat wil Hij doen voor wie in Hem gelooft! De wapenuitrusting van God is nodig in de strijd Maar het verhaal is nog niet ten einde. Geloof is goed, maar daar horen ook daden bij. En koning Saul waardeert de moed van David maar wil de jongen niet onbeschermd de strijd aan laten gaan. En dat siert Saul, al is dat niet wat David nodig heeft. We lezen in 1 Sam. 17:38-40:

***“Toen kleepte Saul David in zijn wapenrok, zette hem een koperen helm op het hoofd en deed hem een pantser aan. En David gordde zijn zwaard aan, over zijn wapenrok, en hij deed moeite om te lopen, want hij had het nog nooit beproefd. Toen zeide David tot Saul: Ik kan hierin niet lopen, want ik heb het nog nooit beproefd. Daarop ontdeed David zich ervan, nam zijn staf in de hand, zocht zich vijf gladde stenen uit de beekbedding en deed ze in de herderstas, die***

***hij bij zich had, in de tas voor de slingerstenen, maar zijn slinger hield hij in de hand. Zo naderde hij de Filistijn.”***

## Een menselijk harnas is niet genoeg

David in een veel te groot harnas, wat hem niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk niet past.

Met een menselijk harnas kun je niet strijden tegen de boze. Het past niet en het heeft geen zin.

Ken je dat? Dat iemand je iets aanreikt, maar als je dat met de Vader overdenkt je tot de conclusie komt: dit past niet bij mij, het is niet goed voor mij. De Geest leidt je daarin.

## De wapenrusting van God

Maar wat dan wel? In Efeziërs 6: 11-18 (NBG-vert.) is daar de dringende oproep om de wapenrusting van God aan te trekken om stand te kunnen houden tegen de duivel. We lezen ervan:

***“Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmee gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen.”***

De strijd aangaan met de duivel zonder geestelijke wapens is onbegonnen werk. We hebben wel degelijk een wapenuitrusting nodig. Maar die is heel anders dan een menselijk harnas, namelijk:

## De gordel van de waarheid

De waarheid van God als gordel om je heupen doen. De waarheid die God over jou en anderen mensen uitspreekt. Dit als tegenhanger van de leugens van de duivel.

## Het harnas van de gerechtigheid

Weet dat je gered bent, dat je rechtvaardig bent. De duivel heeft geen enkel recht meer op ons, op jou op mij.

## Schoenen aan je voeten

Schoenen als teken dat we bereidvaardig zijn om het evangelie van de vrede uit te dragen in ons leven door woord en daad.



## Het schild van het geloof

Een schild van het geloof om de vurige pijlen van de duivel te laten doven. Die pijlen kunnen soms verleiding, afleiding, geweld of ziekte zijn. Je kunt dan ook schuilen achter het schild van je geloof.

## De helm van het heil

De helm van onze verlossing. We moeten weten dat we verlost, gered zijn. We horen bij God.

## Het zwaard van de Geest

En het zwaard van de Geest, dat zijn de Woorden van God. Ook Jezus gebruikte de Woorden van God in de geestelijke strijd tegen de duivel, toen de duivel probeerde Jezus te verleiden. En Paulus voegt aan deze machtige wapenuitrusting nog iets toe, namelijk het gebed.

## Bidden in de Geest

Bid bij elke gelegenheid. Blijf in contact met je Vader, zodat hij je kan bereiken en kan sterken met zijn enorme kracht. Met deze wapenuitrusting kan ik, kan jij, kunnen wij de strijd aan met de duivel.

## Terug naar David en Goliath

Zo ook David. Hij doet het harnas van Saul weer uit en neemt zijn staf, zijn slinger en 5 stenen. God heeft hem immers altijd geholpen. Waarom zou hij bang zijn? En bovendien kan hij zich vrij en goed bewegen zonder de ballast van een menselijk harnas. Jezus zegt ook in Mattheus 11:30: **“Mijn juk is zacht en mijn last is licht.”** Door de redding van Jezus kunnen we ons vrij bewegen. Jezus is ons fundament, maar voor de boze de steen de aanstoots.

En Goliath veracht David en vervloekt hem en probeert hem angst aan te jagen. Maar David laat zich niet afleiden hierdoor. Hij heeft woorden van God, zo lezen we in 1 Sam. 17:45-47. **“Maar David zeide tot de Filistijn: Gij treedt mij tegemoet met zwaard en speer en werpspies, maar ik treed u tegemoet in de naam van de Here der heerscharen, de God der slagorden van Israël, die jij getart hebt. (...) en deze gehele menigte wete, dat de Here niet verlost door zwaard en speer. Want de strijd is des Heren en Hij geeft u in onze macht.”**

David gaat niet met een zwaard zoals Goliath, maar met het zwaard van de Geest van God, namelijk het woord van God. In 1 Sam. 17:48-50 lezen we onder andere: En als Goliath tot de aanval overgaat, rent David hem tegemoet, slingert snel zijn steen en velt daarmee Goliath die voorover op aarde valt. En David doodt hem.

Het is niet Gods doel om mensen die verkeerd doen te vermorzelen. God wil immers niets liever dat wij gered worden? Hij had er zelfs zijn eigen Zoon Jezus voor over! Ook Jezus zei toen vrome lieden klaarstonden om iemand die verkeerd gedaan had te stenigen: **“Wie zonder zonde is**

**werpe de eerste steen”** (Joh. 8:7). En ze dropen af, één voor één.

## De vijand neervellen

Maar Goliath staat hier voor het beeld van de boze, van de duivel. God wil dat wij de boze vellen. En hoe kan dat? Hoe kun je de boze vellen? David doet het ons voor. De Here verlost niet door zwaard en speer, zegt David. David heeft twee andere wapens, namelijk zijn geloof in God en een steen. En met die steen wordt Goliath gevelde.

*Wij kunnen enkel de duivel vellen met de steen Jezus! De redding door Jezus is ons fundament waarop wij staan! (1 Kor. 3:11).*

## Jezus: steen des aanstoots en rots der ergernis

**“Jezus zeide tot hen: Hebt gij nooit gelezen in de Schriften: De steen, die de bouwlieden afgekeurd hadden, deze is tot een hoeksteen geworden; van de Here is dit geschied, en het is wonderlijk in onze ogen?”** (...) [**“En wie op deze steen valt, zal verpletterd worden, en op wie hij valt, die zal hij vermorzelen.”**] (Matth. 21: 42, 44, NBG-vert.).

En later in de brief aan de Romeinen hoofdstuk 9:33: **“Gelijk geschreven staat: Zie, Ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis, en wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen.”** Dus Jezus is voor ons een hoeksteen waarop wij ons leven bouwen. Een wijs man bouwde zijn huis op de rots! En als we ons leven op hem bouwen, zullen we goed terecht komen. Maar Jezus is tegelijk de steen waar de vijand van God zich aan ergert. Ook Goliath verachtte David! Maar uiteindelijk wordt de duivel door die steen vermorzeld. Hij wordt uiteindelijk gedood met zijn eigen zwaard.

## Het einde van de duivel

De duivel krijgt hetzelfde lot als Goliath. Amen? Het boek Openbaringen spreekt daarvan:

**“En de duivel, die hen misleidde, wordt in de poel van vuur en zwavel gegooid.”** (Openbaringen 20: 10).

## Ons perspectief

En als je doorleest in Openbaringen in hoofdstuk 21 en 22 van hetzelfde boek Openbaringen, het slot van de Bijbel, weet je waar het allemaal op uitdraait. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Allebei! En God zal bij de mensen die overwinnen wonen en er zal geen dood meer zijn, er zullen geen tranen meer zijn, er zal geen moeite meer zijn. Amen!

## Samenvatting

Tenslotte, ik wil afsluiten door proberen samen te vatten wat God door deze geschiedenis van David en Goliath ons probeert duidelijk te maken:

- Laat je niet imponeren door de boze. God is sterker.

- Wees moedig en ga de strijd aan en gebruik de wapens die je van God gekregen heb: de waarheid, de gerechtigheid, de bereidvaardigheid, het geloof, de verlossing, het Woord en het gebed.
- Overwin door te staan op het fundament van je redding, namelijk Jezus, de Zoon van God. AMEN.

(Uit de volle evangeliegemeente Kampen).

## GEDICHT

### De wapenrusting

Trek je wapenrusting aan.  
Ga stevig op je voeten staan.  
Je weet toch hoe je strijden moet?  
Je strijdt niet tegen vlees en bloed.  
Maar tegen elke boze macht.  
God is in jou, Hij geeft je kracht.  
God is er bij, dus wees niet bang.  
  
Want ook al duurt de strijd soms lang,  
de overwinning is nabij.  
Een zekerheid voor jou en mij.

Mary Koster-Broek

## WIJSHEID UIT HET SPREUKENBOEK (5-slot)

### Jan de Jong

#### Spreuken over de man-vrouw relatie

Het boek Spreuken staat bol met adviezen over de relatie tussen echtgenoten. Nu zal men zeggen dat Salomo wel de laatste is die daarover mag schrijven. Zelf had hij 700 vrouwen en 300 bijvrouwen. <sup>A</sup> Die vrouwen brachten hem tot afgoderij. <sup>B</sup> Salomo heeft niet in acht genomen wat de Here hem geboden had. <sup>C</sup>

En toch kunnen we niet opzijschuiven wat er in Spreuken en Prediker geschreven staat over de man-vrouw relatie. God had beloofd om Salomo wijsheid te geven en dat heeft Hij gedaan, daarom hebben we deze spreuken. <sup>D</sup> God is getrouwd ook als wij ontrouw zijn. <sup>E</sup> Dus de slechts 500 teksten die nog over zijn van de 3000 teksten die Salomo geschreven heeft, zullen we vanwege Gods trouw serieus nemen. <sup>F</sup>

Ongeveer 100 teksten uit Spreuken gaan over de relatie tussen echtgenoten. Dat zijn veel teksten en ik citeer in dit artikel slechts een paar. Spreuken draait niet om de zaak heen. Een heteroseksuele levensstijl wijst Salomo volledig af, want "hetero" wil zeggen: "een seksuele voorkeur hebben voor personen van het andere geslacht." <sup>G</sup> Let op het meervoud in deze definitie van Wikipedia!

"Verstandeloze mensen gaan het pad op naar het huis van de overspeligen". <sup>H</sup> Verstandeloze mensen kunnen uiteraard zowel mannen als vrouwen zijn. De waarschuwingen in Spreuken aan de man gelden in gelijke mate ook voor de vrouw.

Het boek Spreuken gaat uit van één man met één vrouw in een huwelijk. Adam en Eva zijn het voorbeeld daarvan. Het is tekenend dat wanneer Jezus over het huwelijk spreekt, Hij teruggaat op Adam en Eva. <sup>I</sup> Zij staan model voor het huwelijk, en niet Mozes, of David, of welk andere persoon dan ook. Niemand van hen heeft het model van het huwelijk, zoals het is gegeven, nagevolgd.

<sup>J</sup> "..... verheug u over de vrouw uwer jeugd". De vrouw "van je jeugd", is uiteraard de eerste vrouw waar je mee getrouwd bent. En let op het enkelvoud: vrouw. "Mijn zoon, ..... Geef uw kracht niet aan de vrouwen" ..... (let op het meervoud). <sup>K</sup>

Een volgeling van Jezus moet nooit uit het oog verliezen dat, hoewel je misschien op "jeugdige leeftijd" getrouwd bent, je huwelijk toch echt niet buiten Gods leiding omging.

Veel ook christelijke mannen en vrouwen hebben on-Bijbelse constructies in hun hoofd als het gaat over de man-vrouw relatie. Zo denken velen bijvoorbeeld van zichzelf dat zij hetero zijn. Als je werkelijk denkt dat je zo gemaakt bent, dan sta je ongewapend voor alle verleidingen op dat gebied.

Wij zijn dus typisch niet gemaakt voor een voorkeur voor personen (meervoud) van het andere geslacht maar voor één persoon (enkelvoud) van het andere geslacht. Dat is een uniek aspect van de huwelijksrelatie. Het weerspiegelt onder andere het feit dat we één God dienen. Daarom wordt afgoderij vergeleken met een overspelige levensstijl. <sup>L</sup>

Het boek Spreuken waarschuwt in de meest krasse taal tegen een levensstijl die voortvloeit uit de gedachte dat iemand denkt "hetero" te zijn. <sup>M</sup> "....om u te redden van de boze weg, van de man die verkeerde dingen spreekt, .... van de onbekende die gladder woorden spreekt die de echtvriend van haar jeugd verlaat en het verbond van haar God vergeet; want haar huis zinkt weg naar de dood, haar paden voeren naar de schimmen, niet één van allen die tot haar gaan keert weder, en zij bereiken de paden des levens niet "

<sup>N</sup> Uw hart wijke niet af naar haar (de overspelige vrouw) wegen, dwaal niet af op haar paden". Dwaal nooit in je hart (onzichtbare deel van een mens) af naar haar wegen. Surfen op het internet biedt de mogelijkheid op een moderne manier te "dwalen op haar wegen".

Elke afwijking van Gods scheppingsplan verknoeit die schepping. Man en vrouw schiep hij hen. <sup>O</sup> Meer variatie is er niet binnen het menselijk geslacht dat God schiep.



De echtgenoten, één man en één vrouw, beleven de meest exclusieve relatie die er onder mensen bestaat. Een derde persoon die zich hier tussen dringt verknoeit het. Zoals prinses Diana puntig opmerkte in een interview over haar relatie met haar overspelige echtgenoot: “there were three of us in this marriage, so it was a bit crowded” (= we zaten met z'n drieën in dit huwelijk, dus was het een beetje druk).

Het is treurig te moeten lezen dat Salomo wel wist hoe God het allemaal bedoeld had, maar uiteindelijk zelf er niet naar heeft geleefd. Dit is ons tot voorbeeld gegeven, opdat wij zijn fouten niet zouden navolgen. <sup>P</sup> Wij zijn de nieuwe schepping in Christus. *En op dit punt van de relatie tussen echtgenoten hebben we meer dan ooit nodig om niet te denken zoals de wereld denkt, maar vernieuwd te worden in ons denken.* <sup>Q</sup>

A. 1 Koningen 11 vers 3. B. 1 Koningen 11 vers 4. C. 1 Koningen 11 vers 10. D. 1 Koningen 3 vers 12. E. 2 Timotheüs 2 vers 13. F. 1 Koningen 4 vers 32  
G. <https://nl.wikipedia.org/wiki/Heteroseksualiteit> H. Spreuken 7 vers 7 en 22-23. I. Mattheüs 19 vers 4.  
J. Spreuken 5 vers 18 K. Spreuken 31 vers 2-3 en 30b. L. Boek Hosea. M. Spreuken 2 vers 12b en 16-20.  
N. Spreuken 7 vers 25 O. Genesis 1 vers 27. P. 1 Korintiërs 10 vers 6 en 10. Q. Romeinen 12 vers 2

## HET FUNDAMENT GEEFT LEVENSKRACHT (5)

Door Dick Tom

### Dubbel belast of vol van kracht

#### De wil en onze persoonlijke keuze

Met onze wil kunnen we ons dus openen voor de enorme krachtbronnen die ons van uit de geestelijke wereld ter beschikking staan. Daarin onderscheidt de mens zich wezenlijk van alles wat er verder op de aarde leeft en beweegt. Met onze wil kunnen we ons richten op ons verleden of op de toekomst. Met onze wil kunnen we plannen maken en met onze wil kunnen we beslissingen nemen. De wil hebben we ook nodig om vol te houden tot we ons doel bereikt hebben.

Om de juiste kracht te ontvangen vanuit de geestelijke wereld is het richten van onze wil van onvoorstelbaar groot belang. Om dit te verduidelijken de volgende aanduiding:

#### De persoonlijke wil van de mens

- |                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| 1. Levenloze materie | geen wil           |
| 2. Plantenwereld     | vegetatieve 'wil'  |
| 3. Dierenwereld      | instinctieve 'wil' |

4. De mens eigen wil

5. De gelovige eigen wil én een relatie met God

Duidelijk blijkt de uitzonderingspositie waarin de mens geplaatst werd in de schepping. God gaf hem een mogelijkheid om persoonlijk te kunnen kiezen door middel van zijn eigen wil.

1. De levenloze materie heeft geen wil, dat is duidelijk
2. De plantenwereld: Bij de planten zien we dat zij bijv. altijd naar het licht groeien. De zonnebloem bijv. keert zijn bloem als een enorme schotelantenne naar het licht en volgt de loop van de zon zolang deze boven de horizon staat. Deze vegetatieve 'wil' heeft te maken met de celdeling in de steel van een plant. Hierdoor kan de plant niet zelf bepalen om voor de verandering eens in tegenovergestelde richting te groeien. De vegetatie is bepalend voor de 'wil' van de plant en heeft tot gevolg dat de plant de goede kant op groeit.
3. De dierenwereld: Bij de dieren is er al meer vrijheid. Een hond heeft vanwege zijn instinct meer interesse voor een andere hond dan voor een paard. Dat ligt in zijn instinct. Hij heeft echter niet de vrijheid om met zijn wil een keuze te maken en bijvoorbeeld met een konijn een wandeling te maken.
4. De mens heeft een vrije wil om zijn beslissingen naar eigen keuze en inzicht te nemen.
5. De mens, die zich bekeert van zijn dode werken en een levende relatie met God zoekt en onderhoudt, onderscheidt zich van de rest van de mensen. Aan deze mens kan God leiding geven. Hij kan aan deze mens zijn Woord en zijn gedachten kwijt.

- **“Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden van de zonen Gods** (Romeinen 8:19, NBG-vert.).
- **“Allen die door de Geest Gods geleid worden zijn zonen Gods”** (Romeinen 8:14, NBG-vert.).

Dit is zo wezenlijk anders dan alle andere godsdiensten op deze wereld. Een God, die zijn scheppingskracht uitdeelt aan de mensen. Dit is één en al werking van kracht. In de hele schepping zie je een harmonie, die in stand gehouden wordt door enorme werkingen. De zwaartekracht en de kracht van de zonnewarmte zijn wel de meest bekende en voelbare krachten.

Het hele fundament is er op gericht dat de kracht van Gods Woord en Geest dagelijks ons ondersteunt, versterkt en levenskracht geeft. Op grond van twee getuigen staat elke



zaak vast, vandaar twee voorbeelden uit de bijbel, die over deze grondwaarheid spreken.

- **“Want des Heren ogen gaan over de gehele aarde om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen naar Hem uitgaat”** (2 Kronieken 16:9, NBG-vert.).
- **“Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God; Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand”** (Jesaja 41:10, NBG-vert.).

## De religieuze mens ‘dubbel belast’

Er zijn twee manieren om deze krachtige werking van God te blokkeren en de mens daarvan te scheiden. Deze twee manieren zijn ten eerste de zonde en ten tweede de wet.

- **“Zie de hand des Heren is niet te kort om te verlossen, en zijn oor niet onmachtig om te horen; maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God, en uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij niet hoort”** (Jesaja 59:1-2, NBG-vert.).
- **“Ik ontnem de genade Gods haar kracht niet, want indien er gerechtigheid door de wet is, dan is Christus tevergeefs gestorven”** (Galaten 2:21, NBG-vert.).
- **“Gij zijt los van Christus, als gij door de wet gerechtigheid verwacht, buiten de genade staat gij”** (Galaten 5:4, NBG-vert.).

De scheiding makende werking van de zonde speelt in meerdere verhoudingen en heeft diverse gevolgen.

**“Het is niet goed dat de mens alleen is.”**

### Zonde scheidt de mens:

- a. van God
- b. van zichzelf
- c. van de ander
- d. van zijn omgeving

Gevolgen:

- a. eenzaamheid en isolement
- b. depressie en agressie
- c. verbroken relaties
- d. het leven ‘verziekt’

Deze gevolgen kunnen worden opgelost.

**“De mens naar Gods beeld en gelijkenis.”**

### De wandel in het licht verbindt de mens:

- a. met God
- b. met zichzelf

- c. met de ander
- d. met zijn omgeving

Gevolgen:

- a. vrede met God
- b. zelfacceptatie
- c. herstelde relaties
- d. ‘Leven in overvloed’

## Vanuit een persoonlijke relatie met de Heer

De mens, die een *persoonlijke relatie met God* heeft en daarin Jezus wil volgen, zal nooit meer in de duisternis wandelen. Dus heeft hij dan geen gebrek aan levenslicht, levenslust en levensvisie.

## Vanuit wettisch bezig-zijn geen levenskracht

De mens, die God kent, maar op een *wettische manier* zijn ‘geloofsleven’ vorm en inhoud geeft, wordt zowel door de zonde als door de wet, gescheiden van Jezus, de Bron van alle leven. De bron Jezus Christus door wie God nu juist zijn ondersteunende kracht aan ons wil geven.

Zowel de zonde als de wet brengen scheiding aan tussen God en mensen, zodat God niet ten volle met zijn kracht in de mens kan doorwerken. De mens is dan wel gered voor de eeuwigheid omdat hij gelooft, maar zijn geloofsleven is dor, traditioneel en mist alle levenskracht. Zeker de kracht om anderen tot ‘leven’ te verwekken (*wordt vervolgd*).

## DE GEZONDE LEER (5)

### Kenmerken van het volle evangelie

### Waterdoop (4)

#### Door Jildert de Boer

### Onmiddellijk dopen of een tijd wachten, om de doop beter te verstaan?

In het bijbelboek de Handelingen der apostelen zien we steeds dat er vrijwel direct na bekering en tot geloof komen gedoopt werd. We geven hier een paar voorbeelden van:

Over de drieduizend zielen op de pinksterdag staat er: **“Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen”** (Hand. 2:41, NBG-vert.).

De kamerling uit Morenland werd na een kort Schriftonderricht en na blijk gegeven te hebben van het *met zijn hele hart* geloven in Jezus Christus meteen onderweg in een water gedoopt door Filippus (Hand. 8:26-39).

De occultist Simon de tovenaars werd snel door Filippus gedoopt, want we lezen: **“En ook Simon zelf kwam tot geloof, en na gedoopt te zijn, bleef hij voortdurend bij Filippus,**

**verbijsterd door de tekenen en grote krachten, die hij zag geschieden**” (Hand. 8:13, NBG-vert.) Spoedig daarna bleek evenwel dat Simon’s hart nog niet werkelijk recht voor God was, want hij meende dat de gave voor geld te koop was. toen het ging om het ontvangen van de heilige Geest. Ondanks zijn vlotte doop in water stond hij hier helemaal niet zuiver in. Scherp sprak Petrus tot Simon: **“Uw geld zij met u ten verderve, daar gij gemeend hebt de gave Gods voor geld te kunnen verwerven. Gij hebt part noch deel aan deze zaak, want uw hart is niet recht voor God. Bekeer u van deze boosheid en bid de Here, of deze toeleg** (overlegging, St. vert.) **van uw hart u moge vergeven worden; want ik zie, dat gij gekomen zijt tot een gal van bitterheid en een warnet** (samenknoping, SV; kluwen, HSV) **van ongerechtigheid.”** (Hand. 8:20-23, NBG-vert.). Simon bleek nog behoorlijk gebonden te zijn.

We leren hieruit, dat de waterdoop nooit een ‘waterdichte’ garantie is dat het wel goed zit met de desbetreffende persoon. God is een kenner van de harten en Zijn dienstknechten gaan doorgaans af op het getuigenis met woorden van iemand die zich wil laten dopen. De dopeling heeft daarbij een persoonlijke verantwoordelijkheid naar God.

De gevangenbewaarder van Filippi en al de zijnen lieten zich *terstond* (onmiddellijk, HSV) *dopen*, dat wil zeggen: midden in de nacht (Hand. 16:33, NBG-vert.).

De doop staat aan het *begin* van het christelijke leven. Niettemin dient de dopeling zich er goed van bewust te zijn wat het zich laten dopen inhoudt. Tegenwoordig vervalt men nogal eens in het andere uiterste. Iemand moet dan bijvoorbeeld een jaar wachten tot de gemeente, waartoe hij of zij behoort, een doopdienst houdt. Dat is verre van ideaal en niet conform het bijbelse voorbeeld. De doop hoort bij het fundament, het eerste onderwijs (Hebr. 6:2, NBG-vert.).

Omdat vele christenen vanwege hun achtergrond en opvoeding met de kinderdoop er vaak langer over doen, om tot de persoonlijke doop door onderdompeling te komen, is het *tijdsbestek* tussen bewuste bekering en doop soms *groter* geworden. Dit heeft ergens het voordeel dat de bekering kan uitrijpen tot wedergeboorte. Vaste regels kan men hier moeilijk geven, laat staan opleggen. De bijbelse aanwijzingen geven als richtlijn: zo spoedig mogelijk. Ananias doopte Paulus drie dagen na zijn bekering, maar doorgaans werd er direct gedoopt nadat men tot geloof was gekomen.

Het is heel mooi als iemand van een *menselijk, aards*, veelal oudtestamentisch georiënteerd, christen-zijn door de Geest geleid de radicale overstap kan nemen naar een *geestelijk, hemels christen-zijn*.

Zelf ervaar ik het zo dat ik bij iedere, volgende doopdienst de betekenis van de doop weer iets beter ga verstaan. Natuurlijk is een goed begrip van de inhoud van de doop belangrijk, zodat men er klaar voor is zich te laten dopen. Maar dit mag geen *blijvende* redenen vormen, om de daadwerkelijke doop maar voor zich uit te schuiven. Naarmate er geestelijke groei komt, wordt het feit van de doop, die men onderging, een grotere hulp in de strijd van het leven en in het begrip dat men er van krijgt.

Geve God ook degenen die al (lang) als gelovige en liefst als discipel van het Koninkrijk der hemelen gedoopt zijn door onderdompeling, de rijke betekenis van de doop *dieper* te verstaan en deze in de praktijk uit te leven!

## Kinderdoop en kinderavondmaal?

In het nieuwe verbond geldt een *hemelse roeping* (Hebr. 3:1). Het gaat niet over het ‘dopen’ van natuurlijke kinderen die uit bloed, uit de wil van het vlees en uit de wil van een man geboren zijn (van beneden geboren), maar om het dopen van *wedergeboren kinderen Gods*, die van boven, uit God geboren zijn en in Christus zijn (Joh. 1:12-13).

Recht verstaan geloven we in die zin in een ‘kinderdoop’, waarin wij geestelijk worden *als* de kinderen! (Vergelijk Matth. 18:2-4). Doorgaans worden dan *geestelijk* pasgeboren baby’s gedoopt, al zijn die ook in de *natuurlijke* wereld over het algemeen volwassen, meerderjarig. Als het goed is, verlangen wedergeboren kinderen Gods op te groeien tot volwassen *zonen Gods* (Rom.8:14,19; Gal.4:6-7; Hebr.2:10, NBG-vert.).

In diverse kerken wordt het zogenaamde kinderavondmaal steeds meer geaccepteerd. Dat is in zoverre niet bevreemdend, dat als men jonge kinderen meent te moeten dopen dat dan ook de vraag opkomt waarom ze dan ook niet aan het avondmaal kunnen gaan. Want als men meent dat de jonge kinderen behoren gedoopt te zijn, dan is het ergens logisch dat men hen ook het avondmaal niet onthoudt.

Echter, ook het avondmaal is niet voor (natuurlijke) kinderen. Bij de maaltijd van de Heer gaat het onder meer om **“ieder beproeve zichzelf”** (1 Kor. 11:28, NBG-vert.) en dat is bij kleine kinderen nog niet aan de orde. Paulus spreekt bij het avondmaal tot **“verstandige mensen”** (1 Kor.10:15, NBG-vert.). Daarom zijn doop en avondmaal beide voor gelovigen die de betekenis en inhoud van deze geloofshandelingen verstaan.

## Zullen wij jonge jeugd dopen?

In bepaalde kringen is er een trend om jeugd van de volgende generatie nogal jong te dopen.

Hierbij is *onderscheidingsvermogen* nodig en je kunt je afvragen welk soort doop men dan krijgt. Natuurlijk is het kostelijk om te zien hoe de Heer in jonge mensen werkt. Daar kunnen we dankbaar en blij om zijn!

Bij hen die pleiten voor een dopen van oudere kinderen (9-12 jaar) kunnen we wel zeggen dat men de babydoop door de voordeur buiten heeft gezet, maar toch een verkapte vorm van kinderdoop door de achterdeur weer heeft binnengehaald.

Als er al sprake is van duidelijke bekering, dan is er om de inhoud van de doop te verstaan een zekere *rijpheid* nodig. Is het dan wijs om jonge mensen al zo vroeg - aan het begin van hun puberteit zelfs - te dopen? Is er dan al voldoende begrip van de diepe betekenis van de doop? En van het werkelijk *grondig* afleggen van een oud leven met een oude gezindheid?

Natuurlijk is het goed mogelijk dat een kind "zijn/haar hartje aan de Heer gegeven heeft". Als men echter zo jong doopt, dan krijg je een doop hoogstens op het niveau van Johannes de Doper. Dat wil zeggen: een doop van bekering tot vergeving van zonden. We zien dat zelfs velen die als volwassene gedoopt zijn niet meer betekenis en beléving aan hun doop toekennen dan bekering en afwassing van zonden, uitgebeeld door het water. Vanuit het oude testament kun je zeggen dat de *doortocht door de Rode Zee* (Schelfzee) een beeld was van deze doop van bekering (1 Kor. 10:1-2).

*De nieuwtestamentische doop in Christus Jezus gaat véél verder!* Zij spreekt van het opgeven van het voor zichzelf leven, dus over zelfverloochening. Het gaat om sterven en opstaan met Christus, om een breuk met het rijk der duisternis en om gehoorzaamheid en discipelschap. Het gaat om het bewust deel krijgen aan déze zaken. Vanuit het oude testament kun je zeggen dat de *doortocht door de Jordaan* (Joz. 3:1-17) een beeld was van de doop in de dood van Christus Jezus, die het met Hem sterven aan de zonde inhoudt.

Bij een discipeldoop passen geen leuzen, die je onder jeugdige christenen nog wel eens kunt horen, als: "Dat maak ik zelf wel uit", of "dat zal ik toch zeker zelf bepalen". Christus Jezus *de Heere* aanvaardt (Kol. 2:6) wil zeggen, dat *Hij alles* in mijn leven zal bepalen en uitmaken!

Te jong dopen werkt *oppervlakkigheid* in de hand. Uiteraard kunnen wij niet een exacte leeftijdsgrens hanteren of aangeven, omdat de geestelijke ontwikkeling van de één en de ander nogal kan verschillen. De leidinggevenden van een gemeente wegen daarin af wat zij verantwoord vinden als globale richtlijn qua leeftijd.

Gewaakt dient ook te worden voor de gedachte: "Je hebt nu toch wel de leeftijd, om je te laten dopen". Het is een *persoonlijke, vrijwillige zaak*, die de betrokkene aangaat en niet de instelling van: "omdat leeftijdsgenoten het doen, doe ik het ook maar." Overigens kan het *voorbeeld* van leeftijdgenoten natuurlijk wel stimulerend werken, om over

de doop na te gaan denken en ermee bezig te zijn. Als je serieus en oprecht de Heer zoekt, zul je - geleid door de Geest - komen tot het besluit om je te laten dopen. Wat een vreugde geeft het als jonge mensen zich volledig overgeven aan Hem en gevolg geven aan de oproep van Woord en Geest, om zich te laten dopen in water! (*wordt vervolgd*).

## BIJ HET HEENGAAN VAN HENK VAN PAGEE

25 oktober 1948 - 19 december 2022



*Op 28 december 2022 maakten honderden mensen de indrukwekkende afscheidsdienst voor het leven van Henk van Patee te Amersfoort mee. Velen van ons hebben Henk gekend en de diverse kanten van zijn veelzijdige leven. Hij was verscheidene jaren oudste in de VEG Perspectief in Amersfoort. Zijn naam was bekend in volle evangelie Nederland en België. Dat begon al als pakkende jeugdspreker op de volle evangelie jeugddagen op hemelvaartsdag en als degene die de kar trok van een team op jaarlijks georganiseerde landelijke jongvolwassen weekenden. Lang was hij gastspreker in diverse gemeenten: van Mortsel en Hasselt bij onze zuiderburen tot Groningen, Sneek en Den Helder in het noorden en in de breedte van ons land: van Den Haag en Kampen tot Enschede. Spreken was zijn lust en zijn leven. Hij had zijn Heer van harte lief en niets liever bracht hij een boodschap van hoop in het evangelie tot de harten van mensen. Op zijn zondagse reizen nam hij geregeld zijn pleegdochter Ornella mee die enorm genoot van zulke uitjes. In 2014 was Henk genoodzaakt om het spreken af te bouwen, vanwege een zich doorzettende ziekte van Alzheimer. Uiteindelijk overleed hij aan nierfalen. Nu is Henk al het lijden te boven en is hij bevorderd tot het genieten van de heerlijkheid bij de Heer!*

Zijn vrouw Roos opende de dienst met een welkom en vertelde van hun opbloeiende liefde. Henk ging met zijn brommer door weer en wind vanuit Baarn naar Hilversum op





zoek naar Roos. Druipnat vroeg Henk na binnenkomst heel direct aan Roos: “Wil je met me trouwen?” En Roos zei verbaasd en verrast (maar het toch wel heel leuk vindend): “ja hoor, dat wil ik wel.” Henk gaf haar een kus en weg was hij weer. Zo begon een groot avontuur met soms uitdagingen voor beiden, maar we waren een team. Dat Henk zo intens naar zijn hemelse Vader verlangde, maakt het voor ons als familie die achterblijven dragelijker.

Josefien van Stichting Alzheimer Nederland neemt de aanwezigen mee naar een aantal momenten en herinneringen uit Henks leven. Henk fungeerde ook daar als spreker op congressen en bijeenkomsten, als iemand met een boodschap die open en kwetsbaar is over zijn ziekte en zijn publiek meeneemt in zijn authentieke verhaal als ervaringsdeskundige. Met zijn woorden raakte hij vaak de juiste snaar aan en sprak hij op onvergetelijke wijze. Hij had daarbij gevleugelde uitspraken, zoals: “Als je geheugen afneemt, nemen je uitdagingen toe.” En: “Blijf positief, kijk wat er wel kan.” En ook: “Praat met mij, niet over mij.” Hij zette zich in voor mensen met dementie in een pleidooi voor een meer dementievriendelijke samenleving en hield spreekuur in Amersfoort om advies te geven. Hij inspireerde ook collega's. Als actief lid van de kerngroep deelde hij kennis en ervaring met Alzheimer Nederland. Hij bood een petitie aan in de Tweede Kamer en zelfs daar hingen de kamerleden aan zijn lippen. In 2019 kreeg hij het eerste gouden ‘vergeet me nietje’ opgespeld in het bijzijn van koningin Maxima voor zijn verdiensten bij Alzheimer Nederland. Hij had het vaak over Roos en het geduld dat zij bleef opbrengen voor hem en over de vele kinderen, klein- en pleegkinderen en hij was trots op ze.

Als persoonlijke vriend over een periode van ruim 50 jaar sprak Hylke Hylkema. Hij had het over tal van herinneringen zoals het zeilen in Friesland, het volleyballen, het schaken en het koppelen van zijn huwelijk. Hij heerste over ‘zijn toegewezen grondgebied.’ Zo nam hij je mee en ik bewonderde zijn vrije geest. Met Henk ging je iets doen, veel meer dan dat je met hem ging praten. Henk streed voor de hoogste Koning, maar beheerste vaak ook de 64 velden van het schaakbord. Hylke Hylkema beëindigde zijn bijdrage met een ontroerend, persoonlijk gedicht.

Philip Bramer - collega oudste in Amersfoort uit de tijd toen Henk ook deel uitmaakte van het leidinggevende team - vertelde over het schilderen van een portret van Henk door alle bijdragen heen. Hij zag Henk voor het eerst medio jaren tachtig als spreker in Velp op een jeugddag waar Henk als sprak. Henk was een enthousiast en begenadigd spreker met veel beweging die breedvoerig Gods Woord bracht. Hij sprak op een manier die heel dicht bij de mensen kwam: eenvoudig, een echte ‘storyteller’, vol hoop en met uitdaging. We hebben hen goed leren kennen in het samen optrekken in de

oudstenraad. Henk en Roos werden gekenmerkt door een grote sociale bewogenheid die zich onder meer uitte in het opnemen van meerdere pleegkinderen in hun gezin. Zezen met een groot of klein rugzakje. Hun hart voor het zwakke was typerend in hun leefstijl samen met hun kinderen Daniëlle, Maarten en Michiel. Denk aan de tekst uit Jakobus over het omzien naar mensen in hun nood. En dit deden ze uit liefde voor God: ze gingen ervoor! Terwijl ze druk waren met het bouwen aan de gemeente, het dagelijks werk van Henk, het overal elders spreken, pastorale zorg, bijbelkringen, jeugdavonden en nog veel meer. Ze dienden met een onbaatzuchtige houding, vol liefde voor de Heer. “Hij is velen tot zegen geweest” staat terecht op de kaart. Zulke mensen verdienen een lintje en daar is het ook van gekomen: lid in de orde van Oranje-Nassau. Liefde voor God, Jezus Christus en de gemeente stonden centraal in hun leven. Liefde ook voor het Woord. Als je Henk zijn Bijbel zag, dan was hij bijna in zijn geheel onderstreept. Ook in zijn nieuwe Bijbel met groot lettertype was hij al weer driftig begonnen met onderstrepen van teksten. Hij bloeide op als je met hem bad. Toen Philip een Woordverkondiging voorbereidde, sprak hij daarover met Henk. Hij veerde op, toen hij het thema hoorde en noemde spontaan een aantal bijpassende teksten. Het was alsof hij in een boomgaard rondliep en de teksten van de bomen plukte voor een heerlijk gerecht. Op de kaart staat een tekst uit 1 Korinthe 2:9: “Wat geen oog heeft gehoord, wat geen oor heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bereid voor hen die Hem liefhebben.” In datzelfde hoofdstuk schrijft Paulus dat hij dit niet met wijsheid van woorden of welsprekendheid deed, maar deed in de kracht van de heilige Geest. Zo vertrouwde Henk ook op Gods kracht en leiding om ‘het geheimenis van het evangelie’ te brengen. Er staat in 1 Korinthe 13 dat we nu nog wazig zien, maar straks van aangezicht tot aangezicht. Henk keek uit naar de heerlijke toekomst van God die voor hem in het verschiet lag en bovenal om zijn Heer te ontmoeten. Toen de diagnose Alzheimer kwam - zo'n 12 jaar geleden - gaf dat een behoorlijke impact, maar Henk en Roos spraken een paar dingen samen af hoe ermee om te gaan. Allereerst: “we weten niet wat er voor ons ligt, maar we gaan geen voorschot nemen op de ellende en de moeilijkheden die mogelijk nog voor ons liggen” en ten tweede: “we gaan ons niet ergeren, maar ons verwonderen.” Dapper en vol optimisme gingen ze verder met hun leven. Alzheimer is een genadeloze ziekte waarbij je steeds meer moet inleveren, bijvoorbeeld het autorijden en pas veel later ook het fietsen, dat hij gelukkig lang kon blijven doen. Maar Henk en Roos keken naar de dingen die nog wel konden, telden hun zegeningen en bleven te midden van dit proces positief. Toen Philip zich een keer verontschuldigde dat ze alweer hetzelfde rondje wandelden, zei Henk: “Ha, dat is het voordeel van Alzheimer: dat heb ik toch niet door!” Een half jaar geleden werd het duidelijk dat Henk niet meer thuis kon blijven

wonen. Henk had eerder een lange tijd een andere broeder bezocht in de Lisidunahof in Leusden en had daarbij gezegd dat hij daar wel zou willen wonen als het daarvoor tijd zou zijn. Hij kreeg er een goede verzorging en op een paar dagen na heeft hij daar elke dag bezoek gehad, wat een zegen! Het is zwaar om je man, je vader, je opa, je vriend zo te zien aftakelen. Roos, kinderen, kleinkinderen, wij geloven inderdaad dat hij rechtstreeks de heerlijkheid van God is ingevlogen en dat mag jullie troost zijn, wetende dat hij die onbeschrijflijke heerlijkheid nu aanschouwt. Weet dat God met jullie meetrekt, ook in de dagen die gaan komen. Wat heerlijk om de herinneringen te koesteren aan deze moedige man, jullie man, vader en opa.

Het lied *'Heer als ik bedenkt'* dat nu gezongen werd, is door Henk zelf opgegeven, onder de voorwaarde dat Roos het zou spelen.

Zijn broer Roel memoreerde Henk met een paar persoonlijke noten, waarin hij het creatieve denken van Henk bewonderde. Hij had een aansprekende manier van spreken, zo sprak hij vaak met voorbeelden uit de praktijk, bijvoorbeeld over het thema *'Stratenmakers gezocht'* (Jes. 58:12) en maakte dit helder voor het dagelijks leven. Diezelfde prachtige creativiteit gebruikte hij ook in het schaakspel, waarvoor de liefde van huis uit was meegegeven en hij had het voordeel dat zijn schoonvader een kampioen was, en van hem te winnen was triomf voor Henk. Hij bleef dit heel lang doen, want volgens Henk zat dit in zijn lange termijngeheugen. Elke maandag was het *'Roeldag'* en het schaken voerde daarbij de boventoon. Tijdens het wandelen was *'Henk mijn verleden en ik zijn heden.'* De foto die hier hangt typeert hem prachtig, zoals hij was.

Zijn zus Tineke van Pagee zei iets over de dankbaarheid en blijdschap van Henk en dat hij daarmee veel aan anderen gaf. Hij heeft me laten zien dat als er iets onacceptabel is in het leven, zoals Alzheimer, je dat kunt zien als het is zoals het is en het kunt omarmen. Dan hoeft je geen energie te steken in ontkennen, je verzetten, faken, vechten. Dat gaf ruimte en energie voor wat nog wel mogelijk is. Roos had een liedje gevonden dat Henk op 9 á 10 jarige leeftijd had gemaakt en heeft me gevraagd dat te zingen:

*Het leven is al hier op aard'  
Vol kommer, ellende en verdriet  
Maar als je eenmaal in God gelooft  
Dan is het zo erg ook weer niet  
Wij hebben ons laten dopen  
Wij lazten in Gods heilig Woord  
De hemel is nu voor ons open  
Dat heerlijke hemelse oord.*

Uit de bijdragen van kinderen en kleinkinderen halen we nog een getuigenis van kleinzoon Jelte: Het belangrijkste is wat

opa zei toen ik op mijn 21<sup>e</sup> in een geloofscrisis zat. Ik twijfelde aan de Bijbel en aan God en deelde dat aan opa. Opeens sloeg hij op de Bijbel en zei: "De Bijbel is het Woord van God, geschreven door mensen en geïnspireerd door de heilige Geest. Hij bevat een boodschap die je kunt vertrouwen." Op dat moment begon ik een nieuwe wandeling met God in een persoonlijke relatie. De reden waarom opa nu in de hemel is niet, omdat hij zo'n goed persoon was. Opa en ik hebben allebei ook een tijd op afstand geleefd van God. Opa is in de heerlijkheid van Jezus, omdat hij geloofde in Jezus. "Want wie in Hem gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven."

Zoon Michiel ging met een geluidsbox bij Henk op bezoek en liet hem een oude boodschap van hemzelf horen van twintig jaar terug. Die beaamde hij steeds: prachtig, mooi! Hij geloofde nog steeds in de waarheid die hij in zijn leven had gepredikt.

De afscheidsdienst werd afgesloten met het lied *'Vrede van God'* door de familie en hen daarbij zegenende door de aanwezigen. Tijdens het uitdragen van de kist werd de muziek gedraaid van *'It is well with my soul.'*

#### Redactie

*P.S. Het bovenste verslag is slechts een samenvattende weergave van de dienst. Voor de volledige video-opname verwijzen we naar de complete opname van de herdenkingsdienst (1 uur, 43 min.) via [liveuitvaart.nl](http://liveuitvaart.nl) en in te loggen met de code **XX7W8E**. Deze blijft tot eind januari 2023 te zien.*

*Ter nagedachtenis aan Henk van Pagee plaatsen we hier links naar enkele van zijn toespraken uit de Koninkrijk der hemelen-Infotheek:*

[19970914-2140-HvPagee-hebr3:1,rom10:10-Wat ga je ervan zeggen - belijden tot behoud](#)

[20001105-2463-HvPagee-mat18:7-Ergernis - overgeven aan de Vader](#)

[20010325-2523-HvPagee-jac4:4-5-Principes van God - Vriendschap met wereld = vijandschap met God](#)

[20021117-2663-HvPagee-spr3:3-Dat liefde en trouw je niet verlaten-Om je nek binden](#)

In Hoger-op no. 1 staan links naar zijn boodschappen: *'Stratenmakers gezocht'* en *'Een volle evangelie'*.

