

Nummer 1
Januari/februari
2022



ogier-op

In deze uitgave o.m.:

- Eensgezind
- De brief van Judas (2)
- Wie zijn het volk van God?
- De gezonde leer (2)
- Zonder strijd geen overwinning!
- Het volle evangelie: theorie of praktijk?!
- 'Nieuwe' bijbelcommentaren'
- 'Goud vanouds'
- Voor tieners
- 'Dit zal ik nooit vergeten' 1 en 2
- Ga bouwen!

volle evangelie magazine

INHOUDSOPGAVE

2	De website bij dit blad, Colofon
3	Van de redactie
3	Eensgezind - Eljakim Nuijten
5	Lied 'Hoe mooi en hoe heerlijk zijn wij als familie'
5	De brief van Judas (2) - Ronald Kemp
7	Wie zijn het volk van God? - Piet Guijt
8	Lied 'Het volk van God, Zijn Israël'
8	De gezonde leer (2) - Jildert de Boer
11	Van de pioniers: Zonder strijd geen overwinning - Sjaak Roose Het volle evangelie: theorie of praktijk?! - Jacques Schoenaers
15	'Nieuwe' bijbelcommentaren van J.E. v.d. Brink - Hans Bronsveld
16	'Goud vanouds' - Henk van Pagée
17	Gedicht 'Dank aan God' - Marry Koster-Broek
17	Boekaankondigingen: - Het evangelie van Marcus' (volle evangelie commentaar) van Paul de Groes -'De dood is abnormaal' van Dick van Steenis
17	Websites van gemeenten
18	Voor tieners - Willem van Dienst
18	Gedicht 'Ballastvrij' - Gerrit van Ek
19	'Dit zal ik nooit vergeten...' 1 - Zeina Bassa-Dafesh
20	'Dit zal ik nooit vergeten...' 2 – Debora Bronsveld- Goldschmeding
21	Ga bouwen - Christiana van de Velde-Zuure
24	Gedicht 'Het is gratis' - Hanny Laurita
24	Mededelingen
24	Koor 'Ik verlustig mij in God, mijn Heer'

DE WEBSITE BIJ DIT BLAD

Dat is: <https://www.hoger-op.nl>

De extra [artikelen](#) van de redactie op de website geven een duidelijk inzicht wat het volle evangelie is. Ook het digitale blad 'Hoger-op' is te vinden onder [Magazine](#) in PDF-vorm. [Gemeenten](#) die achter het volle evangelie staan, zijn te vinden onder dát kopje met hun websites en onder [Links](#) staan een aantal onafhankelijke websites. Er is een zoekfunctie om d.m.v. een trefwoord in de artikelen te vinden waar je naar zoekt.

Als je een reactie wil geven op de site kan dat via button [Contact](#). Nadat de reactie gecheckt is, plaatst de beheerder/vormgever van de site, Henk Verbeek, hem eronder.

COLOFON

Doelstelling

'Hoger-op' is een blad voor geloofsopbouw, verdieping en evangelisatie. Het wil een bijdrage geven:

- Aan de *samenbinding van gemeenten* die de boodschap van het 'volle evangelie' (d.w.z. het *volledige* evangelie) willen uitdragen.
- Daarnaast geeft het *impulsen voor de persoonlijke geloofsgroei* van jong en oud.
- We beogen de *verbreiding van het evangelie van het Koninkrijk van de hemelen* (= de hemelsferen), ook buiten de directe, eigen kring.

Vanuit de volheid van het evangelie willen we op deze manier een boodschap uitdragen die het *inzicht in Gods Woord verdiept*. Het biedt een *stimulans om Jezus na te volgen* in de dagelijkse praktijk door in eigen leven '*hogerop*' met de Heer te komen.

Digitaal magazine

'Hogerop' is een gratis digitaal blad. U kunt meer adressen ervoor opgeven via redactie@hoger-op.nl die interesse (kunnen) hebben het te ontvangen. Het wordt naar een aantal volle evangelie gemeenten gestuurd en het is onze wens dat het *intern doorgemailed wordt naar de gemeenteleden*. *Hiervoor vragen we de 'goodwill' van een leidinggevende of contactpersoon*. De bedoeling is dat het blad ongeveer om de twee maanden verschijnt (vijf keer per jaar) en het heeft een omvang van 24 pagina's.

Ontvangt u het blad niet van een contactpersoon in een gemeente, dan kan het blad *persoonlijk* aangevraagd worden. Door de publicatie als pdf op de website <https://www.hoger-op.nl> (met een link voor de ontvangers *per e-mail*) kan het gemakkelijk worden doorgestuurd naar andere christenen met wie je contacten onderhoudt en/of in gesprek bent. Al verschenen nummers zijn terug te vinden op de website. Er wordt ook op sociale media, met name op facebook, bekendheid aan gegeven.

Redactie

Jildert de Boer

Vormgeving

Henk Verbeek

Verantwoording en copyright

Elke auteur draagt de verantwoordelijkheid voor zijn/haar artikelen en de redactie is verantwoordelijk voor de publicatie ervan. De link naar de pdf van het blad op de website kan vrij doorgezonden worden via de e-mail. Bij overname van artikelen: *graag bronvermelding*.

Correspondentieadres

Jan Azn. Leeghwaterstraat 6

3841 KC Harderwijk

Tel. 06-27269342;

E-mail: redactie@hoger-op.nl

VAN DE REDACTIE

Na de proef met het nulnummer van december 2021, mede om de samenwerking tussen redactie en vormgever te beoefenen, ontvang je nu het *officiële nummer 1* van ons gratis digitale volle evangelie magazine. Uit reacties uit het land hebben we gemerkt dat het nulnummer goed is geland! We hoorden onder meer:

- “Ik vind het een mooi initiatief; het is eigentijds met die links die geplaatst zijn naar liederen en preken”;
- “ik lees het toch liever niet van het scherm en heb het uitgeprint en in een snelhechter gedaan, om het zo gemakkelijker te lezen en te bewaren”;
- “Het nulnummer ziet er fraai uit; goede artikelen, een mooie afwisseling”;
- “Ik ben zelf niet zo’n schrijver, maar het zou best wel eens kunnen dat als ik ergens enthousiast over ben, dat ik dat per verrassing toch ga delen in een stukje voor het blad”;
- “Ik heb hem bijna helemaal doorgelezen. Mooi! Hoe langer ik er over nadenk hoe enthousiaster ik ben. Ik vind het mooi dat op deze wijze het volle evangelie verder gebracht kan worden. Dat kan een breder draagvlak creëren.”
- “Ik vind het een geweldig initiatief en ben reuzeblij ben dat er weer iets positiefs te lezen valt in evangelisch Nederland. Ik ben het eens dat het schort aan een goede geestelijke boodschap.”
- “Ik geloof dat het heel goed is om regelmatig weer voorzien te worden van een blad waarin we lezen over de geestelijke wereld.”

We willen duidelijk schrijven vanuit de eigen *identiteit* van het Koninkrijk van de hemelen en de inzichten die de geestelijke wereld betreffen, maar ook met *openheid* naar allen die de Heer van harte liefhebben. Onze boodschap is het waard die te delen met allen die oprecht Jezus willen volgen en open staan voor een helderder begrip van Gods plan en wat wij ervan hebben mogen verstaan tot nu toe. Wij hebben niet slechts een *leer* over het Koninkrijk van de hemelen, maar willen steeds meer leren dat als discipelen van de Heer uit te leven in ons dagelijkse *leven*. Het leven van Jezus mag volop in ons ontwikkelen door de Geest en uit ons tevoorschijn komen!

We sporen ook mensen onder de 40 jaar aan iets tot opbouw te delen in ons digitale magazine tot zegen van hen die het lezen. Er is veel behoefte aan korte stukjes, waar een levend en enthousiast getuigenis, of iets van een openbaring in zit. Op die manier blijft het blad levendig en pittig tot opbouw! We vertrouwen erop dat de bijdragen in dit nummer je zullen inspireren. Blijf met de Heer ‘op de hoogte’ en ‘op hoger grond’ leven. Suggesties en tips blijven welkom! *JdB.*

EENSGEZIND!

Door: Eljakim Nuijten

Een onderwerp dat actueel is, dat onze broeder uit Tollebeek hier aansnijdt. Want de boze houdt niet van eenheid. Hij is de duivel, dat is: de ‘diabolos’, de door-elkaar-gooier. De gemeente als levend en functionerend lichaam mag er van hem niet zijn, en als ze er toch is door Jezus’ naam, dan zal hij alles in het werk stellen, om de gemeente te verdelen. Door een andere leer, die bijvoorbeeld een ‘beweging’ veel belangrijker vindt dan gestage gemeentebouw, door sterke ego’s, stellige visies, door het accent naar de gemeente op aarde, de zichtbare wereld te richten en genoeg te nemen met aardse gezelligheid en als het niet meer ‘leuk’ is gewoon weg te lopen... In dit artikel een goede aanzet, om te bouwen aan eenheid, te beginnen in jezelf, om samen de komst van Jezus in ons en met ons te bespoedigen! Doe je mee? (red.).



Laatst luisterden we naar een spreekbeurt over eensgezind, eenparig hetzelfde doel voor ogen hebben. Een woord dat mij inspireerde...Waar ik de laatste jaren steeds meer en meer van overtuigd ben is dat het als volgeling van Jezus belangrijk is te weten welk doel ik voor ogen heb, vervolgens dit doel met mede discipelen te delen om dan ook samen eenparig en eensgezind er naar toe te werken.

Onlangs kwam mij ter ore dat er weer een christelijke gemeente bij mij in de buurt gesplitst was. Een gemeente die een jaar of vijf geleden was gestart. De ware oorzaak van de splitsing ken ik niet maar het zette me aan het denken. Ik moest terugkijken naar mijn eigen leven. Zelf ben ik voor een tijd deel van een leidersteam geweest van een gemeente die uiteindelijk ook uit elkaar is gegaan. Ik ken dit dus van dichtbij. Wat gebeurt er in de christelijke wereld? Zichtbaar en onzichtbaar?

Daar waar christenen elkaar kunnen omarmen over geloofszaken en samen een zelfde, zich meer en meer ontwikkelende, visie hebben op Gods plan met mensen,

visie op wie God is en wie Jezus is, kan je van de (christelijke) buitenwereld een stempel krijgen dat je te nauw denkt. Dat het wel sektarisch lijkt. Je wordt vaak argwanend aangekeken.

In Handelingen lezen we dat de discipelen eenparig verlangen, samen zijn en gezamenlijk bidden. Dus het eenparige verlangen is helemaal niet zo gek of sektarisch!

In 2 Thessalonicenzen 1 vers 10 staat: *“wanneer Hij (Jezus) komt, om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heiligen en met verbazing aanschouwd te worden in allen, die tot geloof gekomen zijn.”*

Volgens mij is op dit moment het belangrijkste doel in het plan van God dat Jezus zichtbaar gaat worden in ons. Jezus wil terugkomen in ons en uiteindelijk komt Jezus ook Zelf terug. Maar essentieel, *om de komst van Jezus te bespoedigen* (2 Petr. 3:12) is dat proces aan en in onszelf onder leiding van Jezus en met behulp van Gods Geest in ons. Dat mag een innerlijk verlangen zijn, om een volwassen zoon van God te worden. Het gaat in eerste instantie om een proces in jou, in mij. Laat ik het noemen: werken aan jezelf, maar dan niet aan je ego.

Jouw ego mag plaats maken voor Jezus en zijn volwassen zoonschaps-identiteit. Meer en meer gaan lijken op Jezus en gelijkvormig worden aan Hem. Samen met anderen die dat ook willen. Dat is een niet eenvoudige weg, daarbij heb je elkaar nodig! Maar het is de beste weg die er is. En als je hier samen serieus mee aan de slag gaat, dan bespoedigen we de komst van Jezus. Dat geloof ik. De Bijbel spreekt daar over!

Terug naar de christelijke wereld om ons heen in de maatschappij en cultuur van tegenwoordig: Nederland wil bekend staan om haar ruimdenkendheid, om haar vrijheid van meningsuiting, en (bijna) *‘alles moet kunnen’* (Laat ik het maar zo benoemen). In zo’n land groeien wij op, groeien onze kinderen en kleinkinderen op. Dat vraagt veel wijsheid om er op de juiste manier mee om te gaan. Het heeft voordelen, maar zeker ook nadelen. Wij vinden snel iets van en over een ander. Dat ventileren we dan ook graag. We vinden dat we veel rechten hebben en goed voor onszelf moeten zorgen.

Daarnaast is er nog de nalatenschap of het gedachtegoed van de christelijke stromingen in Nederland. In het Katholicisme zien we dat Jezus óf als kind óf als de gekruisigde veelal aanbeden wordt. Maar Jezus is veel meer dan dat! Maria heeft daarbij ook een vereerde plaats bij hen, samen met de andere heiligen. Het Calvinisme heeft ook zijn stempel gezet op onze christelijke samenleving met onder andere de uitverkiezingsleer en het zondaar-zijn tot de dood. Ik schop niet tegen deze stromingen aan, er zijn zeker ook goede zaken uit voortgekomen, maar het kan je afhouden van een groei naar een volwassen zoon van God. Zij leggen de focus op andere zaken...

Al deze zaken maken de eensgezindheid er niet gemakkelijker op. Verlangen naar eensgezindheid moet dus volgens mij vooral zitten in het veranderingsproces in jezelf.

Maar niet helemaal alleen, maar met elkaar. Niet naar buiten, of naar de buitenkant kijken of gericht-zijn, maar eerst beginnen bij jezelf, van binnen. Ik ben ervan overtuigd dat hoe meer je als mens verandert naar een beelddrager van Jezus, de omgeving om je heen dat mag gaan ervaren.

In christelijk Nederland gebeurt er ook veel. Laat ik niet alles wat er is benoemen. maar er is veel te zien en te doen zonder dat je stilgezet wordt bij wie je zelf mag zijn en worden in Christus Jezus. We richten ons veel op genezing van ziekten, we zoeken een ‘ervaring’ met God. We zijn meer met ‘ervaren en zien’ bezig dan met onze diepste ik, onszelf, ons geloof, onze identiteit in Christus. We willen Jezus en God zien en ervaren. In kerken en gemeenten zie je vaak dat organisatie, controle, regels, management meer en meer een rol gaan spelen. Hoe houden we de mensen bij de gemeente? Hoe kan ik mensen tegemoetkomen, zodat ze blijven? Moeten we iets van onze identiteit als kerk of gemeente inleveren? Iedereen mag er toch op zijn manier over denken? Er moet ruimte zijn voor nieuwe ideeën! We leven in een ruimdenkend land dus... Tot zover: *de zichtbare wereld.*

En dan zijn we dus bezig met de verkeerde eenheid. In de *onzichtbare, geestelijke wereld* is er één die veel plezier heeft in deze zaken. Dat is de satan met zijn koninkrijk. Hij zaait verwarring en onvrede. Hij brengt afleiding en verleiding. Geen tijd kunnen nemen, om naar jezelf te kijken en met Jezus in gesprek te zijn over jezelf. Omdat je nog overal heen wilt en van alles moet zien. Maar waar gaat het dan om?

Hem zicht te vragen op waar je nog mag veranderen, Zijn hulp daarbij vragen. Daar gaat het om. Je broeders en zusters daarin betrekken. Samen op weg gaan. *Als jij verandert naar het beeld van Jezus, dan moet dat zijn uitwerking hebben in je omgeving.*

Ik geef niet af op alles wat er in de wereld om ons heen gebeurt. Een ieder moet doen wat hem of haar het beste lijkt. Denk wel bij alles wat je doet na over waarom je iets doet. Geef het je meer onrust? Brengt het verdeeldheid?

Met een aantal broers en zussen hebben wij besloten om in deze tijd elkaar op te zoeken, eenparig naar hetzelfde te verlangen, samen in gesprek te zijn over Gods Woord en het werk van Jezus.

Samen te bidden, voor elkaar en voor onze naasten. Geen discussies of meningsverschillen, maar een eensgezindheid nastreven die eenparig verlangt dat Jezus meer en meer zichtbaar **in ons** mag worden.

De wederkomst van Jezus meehelpen bespoedigen! Met vallen en opstaan. Elkaar daarin helpen en onderwijzen. We zien wie God is, we zien wie Jezus is, we kennen zijn plan steeds beter. We willen daar invulling aan geven. We zijn een lerend organisme.

Eenheid kan je niet organiseren. Dat moet groeien!

Bij dit artikel sluit het volgende lied treffend aan (red.), dat je [HIER](#) kunt beluisteren.



Opwekking 767 - Familie

Hoe mooi en hoe heerlijk
Als wij als familie
Als broers en als zussen
Om elkaar geven
En open en eerlijk
Met elkaar omgaan
De vrede bewaren
En **eensgezind** leven

En het mooiste geschenk
Wordt ons gegeven
De zegen van God
Een eindeloos leven

Hoe mooi en hoe heerlijk
Als wij als familie
Als broers en als zussen
Om elkaar geven
En open en eerlijk
Met elkaar omgaan
De vrede bewaren
En **eensgezind** leven

En het mooiste geschenk
Wordt ons gegeven
De zegen van God
Een eindeloos leven

En het mooiste geschenk
Wordt ons gegeven
De zegen van God
Een eindeloos leven

En het mooiste geschenk
Wordt ons gegeven
De zegen van God
Een eindeloos leven

5. *Ik wil u eraan herinneren – ook al bent u er voor eens en altijd van doordrongen – dat de Heer zijn volk weliswaar uit Egypte heeft bevrijd, maar later allen die niet geloofden gedood heeft.*

6. *Denk ook aan de engelen, die hun oorspronkelijke positie ontrouw werden en de hun toegewezen plaats verlieten: tot het oordeel op de grote dag houdt hij hen in de onderwereld gevangen met boeien die nooit kunnen worden verbroken.*

7. *En herinner u ook Sodom en Gomorra en de naburige steden. Net als die engelen pleegden ze ontucht en liepen ze achter wezens aan die anders waren dan zichzelf, en nu liggen ze daar als afschrikwekkend voorbeeld, gestraft met een vuur dat nooit dooft.*

8. *En toch doen deze zogenaamde zieners precies hetzelfde: ze bezoedelen hun lichaam, verwerpen het gezag van de Heer en lasteren de hemelse machten.”*

Vers 4: Wat is de aanleiding tot deze brief?

Er zijn dwaalleraars in de gemeenten binnengeslopen. Judas karakteriseert hen met:

- ze **veranderen/misbruiken** de genade van God in losbandigheid, in plaats van heilig te leven: God vergeeft het wel.
- ze verloochenen Jezus Christus: dat Hij de enige weg is, de enige waarheid.

Paulus waarschuwt er ook voor: *“Ik weet dat er na mijn vertrek woeste wolven bij u zullen binnendringen, die de kudde niet zullen ontzien. Uit uw eigen kring zullen mensen voortkomen die de waarheid verdraaien om de leerlingen voor zich te winnen”* (Hand. 20:29-30). De duivel probeert dit ook in onze tijd.

Vers 5: Voorbeelden uit het Oude Testament als waarschuwing, als uitleg

“Ik wil u eraan herinneren - ook al bent u er voor eens en altijd van doordrongen - dat de Heer zijn volk weliswaar uit Egypte heeft bevrijd, maar later allen die niet geloofden gedood heeft”.

Ook al weet je dit alles wel: heeft Judas daar al eens eerder met hen over gesproken?

In het Oude Testament waren er mensen, die eerst de genade en heerlijkheid van God ervaren hebben, maar daarna toch ongehoorzaam worden, zondigen en de genade tevergeefs ontvangen hebben. *“Als Gods medewerkers sporen wij u aan: laat de goedheid (genade), die hij u bewijst, niet tevergeefs zijn”* (2 Kor. 6:1).

Hij geeft drie voorbeelden:

DE BRIEF VAN JUDAS (2)

Door Ronald Kemp

Hoofdstuk 2 - Judas 4-8

4. *“Er hebben zich namelijk ongemerkt mensen onder u gemengd, van wie het vonnis al lang geleden schriftelijk (in de Schrift) is vastgelegd: goddelozen, die de genade van onze God misbruiken als voorwendsel voor losbandigheid en die onze enige meester en Heer, Jezus Christus, verloochenen.*

Het eerste voorbeeld gaat over het volk Israël:

God heeft hen verlost uit Egypte. Ze hebben wonderen van God ervaren, Zijn stem gehoord, maar toch worden ze later in de woestijn ongehoorzaam, ongelovig. Ze verwerpen de beloften van God en willen terug naar Egypte (Num. 14:4). Daardoor kunnen ze het beloofde land niet binnentrekken. Jozua en Kaleb wel, *“omdat hij volkomen trouw gebleven is aan de Here, de God van Israël”* (Joz. 14:14).

Vertaling naar nu: je kunt wel de schuldvergeving door Jezus aannemen, maar geloof je dat God *nog meer* wil geven? Ga je ook echt het Koninkrijk van God binnen, het beloofde land? Of ontken je dat dat haalbaar is? Wijs je dat af?

Vers 6 Tweede voorbeeld uit de engelenwereld:

“Denk ook aan de engelen, die hun oorspronkelijke positie ontrouw werden en de hun toegewezen plaats verlieten: tot het oordeel op de grote dag houdt Hij hen in de onderwereld gevangen met boeien die nooit kunnen worden verbroken.”

God heeft de engelen geschapen. Hij gaf hen een plaats in zijn plan: als dienende geesten om Hemzelf te dienen en de mens. *“Zijn zij niet allen dienende geesten, uitgezonden om hen bij te staan, die de redding als erfenis zullen ontvangen?”* (Hebr. 1:14). Zij wisten van Gods plan: dat Hij woning zou maken in de mens (wonen: zie Joh 14:23), dat de mens bestemd is voor de troon van God. Daar mogen zij aan meewerken.

Echter, 1/3 van de engelen (Openb. 12:4) werd ontrouw en kwamen in opstand onder leiding van satan. Ze verlieten de *“hun toegewezen plaats”*, ze verloren daarmee het contact met God. Ze vormden van toen af aan het rijk van de duisternis. Ze verlieten hun hemelse positie en zochten contact met mensen. Niet om hen te dienen, maar om hen te verleiden en om over hen te heersen, om in hun leven de plaats in te nemen van God.

Ze doen dat nog steeds. Tot aan hun veroordeling op de dag dat ze verwezen worden naar de poel van vuur (Openb. 20). Zo worden deze onheilige engelen tot de oordeelsdag bewaard voor hun uiteindelijke bestemming: de poel van vuur, de hel.

Vers 7 Derde voorbeeld: Sodom en Gomorra

“En herinner u ook Sodom en Gomorra en de naburige steden¹. Net als die engelen pleegden ze ontucht en liepen ze achter wezens aan die anders waren dan zichzelf, en nu liggen ze daar als afschrikwekkend voorbeeld, gestraft met een vuur dat nooit dooft.”

Over Sodom staat: *“de mensen daar waren slecht, ze zondigden zwaar tegen de HEER”* (Gen. 13:13). En iets later: *“Er zijn ernstige beschuldigingen geuit tegen Sodom en Gomorra, hun zonden zijn ongehoord groot. Zij hebben verwoesting over zich afgeroepen”* (Gen. 18:20-21). Ezechiël beschrijft de ernstige zonde van Sodom: *“in trots, overdaad en zorgeloze rust leefde zij met haar dochters zonder de ellendige en de arme te ondersteunen. Verwaten waren zij en bedreven gruwelen voor mijn aangezicht”* (Ezech. 16:49).

Abraham pleit voor Sodom: als er nu eens *tien rechtvaardigen* zijn (Gen. 18:32)? Maar die waren er helaas niet. Daarna gaan de twee engelen naar Sodom om Lot en zijn gezin te redden. De mannen van Sodom omsingelen het huis van Lot en willen gemeenschap hebben met die twee engelen (Gen. 19:4-5). Lot en zijn gezin worden beschermd door die engelen en ze kunnen vluchten.

Judas haalt deze geschiedenis aan en zegt: net als de gevallen engelen, pleegden de mannen in Sodom ontucht. Hoewel ze niet tot de daad kwamen. Ze begaven zich buiten Gods plan. Jezus zegt later: *“iedereen, die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd”* (Matth. 5:28).

Judas legt uit: de mannen van Sodom liepen *“achter wezens aan die anders waren dan zichzelf”*. De grondtekst spreekt over het nalopen van *‘ander vlees’* (Grieks: *sarkos heteras*). Door hun (eerdere) zonden zijn ze verblind geraakt, geobsedeerd. Weten ze dat het engelen zijn? Dat is onduidelijk. Maar door hun ongehoord grote zonden, door de invloed van onreine geesten roepen ze verwoesting over zich af.

Zoals de gevallen engelen deden in de geestelijke wereld, waar zij verbinding zochten met de geesten van de mensen, zo zochten de mannen van Sodom de onnatuurlijke omgang met die twee engelen. Ze zochten zelf het onheil op.

Het einde van alle gevallen engelen is de poel van vuur, de hel (Openb. 20). Het einde van Sodom en Gomorra was verbranding en omkering in de zichtbare wereld. Al die mensen kwamen in het dodenrijk terecht en komen uiteindelijk in de hel.

Vers 8 Zogenaamde zieners

“En toch doen deze zogenaamde zieners precies hetzelfde: ze bezoedelen hun lichaam, verwerpen het gezag van de Heer en lasteren de hemelse machten.” NBG/grondtekst: *“ze lasteren de heerlijkheden.”*

Deze zogenaamde zieners, dromenziens, volgen de lijn van deze die oud-testamentische voorbeelden. Ze leven niet als burgers in het Koninkrijk der hemelen, maar naar het vlees (*sarka*), naar de begeerten van deze aarde. Ze doen zich

¹ Adama en Zeboïm

misschien geestelijk voor als ze hun zogenaamde 'dromen' doorgeven. Net zoals de valse profeten in de dagen van Jeremia deden:

"Ik heb gehoord wat voor leugens die profeten in mijn naam verkondigen. Ze roepen: Een droom! Ik heb een droom gehad! Hoe lang nog zullen die leugenachtige profeten hun eigen verzinsels verkondigen? Hoe lang nog zijn ze eropuit om met de dromen die ze elkaar vertellen, mijn volk mijn naam te laten vergeten ... Een profeet die droomt, vertelt niet meer dan een droom, maar wie mijn woorden kent, geeft mijn woorden betrouwbaar weer... Ik zal ze straffen, die profeten, die elkaars woorden stelen, maar zeggen dat ze namens Mij spreken en steeds zo zelfverzekerd "spreekt de HEER" roepen; Ik zal ze straffen, spreekt de HEER, die profeten die leugenachtige dromen vertellen, want met hun leugens en bedrog misleiden ze mijn volk. Ik heb hen niet gezonden en ze zijn die volk op geen enkele manier tot nut" (Jer. 23:25-28).

Deze zogenaamde zieners leven naar het vlees. Galaten 5:19-21 noemt de werken van het vlees (*ontucht, zedeloosheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, afgunst*, etc.).

Judas noemt drie kenmerken:

- onreinheid,
- rebellie en
- lasteren (leugens verspreiden).

Daaraan herken je die 'zieners'. Opstandigheid in de gemeente, geen gezag accepteren, geen *"door God gegeven leiding in het geloof"* (1 Tim. 1:4).

Die opstandigheid, daar gaat Judas nog verder op door in vers 11. De NBG zegt: *"ze lasteren de heerlijkheden"*: ze strekken zich niet uit naar de doop in de heilige Geest, naar de ontplooiing van de geestelijke gaven, naar het heerlijke einddoel van Gods plan met mensen.

Judas roept ons op *"om te strijden voor het geloof"* (vers 3), voor het evangelie van Jezus Christus, om dat vast te houden. Blijf bij hetgeen je onderwezen bent in woord en geschrift (2 Thess. 2:15). De vijand wil de voortgang van het werk van Jezus Christus in ons leven en in onze gemeente tegenwerken. Hij wil de woorden van God verdraaien en verdeeldheid in de gemeente brengen.

Laten we dicht bij onszelf blijven: die geest die door deze valse profeten werkt, wil ook ons verleiden, misleiden. Zijn doel is om de verdere voortgang van Gods plan in ons tegen te werken en verwarring te zaaien. *Maar het zal hem niet lukken!*

(wordt vervolgd).

WIE ZIJN HET VOLK VAN GOD?

Door Piet Guijt

Een nieuw verbond

Vlak voordat Jezus gekruisigd werd, sloot Hij met Zijn discipelen *"het nieuwe verbond in Mijn bloed"* (Luk. 22:20 en 1 Kor. 11:25). Dat sloot Hij niet alleen met Zijn Joodse discipelen, maar in beginsel met ieder mens die Jezus Christus als Verlosser wil aanvaarden. Het Oude Testament wees er al op dat de Verlosser zou komen voor *alle* volkeren (bijv. Gen. 3:15) en God had aan Abraham beloofd dat hij tot een groot en machtig volk zou worden en met hem alle volken der aarde gezegend zouden worden (Gen. 18:18; 22:18; 26:4). Met de komst van Jezus was er een einde gekomen aan de oudtestamentische bedeling van de schaduw, want de beloofde Verlosser Zelf was gekomen. Het oude verbond was niet ver van verdwijning, zegt Hebr. 8:13. Het oude was voorbijgegaan, het nieuwe is gekomen.

Natuurlijke of geestelijke geboorte

Wie zijn nu het volk van God? Het gaat in het nieuwe verbond niet meer om een natuurlijke geboorte zoals bij het volk Israël om lid te zijn van het volk van God onder het oude verbond. Maar het gaat nu om een geestelijke geboorte, een wedergeboorte (Joh. 3:3), een van boven geboren worden in de geest door persoonlijk geloof in Jezus, de Zoon van God, waardoor God onze hemelse Vader wordt (Joh. 1:12). Allen, zowel Joden als heidenen, die in Jezus Christus geloven, maken deel uit van Zijn lichaam, dus van de gemeente. Zij vormen het volk van God onder het nieuwe verbond. Het zijn de ware 'Joden', dat zijn zij, die de wet van God in hun binnenste hebben (Jer. 31:33). Dan schrijft God Zijn wetten in ons hart wanneer de heilige Geest in ons woont. Dat 'ons' geldt niet alleen Joden, maar ook heidenen die in Jezus geloven. Immers ook gelovigen uit de heidenen kunnen deel verkrijgen aan Gods heerlijkheid. *"Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen, en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus Zelf als de hoeksteen (Ef. 2: 19 en 20).* In Christus hebben wij (Joden en heidenen) toegang tot de Vader.

Natuurlijk zaad of geestelijk zaad

Maar hoe zagen de Joden dat in de tijd van Paulus? Want *zij* behoorden toch tot het volk van God? Paulus heeft veel harteer over het ongeloof van velen van zijn volksgenoten (Rom. 9:2) en vraagt zich af hoe hij hen kan duidelijk maken dat redding niet automatisch gaat: *"Want niet allen, die van Israël afstammen zijn Israël"* (Rom. 9:6), en dat Israël niet als volk in zijn geheel behouden zal worden, zoals ook in het Oude Testament te lezen is. Het gaat erom dat genade en beloften niet afhangen van vleselijke, etnische afkomst, maar van persoonlijk geloof in Gods genade en beloften in

Christus. Want een mens wordt niet automatisch een *geestelijk* kind van Abraham. *“Want niet hij is een Jood, die het uiterlijk is, en niet dat is besnijdenis wat uiterlijk, aan het vlees, geschiedt, maar hij is een Jood, die het in het verborgen is, en de ware besnijdenis is die van het hart, naar de Geest, niet naar de letter”* (Rom. 2:28 en 29). En die zijn ook de *geestelijke* nakomelingen van Abraham, die delen in de belofte: *“Indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij zaad van Abraham, en naar de belofte erfgenamen”* (Gal. 3:29). Want alle beloften zijn alleen in Christus ja en amen (2 Kor. 1:20).

Eén of twee volken van God?

Het zal uiteindelijk gaan om *“één kudde en één Herder”* (Joh. 10:16), één volk van God. Dus geen twee volkeren zoals ik wel eens hoor, en dat men zegt: “Naast de gemeente heeft God nog een ander, natuurlijk volk Israël waarvan Jezus Koning is”. Nee, Jezus is onze Koning die alle macht heeft in hemel en op de *gehele* aarde, dus over *alle* volkeren, en Hij is het hoofd van alléén Zijn lichaam, de gemeente, *“vervuld met Hem, die alles in allen volmaakt”* (Ef. 1:23). Overigens heeft God vanaf den beginne (toen bestonden Joden nog niet eens), dus zelfs voor de grondlegging der wereld, ons *in Christus* uitverkoren (Ef. 1:5).

De ene edele olijfboom

Er is in het Nieuwe Testament sprake van één verbond, namelijk het verbond in Jezus' bloed dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden (Matt. 26:28). En er is maar één Heer, die Heer is voor in Hem gelovende Joden en heidenen. Er is maar één edele olijfboom, er is voor God maar één volk, één Israël, namelijk het ware of het geestelijke Israël, de gemeente van Jezus Christus.

De schaduwbedéling is met de komst van Christus beëindigd en de werkelijkheid in Christus is gekomen, tot eer van God de Vader!

Lied 111 - Breekt uit in gejuich

1. Het volk van God, Zijn Israël, besnedenen van hart dat door geloof volgt Abrams spoor, het is een volk apart.
2. Het hemelse Jeruzalem komt nader steen voor steen, met gouden wegen van geloof, beproefd door vuurgloed heen.
3. Want 't huis Gods is een geest'lijk huis vol leven, ied're steen en deze tempel is gegrond op Jezus, Hem alleen.
4. Uit elke stam en ied're taal verzamelt God zijn volk, als regendruppels van zijn Geest, tezamen tot een wolk.

KOOR: *En op de grote dag van Jezus, zal Hij worden gezien met verbazing in de zijnen: de volgroeide, de volwassen zonen Gods.*

DE GEZONDE LEER (2)

KENMERKEN VAN HET VOLLE EVANGELIE

Door Jildert de Boer

Inleiding

Nadat we de vorige keer hebben gesproken over *de liefde tot de waarheid van Gods Woord en de beïnvloeding van demonische 'leergeesten'* gaan wij nu een aantal leringen concreet bekijken. Dat wil zeggen: steeds één leer per artikel en doorgaans beslaat elke besproken lering twee artikelen.

Uiteraard zou je over elk van de onderwerpen, die ik ga aanhalen, prima één of meerdere aparte prediking(en) kunnen houden. Het gaat er mij nu om de behandelde thema's bijbels onderbouwd te beschrijven en te bespreken met praktische consequenties. Om zo er een *remedie* tegen te hebben en gewapend te zijn:

- hoe je zelf met deze dingen om kunt gaan,
- hoe je anderen die zoekende zijn mogelijk van antwoorden kunt dienen.

Bepaalde gehoorde of gelezen citaten over leringen vragen om een weerwoord of op zijn minst een verheldering wat de Bijbel werkelijk bedoelt te zeggen. Daarbij is het van belang *alles aan Gods Woord te toetsen*. Ik bedoel niet te zeggen dat ik alle waarheid in pacht heb of alles denk te weten, integendeel. Heel veel dingen in de Bijbel versta ik nog niet, of niet goed genoeg. Wel ben ik dankbaar dat ik op onderdelen duidelijk meen bepaalde items in bijbels licht te mogen verstaan. Dan kun je er ook met een bepaalde vrijmoedigheid over schrijven. Mijn intentie is om samen met de lezers kritisch te kijken naar menselijke citaten over bijbelse thema's en leringen. Daarbij wil de uitnodiging doen om samen met mij *mee te denken aan de hand van de Bijbel* of sommige traditioneel-christelijke leerstellingen herziening en/of heroverweging nodig hebben en daarbij open te staan voor eventuele bijstelling van verworven opvattingen en ingenomen standpunten.

Van zowel reformatorische als evangelische, als pinksterchristenen wordt een zekere *welwillendheid* gevraagd om de antwoorden op de geponeerde antwoorden niet uit bij voorbaat uit vooroordeel of vooringenomenheid als 'dwaalleer' te bestempelen, maar ze liever op hun bijbelse gehalte te wegen en te toetsen.

Voor wie het zogenoemde 'volle evangelie' kent, zullen veel aspecten die ik beschrijf wellicht een soort *opfriscursus* of *herhalingsoefening* zijn. Maar er kan ook in volle evangelie gemeenten deels veel kennis en inzicht in de loop der jaren geleidelijk aan zijn weggeëbd. Daarbij gaat het om de *vernieuwing van denken* die door het 'volle evangelie' gekomen is, *een overzicht van wat we wel en wat we niet geloven*.

Men vraagt wel: “Hebben zulke volle evangelie gemeenten wel voldoende bestaansrecht?” Nou, “aan de vruchten ken je de boom” en “aan de vruchten (de levensopenbaring) zul je hen herkennen,” (Matth. 7:16-20) dus aan de uitwerking in de praktijk zul je als het goed is merken wat het evangelie in al zijn volledigheid als resultaat te zien geeft. Dat zal (dienen te) blijken in het dagelijkse leven. Anders zijn het - in volle evangelie-jargon gezegd - enkel ‘hoge pretenties van een verheven boodschap over de hemelse gewesten.’ Maar die volle boodschap mag ook op aarde in de praktijk van elke dag voluit landen in onze levens. De hemelsferen mogen ons leven op aarde doortrekken, zodat we volledig van bovenuit, dus van God uit (gaan) leven. Het overnemen van Gods gedachten in de geestelijke wereld zal omgezet dienen te worden in ons leven op aarde. Met als gevolg: *vernieuwing van leven*. Zo wordt het Woord *werkelijkheid* in het praktische, dagelijkse leven.

Natuurlijk zal de demonische ‘grootvorst’ Belial (2 Kor. 6:15) met zijn *nietswaardigheid* (dat is de betekenis van die naam) de gemeente willen bestempelen, zodat de gemeente ter plaatse er *niet* mag zijn. Gods Geest werkt eraan dat de gemeente die het evangelie in al zijn volledigheid wil verkondigen en uitwerken, wel ‘van de grond’ komt en zich als het licht in de wereld kan verheffen, want *“een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven”* (Matth. 5:14-16).

Voor andere christenen, van welke achtergrond ook, komen er zeker tal van nieuwe gedachten aan bod die hen *groeiperspectief* kunnen geven, om verder met de Heer te komen. Wellicht biedt dat *‘eyeopeners’* om in het leven met God door te ontwikkelen en Jezus Christus de Heer in-der-daad beter te leren kennen. In min of meer willekeurige volgorde bespreken we bepaalde leringen die voor veel christenen een ‘heet hangijzer’ kunnen zijn, om er daarna aan de hand van de Bijbel op in te gaan.

1. De doop in water

Inleiding

“Jonge kinderen behoren gedoopt te wezen” is de stelling. De kinderdoop wordt geleerd in allerlei kerken van de Gereformeerde Gezindte tot de Apostolische groeperingen toe. Ondanks dat het bijbelse bewijs daartoe flinterdun is, houden velen vast aan deze menselijke traditie. Het lijkt een punt waar bijna niet te tornen valt. In de kerkgeschiedenis stonden bijvoorbeeld Origenes, Luther, Calvijn, Zwingli, Wesley en Andrew Murray op het standpunt van de kinderdoop. Daarentegen kwamen bijvoorbeeld Tertullianus, Menno Simonsz, Bunyan, Spurgeon, Karl Barth en Martyn Lloyd-Jones tot de overtuiging van de doop van gelovigen.

Daarmee zien we wel dat de waterdoop een heikel onderwerp is en dat door de bestaande controverse op dit punt sommige groeperingen, zoals de Quakers en het Leger des Heils, van de weeromstuit ertoe zijn overgegaan om maar helemaal niet te dopen. Dat is echter geen bijbelse oplossing, evenmin als de modus die door sommige gemeenten gevonden is, om zowel de kinderbesprenging als het ‘opdragen’ of zegenen van kinderen, en zowel de geloofsdoop door onderdompeling als de ‘openbare geloofsbelijdenis’ te accepteren en te praktiseren. Dat doet men om de zogenaamde ‘lieve vrede’, om ‘de kool en de geit te sparen’ en om ‘voor elk wat wils’ te bieden, of omdat er ‘voor beiden wel iets te zeggen valt.’ Wij zullen niettemin dienen te onderzoeken wat de *waarheid over de doop* is in de Bijbel.

Daarom is het allereerste waar het over moet gaan: *wat zegt echter de Bijbel zelf over de kwestie en wat doe ik daar in mijn persoonlijke leven mee?* In de laatste decennia zijn duizenden christenen tot de overtuiging gekomen van de doop door onderdompeling van gelovigen. Of nog beter een ‘discipeldoop’, zoals er geschreven staat: *“Maakt alle volken tot Mijn discipelen en doopt hen...”* (Matth. 28:19). Bij deze tekst kun je de hamvraag stellen: *wie moeten er gedoopt worden: de volken of de discipelen?* Het antwoord is zonneklaar: het gaat om een doop van discipelen, van leerlingen die Jezus, de Meester, voor 100% willen volgen. *“Een discipel staat niet boven zijn meester, maar iedere volmaakte discipel zal net als zijn meester zijn”* (Luk. 6:40). Dat vraagt volledige toewijding aan de Heer!

Persoonlijke gehoorzaamheid aan God dankzij Gods genade

De kernvraag is: hebt u dankzij Gods grote genade zelf een radicale breuk gemaakt met uw oude leven door een bekering tot God en een persoonlijk geloof in Jezus Christus? En hebt u zich daarna ‘kopje onder’ in *gehoorzaamheid* laten dopen?

De duivel komt op tegen zo’n duidelijke zichtbare *proclamatie* in het openbaar als de doop. Want de doop toont ook de geestelijke wereld dat je een vaste keuze voor Jezus hebt gemaakt. We weten dat de duivel dan ‘op zijn achterste benen’ gaat staan, zo’n hekel heeft hij aan de bijbelse doop op geloof door onderdompeling. Hij houdt er helemaal niet van als mensen *“breken met de ongerechtigheid”* (2 Tim. 2:19) en *“Christus Jezus, de Heere, aanvaard hebben”* (Kol. 2:6) en in een nieuw leven te gaan wandelen.

Tegenkanting van de familie

De familie van de dopeling kan komen met allerlei vrome, dierbare uitdrukkingen en vage argumenten, waarmee men de kinderdoop probeert te verdedigen. Men beroept zich

bijvoorbeeld op het zogenaamde ‘Joodse gemeenschapsdenken’, om de babydoop te rechtvaardigen.

Of men wordt ‘des duivels’, dan weet je meteen dat er religieuze geesten mee resoneren. Dan wel: men trekt de zaak in het sentimentele vlak door te gaan huilen. Er vibreert het een en ander mee in de geestelijke wereld als het om de doop gaat. Soms waren ouders oprecht bezorgd en verdrietig, omdat zij meenden dat hun zoon of dochter op het sektarische pad terecht was gekomen door zich te laten dopen door onderdompeling. Of waren zij bang, dat hun kind zich in het volle evangelie zou vastklampen aan een strovuur, dat spoedig uitgedoofd zou zijn? Vaak kwam dat later weer goed, omdat die ouders ontdekten dat hun kinderen geen gekke dingen uithaalden en zij het *leven* van hun kinderen met God echt ten goede zagen veranderen.

Waar het fundamenteel over gaat, is wat de Bijbel over de doop zegt en of wij bereid zijn dat eerlijk te onderzoeken. Los van wat de traditie van mensen zegt. En deze traditie kan erg taai zijn en Jezus zei daar een ander verband van:

“U stelt op een mooie manier Gods gebod terzijde om u aan uw overlevering te houden...en zo maakt u Gods Woord krachteloos door uw overlevering die u overgeleverd hebt; en veel van dergelijke dingen doet u” (Marc. 7:9,13).

Welke argumenten gebruikt men voor de kinderdoop?

Een gesprek over kinderdoop en geloofsdoop door onderdompeling is al te vaak gevoerd met ‘hete hoofden en koude harten.’ Daarbij spelen de emoties dan ook een stevige rol. Dit soort discussies dienen we te allen tijde te vermijden, voor zover het van ons afhangt, want daar is niemand bij gebaat. Het is nuttig de belangrijkste argumenten op een rijtje te krijgen. Van daaruit kan ieder voor Gods aangezicht een keuze maken op basis van Gods Woord.

U komt de belofte toe en uw kinderen...

Om de kinderdoop te staven wordt regelmatig aangehaald:

“Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die verre zijn, zovelen als de Here, onze God, ertoe roepen zal” (Hand. 2:39).

Over welke belofte gaat het hier? Wanneer we heel eenvoudig in het verband lezen, gaat het om de *belofte van de heilige Geest* (Hand. 2:33,38, NBG-vert.; vergelijk Gal. 3:14). *De doop wordt nooit “belofte” genoemd in de Schrift! In het aangehaalde vers horen roeping en belofte wel bij elkaar.* De doop is van Godswege een opdracht, een bevel en van ons uit bezien een belijdenis van Gods daden in ons innerlijke leven, waarvan we een geloofsgetuigenis mogen laten zien in de zichtbare wereld. In Handelingen 2:39 betekent “kinderen” nageslacht (vergelijk Hand. 13:32) en

met betrekking tot de heilige Geest is de belofte: *“uw zonen en uw dochteren zullen profeteren...”* (Hand. 2:17).

De ‘huisteksten’ als argument

Eén van de voornaamste elementaire zaken die men aangrijpt om de kinderdoop te rechtvaardigen, zijn de teksten waar sprake is van de doop van huisgezinnen, de zogenaamde ‘huisteksten.’ Het argument is dan: “het is onwaarschijnlijk dat er in die huizen geen kinderen geweest zijn”. Als er sprake is van kinderen worden deze genoemd in de Schrift. We zullen er *twee voorbeelden* van geven uit de Handelingen, waar men immers ook - op één na - alle gehanteerde ‘huisteksten’ aantreft:

- Het eerste is in Samaria, waar Simon de tovenaarsoptrader *“allen van klein (!) tot groot zich hielden aan hem”* (Hand. 8:10). Vervolgens wordt er gesproken over: *“toen zij echter geloof schonken aan Filippus lieten zij zich dopen, zowel mannen als vrouwen* (Hand. 8:12, NBG-vert.) . *De kleine kinderen werden niet gedoopt blijkt hier!*
- Het tweede geval, waar de kinderen erbij vermeld worden, luidt: *“terwijl zij ons allen met vrouwen en kinderen uitgeleide deden tot buiten de stad; en op het strand knielden wij neder, baden en namen afscheid van elkander”* (Hand. 21:5, NBG-vert.).

Dit afzonderlijke noemen van de kinderen missen we bij de ‘huisteksten.’ We zullen de huisteksten nu achtereenvolgens langslopen:

- Allereerst betreft het Cornelius. Hij was een godvruchtig man, een vereerder van God *met zijn gehele huis*, die vele aalmoezen aan het volk gaf en geregeld tot God bad. Toen Petrus met enige broeders uit Joppe kwam, had Cornelius *zijn bloedverwanten en beste vrienden* bijeengeroepen. Hij zei: *“Wij zijn dan nu allen aanwezig voor het aangezicht Gods, om te horen al wat u door de Here opgedragen is. Vervolgens lezen we, dat tijdens de boodschap van Petrus de gave van de heilige Geest ook over de heidenen wordt uitgestort. Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de heilige Geest op allen die het woord hoorden.”* De dopelingen waren derhalve degenen, die het woord hoorden en geloofden. De engel had over Petrus gezegd: *“deze zal woorden tot u spreken, waardoor gij en uw gehele huis behouden zult worden”* (Hand.10:2,35, NBG-vert.; Hand.10:24, NBG-vert.; Hand.10:33, NBG-vert.; Hand.10:34-43, NBG-vert.; Hand.10:45,46, NBG-vert.; Hand.10:44, NBG-vert.; Hand.10:47, NBG-vert.; Hand.11:14, zie ook vers 15-18, NBG-vert.)



- Vervolgens gaat het over het huis van Lydia. Had zij een man? Waarschijnlijk niet, laat staan dat ze kinderen had. Ze dreef een zaak als purperverkoopster. Wie vormden echter haar huis? Dit blijkt helder uit het eind van het hoofdstuk, waar ze *“de broeders”* worden genoemd die bemoedigend werden toegesproken. Het is voldoende duidelijk dat er van zuigelingen geen sprake was. (Hand.16:15, NBG-vert.; Hand.16:40, NBG-vert.).
- Daarna gaat het om het huis van de gevangenenbewaarder in Filippi. Al de zijnen werden midden in de nacht gedoopt (terstond!). Immers Paulus en Silas spraken het woord Gods in tegenwoordigheid van *allen* die in zijn huis waren. Deze konden dus het woord Gods horen én aannemen. *“En hij verheugde zich dat hij met zijn gehele huis tot het geloof in God gekomen was”* (Hand. 16:25-34).
- Dan gaat het over het gehele huis van Crispus. Duidelijk staat er dat hij *tot geloof kwam in de Here met zijn gehele huis*. Daarbij staat dan ook nog dat *“vele van de Korinthiërs, die Paulus hoorden, geloofden en zich lieten dopen”* (Hand. 18:8).
- Tenslotte: Het gezin van Stefanus is door Paulus gedoopt. Dit valt niet los te lezen van het slot van de eerste Korinthebrief waar van ditzelfde huis staat dat zij zich *“ten dienste van de heiligen gesteld”* hebben. Daarmee wordt aangeduid dat het ook hier gelovigen betreft (1 Kor. 1:16, NBG-vert.; 1 Kor. 16:15, NBG-vert.).

De conclusie luidt: *geen zuigelingendoop in deze huisteksten!* De ‘huisteksten’ spreken niet over onmondige kinderen. Daarom is de aanname dat er in de zogenaamde ‘huisteksten’ wel kinderen bij zullen zijn geweest een zich vast proberen te klampen aan ‘strohalmen.’

Iemand zei eens: “Om de kinderdoop uit de Bijbel te halen, moet je die er eerst inleggen.”

(wordt vervolgd).

VAN DE PIONIERS

In deze rubriek nemen we artikelen op van pioniers van de volle evangelie-boodschap (red.).

ZONDER STRIJD GEEN OVERWINNING

Door: Sjaak Roose

Dit oude artikel van Sjaak Roose, die in 1960 het initiatief nam om ‘heilingsamenkomsten’ op Beukenstein te Driebergen te gaan beleggen, belicht een duidelijk aspect van de volle boodschap. Dat is dit accent, dat de geestelijke strijd zo langzamerhand niet meer nodig is en geruisloos

wordt vervangen door louter zegenen, zonder de machten aan te spreken. Of ook door een benadrukken van de liefde, de blijdschap, de lofprijzing en de dankzegging, allemaal op zichzelf genomen mooie en heerlijke dingen, maar die niet tot hun volle recht komen als je de geestelijke strijd niet meer strijdt, of dat op zijn minst daar veel minder aandacht in de praktijk voor is. Daarom nuttig en nodig dit facet van een pionier nog eens opnieuw voor het voetlicht te halen (red.).

Richteren 2:3-22 en Richteren 3:2:

“En ik heb óók gezegd: Ik zal de vijanden niet voor u wegdrijven, maar zij zullen u tot tegenstanders en hun goden tot een valstrik zijn.

Ik zal ook geen van de volken meer voor hen wegdrijven, om dóór hen Israël op de proef te stellen en te zien of zij al dan niet de weg des Heren zouden houden.

.....opdat de geslachten der Israëlieten, voor zover zij daarvan tevoren geen ervaring hadden, met de strijd vertrouwd zouden raken, doordat Hij hen daarin oefende”.

Er is sinds 1960 een bijzondere ontwikkeling gekomen in de kennis en strijd tegenover de ware vijanden van de kinderen Gods, die Paulus aanduidt met de woorden: strijd in de hemelse gewesten. Via de toenemende inzichten in het rijk van satan kwam een ontwikkeling tot stand in het juiste geestelijke inzicht in de Schrift, waardoor een geestelijke groei mogelijk werd die leidt tot Gods doel: zonen van God voort te brengen!

Er zijn gemeenten ontstaan, waar deze kennis uitgewerkt wordt in studies en predikingen, waardoor deze gemeenten geestelijk groeien en hervormd worden door de vernieuwing van hun denken.

Naast opbouw door goed geestelijk voedsel (waarheid) ligt daar vlak naast de strijd, waar zoveel over te doen is. Er zijn namelijk momenteel in ons land stromingen, die na aanvankelijk de geestelijke strijd te hebben aanvaard en toegepast, langzamerhand meer of meer omkeren naar een andere gedachte, die de geestelijke strijd anders belicht en verzwakt. Een geraffineerde infiltratie van de boze zelf in kringen, die menen de volle raad van God te verkondigen, maar in het onderscheiden en aanpakken van de vijand een ander inzicht zijn gaan aanvaarden, welke de methode van Jezus verandert.

Ik wil u daarvoor waarschuwen. Telkens verneem ik van deze of gene, die eens een andere kring in ons land bezoekt: “het is er wel fijn maar toch helemaal anders. ‘k Weet niet, ik geloof dat ze het inzicht in de strijd missen (geheel of gedeeltelijk) en hun voorbeden zijn ook anders. Nee, ik zou niet willen ruilen met onze gemeente”.

Nu is er altijd een verschil in klimaat per gemeente, ieder heeft zijn eigen structuur en aard. Dát wordt ook niet bedoeld. Gééstelijk liggen de zaken anders, in prediking, in de inhoud van de bijbelstudies en het doelmerk.

Er wordt veel accent gelegd op liefde, zonder die praktisch te omschrijven, op blijdschap, zonder aan te wijzen hoe deze Geestesvrucht tot grotere bloei komt, enz. Men wijst op het weerstaan van de boze door veel lofprijzing en dankzeggingen. Zeker, dat is geweldig belangrijk; Psalm 50:23 is al erg bekend, dat zegt: *“Wie lof offert baant de weg tot Gods heil.”* Baant betekent: leidt tot, opent een weg. Er moet dus meer gebeuren: er moeten met scherpe onderscheiding vaak tegenstanders verwijderd worden. En dat zie ik (en hoor ik) hier en daar verschuiven. Gevaarlijk!

Ook in geschriften komen die gedachten tot ons, nèt echt, maar nèt niet! Satan gaat geraffineerd te werk, wij moeten waakzaam en nuchter blijven. Niet op de liefde gaan zitten, liever als Ruth: *“het is iemand die weinig thuis zit”* (d.w.z. een actief leven leidt) Ruth 2:7b.

Het inzicht, de leer, dat wordt de komende jaren door de vijand keihard aangepakt. Want de waarheid is zijn ondergang! Wij vestigen ons oog alleen op Jezus en daarom valt de vijand ons zó aan. Wij zullen de strijd steeds beter leren, en de manier van Jezus overnemen - zonder compromissen - om metterdaad met Hem meer dan overwinnaar te zijn. En zó Zijn geweldige doel met ons te kunnen bereiken. Prijst Zijn Naam!

Overgenomen uit het gemeenteblad ‘De Schakel’ van VEG De Rank, Groningen, september 1976 (met dank aan Piet Sulman).

HET VOLLE EVANGELIE: THEORIE OF PRAKTIJK?!

Door Jacques Schoenaers

Lukas 17: 11-19 (HSV):

11 En het gebeurde, toen Hij naar Jeruzalem reisde, dat Hij dwars door Samaria naar Galilea heen trok. 12 En toen Hij een zeker dorp wilde binnengaan, kwamen tien melaatse mannen naar Hem toe, die op een afstand bleven staan. 13 En zij verhieven hun stem en zeiden: Jezus, Meester, ontferm U over ons. 14 En toen Hij hen zag, zei Hij tegen hen: Ga heen en toon uzelf aan de priesters. En het gebeurde, terwijl zij heengingen, dat zij gereinigd werden. 15 En toen één van hen zag dat hij genezen was, keerde hij terug, terwijl hij met luide stem God verheerlijkte. 16 En hij wierp zich met het gezicht ter aarde voor Zijn voeten en dankte Hem. En dit was een Samaritaan. 17 Toen antwoordde Jezus en zei: Zijn niet de tien gereinigd? Waar

zijn dan de negen anderen? 18 Zijn er dan geen anderen gevonden die terugkeren om God de eer te geven dan deze vreemdeling? 19 En Hij zei tegen hem: Sta op en ga heen. Uw geloof heeft u behouden.

Als gemeente hebben we een Heer leren kennen die ons begiftigd met rijke en heerlijk geestelijke beloften. Daardoor hebben we juist deel gekregen aan de goddelijke natuur (2 Petr. 1:4).

Geen Woord dat van God komt is krachteloos!

De apostel Paulus heeft het in Efeze 1 over beloften van God. Met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten in Christus Jezus zijn we gezegend en uitverkoren om heilig en onberispelijk te zijn voor Zijn Aangezicht. Als zonen van God, door Jezus aangenomen om tot lof te zijn van de heerlijkheid van Zijn genade. We zijn verlost door Zijn bloed en hebben vergeving van zonden ontvangen. In Christus hebben we een geestelijke erfdeel ontvangen, opdat wij zouden zijn tot lof Zijner heerlijkheid.

We hebben de Heilige Geest ontvangen om in alle wijsheid Hem recht te kennen en verlichte ogen van ons hart zodat wij kunnen weten welke hoop Zijn roeping wekt en hoe rijk de heerlijkheid is van Zijn en onze erfenis en hoe overweldigend Zijn kracht is voor hen die geloven. Als gemeente en tevens als Zijn lichaam hebben we Christus Jezus ontvangen als Hoofd boven al wat is, vervuld met Hem, die alles in allen volmaakt! Wat een beloften! Heerlijk!

Petrus voegt hier nog aan toe in zijn tweede brief:

“dat Zijn goddelijke kracht ons begiftigd heeft met alles wat tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van Hem die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en macht; door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd om deel te hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf dat in de wereld heerst... We zijn in staat gesteld om onze roeping en verkiezing te bevestigen om zodoende niet meer tot struikelen te komen. Zó zal ons rijkelijk de toegang tot het eeuwige Koninkrijk van onze Heer en Heiland Jezus Christus worden verleend!” (2 Petr. 1:4,10-11). Halleluja!

We ervaren dat dit geen ijdele beloften zijn, maar dat ze gepaard gaan met kracht van heilige Geest voor wie ze gelooft en toepast. *Ze brengen redding, verlossing en herstel teweeg evenals heiliging. Ze doen ons tevens Goddelijk, geestelijk leven en overvloed kennen niet slechts in theorie maar meer nog in praktijk.*

Als Jezus tijdens Zijn leven op aarde het evangelie van Gods koninkrijk brengt in Woord en daad, terwijl ook de boze geesten moeten wijken en zieken genezen onder de machtige hand van God, Zijn Heilige Geest; dan is Zijn opdracht aan hen die Hem volgden en tevens ook aan ons:

“Doe jij evenzo!” Jezus heeft het over *“klein geloof,”* in verband met woorden die gesproken worden en in de praktijk niets opleveren. Maar van **“groot geloof,”** als dit gevolgd wordt door dat ze vruchten van Gods Geest opleveren (Matth. 17:20). Geloof zonder werken is immers een dood geloof, leert ons Jakobus 2:14-26. Groot geloof gaat gepaard met die geestelijke vruchten en werken, waartoe het gezonden Woord in ons bestemd is. Heerlijke beloften van Godswege aan ons gericht is met Maria weten: **“Geen Woord dat van God komt zal krachteloos wezen! Het zal doen wat Hem behaagd en datgene volbrengen waartoe Hij het zendt!”** Wij mogen zeggen: *“zie hier zijn we, ons geschiede naar Uw Woord!”*

Lieve broeders en zusters, kijk, daar zijn we in de gemeente mee bezig. We verzamelen kennis en wijsheid uit Gods Woord. *Maar wat is vaak het tragische?* Wel dat is dat we het Woord wél geloven, maar het geen winst oplevert in de praktijk van het dagelijks leven. Als er geen vrucht is op de prediking en als niet gebeurt, wat gezegd en beloofd is.

We dienen te waken dat er:

- een vorm van verzadiging in kennis en inzicht bereikt wordt en men niet verder gaat met onderzoek doen,
- het gaat erom dat gebeuren gaat hetgeen we geloven!

Denk hierbij maar eens aan de techniek en de wetenschap, na de theorie en de onderzoeken en jarenlange proeven in het uitproberen op dieren en planten, komt het uiteindelijk in de praktijk ter beschikking. Alles gericht op het natuurlijke welzijn van de mens, dier en plant. Zo gaat het er in de toekomstige tijd ook om, dat *gebeuren* gaat wat we geloven. Dat ook wordt doorgegeven, wat we geloven. Dat ook wordt doorgegeven, wat we praktisch beleven.

Woorden van God weten, beleven en uitleven!

Nu zijn er twee categorieën of soorten van volle evangelie christenen:

- *De passieven*

Ze geloven wel, maar niet bewust en ze doen praktijk gericht niets of al toch te weinig. Denk hierbij maar aan de gelijkenis van de *“verloren zoon.”* Iedereen heeft het meestal over de jongste. Maar wie zegt er wat van de oudste, de mopperaar die thuis blijft. Vader zegt nota bene tot hem: *“mijn beste jongen al het mijne is het jouwe!”* Wij zouden zeggen: *suffert, je zit middenin de rijkdom van je vader, je hebt eten en drinken in overvloed, de duurste kleding en schoeisel, ringen aan de vingers, kettingen om de hals en armbanden aan de polsen alles uit het zuiverste goud. Hij geniet er echter niet van. In de praktijk raakte hij achter. Kijk, gemeente de tragiek in heel wat levens en helaas ook van gemeenten *“alleen maar kennis aan inzichten, maar achterblijven in het praktijk gericht uitleven ervan.”**

Het eerst levend en helder stromende water komt tot stilstand, het wordt een poel van stinkend water, waarin bijna geen leven meer te bekennen is.

Het gaat om het uitleven en beleven van hetgeen we weten! Dan dienen we te waken voor bepaalde sleur en gewenning aan termen als *“zoonschap van God, volmaaktheid, kracht en overwinning”* en: **“gij zult kracht ontvangen wanneer de heilige Geest over en in u komt en gij zult Mijn getuigen zijn”** (Hand. 1:8). Een passief mens raakt er zo makkelijk aan gewend. Als echter gelovigen nu maar eens gaan doen wat ze weten en zeggen, wel dan loopt de duivel op zijn laatste poten, dan probeert hij nog wel om ermee te spelen of zijn poot uit te steken om ons te doen struikelen. Maar Jezus Christus gaat zich ten volle openbaren in en door mensen heen die zich *restloos* aan Hem overgeven.

Zijn wij er ons van bewust dat we alle rechten in handen hebben gekregen? Nu, wat doen we er dan mee ten aanzien van verlossing en herstel van wat gebonden, niet vrij en ziek is?

Zonen en dochters nemen uit datgene wat Vader hen ter beschikking stelt. Bijvoorbeeld: kinderen nemen niets uit de koelkast of voorraadkast zonder het eerst te vragen. Zonen en dochters echter doen dit wel, als ze tenminste rekening houden dat er nog meer gezinsleden zijn en er iets voor hen overblijft. Ze horen thuis en genieten van hetgeen voorhanden is. Zo ook ten opzichte van beloften en heerlijkheden van God, persoonlijk en als gemeente.

Soms hoor je wel eens zeggen, ja maar zover ben ik nog niet. *Maar wanneer gaat het dan eens gebeuren waar je al zo lang naar uitziet?* Heel wat Christenen gelijken op de rijke grijsaard uit een verhaaltje. Hij had in zijn jeugd jaren van zijn vader een spaarboekje gekregen met daarop vader's hele vermogen, omgezet in geld. Al die jaren had hij er niets mee gedaan en overal waar hij heenging, nam hij zijn spaarboekje mee en zette zich erop neer. Hij was inderdaad rijk, zat er bovenop, steeds dicht bij hem koesterde hij het vermogen van zijn vader. Op een dag stierf hij. Alles kwam bij vader's Staat terecht. *Praktisch* heeft hij er nooit wat aan gehad, in *theorie* was hij alleen maar rijk geweest.

Broeders en zusters, hoe is ons-zijn in de gemeente? Heeft het te maken met trouw zijn of is het alleen maar sleur. Als het met trouw te maken heeft, wel dan gaat het onderwezen en gehoorde Woord ook toegepast te worden. Het gaat er immers om dat de Heer tot Zijn doel komt in ons leven en dat van de gemeente. En dat Hij in ons kan afmaken het één en enkel goede werk dat Hij in ons is begonnen. Dat door ons heen ook *“de geur van Christus”* verspreid wordt! Gemeente willen en wensen, zoeken en beleven we deze gezindheid van Jezus? Het gaat erom dat we de Naam van Jezus Christus belijden in Woord en daad,

nu en vandaag en niet wachten tot we eens volmaakt zullen zijn. Maar al doende leren we in de praktijk, dat ons geloof juist zichtbaar wordt uit en doorheen onze werken.

We komen nu bij de tweede categorie van christenen:

- *De actieven!*

Zij geloven en hebben de wil om het goede van God en Jezus Christus in daden om te zetten! Ze zijn als het ware klaar om uit de startblokken te schieten. Ze hebben goede voornemens, er wordt gebeden en voorbede vindt plaats, machten worden bestraft en nu maar rustig de verhoring van de gebeden afwachten tot God wat gaat doen en dan er achter aanhollen... Is dit het? Nee, maar:

Hoe krijgen we nu de verhoring dan wél dichterbij? Hoe werkt het dan wél?

Wel, door bewust en concreet te beleven hetgeen God heeft beloofd. Hij heeft ons niet voor niets *“compagnons,”* medewerkers gemaakt, het zijn mensen die met Hem mee werken! Dus niet alleen maar wachten *“tot het nog eens mocht staan te gebeuren.”* Maar je bewust zijn, dat Gods Geest in je is en helpt om tot daden van geloof te komen.

We kunnen het zó stellen: *“God wacht af tot wij in het geloof iets gaan ondernemen! Tot wij stappen gaan ondernemen en onze voetstapen zetten op gebied dat satan op onrechtmatige wijze geroofd heeft.”* De Heer wacht op ons persoonlijk initiatief en dat van de gemeente. Het wordt de hoogste tijd dat we als gemeente laten zien dat we initiatieven durven te nemen. God wacht af om te reageren op actie vanuit ons midden.

De oudste zoon kon van alles genieten, hij deed het niet en sloeg aan het mopperen. De rijke grijsaard had zijn ganse vermogen heel dicht bij zich in plaats van er een beroep op te doen, het in geld om te zetten, om er goede doelen mee te ondersteunen.

Hoe gaan wij om met de geestelijke erfenis ons toevertrouwd? Hoe bidden wij en doen we voorbede? In geloof dat “bergen verzet,” of uit gewoonte, het hoort nu eenmaal zo? Wij dienen als *“zonen Gods in wording,”* geen genoeg te nemen met onverhoorde gebeden. God zoekt juist *“belhamels, doordrijvers en pioniers, mensen en gemeenten die daden stellen van en in geloof van God en Jezus Christus!”*

Het passieve gebed en levenswijze, kenmerkt zich als volgt: *“Wilt Gij, o Heer dit en dat doen, Here God, wilt Gij zorgen dat.....”* Maar de Heer zegt juist gaan jullie nu maar aan de slag. Ik ben met jullie, vrees niet Ik zal te binnen brengen wat jullie spreken zullen. *“Gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over en in jullie komt en gij zult Mijn getuigen zijn!”* Denk hierbij ook aan de uitzending van de zeventig in Lukas 10 en Markus 10. De discipelen worden erop uit gezonden en dan zegt Jezus zo tussen neus, mond

en lippen door: *“genees de zieken die er zijn, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijf boze geesten uit, om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet!”*

We ontdekken hier iets opmerkelijks en o zó belangrijk voor ons namelijk: *“Zij en wij hebben de verhoring van hun en onze gebeden zelf in handen, of het nu gebeurt of niet! Maar ze verhoren zichzelf!”* Waar komt het dus voor ons op neer? Wel dat de Heer zegt: *“ga nu maar en doe het in geloof!”* De theorie had Hij hen en heeft het ook ons bekend gemaakt. In de praktijk hadden ze ook gezien hoe en dat het inderdaad bij Jezus werkte. Nu moesten ze het zelf gaan waarmaken.

De les uit de reactie van de melaatsen

Ook zij hebben een probleem, hun ziek verontreinigd lichaam is aangetast door melaatsheid. Ongetwijfeld zullen ze van Jezus hebben gehoord wat Hij allemaal deed. De roep van of over Jezus ging immers uit over het gehele land meldt ons Lukas 4:14 en 37. En nu heeft een ontmoeting met Jezus van Nazareth plaats. Hun roep naar Jezus is eigenlijk een gebed: *“Jezus, Meester heb medelijden met ons!”* Jezus ziet hen aan en zegt: *“Gaat heen, toont u aan de priesters!”* De Meester, Hij benadert deze mannen dus op oudtestamentische basis en wat het oude verbond leerde. Jezus gebiedt hen dus om heen te gaan en zich aan de priesters te vertonen.

Melaats zijnde zullen ze dit naar Leviticus 14:32 wel hebben gedaan. Mogelijk hebben ze nu misschien gehoord dat Jezus optreden en praktijk geheel anders is dan dat van de priesters. Op het Woord van de Meester zullen ze nu plotseling gaan genezen is hun verwachting. Maar zeg nu zelf, wie had nu verwacht dat Jezus hen uitgerekend terug naar de priesters stuurt?

De melaatsen, ze komen niet in opstand, ze gaan niet uitleggen dat ze gedaan hebben wat het Oude Verbond hen voorschreef. Ze mopperen niet en zetten ook geen grote mond op, maar ze gaan, ze doen het op Jezus bevel. En wat gebeurt er dan? Wel, zegt Lukas: *“en het geschiede, terwijl ze heengingen, dat ze gereinigd werden!”* Op hun initiatief, op hun uitstappen in geloof geeft de Heer nu Zijn medewerking op weg naar de priesters genezen ze.

Met andere woorden, deze melaatse mannen *“verhoren zichzelf!”* Wonderlijk, maar wat is nu het gevolg en vervolg van deze gebeurtenis? *“Eén van hen keert terug toen hij zag dat hij genezen was en met luide stem gaat hij God verheerlijken!”* Hij werpt zich op zijn aangezicht voor de voeten van Jezus om Hem te bedanken. Hij, een Samaritaan, te min en veracht in de ogen van Joden. Dan zegt Jezus: *“Zijn niet alle tien rein geworden? Waar zijn de negen anderen? Waren er dan geen anderen om terug te keren en God eer te geven dan deze vreemdeling?”* En dan richt Jezus zich tot de gereinigde Samaritaan met de woorden: *“Sta op, ga*

heen, uw geloof heeft u behouden!" Zijn persoonlijke geloof in de opdracht van Jezus had hem behouden en gezond gemaakt. Hij zag dat zijn reiniging plaats vond, *terwijl* hij onderweg was om te doen hetgeen Jezus van hem vroeg. Hij verhoorde daarom zichzelf door geloof aan het bevel van Jezus!

In het Oude Verbond werd op een gegeven moment van Mozes gevraagd om een stuk hout te werpen in het water dat verontreinigd was. *Waar was dit nu voor nodig?* Toch doet hij het en het water werd weer gezond, omdat Mozes geloofde in Gods Woord.

Hoeveel te meer geldt dit nu voor ons in het Nieuwe Verbond in Christus Jezus' bloed dat reinigt naar geest, ziel en lichaam! Als er bij ons maar daadwerkelijk geloof gevonden wordt. Maar zegt de Heer ook naar ons toe: **"Zal ik nog geloof vinden?"** (Lukas 18:8). Als wij actie achter ons geloof zetten dan zegt de Heer *"nu ga ik het doen door jullie heen!"* Hij zet het licht voor ons op groen. Kijk en daar komt het nu op aan, persoonlijk en in de gemeente. Dat er bij ons reactie komt op de actie van onze Heer en wij met geestelijk inzet ons geven in de gemeente en naar buiten uit. Inzet *om te gaan profiteren in plaats van te profiteren*, om gaven van geloof in werking te zetten en kracht van God te openbaren, en dat er dienst verricht wordt in alle geledingen van het gemeente-zijn.

Hoe is het met jullie als lid van Christus' lichaam gesteld? Wanneer komt er eens uit wat de Heer in jou gelegd heeft? Komt vaak niet tot uiting wat de boze er ongevraagd wil inbrengen aan roddel, verdachtmaking, leugens, jaloezie en misverstanden? Durven we er op terug te komen, als dit zo is, en schuld te bekennen, door om vergeving te vragen of vergeving aan een ander te schenken?

Ook dat dient immers geen *theorie* te blijven, maar omgezet te worden in de *praktijk* van het gemeente zijn. De Bijbel zegt: **"Vergeef elkander als de één tegen de ander een grief heeft"** (Kol. 3:13) *Of hebben we onze eerste liefde verlaten?* Kracht van God is nodig in de gemeente, want er is vaak nog heel wat op te knappen. Doe het, waar nodig dan ook en laten we het beleven en ervan getuigen.

Gemeente, geloven is vanuit God, Zijn Woord en heilige Geest, leven en daden stellen. En kracht van God die in en door ons heen werkt ook toonbaar maken. Samen als gemeente een daadwerkelijk geloof openbaren. Doen wat van ons gevraagd wordt, zodat God Zijn zegen aan ons niet langer zal kunnen weerhouden! Ontvang deze gezegende Woorden van God en Jezus Christus, onze Heiland! AMEN!

'NIEUWE' BIJBELCOMMENTAREN VAN J.E. VAN DEN BRINK

Door Hans Bronsveld

'Broeder' van den Brink is bij velen bekend als schrijver van verschillende tekst-voor-tekstverklaringen bij de boeken van de bijbel. Vanaf de jaren zestig verschenen er van zijn hand meerdere commentaren, die het stempel dragen van het Volle Evangelie, met nadruk op de leer van het Koninkrijk der hemelen en de onzichtbare wereld. Toen van den Brink in 1989 overleed liet hij een flinke stapel manuscripten achter van bijbelcommentaren die nog niet eerder waren gepubliceerd. Deze manuscripten, op een ouderwetse typemachine ingetikt, bestaan voor een groot voor een groot deel uit korte en vaak onvolledige aantekeningen, dus nog niet geschikt voor publicatie. Het was de bedoeling om die later uit te werken tot complete tekst-voor-tekst verklaringen. Deze schetsmatige vorm had te maken met de werkwijze die Van den Brink hanteerde. Eerst werden korte stukjes geschreven die konden worden gebruikt voor Bijbelstudie in de gemeente waar hij voorganger was. Sommige delen werden het onderwerp van spreekbeurten die hij hield in den lande. Veel materiaal verscheen als artikel in het blad Kracht van Omhoog, waar hij lange tijd eindredacteur van was, om uiteindelijk verder tot boek te worden verwerkt. Na het stoppen van de publicatie van Kracht van Omhoog in 1996 heeft Stichting Uitgeverij Rhemaprint zich ten doel gesteld om te zorgen dat alle materialen beschikbaar zouden blijven. De boeken en later ook de jaargangen van het tijdschrift werden gedigitaliseerd.



J.E. van den Brink lesgevend op de Bijbelschool in Gorkum in de jaren 80

De boeken die eerder uitkwamen zijn nog steeds te vinden via de website www.rhemaprint.nl en de complete jaargangen van het tijdschrift Kracht van Omhoog zijn in te

zien via www.krachtvanomhoog.nl. De boeken kunnen als pdf-bestand worden gedownload maar ook in papieren vorm worden besteld. Van sommige boeken is er nog voldoende voorraad. Boeken die waren uitverkocht hebben een nieuwe lay-out gekregen en worden via 'printing on demand' geleverd.

Dan zijn er dus nog de manuscripten. Het commentaar op de brief aan de Galaten was voor een groot deel al uitgewerkt en deels alleen in verkorte vorm beschikbaar. Dat boek is na de nodige bewerking in 2016 verschenen. De overige manuscripten bevatten alleen korte aantekeningen. Het doel is om ook deze materialen uiteindelijk allemaal uit te brengen. Wanneer dit is afgerond, zullen er van *alle brieven van het nieuwe testament* tekst-voor-tekstverklaringen beschikbaar zijn. Daarnaast zijn er nog de commentaren op de Bergrede (Mattheüs 5 t/m 7), de gelijkenissen in Mattheüs 13 (Het Koninkrijk der Hemelen) en de Olijfbergrede (Mattheüs 24).

Een aantal tekst-voor-tekstverklaringen zullen waarschijnlijk in verkorte vorm verschijnen. Een voorbeeld hiervan treft u in het volgende nummer: *het commentaar op de korte brief van Filemon*. In bewerking zijn onder andere de brieven aan de Kolossenzen, Filippenzen, Thessalonicenzen, Judas en Titus. Ten aanzien van de tweede brief aan de Korintiërs is het de bedoeling dat er een uitgebreid commentaar komt. Bij deze onderneming vorm ik (HB) samen met mijn grootvader een schrijversduo. Dit brengt de nodige uitdagingen met zich mee. Ik heb mij daarbij afgevraagd wat hij er zelf van zou vinden. Ik vermoed dat hij het fijn zou vinden dat er, zoveel jaren na zijn dood, nog steeds aandacht is voor de boodschap van het Volle Evangelie. Ook denk ik dat hij het niet bezwaarlijk zou vinden dat materialen uit zijn nalatenschap worden bewerkt en aangepast voor publicatie. Hij was wat dat betreft geen eerzuchtig mens.

In dat verband een korte anekdote. Peter Bronsveld, zijn schoonzoon, had als eindredacteur van Kracht van Omhoog eens een artikel van broeder van de Brink bewerkt voordat hij het plaatste. Het was nodig om het artikel in te korten en aan te passen qua taalgebruik. Van den Brink las het en merkte op: *"Wat een goed artikel! Van wie is het eigenlijk?"* Toen hij hoorde dat het van hemzelf was, was hij daar toch wel blij mee. Hij vond het niet erg dat het artikel was bijgeschaafd ter wille van de leesbaarheid. Als de boodschap maar overeind bleef staan.

Verder denk ik dat hij enthousiast zou zijn geweest, wanneer hij had geweten dat de boodschap in digitale vorm beschikbaar zou komen op het grote, wereldwijde web. Ook in zijn tijd zocht hij al naar manieren om dit zo breed mogelijk uit te dragen. De tekst: *"Dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden"*

(Matth. 24:14) was een belangrijk motto. Hij heeft nooit kunnen bevroeden dat het in deze vorm zou gebeuren.

Een tweede uitdaging bij het schrijven is om te achterhalen hoe mijn grootvader dacht over een bepaalde onderwerpen. Hiervoor zijn verschillende bronnen. Ten eerste geeft hij in de korte aantekeningen al een idee van de richting waarin zijn gedachtegang gaat. Ten tweede is er veel materiaal voorhanden. Veel Bijbelteksten, vooral de teksten van Paulus, hebben parallelteksten, en dan is het interessant te kijken wat Van den Brink daarover heeft geschreven. Ten derde zijn er over verschillende teksten ook preken bewaard gebleven. Ook die kunnen worden gebruikt.

Het moge duidelijk zijn dat dit projecten zijn die een lange adem vereisen, zeker omdat iedereen die er aan meewerkt dit op vrijwillige basis doet, en in de eigen vrije tijd. Het zal dan nog wel enige tijd duren voordat alle werken beschikbaar zijn. We praten gelukkig over zaken die eeuwigheidswaarde hebben. Deze boodschap is na al die jaren nog steeds even fris en actueel, en dat zal het in de toekomst nog steeds zijn.

GOUD VANOUDS

In deze rubriek komen steeds twee geluidsopnamen. We denken allereerst aan de bediening van *Henk van Pagée uit Amersfoort*. Helaas moest hij deze afbouwen vanwege Alzheimer.

We zullen nog wel meer 'gouden ouwe'-boodschappen die Henk gebracht heeft in vele gemeenten in ons blad plaatsen.

Twee van zijn bijzondere en originele toespraken vind je [HIER](#) 'Stratenmakers gezocht' (Jesaja 58:12) en [HIER](#) 'Een volle evangeliereis' (Handelingen 16).



Henk en Roos van Pagée

GEDICHT

Dank aan God

Ik dank U Heer voor wie U bent en dat U mijn gedachten kent.

U kent mij door en door omdat ik aan U toebehoor.

Dank dat ik heel mijn leven mag leggen in Uw hand.

U bent de bron van leven, Uw kracht aan mij gegeven gaat boven mijn verstand.

Marry Koster-Broek

Uit de gedichtenbundel "Van God ontvangen" 2021

BOEKAANKONDIGINGEN

In de *volle evangeliegemeente Op Stap te Koudum* is men bezig om in het voorjaar van 2022 een **volle evangelie verklaring van Marcus** het licht te doen zien. In het boek is veel beeldmateriaal opgenomen en alle teksten worden rood gedrukt en de geschatte prijs zal daarom niet goedkoop zijn (w.s. tussen de 25 en 30 Euro). U kunt alvast uw belangstelling voor dit nieuwe commentaar kenbaar maken bij de auteur Paul de Groes:

pauldegroes2@gmail.com. Hij stuurt u dan bericht zodra het boek verschenen is. We houden u ook op de hoogte in dit blad.



Dick van Steenis is een oude bekende als vroegere voorganger van de gemeente Bethel in Boskoop en als gastspreker. Later was hij voorganger van Kom en Zie te Rotterdam en momenteel is hij schoolleider en gemeenteadviseur bij Nehemia in Zwijndrecht. Hij is getrouwd met Tea van den Brink.

Van zijn hand verscheen onlangs: 'De dood is abnormaal'. Scherp laat Dick zien dat de dood de laatste vijand is en er

van oorsprong niet bij hoort. Dat gezegd hebbende is het ook een realistisch en praktisch boek voor de tijd die rest zolang het einddoel van het geloof nog niet is bereikt.

Zo schrijft hij over de pijn van het afscheid nemen en het omgaan met verdriet en de troost die er is in het evangelie. Het belicht het wezen van de dood als persoon, maar geeft ook over de Gods antwoord in de opstanding. Het 'wat en waar de hemel is' en de misvattingen en vragen daarover komen duidelijk aan de orde.

Het is een boeiend boek met een pastorale insteek en zo zullen velen Dick herinneren of herkennen. Van harte aanbevolen!

Het boek kost € 15,95, telt 234 pagina's en is een productie van uitgeverij Scholten, Zwolle.

WEBSITES GEMEENTEN

Volle evangelie gemeente De Opgang, Groningen
<https://www.veg-deopgang.nl>

Volle evangelie gemeente Open Venster, Groningen
<https://www.openvenstergroningen.nl>

Volle evangelie gemeente De Bazuin, Hoogeveen
<https://veg-hoogeveen.nl>

Volle evangelie gemeente Op Stap, Koudum
<http://www.vegopstap.nl>

Volle evangelie gemeente De Goede Herder, Sneek
<http://www.degoedeherdersneek.nl>

Volle evangelie huisgemeente Emmeloord
<https://dscpl.nl>

Volle evangelie gemeente Enschede
<http://www.veg-enschede.nl>

Volle evangelie gemeente Kampen
<http://vegk.nl>

Evangelie gemeente Perspectief Amersfoort
<https://perspectiefamersfoort.nl>

Volle evangelie gemeente Sion, Den Helder
<https://www.volle-evangelie-gemeente-sion.nl>

Volle evangelie gemeente Leidschendam
<http://www.vegl.nl>

Volle evangelie gemeente De Ark, Alphen a/d Rijn
<https://www.vegdeark.nl>

Volle evangelie gemeente In 't Goudse, Moordrecht
<https://nopnet.nl>

Volle evangelie gemeente De Kern, Ridderkerk
<https://veg-dekern.nl>

Volle evangelie gemeente Immanuël, Breda
<https://veg-immanuel-breda.nl>

België

Volle evangelie gemeente Mortsel (B)
<http://users.telenet.be/veg.mortsel>

Volle evangelie gemeente Gibeon, Hasselt (B)
<https://www.veg-gibeon.be>

Duitsland

Gemeinde des Vollen evangeliums, Kaiserslautern (D)
<https://www.gdve-kl.de>

Gemeinde des Vollen evangeliums Immanuël, Griesheim (D)
<https://www.gemeinde-immanuel.de>

VOOR TIENERS

Door Willem van Dienst

Weet je dat volgens de evolutie theorie alles zo'n beetje perfect op zijn plaats is gevallen zodat er leven kon ontstaan. Probeer het volgende experiment eens uit te voeren deze vakantie: "Pak een puzzel van 100 stukjes die los in de doos liggen. Gooi die stukjes in de lucht en kijk of de puzzel in elkaar valt. Zo niet probeer het nog een keer, en nog een keer, en nog een keer,..... kom op: nog een keer!

Als het met 100 stukjes niet lukt, denk je dan dat het wel lukt met 32,7 biljoen cellen van een mens?

Uit online met God het volgende:

Mijn aanbod geldt nog.

"Niemand kan zich aan mijn macht onttrekken. Wat mijn hand doet, wie maakt het ongedaan?" (Jesaja 43:13).

Lieve tiener,

Vind je het niet vervelend als iemand je iets leuks belooft, maar dan van gedachten verandert? "Ik wilde graag iets voor je kopen, maar het was te duur." Of, "We hadden een afspraak dat we zouden gaan chillen,

maar er kwam iets tussen." Zo ben ik niet. Als ik zeg dat ik er ben, dan ben ik er ook.

Als ik iets doe, kan niemand dat ongedaan maken. Ik heb jou uitgekozen om deel te zijn van mijn gezin, en dat aanbod zal altijd gelden. Daar zal ik nooit op terugkomen.

Ik verlang ernaar om zoveel tijd met je door te brengen als ik kan. Ik heb het niet te druk, nooit!!!

Ik houd van je en dat verandert nooit.

Je Vader van de belofte, God.

Tot slot, geniet van je stille tijd, je Vader in de hemel heeft nooit vakantie. Hij is er altijd!

GEDICHT

Ballastvrij

mijn voeten
op de aarde

mijn handen
geheven naar de hemel

mijn zijn
verankerd in uw liefde
gehuisvest in uw hart

een smeking:

raak mij aan
verander mij
maak mij ballastvrij

dan stijg ik op
onbelast, vederlicht
tot die hoogte waar ik U ontmoet
daar is vrede, daar is het goed

verademing

smeking
gaat over
in aanbidding

Gerrit van Ek

'DIT ZAL IK NOOIT VERGETEN' - GETUIGENISSEN

In deze rubriek is het de bedoeling een boodschap en/of een geloofservaring te memoreren die in je leven een onuitwisbare indruk heeft achter gelaten, je leven heeft beïnvloed of in ieder geval iets van de Heer teweeg heeft gebracht in jouw leven, zodat je het nooit zult vergeten. Kortom: een getuigenis of vernieuwingsproces van en in jou persoonlijk! Wie geeft het volgende getuigenis voor het maart/april nummer?

'DIT ZAL IK NOOIT VERGETEN...' (1)

Wat gaat de tijd snel! Het is alweer 2022 en ik ben inmiddels 10 jaar jeugdleider. Even voorstellen: mijn naam is Zeina Bassa-Dafesh, 40 jaar oud, getrouwd met Pieter-Floor en we hebben twee miniatuurtjes in de vorm van Jonathan van 10 jaar en Celisa van 7 jaar.



Ik zal in dit blad verhalen met jullie delen die ik tijdens jeugdavonden ook deel met de jeugd van onze kerk (Kerk met Passie in Zaltbommel).

Maar eerst het antwoord op de vraag waar mijn passie vandaan komt voor de jeugd? Door mijn eigen jeugd en het gemis van het besef dat God en Jezus er voor mij zijn, vind ik het extra waardevol om te mogen investeren in de meest bepalende fase van jongeren. Ik neem jullie graag mee in mijn levensverhaal.

Mijn nest

Ik kom uit een Arabisch gezin met twee zussen. Ik geloof dat God een diepere bedoeling had met ons gezin toen we in 1985 - voor mijn vaders werk - in Nederland kwamen wonen. Ik was toen 4 jaar oud. Het duurde wel even voordat we als gezin God werkelijk hadden gevonden, maar achteraf zien we hoe God dit alles geleid heeft. Mijn ouders hebben ons katholiek opgevoed. Ze gingen naar de kerk, maar hadden nog geen relatie met God of inzicht in de geestelijke wereld. Hoewel ze oprecht waren en open stonden voor het geloof ging het toen meer om tradities en rituelen. Ik kan

goed zien hoe mijn leven zonder Jezus vol leugens, duisternis en verwerping was.

Wie ben ik nu eigenlijk?

Voordat ik als twintiger tot geloof kwam, had ik een moeilijke en verwarrende tienertijd. In mijn jeugd was ik ongelukkig en intens verdrietig, omdat het leven en mijn bestaan zinloos voelde. Om dat te compenseren zocht ik zingeving in de spirituele wereld en erkenning/bevestiging over wie ik ben bij mijn vriendengroep. Een groep die het ook zocht in de wereld. Vooral in de tienerleeftijd kunnen vrienden je maken of breken.

Daar kwam bij dat er totaal geen match was tussen mijn thuis- en schoolomgeving. Het was alsof ik in twee werelden leefde. Ik wist daar niet goed mee om te gaan. De kern van het probleem was dat ik niet wist wie ik was. Bij welke cultuur hoorde ik nu werkelijk? Wie was ik nu eigenlijk? Wat moest ik doen om geliefd te worden? De belangrijkste reden waarom het toen niet goed met me ging was echter dat ik niet wist dat ik een geliefd kind van God was. Dat is het allerbelangrijkste! Wat geloof jij over wie je bent? Uiteindelijk bepaalt dit ook je gedrag.

Ook heb ik heel lang een relatie gehad, maar toen ik tot geloof kwam en hij niet, is de relatie na een tijd beëindigd. Het was een moeilijke keuze, maar ik wist diep in mijn hart dat dit de beste keuze was, want God wil eenheid in een huwelijk.

Zoeken, zoeken, zoeken....

Mijn zoektocht is begonnen rond mijn 23^{ste} jaar. Voor mij was dit een periode dat ik goed kon nadenken over mijn leven en mezelf ook kritische vragen ging stellen. *'Zeina, als jij zegt dat je christen bent, wat betekent dat nu werkelijk? Wie is God? Heeft Jezus echt bestaan en wie is Hij dan en wat betekent dit voor mij?'* De eerste belangrijke stappen voor mij waren om eens in de Bijbel te lezen, op internet naar antwoorden te zoeken, geloofsboeken te lezen en het allerbelangrijkste ik begon met een open hart te bidden. Totaal anders dan in mijn kindertijd had geleerd. In mijn kindertijd gebruikte ik een standaard (schiet)gebed dat ik geleerd had. Maar nu kwam het gebed oprecht vanuit het diepste van mijn hart. Ik begon dingen met God te delen en Hem aan te roepen. Er ging een hele wereld voor mij open toen ik ontdekte dat je dus echt omgang met Hem kan hebben! Ik merkte ook in dat proces dat het om hart gaat. In hoeverre laat ik Hem toe en vertrouw ik Hem in mijn leven? Tijdens mijn zoektocht heeft God me - op een bijzondere manier - in de VEG 'De Goede Herder' in Sneek gebracht. Omdat mijn zusje een vriend had bij de VEG Sneek (waar ze nu gelukkig mee getrouwd is ☺), ben ik maar een keer met haar meegegaan. Vroeger was ik juist vijandig tegenover alles wat anders was dan het katholieke geloof, maar door het proces wat ik meemaakte met God wilde ik het niet

meer zoeken in tradities/rituelen, maar in echtheid. En dat vond ik gelijk tijdens de 1^{ste} keer dat ik met haar meeging. Alles klopte en de verzen en aanbidding raakten mijn hart. Het voelde als thuiskomen bij God. Het was duidelijk merkbaar en voelbaar voor me hoe reëel en dichtbij God is in het alledaagse leven. Eindelijk had ik Hem gevonden: wat een grote blijdschap was dat voor mij! Ook voelde het alsof ik zoveel tijd met God in moest inhalen.

Verder was daar herstel voor ons gezin. De voorgangers, Wiebe en Hennie de Boer, hebben mij stap voor stap geleid door middel van Bijbelstudies. Zij zijn sinds die tijd mijn geestelijke ouders geworden. Elke stap in mijn geloofsleven hebben ze mij begeleid: mijn doop, vervulling met de Heilige Geest, tongentaal, bevrijding van mijn verleden tot het vinden van mijn man 😊 met wie ik God kan dienen. Het is zo belangrijk om iemand in je leven te hebben met wie je jouw geloofsproces kan delen om sterker te worden! Ik hoop en bid dat jullie iemand in jullie gemeente hebben die je kan vertrouwen om naast je te staan bij je zoektocht/wandel met God.

Geen veroordeling!

De allermooiste eigenschap die ik van God in die tijd heb gezien is dat Hij mij geen enkele keer heeft veroordeeld om mijn verleden. Toen ik als tiener los van Hem leefde en mijn eigen pad was gegaan.

Groeien in geloof

Ik heb gemerkt dat het echt een proces is om te (blijven) groeien in mijn identiteit in Christus. Het blijft een levenslange reis vol avonturen met God. Ik probeer mij dagelijks te voeden met Zijn gedachten over wie ik ben, zodat ik dit ook kan uitleven. Ik denk dat het kennen van je identiteit een belangrijk fundament is om op de juiste manier te kijken naar jezelf en je leven. Er komt behoorlijk veel op je af als tiener in het dagelijks leven, dat moeten we niet onderschatten. Daarom is het nodig om jezelf steeds aan Gods Waarheid te herinneren. Daar hoop ik jullie ook aan te herinneren in 'Hoger Op'. Want hoe eerder dit in je 'systeem' komt, hoe beter. 😊

Zeina Bassa-Dafesh

PEP-TALK

**Werp al je zorgen op
Hem want Hij
bekommert zich om jou!**

'DIT ZAL IK NOOIT VERGETEN...' (2)

Dat we allemaal door Corona een paar vreemde, bewogen jaren achter de rug hebben moge duidelijk zijn. Maar voor sommigen komt daar om diverse redenen nog een lading bovenop. Chronische ziekten bijvoorbeeld. Ze kunnen langere of kortere tijd geen klachten geven en dan ineens weer opspelen. Dat kan zowel lichamelijk als psychisch zijn. In mijn geval draaide het dit afgelopen jaar om die laatste variant. Psychische kwetsbaarheid noem ik het al een aantal jaren; dat geeft beter aan dat het een punt is waar je blijkbaar geraakt kunt worden en waardoor je uit balans raakt. Net zoals iemand hartproblemen, diabetesproblemen of longziekten kan hebben waardoor zijn/haar welzijn beïnvloed wordt.

De akeligheid van psychische problemen is dat het je hele denken en daardoor zijn, gevoel en welbevinden beïnvloedt. Bij lichamelijke ziekte-episodes kun je nog zeggen "moed zoeken, schouders eronder, bidden en toch maar doorgaan." Bij veelvoorkomende verschijnselen als depressie, angststoornis, dwangstoornis en wat er al niet meer aan stoornis in het brein kan zijn, werkt dat anders. Dat maakt je gevoel van eruit liggen in het leven, of compleet ander gedrag vertonen nog groter. Ook de steun aan je persoonlijke geloofsleven voelt dan als drijfzand.



Zo belangrijk dus in zo'n periode dat je veel biddende, meelevende en praktisch meedenkende mensen om je heen hebt. Die de strijd met je meestrijden, de duisternis bestrijden en je Gods goedheid en trouw steeds weer voor ogen houden! Ik was daarom dit jaar heel erg blij met mijn eigen netwerk en zeer zeker met een aantal trouwe bidders van een generatie hoger. Als je al wat langer oprecht in de belevingswereld van het Volle Evangelie meedraait, heb je 'ingewikkelde periodes' meegemaakt, maar ook veel kennis en ervaring om houvast in het geloof te bieden. Maar mijn netwerk bestaat daarnaast juist ook uit mensen met velerlei achtergronden.

Hoewel ik blij was met het gebed, was ik verder niet blij; omdat mijn leven maar geen uitzicht leek te hebben en mijn wereld zeer klein was. De details ga ik hier niet verspreiden, maar deel ik bij belangstelling persoonlijk. Ik heb maandenlang iedere dag hopeloos God gevraagd hoe het toch verder moest en leefde verder van dag tot dag. Zijnde een 'mensen-mens' lagen bijna alle contacten ook stil.

Even was er opvulling door wat vrijwilligerswerk, maar dat verdween door corona weer net zo snel als de boom van Jona. Wat nu? Bijzonder genoeg was er eind november ineens een mail in mijn mailbox of ik wilde komen werken in een functie waar ik al bijna 4 jaar niet meer in gewerkt had. Van een plek waar ik 3 jaar geleden maar heel kort gewerkt had. Hoewel mijn antwoord was dat ik dat niet meer kon, vond men aan de andere kant van wel. Ik moest gewoon even een paar dagen mee komen kijken... Ik had het vorige keer daar toch ook zo goed gedaan... Mocht ook zelf zeggen hoeveel uren en welke dagen... Dit klonk wel bijna als *Leiding*, hoewel ik nog wel door een behoorlijke barrière heen moest van vooral angst, mede door die verstoordheid van mijn hoofd. Maar met ook hier weer specifiek biddende en bemoedigende mensen om mij heen ging het steeds beter en na een maand was ik er klaar voor. Wonderbaarlijk! En nu gaat het na een hopeloos 2021 weer goed. Ben ik voorzichtig een aantal uren aan het werk, moet ik goed op mezelf letten en stap voor stap verder gaan.

Een 2e bijzonder deel van mijn verhaal vind ik dat mijn biddende mensen voor 95% via Facebook lopen. Nadat we in 2018 de gemeente in Gorinchem moesten verlaten, heb ik geen vaste gemeentekring meer om me heen. Mensen waarvan ik vroeger gewend was een groot deel van de pastorale steun te krijgen en bovenal te geven. Hoe bijzonder is het dus als mijn vriendenbestand op social media dusdanig is samengesteld dat die dat gat hebben ingevuld het afgelopen jaar. En het wekelijks meekijken van een inhoudelijk aansluitende VE-livestream was mijn andere steunpilaar. God voorziet!

Je kunt elkaar dus ook (terug)vinden en vasthouden op social media, als je het *goed* gebruikt.

Ik leef op muziek door dit alles heen; hierbij één van de vele mooie nummers: *The Psalm Project – Wacht op de Heer ...* Voor meer persoonlijk: welkom op mijn Facebookaccount!

Om te luisteren, klik [HIER](#)

*Hoor mij o Heer, ja wijs mij toch uw wegen
Wees mij een gids die veilig mij geleidt
Antwoord mij God en geef mij toch uw zegen
U die voor mij de weg al hebt bereid
Dit ene is wat heel mijn hart verlangt
te wonen waar U mij liefdevol ontvangt
Die veilig in Uw huis mij bergt en hoedt
Wacht op de Heer, mijn hart,
Ja wacht, houd moed.*

Debora Bronsveld-Goldschmeding

redactie@rhemaprint.nl

GA BOUWEN

Door : Christiana van de Velde-Zuure

Jeremia 29:1-14 (HSV):

1 Dit zijn de woorden van de brief die de profeet Jeremia uit Jeruzalem gestuurd heeft aan de rest van de oudsten van de ballingen, aan de priesters, aan de profeten en aan heel het volk dat Nebukadnezar van Jeruzalem in ballingschap had gevoerd naar Babel 2 – nadat koning Jechonia, de koningin-moeder, de hovelingen, de vorsten van Juda en Jeruzalem, de ambachtslieden en de smeden uit Jeruzalem vertrokken waren – 3 door de hand van Elasa, de zoon van Safan, en Gemarja, de zoon van Hilkia, die Zedekia, de koning van Juda, naar Babel gestuurd heeft, naar Nebukadnezar, de koning van Babel: 4 Zo zegt de HEERE van de legermachten, de God van Israël, tegen alle ballingen die Ik uit Jeruzalem naar Babel in ballingschap heb gevoerd: 5 Bouw huizen en woon erin, leg tuinen aan en eet de vrucht ervan, 6 neem vrouwen en verwek zonen en dochters, neem vrouwen voor uw zonen en geef uw dochters aan mannen, zodat zij zonen en dochters baren. Word daar talrijk en verminder niet in aantal. 7 Zoek de vrede voor de stad waarheen Ik u in ballingschap heb gevoerd. Bid ervoor tot de HEERE, want in haar vrede zult u vrede hebben. 8 Want zo zegt de HEERE van de legermachten, de God van Israël: Laten uw profeten die in uw midden zijn, en uw waarzeggers u niet bedriegen. Luister niet naar uw dromers die u laat dromen, 9 want met leugen profeteren zij tegen u in Mijn Naam. Ik heb hen niet gezonden, spreekt de HEERE. 10 Want zo zegt de HEERE: Voorzeker, pas wanneer zeventig jaren in Babel voorbij zijn, zal Ik naar u omzien en over u Mijn goede woord gestand doen, door u terug te brengen naar deze plaats. 11 Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven. 12 Dan zult u Mij aanroepen en heengaan, u zult tot Mij bidden en Ik zal naar u luisteren. 13 U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart. 14 Ik zal door u gevonden worden, spreekt de HEERE, Ik zal een omkeer brengen in uw gevangenschap en u bijeenbrengen uit alle volken en uit alle plaatsen waarheen Ik u verdreven heb, spreekt de HEERE, en Ik zal u terugbrengen naar de plaats vanwaar Ik u in ballingschap heb gevoerd.

Het gaat me eigenlijk om één vers, vers 7:

Zoekt de vrede voor de ander, voor de ongelovige tot wie God je zendt en bidt voor hem tot de Here, want in de vrede die God dan geeft, zal jouw vrede gelegen zijn.

Maar ik wil beslist niet de tekst uit zijn verband rukken, vandaar dat we de eerste 14 verzen gelezen hebben.

De profeet Jeremia leefde in de laatste helft van de 7e eeuw en de eerste helft van de 6e eeuw voor Christus. Hij heeft de woelige tijd meegemaakt dat de staat Juda ten onder ging en in ballingschap kwam. Hij kwam uit een familie van priesters en werd, toen hij heel jong was al geroepen door God, om zijn woorden door te geven.

Je hoort weleens, kinderen zijn natuurlijk en je moet ze niet jong met het evangelie 'belasten.' Belasten dan tussen aanhalingstekens. Ik weet van veel kinderen en ook uit de Bijbel dat ze echt in God kunnen geloven en ook geregeld zuivere gedachten van God kunnen laten horen. Van Jeremia is bekend dat hij een gevoelig mens was en er echt onder leed dat het volk Gods woorden vaak in de wind sloeg. Toch gaat hij door, zonder verwijt, gericht op God en Hem vertrouwend.

Nu het stukje: het volk is weggevoerd vanuit hun geliefde Jeruzalem, naar het verdorven Babel. Je kunt je voorstellen dat dit geen pretje was. Alles waren ze kwijt, hun huizen, hun zaakjes die ze zo goed hadden opgebouwd, in Jeruzalem waren ze in aanzien, onder gelijkgestemden. Eén volk, één God, ook al hadden ze naar die God juist niet geluisterd. Ze hadden zo hun eigen leventje geleefd.

Maar toch, je ziet hun ellende voor je, vooral omdat we de laatste jaren ook de ellende van vele vluchtelingen voor ons zien. Onbewust werden mijn gedachten steeds getrokken naar de vele duizenden vluchtelingen, die West-Europa hebben overspoeld. Ook zij hebben hun huizen, hun opleidingen, hun families en bezittingen verlaten en dan komen ze aan, in vreemde landen, vreemde gewoonten en vreemde talen. Vele psychische problemen komen hieruit voort.

Maar God geeft het enige juiste advies: ga niet bij de pakken neerzitten, hef je hoofd omhoog. GA BOUWEN! GA BOUWEN, het kan niet vaak genoeg gezegd worden. Kijk niet naar het puin, roep niet de hele tijd, hoe kan dat nu? En waar is God toch? En wat doe ik verkeerd? Voor bouwen heb je *geloof* nodig! Dat je het kunt, dat je inzicht krijgt, dat je toekomst hebt. Je hebt toekomst. Mensen, die in God geloven, hebben toekomst! Ook al zijn ze 99. Waarom? Omdat God, je Vader dat gezegd heeft, je zult met Hem mee regeren, je zult mee BOUWEN, *verantwoordelijkheid* krijgen en hebben. Je kunt nooit bouwen als je loopt te jeremiëren. Dan ben je al uitgeput, voordat je begint. Je energie is dan al opgeslokt door je gemopper en geklaag, je hebt je energie nodig om te bouwen!

Pak het leven op en leef, ook al is je alles ontnomen, leef, er

is toekomst en jij hebt daar een groot aandeel in, jij kunt daar heil en zegen brengen. Jij kunt waarheid geven.

Ik heb thuis een briefje hangen waarop staat: *één mens kan het verschil maken*. En dat is zo waar. Dat geldt in het groot, denk maar eens aan Jezus Christus, aan Paulus, of in de wereld aan bijv. moeder Theresa, aan Merkel, enz. Maar ook in het klein.

Een voorbeeldje: stel, je voelt je wat down en iemand komt even langs en legt een arm om je schouders en die zegt dan tegen je; wat fijn dat jij er ook bent! Het maakt een groot verschil voor je, zomaar midden in die moeilijke dag, of je even verwarmd wordt.

In **vers 7** staat: Zet je in voor de welvaart van de stad. We lezen het goed. Er staat niet: "kruip als groepje bij elkaar, houd je ver van al die heidenen. Die alleen maar gericht zijn op al die aardse dingen, zoals huisje, boompje, beestje." Nee, zet jij - ja jij - je in voor de welvaart van de stad. Wees niet ik-gericht, als het mij maar goed gaat, zorg voor die ander. Jezus zegt het ook zo mooi, *"wat je voor de minste van de mijne hebt gedaan, dat heb je voor Mij gedaan. Zegt je hemelse Vader niet, dat Hij voor ons zal zorgen?"* Tig keren staat het in Zijn woord. *Maak je geen zorgen, uw Vader die in de hemel is, zorgt voor u.*

Ik schaam me soms als ik zulke teksten lees, want ik maak me nog weleens zorgen. Maar dan ga ik weer verder met bouwen, bouwen en dan merk ik dat mijn geloof sterker wordt, dat ik de leugenaar vanuit het Woord ver weg naar de afgrond kan verwijzen. Er komt geen steen op de ander, als je gericht bent op jezelf, als je blijft zeuren en klagen, als je blijft hangen in al je 'waarom's.' De rechtvaardigen zijn gestorven, zonder dat ze het heil gezien hadden, maar ze bleven God geloven. Ze zijn dan ook in het geloof gestorven, zo noemen we dat en.... zegt de Bijbel erachter aan: *"het is hun tot gerechtigheid gerekend."*

Velen van ons zijn al ingeslapen, zonder dat ze gezien hebben de volkomen ontwikkeling van wat ons is toegezegd, maar ze bleven hun geloof in de Vader behouden en het zal hen tot gerechtigheid gerekend worden. En van verschillende weet ik ook, dat ze vlak voor hun heengaan zeiden: "Geef niet op, het evangelie is waar!" Volgens mij hebben ze een glimp gezien van datgene dat ze al die tijd hadden geloofd.

Hoe zet je je in voor die ander? Dat staat ook in **vers 7**: *"Zoekt de vrede voor de stad en bidt voor haar."* Dat is geweldig. Zo kun je dus leven. Vrede zoeken voor die ander en voor die ander bidden. Ja, ook voor degene die jou veroordeelt, die alles van jou verkeerd uitlegt. *Zaai vrede en je zult vrede oogsten*. Dat zegt dit vers eigenlijk. *Wat je zaait, dat oogst je*. Zaai jij afwijzing, dan wordt je afgewezen. Zaai jij veroordeling, dan wordt je veroordeeld. En er komt

scheiding tussen jou en die ander en er kan dan geen enkele positieve vrucht groeien. God wil eenheid en harmonie in zijn schepping, en dat maakte Hij vanaf de allereerste beginfase aan al duidelijk. De enige die je mag afwijzen, moet veroordelen, is het kwaad, de leugenaar van de beginne, de boze. Die alleen maar scheiding en disharmonie naar voren brengt.

“Ik wil dat je EEN bent” zegt de Heer. Als jij uit God geboren bent, dan ben je goed en alles wat jou goed zijn aantast, of aangetast heeft, komt van de leugenaar en daarvan moet je je distantiëren. *“Mijn vrede geef ik je”*, zegt de Heer. En moet je zien wat dat in jou uitwerkt. Mijn vrede geef ik je, dat mag je zeggen, ook tegen dat lastige, rare mens. Ook tegen dat dwarse kind. Een vrede is een zegen, ga er maar kwistig mee rond, strooi je zegen je vrede maar uit. En er zullen vredes-zaadjes op stukjes vruchtbare grond neerkomen. En daardoor werk je mee aan het geluk van die ander. *De vrucht van gerechtigheid zal vrede zijn.* Dat is mooi, doordat je gerechtigheid hebt gekregen, heb jij vruchten die vrede zijn. Deel ze maar uit. Jezus doet een prachtige uitspraak: *“Heb zout in jezelf en houdt vrede onder elkaar”* (Marc. 9:50). Met andere woorden: Zorg dat je bederfwerend bent, zorg dat je de smaak en de geur van het evangelie in je hebt, daar ben je verantwoordelijk voor en zet je in voor de vrede met elkaar, hoe die ander ook is. Jouw verantwoording ligt bij dat zout in jezelf, dan heb je ook de kracht om het goed te houden met die ander.

En dan komt er vanaf vers 8 een waarschuwing voor valse profeten, valse toekomst voorspellers. Wees er niet bang voor, maar wees waakzaam, God heeft ons Zijn Geest gegeven, die onderzoekt wat uit God is en brengt aan het licht wat bij de duisternis hoort. Alle profetieën zullen kloppen met het wezen van de Bijbel. Met het wezen van Zijn Woord. Als er een profetie komt, die in strijd is met Gods aard, met zijn woorden, dan moet je hem van je weg doen en je niet je leven laten beïnvloeden. Jezus beantwoordde de voorspelling en beloften van satan met: *“Er staat geschreven.”* Daarom ken Zijn Woord, lees erin, zodat je niet te verleugenen bent. Er staat: het Woord zuivert, maar dat gaat niet vanzelf. Als jij iets leest in het Woord, waardoor de Heer je duidelijk laat zien dat er iets niet klopt in je leven, dan moet jij, vanuit Zijn kracht dat veranderen in je leven. *Dat is zuiveren, niet de Heer doet het wel, maar jij doet het, vanuit Zijn kracht, Zijn hulp, Zijn inzicht.* En geef niet op, het zal gaandeweg lukken, want Zijn kracht in jou is sterker dan die duisternis. Ook al is die duisternis al jaren gegroeid, hij zal moeten wijken voor het licht en Zijn liefde.

Het kan lang duren, hier lees je in vers 10: na 70 jaar zal Ik het doen, zegt de Heer, maar het gebeurt wel, blijf je ogen gericht houden op Zijn beloften. Nogmaals, niet wat je voelt

en voor ogen ziet, is de waarheid. Maar wat van de Vader, van jouw Vader uitgaat is de waarheid.

En dan dat prachtige vers. *“Ik weet, welke gedachten Ik over U koester.”* Dat woord koesteren is zo schitterend. Het betekent, in het zonnetje zetten, verwarmen, lieflijke verpleging, de hoop bij jezelf vasthouden. Koesteren is het licht erover laten schijnen, het verwarmen, geven wat het nodig heeft, maar vooral hoop geven. Ik vind dit zo mooi, de Vader koestert hoop ten opzichte van de mens. Hij geeft het niet op, nooit. En die hoop die Hij heeft, geeft Hij weer aan ons. We zijn geen ‘klein clubje’, die elkaar leuk bezighouden. Maar *mensen met hoop, die de Vader en de Zoon geloven, die door de Geest van de Vader en de Zoon geleid worden*, die door die Geest verwarmd worden, in het zonnetje worden gezet, onze wonden krijgen door die Geest een lieflijke verpleging, met als eindresultaat, volkomen genezing. We sjokken niet voort, nee, we houden ons hoofd omhoog gericht op Hem.

In vers 12 staat: *“Wie Mij aanroept, Ik zal horen, wie Mij zoekt, Ik zal Mij laten vinden.”* Heeft u het ook weleens, dat je tegen iemand wat zegt en die blijft gewoon doorkijken op zijn/haar mobieltje, hij hoort je niet eens. De Vader hoort je en geeft je wat je nodig hebt. Maar u en ik mogen zijn *als* onze Vader, horen en geven wat nodig is. Lijkt dit ver weg? Houd de hoop vast en doe wat in je vermogen ligt, om een stapje dichterbij te komen.

Hij vult aan wat aan onze kracht ontbreekt. Maar de kracht die we hebben, moeten, mogen we inzetten, in geloof en vertrouwen! Amen!

Uit de volle evangelie gemeente te Kampen.



GEDICHT



Er is alweer een jaar voorbij
er is weer veel gebéurd...
want in de wereld om ons heen
wordt er veel getrúurd...
Alweer een scheiding
of een oorlog,
een ongeluk, verdriet of heel veel pijn...
Wat verlang ik naar dat wónder
wanneer er álom vrede
en waarachtige líefde
op aarde... te zien zal zijn!

Je zou het zo graag ánders zien
want 't geluk... is héél dichtbij!
Het is grátis, je krijgt het zo...
het is een wónderlijk cadeau!
Want geluk, kún je niet kopen
al heb je nóg zo heel veel geld...
Een verlangend hárt is nodig
dat zich voor Jezus ópenstelt
en 'Ja' zegt... tegen dit cadeau
van krácht en van herstel... en niet zegt:
'Ach... dat doe ik láter wel'...

Jouw leven zal er mooier útzien
Jezus zélf... zorgt daar dan voor!
Want zijn imméns grote liefde
gaat immers élke dag steeds door!
Wil jij een nieuwe toekomst
strek dan je hánden naar Hem uit,
Hij wil het zo graag géven
maak vandáág nog dit besluit!
Want Jezus zegt: 'Mijn mensenkind
hier... hier is mijn troost, mijn líefde voor jou
Ik gééf het je... omdat Ik zo van je hou!'

Hanny Laurita

MEDEDELINGEN van de redactie

- Graag ontvangen we het liefste *korte bijdragen* van schrijvers uit verschillende gemeenten, zodat het een afwisselend geheel wordt. Dat mogen ook *getuigenissen* zijn. We zien uit naar deze samenwerking!
- *Er is behoefte aan bijdragen voor en door jongeren (tieners, oudere jeugd, jong volwassenen).*
- **De uiterste datum voor het indienen van kopij voor no. 2 van maart-april aanstaande is 10-03-2022.**
- *De geplande verschijning is rond 20 maart 2022.*
- Wie het magazine *direct en gratis* zelf wil ontvangen, kan dit aangeven in een mailtje naar de redactie voor onze verzendlijst.
- Voor het overige rekenen we op de medewerking van gemeenteleiders, om 'Hoger-op' per mail intern aan gemeenteleden te verspreiden.
- *Het wordt op prijs gesteld als gemeenten de website <https://hoger-op.nl> zouden willen plaatsen bij de LINKS op hun gemeentewebsite.* Dat zal helpen om de boodschap van het volle evangelie verder te verspreiden!
- In no. 2 van maart/april 2022 komen onder andere de volgende artikelen:
 - Hogerop in broederschap door Cees Visser
 - Interview met Roel Schipper
 - Pioniers: Roeping door Henk Lijzenga
 - Pioniers: Filémon door J.E. van den Brink
 - Wijsheid uit het Spreukenboek door Jan de Jong
 - Jeugdrubriek door Zeina Bassa-Dafesh
 - Laat je niet afleiden van de weg van God met jou door Lauris van Eekeren
 - Gods tegenwoordigheid in Zijn tempel door Frits Roos
 - Het fundament geeft levenskracht (2) door Dick Tom (naar het volgende nummer door plaatsgebrek)
 -

Koor 58 - [Kapelklanken](#)

Ik verlustig mij in God, mijn Heer
en breng Hem hulde in mijn lied
en bestendig is mijn oog op Hem
ik weifel en ik wankel niet
want ik ken de Heer, ben door Hem
gekend, 'k ben waardevol en
hooggeschat
door Hem die mij heeft liefgehad.