

Nummer 2
Maart/april
2022



ogier-op

In deze uitgave:

- Laat je niet afleiden van de weg van God met jou
- De brief van Judas (3)
- Het fundament geeft levenskracht (2)
- Interview met Roel Schipper
- Gods tegenwoordigheid in Zijn tempel
- Zegen door Israël?
- 'Goud vanouds': 'bijzondere preken'
- Wijsheid uit het Spreukenboek
- Zending: 'Grens overschrijdend leven'
- Roeping
- De brief van Paulus aan Filémon
- Jeugdrubriek: Wat denk jij!?
- 'Dit zal ik nooit vergeten' - getuigenis
- Boek(en) over Openbaring
- Wees als een vluchtheuvel, word als een zuil
- Liederen en gedichten

volle evangelie magazine

INHOUDSOPGAVE

2	Colofon
3	Van de redactie
3	Laat je niet afleiden van Gods weg met jou! - Lauris van Eekeren
6	Gedicht Zaad - Gerrit van Ek
7	De brief van Judas (3) - Ronald Kemp
9	Gedicht De innerlijke weg - Hanny Laurita
9	Het fundament geeft levenskracht (2) – Dick Tom
11	Interview met Roel Schipper - Redactie
12	Gedicht Vrijheid - Jan Fluit
12	Gods tegenwoordigheid in Zijn tempel - Frits Roos
12	Zegen door Israël? - Piet Guijt
15	'Goud vanouds' - Bijzondere preken
18	Liederen 23, 129 en 138 Kapelklanken
15	Wijsheid uit het Spreukenboek (1) - Jan de Jong
16	Zendingsboek Grens Overschrijdend leven - Immy de Jong
	Van de pioniers:
17	Roeping - Henk Lijzenga
18	De brief van Paulus aan Filémon – J.E. van den Brink
19	Jeugdtribune Wat denk jij!? - Zeina Bassa-Dafesh
21	'Dit zal ik nooit vergeten' - Corrie Kuster
22	Gedicht De oplossing - Marry Koster-Broek
22	Websites die het volle evangelie ondersteunen
23	Boek(en) over Openbaring van Dick Tom
23	Tekst van een lied: Ons huis, herberg langs de weg
24	Wees als een vluchtdeur - word als een zuil - Jildert de Boer
24	Mededelingen - Redactie

DE WEBSITE BIJ DIT BLAD

Dat is: <https://www.hoger-op.nl>

De extra [artikelen](#) van de redactie op de website geven een duidelijk inzicht wat het volle evangelie is. Ook het digitale blad 'Hoger-op' is te vinden onder [Magazine](#) in PDF-vorm. [Gemeenten](#) die achter het volle evangelie staan, zijn te vinden onder dát kopje met hun websites en onder [Links](#) staan een aantal onafhankelijke websites. Er is een zoekfunctie om d.m.v. een trefwoord in de artikelen te vinden waar je naar zoekt. Als je een reactie wil geven op de site kan dat via button [Contact](#). Nadat de reactie gecheckt is, plaatst de beheerder/vormgever van de site, Henk Verbeek, hem eronder.

Hoger-op DIGITAAL TE KLEIN?

"Het blad gebruikt een te klein lettertype" (dat is Calibri 10). "Het is voor ons ouderen bijna niet te lezen..." hoorde ik enkele keren. Wat is daaraan te doen?

Wil je het Hoger-Op magazine vergroten? Rol dan het wiertje op je muis samen met de ingedrukte Ctrl toets. Naar voren rollen is vergroten en naar je toe is verkleinen. Je kan dan zelfs meer dan 100% inzoomen. Dat werkt ook op webpagina's zoals de [Hoger-op](#) website.

VEEL SUCCES!

COLOFON

Doelstelling

'Hoger-op' is een blad voor geloofsopbouw, verdieping en evangelisatie. Het wil een bijdrage geven:

- Aan de *samenbinding van gemeenten* die de boodschap van het 'volle evangelie' (d.w.z. het *volledige* evangelie) willen uitdragen.
- Daarnaast geeft het *impulsen voor de persoonlijke geloofsgroei* van jong en oud.
- We beogen de *verbreiding van het evangelie van het Koninkrijk van de hemelen* (= de hemelsferen), ook buiten de directe, eigen kring.

Vanuit de volheid van het evangelie willen we een boodschap uitdragen die het *inzicht in Gods Woord verdiept*. Het biedt een *stimulus om Jezus na te volgen* in de dagelijkse praktijk door in eigen leven '*hogerop*' met de Heer te komen.

Digitaal magazine

'Hoger-op' is een gratis digitaal blad. U kunt meer adressen ervoor opgeven via redactie@hoger-op.nl die interesse (kunnen) hebben het te ontvangen. Het wordt naar een aantal volle evangelie gemeenten gestuurd en het is onze wens dat het *intern doorgemaid wordt naar de gemeenteleden*. Hiervoor vragen we de '*goodwill*' van een *leidinggevende of contactpersoon*. De bedoeling is dat het blad ongeveer om de twee maanden verschijnt (5 of 6 keer per jaar) en het heeft een omvang van 24 pagina's. Ontvangt u het blad niet van een contactpersoon in een gemeente, dan kan het blad *persoonlijk* aangevraagd worden. Door de publicatie als pdf op de website <https://www.hoger-op.nl> (met een link voor de *ontvangers per e-mail*) kan het gemakkelijk worden doorgestuurd naar andere christenen met wie je contacten onderhoudt en/of in gesprek bent. Al verschenen nummers zijn terug te vinden op de website. Er wordt ook op sociale media, met name op facebook, bekendheid aan gegeven.

Redactie

Jildert de Boer

Vormgeving

Henk Verbeek

Verantwoording en copyright

Elke auteur draagt de verantwoordelijkheid voor zijn/haar artikelen en de redactie is verantwoordelijk voor de publicatie ervan. De link naar de pdf van het blad op de website kan vrij doorgezonden worden via de e-mail. Bij overname van artikelen: *graag bronvermelding*.

Correspondentieadres

Jan Azn. Leeghwaterstraat 6

3841 KC Harderwijk

Tel. 06-27269342;

VAN DE REDACTIE

E-mail: redactie@hoger-op.nl

Op je scherm vind je weer een nieuw nummer van ons digitale blad! We zijn dankbaar dat er al zoveel bijdragen door medewerkers worden geschreven, op regelmatige of op incidentele basis. Daarmee kunnen we een gevarieerd blad samenstellen met (hopelijk) 'voor elk van wils'. Bestaande relaties worden vernieuwd en nieuwe contacten worden gelegd. Het enthousiasme voor de Heer en het (volle) evangelie neemt toe. Daarbij beseffen we dat het niet in de eerste plaats gaat om activisme, maar om een leven in en vanuit de hemel dat ook op de aarde - om te beginnen in onze eigen leefomgeving - doorwerkt en vrucht draagt naar anderen. Het blad mag een aanvullende bijdrage leveren voor de opbouw die je in de eerste plaats in eigen gemeente ontvangt en geeft.

Daarnaast is het een blad om ermee te werken richting mensen die zoekend zijn naar meer en echt geestelijk leven tot welke kring zij ook behoren. Zo kunnen we zaaïen naar buiten, sowieso door het digitale blad door te zenden naar andere christenen die er wellicht behoefte aan hebben. Zo komen er mensen in contact met ons en reken maar dat zij allereerst onze levens 'lezen'. Klopt onze leer met zoveel mooie inzichten met het leven dat wij in de praktijk uitleven? Zo niet, dan komen we in verheven 'holle klanken' terecht. Men proeft aan ons of wij echt en puur zijn en of onze 'volle evangelie-vlag' de lading dekt.

We leven in het besef dat de liefde en de genade van onze Heer ons heeft verlost tot heil en heerlijkheid! Uit Zijn volheid hebben we genade op genade ontvangen van God. Van daaruit roepen we mensen op, om op de smalle en hoge weg van Jezus Hem te volgen. Er zijn er weinigen die deze vinden, zei Jezus. Want aan discipelschap hangt nu eenmaal een prijskaartje. Daarom zijn we een 'overblijfsel' in deze wereld, waarin we toch geroepen zijn om zout en licht te zijn tot zegen.

In het eerste artikel van dit nummer zie je al hoeveel *afleiders* van de boze er zijn die ons kunnen weerhouden, om allereerst Zijn Koninkrijk te zoeken. Wat denk je van dubbele banen, waarbij beide ouders wellicht (te?)veel werken, dat op den duur niet goed en positief werkt in het gezin en voor de opgroeiende kinderen en jonge mensen? Dat vraagt om keuzes die ieder mag afwegen in eigen situatie. Hoeveel tijd kan er opgeslokt worden door media (TV, computer, smartphone) in deze turbulente tijd? Als we niet alert zijn, slokt dat mogelijk teveel tijd op. Dat komt indirect de gemeentebouw op termijn niet ten goede. Hoe is het met mijn aandacht voor het leven met de Heer in de hemelse gewesten, om de dingen te bedenken die boven zijn, daar waar Christus is? Laat dat onze topprioriteit zijn, of

anders worden! Wees daarin mee! We hopen dat dit nummer je bemoedigt en aanvuurt, om 'afleiders' te onderkennen en vanuit de hemel op aarde te leven! Zegen!
JdB

LAAT JE NIET AFLEIDEN VAN DE WEG VAN GOD MET JOU!

Aan de hand van Salomo en de gelijkenis van de zaaier

Door Lauris van Eekeren



Inleiding

Ik wil tot jullie en tot mezelf spreken aan de hand van het verhaal van Koning Salomo en de gelijkenis van de zaaier. En ik heb erboven gezet: *"Laat je niet afleiden van de weg van God met jou"*.

Salomo, gezegend met vrede, wijsheid (en rijkdom) In het bijbelboek 1 Koningen in de hoofdstukken 2-11 staat de geschiedenis van koning Salomo beschreven. Koning Salomo was de opvolger van zijn vader koning David. Waar David een koning was die veel vocht en moest vechten, regeerde Salomo in een tijd van vrede. God geeft hem de opdracht om de tempel te bouwen in die tijd. Maar regeren over een volk vraagt wijsheid. En gelukkig vertrouwt Salomo al jong op God. En God vraagt Salomo in een droom wat hij van God wenst. Salomo mag zelf kiezen wat. En Salomo kiest 'wijsheid', zodat hij een goede koning kan zijn voor het volk. En God waardeert dat zeer wat Salomo kiest. En omdat hij dat heeft gekozen (en niet bijvoorbeeld rijkdom of eer), geeft hij hem ook nog rijkdom en eer.

Salomo begon goed, maar gleed af

De Bijbel verhaalt over de daden van God door Salomo heen. Van zijn wijsheid, van de vrede en de voorspoed van Israël in die tijd. Er staat bijvoorbeeld dat koning Salomo alle andere koningen overtrof op aarde in rijkdom en wijsheid.

Maar Salomo wordt verleid tot ongehoorzaamheid. Helaas gaat het met Salomo mis. Want Salomo had niet één vrouw, maar hij beminde vele vrouwen vanuit allerlei landen buiten Israël. En God had juist tegen de Israëlieten gezegd, dat zij niet moesten trouwen met vrouwen uit andere landen. Dit omdat God al voorzag, dat de buitenlandse vrouwen anders de Israëlieten zouden verleiden hun goden te gaan dienen.

In 1 Koningen 11 vers 1-4 (NBV) staat het als volgt:

“Koning Salomo beminde vele buitenlandse vrouwen: behalve de dochter van de farao beminde hij ook vrouwen uit Moab, Ammon, Edom en Sidon, en Hethitische vrouwen. 2 Ze waren afkomstig uit de volken waarover de HEER tegen de Israëlieten had gezegd: ‘Jullie mogen je niet met hen inlaten en zij mogen zich niet met jullie inlaten, anders zullen zij jullie ertoe verleiden hun goden te gaan dienen.’”

Juist tot die vrouwen voelde Salomo zich aangetrokken. *3 Hij had zevenhonderd hoofdvrouwen en driehonderd bijvrouwen, en deze vrouwen maakten hem ontrouw: 4 op zijn oude dag verleidden zij hem ertoe andere goden te gaan dienen en was hij de HEER, zijn God, niet meer met hart en ziel toegedaan zoals zijn vader David dat was geweest. “*

Koning Salomo die alles gekregen had, werd op zijn oude dag verleid tot ontrouw. Ontrouw aan God die Salomo alles had gegeven en waar Salomo op vertrouwt had. En God wil dat je Hem met heel je hart liefhebt. Hij accepteert niet dat je Hem een beetje liefhebt. Daarom geeft God aan Salomo aan dat de zoon van Salomo slechts zal regeren over één stam in plaats van over geheel Israël. Salomo koos voor wijsheid, daar waar hij ook voor rijkdom of macht had kunnen kiezen. Dat was een prachtige start van zijn koningschap over Israël. Hij vertrouwde op God en hij deed wat goed was in de ogen van God. Echter op zijn oude dag werd hij verleid tot ontrouw en werd hij ongehoorzaam aan God. Wat zonde!

Blijf alert wat verleiding betreft

Zo kan het dus gaan, ook als God je Zijn wijsheid gegeven heeft. Dat biedt dus geen garantie dat je niet de verkeerde weg op kan gaan. Denk dus niet: Ik ben mijn hele leven al met God op weg of ik ben een kind van God, mij zal niets gebeuren. Zeg niet: ik ben al mijn hele leven bij die en die gemeente of kerk, ik zal niet verleid kunnen worden. Ook dan of juist dan is het zaak alert te blijven, zodat je trouw

blijft aan God en op zijn weg blijft. Die weg die tot het leven leidt. Het leven nu en tot in eeuwigheid.

De gelijkenis van de zaaier

Ik wil daarmee een uitstapje maken naar een gelijkenis die Jezus vertelt. De bekende gelijkenis van de zaaier, zoals die wordt beschreven in Mattheus 13:3-30. In de gelijkenis is sprake van zaden, waar het verschillend mee gaat.

3 Hij sprak hen uitvoerig toe en vertelde gelijkenissen: “Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien. 4 Tijdens het zaaien viel een deel van het zaad op de weg, en er kwamen vogels die het opaten. 5 Een ander deel viel op rotsachtige grond, waar maar weinig aarde was, en het schoot meteen op omdat het niet diep in de grond kon doordringen. 6 Toen de zon opkwam verschroeide het, en omdat het geen wortel had droogde het uit. 7 Weer een ander deel viel tussen de distels, en toen die opschoten verstikten ze het zaaigoed. 8 Maar er viel ook wat zaad in goede grond, en dat bracht vrucht voort, deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig. 9 Laat wie oren heeft goed luisteren!” (...)

En na een kort intermezzo legt Jezus de gelijkenis uit aan zijn discipelen: 18 “Hoor en begrijp dan nu de gelijkenis van de zaaier: 19 bij ieder die het woord van het koninkrijk hoort maar het niet begrijpt, komt hij die het kwaad zelf is en rooft wat hun in het hart is gezaaid; bij hen is op de weg gezaaid. 20 Het zaad dat op rotsachtige grond is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen en het meteen met vreugde in zich opnemen. 21 Het schiet echter geen wortel in hen, oppervlakkig als ze zijn. Worden ze vanwege het woord beproefd of vervolgd, dan houden ze geen ogenblik stand. 22 Het zaad dat tussen de distels is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen, maar bij wie de zorg om het dagelijkse bestaan en de verleiding van de rijkdom het woord verstikken, zodat het zonder vrucht blijft. 23 Het zaad dat in goede grond is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen en begrijpen. Zij dragen dan ook rijkelijk vrucht, deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig.”

Hoe staat het ervoor in jouw leven? Draag je vrucht?

Ieder voor zich zou zich nu kunnen afvragen hoe het zijn of haar leven, in jouw of mijn leven, ervoor staat. Is het woord van God in je hart gezaaid en begrijp je wat het voor je betekent? Dat is belangrijk want anders rooft de duivel het weg wat in je hart gezaaid is. Heeft het woord van God wortel geschoten in jou? Is het een zekerheid voor jou dat je gered bent door het werk van de Here Jezus? Dat is belangrijk, anders raak je van Gods weg als je beproefd of vervolgd wordt. Voor zover zullen veel van jullie hier nog wel instemmen, vermoed ik. Maar dan spreekt Jezus over de vruchten. De vruchten van de Geest die genoemd zijn door

Paulus in zijn brief aan de Galaten, hoofdstuk 5 vers 22–23. Die vruchten die daar genoemd worden zijn: *liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing*. In hoeverre herken je die in je leven? Als die vruchten van Gods Geest vanuit jou naar voren komen, ben jij een brief van God aan je medemens. Draagt mijn en jouw leven met God vrucht? Misschien 30-voudig, maar misschien ook wel 100-voudig, zoals Jezus zegt?

En als je daar niet zeker van bent, zou het dan zou kunnen zijn, dat je door de boze afgeleid wordt of bent? Dat je misschien in je leven een periode kent waarin de duivel in staat is geweest je af te leiden van de weg van God? Wellicht ben je in beslag genomen door de zorgen van alledag of misschien wel juist het genieten van alles wat je hebt? Zoals Jezus zegt in vers 22 kan dit er (uiteindelijk) voor zorgen dat het Woord van God in jou verstikt wordt en dat het zonder vrucht blijft. Ook dat zou 'zonde' zijn, want daarmee zou God niet tot zijn doel in jouw leven komen.

Afleiding: het instrument van de duivel

Wat Jezus wil duidelijk maken is dat het ook voor christenen die het Woord van God horen en begrijpen wat het voor hun betekent en zeker weten dat ze gered zijn door het werk van de Here Jezus, dat het juist voor die christenen belangrijk is alert zijn op verleidingen van bijvoorbeeld de alledaagse zorgen en de verleiding van de rijkdom! Dit zijn de distels die Jezus noemt. De duivel wil juist christenen afleiden, zodat zij niet tot vrucht komen!

Ik zeg bewust afleiding, want het woord verleiding heeft vaak de associatie van verkeerde dingen, waarvan ik aanneem dat wij er ook wel overtuigd zijn dat ze niet liefdevol en daarom niet goed zijn. We zullen vermoedelijk niet zo gauw ons laten verleiden tot diefstal, overspel, occultisme of andere zaken, waarvan God helder aangeeft dat ze niet bij Hem horen. En als we ons wel laten verleiden, weten we dat vaak wel dat het niet goed is, zodat we dit af kunnen leggen en vergeving kunnen vragen.

Afleiding is een veel minder zichtbaar proces. Je zou kunnen zeggen: *afleiding is een sluipmoordenaar*. Daarmee is het een tactiek die per definitie bij de duivel hoort. Op zich gaat het om zaken die op zich niet verkeerd zijn of zelfs goed zijn of goed kunnen zijn. Maar als ze je teveel gaan bezighouden, dan voorkomen ze dat het zaad van God in je leven tot groei komt en tot vruchten leidt. Ze geven met andere woorden geen levensruimte aan je leven met God.

Het voorbeeld in de Bergrede

Jezus wijst in Mattheus 5: 19-34 in de zogenaamde Bergrede ook op de dagelijkse zorgen en de rijkdom die ons kunnen bezighouden:

19 "Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. 20 Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen. 21 Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. (...) 24 Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon. 25 Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? 26 Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? 27 Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen? 28 En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. 29 Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. 30 Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zo veel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? 31 Vraag je dus niet bezorgd af: "Wat zullen we eten?" of: "Wat zullen we drinken?" of: "Waarmee zullen we ons kleden?" – 32 dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. 33 Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. 34 Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last."

Jezus heeft het hier opnieuw over rijkdom en de zorgen van alledag. Dat is niet toevallig en hoe toepasselijk juist op ons in het rijke Nederland van onze eeuw. Wat kun je in beslag genomen worden door alles wat je bezit en welke mogelijkheden er allemaal zijn. Ik noem er een aantal: Werk, solliciteren, school, opleiding, vakantie 1, vakantie 2, oppassen, klussen, weekend weg, boodschappen doen, koken, huishouden, huisdieren, sport, muziek, TV, activiteiten, evenementen, telefoontjes, mails, app-jes, sociale media, enzovoorts. Het wordt niet voor niets 'verstrooiing' genoemd, want het verdeelt je aandacht enorm. Allemaal niet verkeerd op zich, maar al die dingen kunnen je enorm in beslag nemen. Voor je weet ben je dag in dag uit in beslag genomen door alles wat er op je afkomt, wat je niet wil missen, eigenlijk wel wil doen, wat op TV is, enzovoorts. Hoeveel tijd neem je dan nog voor gebed tot je hemelse Vader? Of voor een bezoek aan die buurvrouw of broer of zus die het echt nodig heeft? Of voor echte aandacht voor je vrouw of je kind? Iets wat de duivel door al

die afleiding wil voorkomen, omdat hij weet van hoeveel waarde dat is. Hoeveel vrucht daaruit kan ontstaan!

Het is goed te beseffen dat de duivel ons alle levens-terreinen van ons leven bezig wil houden met dingen, zodat we ons niet bezighouden met God. Paulus geeft in de brief aan de 1 Korintiërs hoofdstuk 7: 29-32 aan waar het onder meer om kan gaan:

29 *“Wat ik bedoel, broeders en zusters, is dat er maar weinig tijd rest. Laat daarom ieder die een vrouw heeft zo leven dat het hem niet in beslag neemt, 30 ieder die verdriet heeft zo dat hij er niet door wordt beheerst, ieder die vreugde voelt zo dat hij er niet in opgaat, ieder die bezit verwerft alsof het niet zijn eigendom is, 31 ieder die in deze wereld leeft alsof ze voor hem niet meer van belang is. Want de wereld die wij kennen gaat ten onder. 32 Ik zou willen dat u geen zorgen hebt.”*

‘Stille tijd’ nodig

Jezus kende het gevaar en koos er voor eenvoudig te leven en zich regelmatig terug te trekken voor gebed en contact met zijn hemelse Vader. Omdat dat voor hem nodig was om daadwerkelijk Gods Koninkrijk te brengen en weerstand te blijven bieden tegen de verleidingen van de duivel. Dat geldt net zo voor ons. Door ruimte in je leven te laten en een omgang met God te hebben, waarin je regelmatig zijn stem hoort en verstaat, kan je op de goede weg blijven en ben je in staat weerstand te bieden tegen de verleidingen van de duivel.

Beproeving leidt tot volharding

Betekent dat dat je nooit meer beproevingen te verwerken krijgt? Nee, zeker niet. Maar wel dat je steeds meer in staat bent de verleiding te doorzien en de goede keuze te maken. Zoals in Jacobus 1 vers 2-4 en verderop in vers 12 (NBV) staat:

2 *“Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. 3 Want u weet: wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. 4 Als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn, zonder enige tekortkoming. (...) 12 Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Want wie de proef doorstaat, ontvangt als lauwerkrans het leven, zoals God heeft beloofd aan iedereen die hem liefheeft.”*

Tot slot zou ik willen, dat je onderzoekt of er distels in je leven nog zijn die Gods zaad in jouw belemmeren verder tot groei en bloei en tot vrucht te komen. En die - zelfs al ben je inmiddels op je oude dag - kijk naar Salomo - het risico hebben dat ze je afleiden van het leven met God. En dat ze zelfs je leven met God kunnen verstikken. En dat kan een

teveel aan zorgen zijn om alledaagse dingen, maar dat kan - kijk ook hier naar Salomo - ook ongehoorzaamheid aan de wil van God zijn op een bepaald levensgebied. En als je iets tegenkomt, leg dat neer bij de voeten van Jezus. Ruim met je hemelse Vader eens even lekker op en er zal meer ruimte kunnen ontstaan voor Leven met een hoofdletter L en de vruchten die daarbij horen. Jezus zei niet voor niets:

“Ga door de enge (smalle) poort” (Matth. 7:14). En **“Het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van de naald (door een smalle poort gaat), dan een rijke het Koninkrijk der hemelen ingaat” (Matth. 19:24).**

Door die smalle poort kan de kameel, maar ook een mens alleen als je ballast achterlaat bij de poortwachter. Zo kunnen wij enkel tot vrucht komen als we ons daadwerkelijk richten op God, onze ballast achterlaten en ons niet laten afleiden door de tegenstander. Ik wens jullie dat ieder in je eigen leven toe. AMEN.

Boodschap in de volle evangelie gemeente Kampen. Lauris van Eekeren is één van de leidinggevendenden in deze gemeente.

GEDICHT

Zaad

het zaad

van de Zaaier
is volmaakt

en
valt bij mij
in goede aarde

wordt
rijk voorzien
van voeding, licht en water

het
verborgene
wordt zichtbaar

draagt
veelvoudig vrucht
tot vreugde van de Vader

Mattteüs 13:8

Gerrit van Ek

DE BRIEF VAN JUDAS (3)

Door Ronald Kemp

Hoofdstuk 3 - Judas 9-11

9 Zelfs de aartsengel Michaël waagde het niet de duivel te beschimpen en te veroordelen toen hij met hem twistte over het lichaam van Mozes. Hij zij alleen: Moge de Heer u straffen.

10 Maar deze mensen lasteren alles waarvan ze geen weet hebben; en wat ze, net als redeloze dieren, instinctmatig wél begrijpen, wordt hun ondergang.

11 Wee hun! Ze gaan de weg van Kaïn, net als Bileam geven ze zich voor geld over aan bedrog, en net als Korach gaan ze aan hun opstandigheid ten onder.

Wat is het thema van Judas?

Judas schrijft deze brief aan (voor ons) onbekende gemeenten. Hij weet dat er dwaalleraars binnenkomen en hij wil hen openlijk aan de kaak stellen. Ze knabbelen aan het volle evangelie van Jezus Christus. Dat gaat Judas aan zijn hart:

“Ik zie mij genoodzaakt u in deze brief op te roepen om te strijden voor het geloof” (vs. 3).

Judas spreekt over *“zogenaamde zieners”* (vs. 8), mensen, die gericht zijn op het aardse en die het leven in de geestelijke wereld veroordelen. Ze aanvaarden misschien wel de genade van God door de schuldvergeving, maar leven niet rein, ze stellen hun lichamen in dienst van de ongerechtigheid. *“Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar juist in dienst van God”* (Rom. 6:13).

Wat er toen speelde, speelt ook nu. Dit is niet alleen een historisch verhaal, want die *antichristelijke geest* probeert ook vandaag in ons leven, in onze gemeente, je op een dwaalspoor te brengen, je te richten op het zichtbare.

Petrus schrijft ook over die dwaalleraren

“God straft vooral diegenen, die zich, door onreine verlangens gedreven, een verderfelijke leven leiden en het gezag van de Heer verachten. Overmoedig en arrogant als ze zijn, schrikken ze er niet voor terug hemelse machten te lasteren, terwijl zelfs engelen, in kracht en macht toch hun meerderen, het niet aandurven om die machten ten overstaan van de Heer te beschimpen en te veroordelen. Maar deze mensen, die net redeloze dieren zijn, van nature bestemd om gevangen en gedood te worden, lasteren wat ze niet eens kennen. Ze zullen aan hun eigen verderfelijke

gedrag ten onder gaan ...” (2 Petr. 2:10-22). Judas gebruikt soortelijke woorden om die geestelijke misleiding duidelijk te maken.

Vs. 9 Voorbeeld uit het leven van Mozes

“Zelfs de aartsengel Michaël¹ waagde het niet de duivel te beschimpen en te veroordelen toen hij met hem twistte over het lichaam van Mozes. Hij zij alleen: Moge de Heer u straffen”.

Het gaat om de *houding* van deze hooggeplaatste engel Michaël: hij spreekt niet lasterend of laatzinnig over die bijzondere Mozes, die gezondigd had in zijn leven. Iets wat die dwaalleraars wel doen over dienstknechten van God².

Waarover ging die twist tussen Michaël en de duivel? Over het gestorven lichaam van Mozes? Nee: over zijn innerlijke mens, zijn geestelijk lichaam. Eerst is Mozes een driftig en onbeheerst mens. Hij slaat de Egyptische opzichter dood, die één van zijn broeders sloeg (Ex 2:11). Maar Mozes blijft niet zo. God verandert hem in een zachtmoedig mens: “Nu was Mozes een zeer bescheiden man, niemand op de hele wereld was zo bescheiden als hij” (Num. 12:3). Hij verdraagt met groot geduld het gemopper en de weerspanning van het volk Israël. God veranderde zijn hart.

Water uit de rots bij Meriba

Bij Meriba wordt het volk opnieuw (na Ex. 17) opstandig tegen Mozes en Aäron (Num. 20:2-13). Het volk verwijt hen: *“Waren wij ook maar omgekomen toen een deel van ons volk (Korach cs.) door het ingrijpen van de HEER stierf. Waarom hebt u het volk van de HEER naar deze woestijn gebracht? Om ons hier te laten sterven, met ons vee? Waarom hebt u ons weggehaald uit Egypte?”* (vs. 3-5). Ondanks hun rebellie wil God hen toch water geven. God zegt tegen Mozes: *“Neem de staf .. in hun bijzijn moeten jullie de rots daar bevelen water te geven. Luister, opstandig volk, zei Mozes”*. Maar wat doet Mozes? Hij slaat twee keer met zijn staf en er komt water. Waar was zijn zachtmoedigheid? Die opstandige geest, die het volk zo opjutte, grijpt op dat moment Mozes aan en verleidt hem om op dezelfde manier te reageren: vanuit drift en

¹ Michaël is een aartsengel (Dan. 10:13,21;12:1, Openb. 12:7): aarts = voornaamste, eerste (GR: archángelos). Van deze hemelvorst zegt Dan. 12:1 dat hij de zonen van Gods volk terzijde staat. De naam aartsengel staat alleen in NT: Judas 9, 1 Thess. 4:16.

Waarschijnlijk citeert Judas hier uit het apocriefe boek Ascensio Mosis (de hemelvaart van Mozes), waarin satan Mozes opeist vanwege zijn zonde.

² Kracht van Omhoog, 4-2-1977 p9, Kracht van Omhoog, 18-7-1969 p4



ongehoorzaamheid. Daarmee gaat hij buiten Gods plan en gezindheid om.

Als je je openstelt voor onheilige inspiratie, dan moeten de heilige engelen zich terugtrekken. Michaël, zijn begeleidende engel, die hem steeds terzijde stond, durft op dat moment **“geen smadelijk oordeel”** over Mozes uit te spreken, hoewel het niet goed was, wat Mozes deed. Michaël zegt tegen de duivel: **“Moge de Heer u straffen”**, want het is jouw schuld dat Mozes zich nu zo misgaat, jij hebt hem verleid tot zonde.

Had Michaël wel geoordeeld over Mozes, dan was hij buiten zijn boekje gegaan. Bovendien: ondanks de zonde van Mozes is er genade bij God. Mozes ziet later - samen met Elia - de verheerlijkte Jezus op de berg (Matth. 17:3).

Vs. 10 “Maar deze mensen lasteren alles waarvan ze geen weet hebben; en wat ze, net als redeloze dieren, instinctmatig wél begrijpen, wordt hun ondergang.”

Deze ongeestelijke mensen hebben kritiek op anderen, op medechristenen, op leidinggevendenden in de gemeente. Ze menen overal wat van te kunnen zeggen. Maar begrijpen ze wat er gebeurt als iemand (zoals Mozes) struikelt en daarna weer opstaat? Begrijpen ze hoe groot Gods genade is en wat de genade van God werkelijk in je doet? Ze gedragen zich als redeloze dieren, die geen weet hebben van de onzichtbare wereld. Zie ook 2 Petr. 2:10-14.

Vs. 11 “Wee hun! Ze gaan de weg van Kaïn, net als Bileam geven ze zich voor geld over aan bedrog, en net als Korach gaan ze aan hun opstandigheid ten onder”.

Opnieuw drie voorbeelden om de antichristelijke werkingen te herkennen.

De weg van Kaïn (Gen. 4)

Kaïn brengt een offer van wat hij heeft geoogst. Abel offert de eerstgeborene van zijn kudde.

“De Heer schonk aandacht aan Abel en zijn offer, maar aan Kaïn en zijn offer niet. Dat maakte Kaïn woedend. ... Handel je goed, dan kun je toch iedereen recht in de ogen kijken? Handel je slecht, dan ligt de zonde op de loer, begerig om jou in haar greep te krijgen, maar jij moet sterker zijn dan zij” (Gen. 4:5-7).

Kaïn laat gedachten van de vijand binnen in zijn leven: jaloezie, geweld. Daardoor verhardt zijn hart. Hij gaat met Abel het veld in en slaat hem dood, omdat de daden van Abel rechtvaardig waren (1 Joh 3:12). Kaïn ziet de geestelijke betekenis van Abels' offer niet (het plaatsvervangend offer, de heenwijzing naar de Christus).

Ingaan op de verleiding, leugen en bedrog van Bileam (Num. 22-31)

Bileam is een waarzegger uit het land van Moab (Babel, Num. 22:5). Zijn naam betekent: *verleider*. Hij wordt voor veel geld ingehuurd door Balak, de koning van Moab, om het volk Israël te vervloeken. Balak betekent: *verwoester*, vernietiger, splijter. Bileam wordt gewaarschuwd door God (Num. 22:12), maar zijn begeerte naar de beloning is sterker (**“die zich maar al te graag liet betalen voor onrecht”** 2 Petr. 2:15).

Het lukt Bileam niet om Israël te vervloeken. Kort daarna verleiden de vrouwen van Moab hen tot afgoderij en hoererij, **“op aanraden van Bileam”** (Num. 31:16). Vele mannen van Israël gaan er op in en laten zich in met afgoderij en moeten dat met de dood bekopen. Ze zijn zó dicht bij het beloofde land, maar ze gaan ten onder door gebrek aan inzicht (Hos. 4:6), ze zien niet wat er speelt in de geestelijke wereld.

Let op dat afgoderij alles is, wat je wil afleiden en afhouden van Gods plan: laat het niet in je voort bestaan! Laat je niet blindelings meenemen, maar breek met alle vormen van afgoderij. Wees daarin radicaal!

Tegenspraak, opstandigheid van Korach (Num. 16)

Korach komt op een gegeven moment in verzet tegen Mozes en Aaron. Met 250 leiders staat hij op tegen de door God aangestelde leiders van het volk. **“U matigt u teveel aan. Alle leden van de gemeenschap zijn heilig ... Waarom voelt u zich dan boven de gemeenschap van de HEER verheven?”** (Num. 16:3).

Ze minachtten de dienstknechten van God. Die rebelse geest verzet zich tegen de leiding in Gods volk. Wat is het gevolg? **“De grond onder hun voeten spleet open, de aarde opende haar mond en slokte hen op, met hun families”** (Num. 16:31-32). Vreselijk!

Einde van die voorbeelden

Deze drie voorbeelden zijn een illustratie van het in opspraak brengen van Gods plan en van Zijn dienstknechten. Als je de rechte weg van God verlaat, dan leidt dat tot ondergang: **“ze gaan aan hun opstandigheid ten onder”**.

Spreuk. 2:13,19 spreekt over: **“mannen, die het rechte pad hebben verlaten, de wegen van de duisternis gaan ... onbereikbaar wordt de weg naar het leven”**.

Kijkend naar die drie voorbeelden: het begint misschien met teleurstelling, met een gevoel van afkeuring, minderwaardigheid, jaloezie: waarom hij wel en ik niet? Voor jezelf opkomen, jezelf centraal willen stellen, in opstand komen tegen. Tegen wie? Tegen de Heer van je leven, tegen de Heer van de gemeente? Maar waar komt je dan terecht? In de duisternis, niet bij God. *Wat is het diepste motief om God te dienen in je leven? (wordt vervolgd).*

De innerlijke weg...



Er is een prachtige weg...
de innerlijke weg.

De geplaveide weg... voor God!
De weg waar Gods Geest
de wonden laat zien
de trauma's... en pijn.

Het is die wonderlijke weg
van diep herstel, daar...
waar GóD geneest van zielepijn!

Er is een prachtige weg...
de innerlijke weg.
De gebaande weg voor God,
waar de stenen zijn verdwenen
en de puinhopen hersteld.
Het is de liefde van GóD
die daar is verschenen...
Op jouw innerlijke weg,
waar de vijand is geveld!

En als je goed luistert
klinkt er gezáng.
Er is hemelse vreugde
het klinkt eindeloos lang!
Want ook de engelen zingen
een lied tot Gods eer!
Want op die geëffende weg
van binnen...
daar is Hij alleen Heer!

Hanny Laurita

HET FUNDAMENT GEEFT LEVENSKRACHT (2)

Door Dick Tom

De plaats van het fundament

- *“Behoedt uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de uitgangen des levens”* (Spreuken 4:23).
- *“En Hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam moge bij de komst van onze Heere Jezus Christus blijken in allen dele onberispelijk bewaard te zijn. Die u roept is getrouw; Hij zal het ook doen.”* (1 Thessalonicenzen 5:23).

Nu we tot zover over het fundament hebben nagedacht dringen de volgende vragen zich aan ons op:

- *Waar is de plaats waar we het fundament moeten leggen?*
- *Waaruit bestaat een fundament?*
- *Hoe leggen we dit fundament?*

Als we de tekst uit Spreuken goed lezen blijkt ons ‘hart’ de plaats te zijn waar alles om draait. Daar is dan ook de plaats waar het fundament gelegd moet worden. Het fundament in iemands leven is niet een verstandelijke, rationele zaak. Het fundament is *een zaak van het hart*. Zonder een persoonlijke en levende relatie met God is een fundament ondenkbaar. Daarom is het uitgesloten dat een fundament, zoals Hebrëeën 6:1-3 beschrijft, onze relatie met God onberoerd laat. Vanuit het hart wordt alles aangestuurd, daar liggen de uitgangspunten, de principes, de fundamenten van ons innerlijke leven. Hoe kun je daar echter concreet mee omgaan? Hoe leggen we daar een fundament? Kennelijk is ons hart de plaats waar de fundering te kort schiet of juist uiterst nauwkeurig gelegd kan worden. Maar ja, wat is ons hart? Immers in het natuurlijke niet meer dan een spier met de functie van een zuigperspomp. De tweede tekst geeft ons al meer informatie en houvast. Die spreekt over *“geheel uw lichaam, ziel en geest.”* Hier wordt duidelijk naast ons lichaam de *innerlijke mens* beschreven met de begrippen *ziel én geest*. Dan is het kennelijk zo: *ons hart is onze ziel en onze geest*. En daar kunnen we wat mee. We geven lichaam, ziel en geest aan en we omschrijven ze vanuit hun respectievelijke functies:

- | | |
|---|---|
| L | Het lichaam daarmee doen we allerlei dingen |
| Z | De ziel uit zich in ons denken, voelen en willen |
| G | De geest kan ons denken, voelen en willen inspireren vanuit de geestelijke wereld |

Vindt u het niet hoogst merkwaardig dat de meeste mensen, ook in de hulpverlening, geen onderscheid kennen

tussen de ziel en de geest. Laat staan dat ze weten wat voor nut deze twee innerlijke componenten hebben voor het *dagelijkse welbevinden* van de mens. Dit is daarom zo merkwaardig omdat, zoals zal blijken, juist de samenwerking van de geest en de ziel de mens met onuitputtelijke bronnen van innerlijk kracht in aanraking kan brengen. Ongekende mogelijkheden worden hierdoor geopend. Juist als er problemen zijn. Met onze geest kunnen we zoveel doen bij de oplossing van onze innerlijke problemen.

De zuil: stabiel door goede fundering

“Wie overwint, hem zal ik maken tot een zuil in de tempel van mijn God en hij zal niet meer daar uitgaan”

(Openbaring 3:12).

Eeuwen hebben ze getrotseerd, de zuilen in de tempels uit de Griekse oudheid. Als alles is neergestort en vergaan, staan daar nog de zuilen, *onwankelbaar* op hun plaats, ondanks weer en wind en eeuwen ‘cultuurgeweld’. God zegt dat Hij ons zó wil maken, *als* we overwinnen. Bent je dan niet nieuwsgierig hoe dat gaat en of je ook zelf zo’n grote stabiliteit zou kunnen bereiken?

Ja, zul je zeggen, maar dat gaat over een tempel. Die zuil staat in een tempel en ik leef gewoon met ‘huisje boompje beestje’ O ja?

- **“En weet u dan niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont”** (1 Korinthiërs 6:19).

Daar zit nu juist de kneep. Hier ligt de basis van ons fundament én de reden waarom in de wereld van de psychologie en de psychiatrie nooit over de geest van de mens gesproken wordt. Eigenlijk is daardoor deze hele menswetenschap ‘geestelijk gehandicapt’ te noemen.

Gods schiep de wereld en zijn Geest was de enorme krachtbron achter alles wat God sprak. Wat Hij zei, gebeurde. En Hij is onveranderd. Wat Hij spreekt door zijn Woord gebeurt nog, als we er gelovig op in gaan.

- **“U geschiede naar uw geloof”** en **“Ik schaam mij niet voor het evangelie, want het is een kracht van God tot behoud, voor een ieder die gelooft”** (Mattheüs 8:13 en Romeinen 1:16).

Nou en, zul je zeggen, *behoud*? Daar ben ik nog lang niet mee bezig. Ik ben nog jong en sterk en de eeuwigheid is nog ver van mijn bed verwijderd. Hierin maak je toch een belangrijke denkfout. Dit begrip ‘behoud’ betekent hier niets anders dan: bederfwerend!

Daarmee wordt dus het evangelie beschreven als een kracht, die elke dag weer opnieuw het bederf uit ons leven wil weren. Dit is toch precies wat u en ik zo brood en brood nodig hebben. *Bederf weren is hetzelfde als instorten*

voorkomen. We zien dus dat het woord van God ons leven kan funderen als we er gelovig op in gaan. Daardoor verdwijnt dus het instortingsgevaar uit ons leven.

De heilige Geest wil in ons wonen, dus elke dag en elke nacht, onder alle omstandigheden en bij al onze stemmingen. *Wonen* is heel intens, wonen is heel compleet. Als ik ergens *logeer*, kan ik meer of minder spullen meenemen en op mijn logeeradres gebruiken. Maar als ik ergens woon, heb ik daar alles wat van mij is tot mijn beschikking staan. Ik kan daar ook alles mee doen wat ik goed vind. Zo woont de heilige Geest in ons met alles wat Hij heeft en zo kan Hij ook in ons werken. Dat heeft nu juist alles met het fundament te maken.

Jezus kende natuurlijk de werking van de heilige Geest als geen ander. Hij zei:

- **“Gij zult kracht ontvangen als de heilige Geest over u komt”** (Handelingen 1:8).

Dat is nu juist de kracht die we nodig hebben voor een stabiel en goed gefundeerd leven. Die kracht wil in ons werken als we die toelaten in onze innerlijke mens. Die kracht helpt ons om onze angst te overwinnen of onze rondtollende gedachten vol bitterheid en wrok. Die kracht helpt ons om een minderwaardigheidscomplex kwijt te raken en een positief zelfbeeld te ontwikkelen. Die kracht maakt ons ongevoelig voor mensen, wanneer ze ons belasteren of verwerpen.

De enige voorwaarde voor deze enorme ondersteuning is, dat we met onze wil ons richten op Gods Geest en onze gedachten openstellen voor de inspiratie van deze Geest. Dit is niet bijzonder of vaag. We kunnen ons hart openen voor de heilige Geest, door met onze wil ons te richten op Gods Woord. Onze geest komt zo in contact met Gods Geest. Zo kan deze Geest, door middel van onze geest, onze ziel inspireren tot positieve gedachten en/of gevoelens.

Jezus zegt daarvan:

- **“Maar de Trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u leren en alles te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb”** (Johannes 14:26).

En daar is beslist niets negatiefs bij!

In relatie met God kan de mens het fundament van zijn leven leggen, heel precies, heel grondig en heel effectief.

- *Waar ligt dit fundament?* In het diepst van de innerlijke mens, daar waar de diepste roerselen van onze gedachten en gevoelens ons leven bepalen.

- *Waaruit bestaat dit fundament?* We vinden het beschreven in Hebreëen 6:1-3.

- Hoe leggen we dit fundament? Door de aanwijzingen uit Gods Woord te geloven en ernaar te handelen. En we weten: een fundament werkt, onafgebroken, onder alle omstandigheden, juist daar waar de druk het grootst is.

Het complete fundament

- ***“Als een kundig bouwmeester heb ik het fundament gelegd, waarop een ander voortbouwt. Maar een ieder zie wel toe, hoe hij er op bouwt. Want een ander fundament, dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus kan niemand leggen”*** (1 Korinthiërs 3:10).

Een fundament, dat eenmaal gelegd zijn werk doet, is onzichtbaar. Hoeveel te meer geldt dit voor de *fundering van ons innerlijke levenshuis, ons geestelijk leven*. Vandaar dat nu een complete opsomming van alle onderdelen van het fundament voor ons levenshuis volgt, waarna elk onderdeel apart beschreven zal worden.

Zeven onderdelen van het fundament (Hebreëen 6:2-3):

1. Bekering
2. Geloof in God
Leer van (twee) dopen:
3. Waterdoop
4. Geestesdoop
5. Oplegging van handen
6. Opstanding der doden
7. Eeuwig oordeel

Een kundig bouwmeester houdt zich aan het bestek en de bouwvoorschriften. Hij sjoemelt en knoeit niet. *Bouwfraude is uit ‘den boze’!* Als er zeven platen onder een huis moeten liggen, zal hij er ook zeven platen onder leggen en heel zorgvuldig nagaan of het fundament goed gelegd is voor hij verder bouwt. Een kundig bouwmeester heeft de juiste kennis opgedaan en brengt deze ook zeer zorgvuldig in praktijk. Om ongelukken te voorkomen wijkt hij niet af van het bestek. Hij weet, ook uit ervaring, als hij niet doet overeenkomstig hem geleerd is, dat het huis zal verzakken. Als stortbuien komen en stormen opsteken zal het huis instorten en één grote puinhoop worden of...

Bij een slecht gefundeerd huis kunnen we voorkomen dat het instort door er steigers omheen te zetten. Wanneer de innerlijke mens niet goed is gefundeerd, kunnen we door wetten te stellen nog een hele tijd de zaak camoufleren en ‘beheersbaar’ te houden. Heel veel christendom is daarom zo enorm wettisch. *Wettisch christendom is krachteloos* en heeft zeker geen werfkracht naar de ongelovigen. Tradities en gewoonten maken het christendom tot een cultuuruiting.

Het is dan zeker niet een alles doortrekkende werking, zoals zout en licht dat zijn. Jezus overdrijft niet als Hij zegt:

- ***“Gij zijt het zout der aarde en het licht der wereld. Indien het zout krachteloos geworden is, deugt het nergens meer voor. Men werpt het weg om vertreden te worden”*** (Mattheüs 5:13).

Het hedendaagse christendom is vaak, ondanks goede bedoelingen, niet meer dan een schijnvertoning van cultureel bepaalde kerkstructuren. Maar een schijnfundament door middel van een wettische geloofsovertuiging of onderlinge theologische afspraken heeft *geen draagkracht* in persoonlijke levensproblemen en behoren daarom ook tot de ‘dode werken’, genoemd bij de bekering van dode werken.

Elk onderdeel van het fundament heeft zijn eigen werking en zijn specifieke bijdrage in de stabiliteit van het geheel. Als één van de onderdelen van het fundament, om wat voor reden ook, niet gelegd is, tast dit onherroepelijk de effectieve werking van alle andere onderdelen aan. Dit zal zonder uitzondering het begin zijn van verzakking, met uiteindelijk resultaat: totale instorting. Het invoeren van allerlei wetten om de zaak toch in het gareel te houden en het geestelijk verval te verbloemen, zal geen uitkomst bieden (*wordt vervolgd*).

INTERVIEW MET ROEL SCHIPPER, MEDE-OUDESTEN VEG DE OPGANG – GRONINGEN



Roel en Riek Schipper

Ik kom uit een gelovig gezin mijn vader en moeder die behoorden tot de Pinkstergemeente, één van de eerste Pinkstergemeenten in ons land, in Delfzijl. Als kind ben ik daar opgedragen door broeder Klaver, die was voorganger in Amsterdam en daar ben ik dus opgegroeid in een beschermd gezin. [Lees hier het hele interview...](#)

Redactie.

Henk Verbeek heeft de video van het interview gemonteerd tot een samenvattend filmpje van 8 minuten, dat je [HIER](#) kunt zien en horen!

GEDICHT

Vrijheid

Als een bloem
door een bij bevlogen.
Als een riet
door de wind bewogen,

Kleur, beweging, Leven,
dat is wat Vader
ons wil geven.

Door Hem komt
ver weg dichtbij.
Wie klem zit,
heerlijk vrij.

Want waar Gods liefde
het gekwetste omarmt.
Het tot op het bot verkilde
helemaal verwarmt.
Daar gaat het groeien,
helen en bloeien.

Kom en blijf
In zijn tegenwoordigheid
van Geest en leven.
Laat zijn woorden
jou verwarmen.
Laat je sluiten
in zijn armen.

Hij heeft zó lief!

Jan Fluit

GODS TEGENWOORDIGHEID IN ZIJN TEMPEL

Dat is: in ons!

Door Frits Roos

Daar stond Mozes nu, veilig met het oude bondsvolk Israël aan de overzijde van de Schelfzee, ontkomen aan het leger van Farao (Ex. 15:1). De enige ware God 'IK ZAL ZIJN' had voor de definitieve verlossing van de vijand gezorgd. En vanaf deze oever moest het volk voorwaarts, verder en

hogerop in het plan van God, op naar het beloofde land! In alle jaren dat het volk daarna onderweg is en in de woestijn verblijft, ervaart het de heilige nabijheid van God. God is heilig en Hij vraagt van Zijn kinderen dat zij ook heilig zijn, dat zij **recht doen en getrouwheid liefhebben** (Micha 6:8). Dan kan Hij hen in alles voorzien en geneest Hij de zieken (Ex. 15:26).

Door de tabernakel die Mozes had gebouwd kwam Gods heerlijkheid dicht bij het volk en konden de kinderen Israëls **door Zijn heerlijkheid geheiligd worden** (Ex. 29:43). Eigenlijk was de tabernakel voor de gelovigen een soort van 'mobile tempel', waardoor de Allerhoogste steeds in hun nabijheid kon zijn en het hen aan niets ontbrak.

Echter door de eeuwen heen zijn de tabernakel en later ook de stenen tempel geheel verdwenen. Maar waar is dan nu die verblijfplaats van de Allerhoogste God om Zijn gelovig volk nabij te kunnen zijn? De profetie luidde immers: **"Zie, de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen en hun God zijn."** (Openb. 21:3).

Door het evangelie van de Heer Jezus weten wij dat **de Allerhoogste niet woont in wat men met handen maakt**. Zijn heerlijkheid verblijft niet meer in een tabernakel of in een stenen tempel, maar Hij maakt woning in de mens die Zijn Zoon Jezus Christus in geloof als Heer en Verlosser van zonden aanvaardt en aanbidt.

"Want u bent de tempel van de levende God, zoals God gezegd heeft: Ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn" (2 Kor. 6:16).

De doop in de heilige Geest brengt Gods heerlijkheid in ons leven, Hij heiligt ons. Geen speciale plaats op aarde, geen tabernakel of tempel, maar God Zelf verkiest om wereldwijd in mensen te wonen die door Zijn heerlijkheid geheiligd zijn. Stel je eens voor, God de Vader altijd tegenwoordig in ons, altijd aanwezig, altijd dichtbij.

HIJ ZAL ZIJN, het is Hem gelukt!

Hij is tegenwoordig in jou en mij, Zijn heerlijkheid heiligt ons. Hij zorgt voor ons, ik prijs de Naam van Jezus Christus, Hij is Heer.

De auteur woont in Vaassen en is schrijver van het digitale boek 'De berg der goden':

https://www.holyhome.nl/berg_der_goden.pdf

ZEGEN DOOR ISRAËL?

Door Piet Guijt

Inleiding

In 2020 verscheen het boek *Zegen door Israël*, geschreven door ds. Oscar Lohuis, Baptistenpredikant, die al jaren betrokken is bij *Christenen voor Israël* in Nijkerk. Omdat ik het op vele punten niet eens was met de inhoud en strekking van het boek en er sprake was van misverstanden en halve waarheden, heb ik medio 2020 het artikel *Israël of*

de gemeente van Jezus Christus opgesteld teneinde meer balans en waarheid in het actuele maar ook zeer gevoelige onderwerp aan te brengen.



Het 'Heilige Land' met de heilige, aardse stad?

In dit jaar, namelijk van vrijdag 11 maart tot vrijdag 3 juni 2022, wordt over het boek van Lohuis een serie van 13 afleveringen op Family 7 (dat een soort spreekbuis is van Christenen voor Israël) uitgezonden. Dit gegeven was aanleiding om voor Hoger-op erover te schrijven waarbij ik gebruik maak van gedeelten van het genoemde artikel.

Is Israël nog steeds het volk van God?

Volgens Lohuis zit er een gat in ons evangelie als we niet zien welke weg God met Zijn volk Israël gaat. We mogen niet blind zijn voor de vele profetieën over Israël die nog vervuld zullen gaan worden. Lohuis wil met de tv-serie duidelijk maken dat Israël en de Joden nog steeds het volk van God zijn. En dat God nog steeds bijzondere bedoelingen heeft met dit volk om de wereld te zegenen, want Israël is volgens hem het kanaal van Gods zegen. En Israël zal ook een grote rol spelen bij de wederkomst van Christus en de komst van Gods Koninkrijk. Het herstel van het volk Israël is een teken van hoop. Zo is volgens Lohuis de terugkeer van Joden naar het 'Beloofde Land' een voorbereiding op die wederkomst. En als je gewoon leest wat er in de Bijbel staat, aldus Lohuis, dan hoef je minder te 'vergeestelijken', een woord waar hij kennelijk zeer allergisch voor is. Het klinkt allemaal heel mooi en is goedbedoeld, maar het trieste is dat het gebaseerd is op een fundamenteel verkeerde exegese van de Schrift. Het kernverschil in opvatting met ons als oud-'KVO-ers' (verwijzing naar het voormalige tijdschrift *Kracht van Omhoog*) is dat Lohuis denkt dat het natuurlijke volk Israël nog steeds het verbondsvolk van God is en in de toekomst nog steeds een aparte plaats en taak zal hebben, en dat hij geen oog heeft voor wat God door Zijn heilige Geest in de gemeente van Jezus Christus wil doen.

De gemeente is nu het volk van God

Opmerkelijk is dat Lohuis' visie inzake Israël is 'gebaseerd' op diverse misverstanden en een verkeerde uitleg van teksten uit het Nieuwe Testament, met name in Rom. 9-11.

Men denkt 'aards' en 'natuurlijk' en *niet* 'geestelijk' en men denkt ten onrechte dat de oudtestamentische beloften alleen letterlijk, in fysieke zin (qua land, tempel, etc.) zullen worden vervuld aan het volk Israël als zodanig. Door het niet inzien dat de gemeente van Jezus Christus nu het volk van God is, is een hardnekkig bolwerk van dwaling en verwarring ontstaan, dat tevens een misleidende eindtijdivisie tot gevolg heeft. Zo beseft men niet, en wordt zelfs ontkend en vaak tegengesproken dat de gemeente van Jezus Christus het ware Israël is en die unieke rol speelt in de laatste fase van Gods heilsplan voor de gehele mensheid. Zelfs beweert Lohuis in het blad *Uitdaging* dat wanneer we de bijzondere roeping van het Joodse volk ontkennen, we Gods heilsplan om zeep brengen. Hij meent dat de vervulling van Gods beloften niet buiten Israël zal omgaan. Maar de Bijbel geeft aan dat er geen beloften zijn voor hen die *buiten* Christus Jezus zijn. **“Want hoevele beloften van God er ook zijn, in Hem is het: Ja; daarom is ook door Hem het: Amen tot eer van God door ons”** (2 Kor. 1:20). Lohuis zou alleen gelijk hebben als hij met Joden en Israël de ware Joden (Rom. 2:28-29), namelijk de wedergeboren christenen (zowel Joden als niet-Joden), zou bedoelen. Alleen zij die deel krijgen aan de reiniging van zonden in het bloed van Christus behoren onder het nieuwe verbond tot het **'Israël van God'** (Gal. 6:16).

Misverstanden

Wat steeds opvalt is dat men bepaalde feiten noemt die op zich waar of deels waar zijn, maar geen enkele argumentatie inhouden voor de visie dat Israël nog steeds een aparte roeping zou hebben. En wat heel ernstig blijkt te zijn, is dat het vasthouden aan een aparte roeping van het volk Israël de exegetische (uitleg) van vele Bijbelteksten aantast. Daar zijn schokkende voorbeelden van te geven (zie een volgende Hoger-op). We zullen ons nu beperken tot enkele vaak gehoorde opvattingen.

1. “Jezus was toch een Jood?”

Jezus was inderdaad een Jood, maar Hij werd niet onze Verlosser *vanwege* Zijn Jood zijn als zodanig maar, en dat is essentieel: *omdat* Hij de zondeloze *Zoon van God* was. *God* was Zijn (hemelse) Vader. En ook moet worden bedacht dat Jezus de *Christus* was, dat wil zeggen dat Hij gezalfd was en is met de heilige Geest, en die zalving is beslist niet Joods in natuurlijke en etnische zin, maar geestelijk en bovennatuurlijk!

Uiteraard kunnen wij Jezus beslist los zien van Zijn Joodse opvoeding en het Oude Testament. Jezus Christus is de beloofde Messias en inderdaad de vervulling van de profetieën in het Oude Testament over Hemzelf en ook over de toekomst *in* Hem, maar niet mag worden vergeten dat Hij kwam voor zowel de Joden als ook voor de heidenen. Dat zien we al in Gen. 3:15, bij Noach en bij Abraham (die overigens geen Jood was) de vader der gelovigen uit vele

volkeren. Zie met name Gal. 3: 7 t/m 9, 14, 16,29. Het ware nageslacht ontstaat immers *niet* door natuurlijke afstamming (zie ook Rom. 9: 6b t/m 8), maar door geestelijke afstamming, namelijk 'van boven' geboren worden, door persoonlijk geloof in Jezus Christus, de Drager van de beloften van God. Maar dat impliceert ook dat het volk Israël zonder Christus niet meer het volk van God is (kan zijn). Want wat heeft God aan mensen die Zijn Zoon afwijzen? Immers: **"Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet, die Hem gezonden heeft"** (Joh. 3:18, 5:23).

2. "We mogen Jezus toch niet losmaken van Zijn volk Israël?" (En dan bedoelt men het etnische volk Israël.)

Ja, uiteraard moeten we Jezus in relatie met Israël plaatsen binnen de context van het Oude Testament. Maar men mag daaruit niet de conclusie trekken dat Jezus onder het nieuwe verbond nog steeds met het etnische volk Israël is verbonden is, zeker niet met hen die Hem afwijzen. Want is Jezus nu niet *veel meer verbonden* met Joden en niet-Joden die in Hem geloven, dus de gemeente, Zijn lichaam waarvan Jezus nota bene het Hoofd is? Want is dat dan niet veel méér Zijn volk, zelfs Zijn **broeders en zusters** (Hebr. 2:11), Zijn **familie** (Matth. 12:50)?

Het volk Israël was in het Oude Testament het volk van God, maar het was een *schaduwbeeld* van wat - in Christus - Gods handelen zou zijn met de gehele mensheid, dus met alle volkeren waaruit het ware volk van God in geestelijke zin, de gemeente van Jezus Christus, zou worden geformeerd. Ook de uittocht uit Egypte, de offers, de tempel, de vijandige volkeren, het beloofde land, etc. zijn mede te zien als schaduwbeelden van de geestelijke werkelijkheid.

3. "Als God Zich niet aan Zijn beloften in het Oude Testament houdt, dan is God toch onbetrouwbaar?"

Men ziet niet in dat de beloften die daarin zijn genoemd, metaforen zijn van wat later zou komen. Allereerst zijn Gods beloften alleen in Christus ja en amen (2 Kor. 1:20). En de grootste belofte is **'de belofte van de Vader'** waarover Hand. 1: 4 spreekt, namelijk de heilige Geest (Hand. 1:5,8) die met Pinksteren is uitgestort en die in ons als volgelingen van Jezus Christus de goddelijke natuur gaat leggen en uitwerken! **"Het einddoel van het geloof is de zaligheid der zielen"** (1 Petr. 1:9). Bedacht moet worden dat *geestelijke* beloften van hogere orde zijn. Immers het gaat om een geestelijke, innerlijke zaak. Gods Koninkrijk gaat over **vrede met God die alle verstand te boven gaat** (Fil. 4:7) en **blijdschap door de heilige Geest** (Rom. 14:17). Wat heeft men aan een mooie omgeving en veel rijkdom als men geen vrede heeft met God de Vader en men gekweld wordt door angst, wroeging, etc.? Overigens zal Gods heerlijkheid ook in de fysieke werkelijkheid van nu en van de nieuwe aarde tot uiting komen, dus geen zweverige 'vergeestelijking' zoals die ons vaak ten onrechte verweten wordt.

4. "God heeft Israël toch niet verworpen?"

God verwerpt niemand want Jezus stierf voor *alle* mensen, maar God vraagt/stelt wel dat mensen, ook Joden, geloven in Zijn Zoon tot behoud (Joh. 3:16). Wat men moet inzien is dat er voor het volk Israël als zodanig geen aparte rol meer *hoeft* te zijn, omdat elke Jood die Jezus heeft aangenomen een kind van God is geworden (Joh. 1:12) en deel uitmaakt van de gemeente. En daarom komt geen enkele Jood ook maar iets tekort. Lohuis en helaas vele andere christenen zien niet in dat onder het nieuwe verbond er geen onderscheid meer is tussen Jood en Griek, want het gaat niet meer om etniciteit maar om wedergeboren, vanuit God geboren, mensen (zowel Joden als niet-Joden) die Jezus als Verlosser en Heer hebben aangenomen. De gemeente van Jezus Christus is Gods heilsorgaan dat Gods heilsplan uitvoert. Denk aan o.a. aan Efeziërs 3:10 waar staat: **"opdat thans [onder het nieuwe verbond] door middel van de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden"**. Het is déze gemeente van Jezus Christus, die getuigt en zal getuigen van het komende Koninkrijk van God op aarde, en die de hoop is voor de wereld omdat de leden ervan (de zonen Gods – Rom. 8:14,19, NBG-vert.) geleid worden door de heilige Geest, het onderpand van de eeuwige erfenis! Zie ook bijv. 1 Petr. 2:9 waar staat: **"Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk (Gode) ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht"**. Sommige christenen willen deze tekst alleen van toepassing verklaren op Joden, maar dan vraag ik mij af wat zij dan met de rest van de Petrusbrieven doen. Is dat dan ook alleen geldend voor Joden?

5. "Maar het Nieuwe Verbond is toch met de Joden gesloten?"

Maar ook al waren er *feitelijk* alleen maar Joden *aanwezig* toen Jezus, vlak vóór Zijn lijden en sterven, tijdens het laatste avondmaal sprak over het nieuwe verbond in Zijn bloed (Luk. 22:20), het is *in wezen* gesloten met alle volkeren. Want Gods Woord geeft toch ook duidelijk aan dat het nieuwe verbond geldt voor *alle* volken, dus voor *alle* mensen (zowel Joden als niet-Joden).

Conclusie

Wie de Bijbel goed begrijpt, zal inzien dat de opvatting dat het natuurlijke volk Israël als zodanig nog steeds het volk van God zou zijn, misleidend is. Immers, zij leidt af van de centrale plaats en betekenis van Jezus Christus in het Woord van God, én leidt ook af van het leven door de Geest (o.a. Gal. 5:16,25) en van de geestelijke strijd (Ef. 6:11-18) tegen de ware vijand van de mens, nl. de duivel en zijn demonen,

en tegen de zonde en het zondige vlees. Men moet er bij dit alles ook nog rekening mee houden dat het leggen van een overtrokken nadruk op het etnische volk Israël de weg zal kunnen banen voor de eindtijdsmisleiding door de antichrist. Immers, aan de veronderstelling van een aparte positie en taak van het volk Israël koppelt men vaak de evenzeer onjuiste gedachte dat er een derde tempel zal moeten komen. Van (de uitvoering van) die gedachte zal de antichrist kennelijk misbruik maken (2 Thess. 2:4). Echter, in het nieuwe verbond gaat het erom dat Jezus en wij als kinderen Gods de tempel zijn (o.a. Joh. 2:19,21; Hand. 17:24; 1 Cor. 3:16; 2 Cor. 5:1, 6:16; 1 Petr. 2:5).

Tot slot

Hoe vreemd de door Lohuis bedoelde opvatting ‘Zegen door Israël’ (titel van zijn boek, red.) is, blijkt als men even nadenkt over het volgende. Op een vraag van tv-presentatrice Sara van Oordt ontkent Lohuis niet dat óók de gemeente van Jezus Christus een kanaal is van Gods zegen. Maar waarom legt hij niet dáárop de nadruk, maar wel op het ‘etnisch profileren’ van Israël dat klein is vergeleken met de wereldwijde omvang van de gemeente van Jezus Christus? En bovendien, *als* een Jood Jezus aanneemt, dan is ook hij lid van die gemeente, het nieuwtestamentische *ware* Israël (Wordt vervolgd).

‘GOUD VANOUDS’ – bijzondere preken van vroeger

Ditmaal twee ‘gouwe ouwe’ toespraken over de bijbelse betekenis van het begrip ‘vuur’. Het zijn baanbrekende en inzichtgevende studies:

- J.E. van den Brink: ‘God is nooit in het vuur’:
Je kunt 0382 van 1980-06-22 is met [DEZE](#) link beluisteren.
- Cees Visser: ‘Tongen als van vuur’:
Je kunt 6345 van 1995-07-22 met [DEZE](#) link beluisteren.

WIJSHEID UIT HET SPREUKENBOEK (1)

Door Jan de Jong

Bij dit eerste artikel van de auteur een woord vooraf ter introductie, omdat hij misschien iets minder bekend is voor de lezers. Ik kwam met Jan de Jong in contact, omdat ik geboeid raakte door enkele van zijn praktische mp3-preken via internet van de Pinkstergemeente Morgenstond Schiedam over ‘Wijsheid in Spreuken.’ Er ontstond een ontspannen, broederlijk contact over en weer, waarop ik vroeg of hij zijn toespraken wilde omzetten naar artikelen voor dit blad. Hij was graag bereid daaraan mee te werken. Pinkstergemeente Morgenstond Schiedam was in de tweede helft van de tachtiger en begin negentiger jaren onder ons bekend als een gemeente die organisatorisch verbonden is

met het Morgenstond-samenwerkingsverband, maar die qua inzichten grote affiniteit had met de boodschap van Kracht van Omhoog. In die tijd was Hans Koch daar voorganger, bekend van de ‘Rotsvast’-studie (1983) over het fundament. Hij werd opgevolgd door Herman en Nanny Ketel in 1989. Daarna werden Jan en Immy de Jong zo’n zestien jaar voorgangers tot zij de leiding in 2018 overdroegen aan het meervoudig leiderschap van een oudstenteam. Voor de aardigheid plaats ik hierbij links naar twee oude KvO-artikelen uit 1987, eentje over de gemeente toentertijd (35 jaar terug) en eentje over zending door Jan zelf. Het is mooi dat de Heer wegen opnieuw kan laten kruisen, dat we elkaar in Hem en het Woord (h)erkennen en er ‘dwarsverbindingen’ ontstaan.

[1987_02 Jan de Jong Zending een \(te\) grote opdracht](#)

[1987_03 Pinkstergemeente Morgenstond Schiedam uit KvO](#)

Over Jan en Immy de Jong als zendingsechtpaar voor de Heer en zijn evangelie na het onderstaande artikel wat meer (Redactie).

Inleiding

Koning Salomo is de schrijver van het boek Spreuken. Zijn vader heette David, zijn moeder Bathseba. ^(A) Zijn opa aan vaderskant heette Isaï en aan moederskant Achitofel. Deze Achitofel was een buitengewoon goede adviseur van David. ^(B) Toch steunde Achitofel Absalom in zijn rebellie tegen David. Want Bathseba was wel zijn kleindochter, en dochter van zijn zoon Eliam ^(C). Eliam was nummer 27 in de rij van de helden van David. Uria de man van Bathseba was nummer 37 in de rij van helden van David ^(D). Uria werd indirect door David vermoord. Na die moord nam David, Achitofel’s kleindochter Bathseba tot zijn zoveelste vrouw. Tot zover iets over de achtergrond van Salomo.

Salomo heeft 3000 spreuken geschreven ^(E), en in de Bijbel vinden we er ongeveer 500 van terug, mede dankzij de mannen van Hizkia die sommige van zijn spreuken hebben verzameld ^(F). Hoewel Salomo op het eind van zijn leven tot afgoderij is vervallen, kunnen we toch van zijn spreuken veel leren van wat God tot ons te zeggen heeft. God had beloofd hem wijsheid te geven en dat heeft Hij gedaan, daarom hebben we deze spreuken ^(G). **God is getrouw, ook als wij ontrouw zijn.** ^(H) **“De genadegaven en roeping van God zijn onberouwelijk”** ^(I). De wijsheid van Salomo was zo groot dat er noch vóór hem, noch na hem, iemand is opgestaan die in wijsheid gelijk was aan hem. Er is wel iemand opgestaan die, inderdaad in wijsheid niet gelijk was aan Salomo, maar hem in wijsheid verre overtrof.

Salomo is ook de schrijver van het boek Prediker. Daarin geeft hij meer dan één keer aan wat zijn gezichtspunt eigenlijk is namelijk: dat wat **‘onder de zon’** plaatsvindt.

Daarom kunnen gelovigen zowel als ongelovigen hem goed snappen. Want onder de zon, leven we op deze wereld tenslotte allemaal. In de twee situaties waarin Jezus over Salomo spreekt relativeert hij zijn rijkdom en zijn wijsheid. Salomo's heerlijkheid bestond in zijn aardse weelde die inderdaad gigantisch was. Zijn rijkdom had echter de nadelen die typisch zijn voor de rijkdom van deze wereld; **Mot en roest maakt die rijkdom ontoonbaar**, waardeloos en **dieven** (en vijanden) **roven het weg**^(J). Tegenover Salomo's heerlijkheid, stelt Jezus de veel grotere heerlijkheid van de schepping; de creatie van een levende bloem, een lelie bijvoorbeeld. Wat Salomo's wijsheid betreft zegt Jezus: **"meer dan Salomo is hier"**^(K). Jezus is gezonden door de Vader, en onvergelijkbaar veel groter dan Salomo, de zoon van David en Bathseba. Jezus is van God gezonden en gaf ons het gezichtspunt 'vanuit het hemelse', of dat wat **'boven de zon'** plaatsvindt.

En toch zou het een grote fout zijn om de spreuken van Salomo niet als Gods woord te beschouwen en om de adviezen die er staan niet op te volgen. Het was dankzij Gods belofte aan Salomo dat deze spreuken zijn ontstaan. De inspiratie van de heilige Geest in het boek Spreuken wil je niet missen. De vele inzichten en praktische adviezen hebben nog steeds waarde, juist ook in onze tijd. "Het natuurlijke is eerst en daarna het geestelijke."^(L) Ben je bij het geestelijke aangekomen, dan moet je het natuurlijke niet vergeten. Sommigen krijgen problemen in het geestelijk leven, of ze groeien niet in het geestelijke leven, omdat ze het natuurlijke leven verwaarlozen. Dan denkt men dat de oorzaak van hun probleem geestelijk is, maar de oorzaak is simpel, men maakt in het natuurlijke foute keuzes. Het boek Spreuken geeft door Gods Geest geïnspireerde adviezen voor het leven onder de zon, het natuurlijke leven. Sla er acht op als je geestelijk verder wil komen.

Wartoe schreef Salomo de spreuken?

Allereerst om wijsheid en onderwijs te begrijpen. **"Om onverstandigen schranderheid (of intelligentie) te geven en de jongeling kennis en bedachtzaamheid."**^(M) Spreuken is dus ook met het oog op de jeugd ('de jongeling') geschreven. Ik vraag me af hoeveel jeugd- en tienerleiders gebruik maken van deze enorme bron van informatie en inspiratie om te onderwijzen op het niveau van de 'jongeling.' De onderwerpen die hij bespreekt en de gebruikte beelden zijn typisch duidelijk en eigenlijk niet mis te begrijpen.

Tenslotte

Als laatste gedachte in deze inleiding op de volgende artikelen over Spreuken even de volgende uitdaging: Het getal 666 heeft een bijzondere lading voor ieder die dat getal uit het boek Openbaring kent^(N). Het gewicht aan goud

dat jaarlijks bij Salomo werd binnengebracht was 666 talent^(O). Is dit een toevallige overeenkomst of zit hier een diepere gedachte achter? Aan u lezer, om hieruit één- of geen conclusie te trekken (*De volgende keer over vers 7, "De vreeze des Heren is het begin van de kennis"*).

^(A) 2 Samuël 12 vers 24. ^(B) 2 Samuël 16 vers 23. ^(C) 2 Sam 23:34. ^(D) 2 Samuel 23:39. ^(E) 1 Koningen 4 vers 32 ^(F) Spreuken 25 vers 1. ^(G) 1 Koningen 3 vers 12. ^(H) 2 Timotheüs 2 vers 13. ^(I) Romeinen 11 vers 29. ^(J) Mattheüs 6 vers 19. ^(K) Lukas 11 vers 31. ^(L) 1 Korinthe 15 vers 46. ^(M) (Spreuken 1 vers 1-4) ^(N) Openbaring 13 vers 18. ^(O) 1 Koningen 10 vers 14 en 2 Kronieken 9 vers 13).

ZENDINGSBOEK GRENS Overschrijdend Leven

Door Immy de Jong



Zendingsechtpaar Jan en Immy de Jong

In 1972 stappen twee studenten in het huwelijksbootje. Tien jaar later zijn zij vier kinderen rijker en wonen ze in een huis met een tuin in de Randstad. Zij raken meer en meer gesetteld. Maar dan neemt hun leven een heel andere koers.

In 1982 vertrekken ze, samen met hun vier kleine kinderen naar het noorden van *Ghana*, in West-Afrika. Onder zeer primitieve omstandigheden starten zij daar, in samenwerking met enige lokale christenen, meerdere christelijke gemeenten. Negen jaar later moeten zij alle zeilen bijzetten om opnieuw te aarden en een nieuwe start te maken. Na een periode van aanpassing lukt het hen om de lessen die zij leerden in een andere cultuur, te gebruiken bij conflictsituaties in een aantal kerkelijke gemeenten.

In 2003 vertrekt het echtpaar opnieuw uit Nederland. Dit keer naar *Iran*. Daar gaan ze aan de slag als hulpverleners onder de vele Afghaanse vluchtelingen en de Koerdische minderheid in het land. Een grote aardbeving en intriges binnen de organisatie zorgen ook deze keer weer voor de nodige uitdagingen. (*Tekst van de cover van het boek, red.*)



Het boek van dit zendings-echtpaar is [HIER](#) te bestellen en kost € 19,90 (excl. verzendkosten) en telt 210 pagina's. ISBN: 9789403642680. *Het boek is fraai uitgevoerd en verluchtigd met foto's. Het is zeer de moeite waard om dit levensverhaal uit het praktische christenleven te lezen. Van harte aanbevolen (red.).*

LIEDEREN

Om te luisteren of mee te zingen!

- **Kapelklanken 23:** 'U bent mijn Heer, wonderbaar in heel mijn leven' vind je [HIER](#).
- **Kapelklanken 129:** 'Juichende vreugdeboden' vind je [HIER](#).
- **Kapelklanken 138:** 'Grote God, wij willen U aanbidden' vind je [HIER](#).

VAN DE PIONIERS

In deze rubriek nemen we artikelen op van pioniers van de volle evangelie-boodschap (red.).

ROEPING

Door Henk Lijzenga

Mensen roepen

In een kinderrijke buurt kun je tegen etenstijd of op andere momenten vaders of moeders hun kind horen roepen om thuis te komen. Wel of niet met stemverheffing en wel of niet met grote melodieuze uithalen. Mensen roepen elkaar om ergens bij aanwezig te zijn, of om belangrijke berichten door te geven. Direct of langs elektronische weg, via de telefoon of door middel van e-mail.



God roept ook

Al in het begin van de Bijbel lezen we er van. Aanvankelijk sprak Hij met de eerste mensen in de avondkoelte. Maar nadat de vijand van God zich met de mensen bemoeide had, verborgen de mensen zich. Maar God roept hen dan: "**Waar ben je?**", want Hij wil contact met de mens. Zo wordt

Abraham geroepen in een leefsituatie van allerlei goden. Mozes, David en vele anderen worden geroepen. Ook in het Nieuwe Testament roept God mensen, zoals Filippus, Petrus en Paulus. Het zijn niet de volmaakte mensen die Hij roept. Je zou zelfs diverse tekorten en fouten bij hen kunnen aanwijzen. Bovendien zijn de mensen vaak zo bezig met zichzelf, met de zichtbare dingen. Ze zoeken Hem niet of willen Hem niet of moeten Hem helemaal niet. Lees maar eens in Jesaja 65:1-2. Anderen zouden het veel gemakkelijker vinden als God alles maar voor hen regelde. Ze beseffen te weinig dat een leven als een marionet niet Gods bedoeling is.

Wat drijft God ertoe om mensen te roepen?

Dat doet hij, omdat Hij dat zo gekozen en gepland heeft. Die 'schijnbare' beperking durft Hij aan. Hij weet wat in de mens is, Hij weet wat maaksel wij zijn. Dat komt voort uit zijn innerlijke barmhartigheid, uit zijn liefde. Hij heeft ons eerst liefgehad, toen wij nog zondaren waren. Uit liefde heeft Hij Israël uitgekozen om zijn naam onder de volken bekend te maken (Deut. 7:7-8). Het is zijn wezen dat hem drijft en zijn verlangen om te geven, om mee te delen, om de mens **zijn Koninkrijk en zijn heerlijkheid** te laten ervaren. (1 Thess. 2:12). Veel mensen zijn bang voor de roepstem van God, omdat ze denken dat Hij wat van hen moet hebben. Maar God wil juist **geven** aan de mensen.

Hoe komt het dat mensen zo over God denken?

Dat heeft de vijand van God als een soort gif in de mensenwereld ingespoten. Zo is hij zelf namelijk. Er op uit om te misbruiken, om te roven, te slachten en te moorden (Joh. 10:10a). Om er zelf beter van te worden en te proberen op die manier 'groot' te worden. Want uit zichzelf heeft de vijand immers eigenlijk niets, alleen maar duisternis. En daar heb je voor het werkelijk mens-zijn niets aan. De vijand biedt een schijnbaar rustig leven aan, zonder strijd, maar ook zonder God. En dat betekent de ondergang voor de mens.

Wat beoogt God met de mensen als Hij hen roept?

Hij heeft het beste met de mens voor en wil geven, geven, geven. Dat doet echte liefde. Hij biedt bescherming aan, een schuilplaats, waarheid, vrede en eenheid. Hij wil dat de mens zichzelf leert kennen, zoals hij werkelijk is. Binnen de kaders die God voor de mens aangegeven heeft, in Jezus Christus.

God bedoelt een mens die kan beschikken over de vermogens die God zelf in de mens ingeschapen heeft, zonder beperking, vanuit gestadige ontwikkeling en groei. Hij roept de mens om uit de duisternis te komen en Zijn licht

binnen te gaan. Hij wil de mens verlossen en de mens uit ervaring laten weten wat werkelijk *leven* is. Hij wil niet alleen tegen ons praten en met ons praten, maar Hij wil *zichzelf bekend maken* aan ons. Zo dat we in ons wezen merken wie God is en dan ook van binnenuit Hem door ons heen laten spreken. En dan voeren we vanuit het verlangen in ons hart Zijn werk uit. Hij roept ons immers tot *medewerkers*, tot priesters en koningen. Door hier consequent mee bezig te zijn, ontdekken we dan ook de specifieke taak die God in Zijn plan voor ons heeft.

“...veel meer zullen zij die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, leven en als koningen heersen door de ene, Jezus Christus” (Rom.5:17).

DE BRIEF VAN PAULUS AAN FILÉMON

Beknopte kanttekeningen

Door J.E. van den Brink

Inleiding

De brief aan Filémon is een persoonlijk schrijven aan een broeder over een onderwerp uit het natuurlijke leven. Men vindt er geen dogmatische besprekingen in of profetieën. Het is van belang om te zien hoe Paulus die in de brieven aan de gemeenten of in zijn instructies aan zijn medewerkers altijd met zoveel gezag spreekt, hier zich gedraagt tegenover een medebroeder. Paulus rept hier niet van zijn apostelambt op de wijze, waarop hij zijn andere brieven aanvangt.

Wat de inhoud van de brief is

In Kolosse woonde een welgestelde broeder Filémon met zijn vrouw(?) Apfia, die zich de weelde kon permitteren slaven erop na te houden. Ook had hij een groot huis, want de huisgemeente was bij hem. De voorganger van deze gemeente was Archippus, die ook in Kolossenzen 4:17 genoemd is. Filémon had een slaaf Onésimus, die op zekere dag gevlucht was. Waarom is ons onbekend. Wanneer wij zien hoe de verhouding van Paulus tot Filémon was, kunnen we ons niet voorstellen dat het de schuld van Filémon was. Hoe de slaaf tenslotte bij Paulus in Rome terecht gekomen was, weten wij niet. Paulus vertelt wel dat deze slaaf bij hem tot bekering gekomen was. Paulus mocht in zijn eigen gehuurde woning mensen ontvangen en hij had daar het evangelie gebracht aan de man, die natuurlijk in grote nood verkeerde. Als bekeerde slaaf werd Onésimus van groot nut voor de apostel. Hij diende Paulus (vers 13). Deze wilde hem graag bij zich houden, maar wilde dit niet buiten medeweten van Filémon doen. Toen de apostel Tychicus met een brief naar Kolosse stuurde (Kol. 4:7), gaf hij Onésimus mee. Hij

noemde deze slaaf zelfs in zijn brief aan de Kolossenzen zijn trouwe en geliefde broeder en ook een der hunnen. Het was in die tijd voor een weggelopen slaaf niet gemakkelijk om terug te keren, of indien hij opgepakt werd. De straffen waren zeer zwaar en de heer mocht naar willekeur met de slaaf handelen. Daarom gaf Paulus een brief mee, enerzijds om te vertellen dat de slaaf veranderd was en anderzijds om Filémon te verzoeken de slaaf barmhartigheid te bewijzen, en hem als broeder in Christus te zien. Ten derde wilde Paulus er voorzichtig op aandringen dat Filémon eigener beweging zijn slaaf weer naar Rome zou terugsturen en hem af zou staan aan Paulus om deze verder te kunnen dienen. Paulus wilde hem echter niet buiten voorkennis van Filémon houden, want dan zou Filémon voor een voldongen feit staan (vers 13). Paulus wil zich dus niet dekken achter zijn gezag als apostel. Wij merken in alles hoe discreet Paulus zich gedraagt als een goede oudste, die een voorbeeld is voor de kudde. Hij voert geen heerschappij, commandeert niet, maar stimuleert de christelijke levenshouding bij de leden van de gemeente.

Als voorbeeld van stiptheid en fatsoen biedt de apostel aan om Filémon het gemis van de slaaf te vergoeden en de bewezen diensten van Onésimus te betalen. Hij begrijpt wel dat Filémon dit niet accepteren zal, want deze heeft zelfs zijn redding en dat van zijn gezin aan de prediking van Paulus te danken. Alles bij elkaar spreekt deze brief van een wonderlijke leiding van de Heer. Waarom was Onésimus in het huis van zijn meester, waar toch de samenkomsten gehouden werden en waar hij misschien dikwijls de kamer in orde moest maken voor de samenkomst, daar niet tot de Heer gekomen? Waarom was hij zo'n geweldig eind gevlucht, helemaal van Klein-Azië naar Italië om dan uitgerekend naar Paulus te gaan, die hij natuurlijk eerder ontmoet had of waar hij over had horen spreken? Men ziet dat een eigen kind in een christelijk gezin niet tot bekering komt en later bij vreemde broeders en zusters de Heer aanneemt.

Enkele opmerkingen bij de verzen

Vers 1-3 Paulus noemt zich geen apostel en ook geen gevangene van de keizer te Rome, maar hij weet dat hij deze verdrukking ondergaan moet om Christus' wil.

Vers 4-7 Hij noemt Filémon een geliefde broeder, een medewerker en roemt zijn liefde en zijn trouw ten opzichte van de Heer Jezus en tot de *andere* broeders. Paulus dankt God ervoor en bidt voor deze serieuze en geestelijk gevorderde broeder, die deel heeft aan het ware geloof. Hij bidt dat hij nog steeds grondiger kennis mag krijgen van het goede en daarmee werkzaam mag zijn. In het lichaam van Christus ziet de apostel deze goede dingen functioneren als in een kringloop. Door het goede dat Filémon van God gekregen heeft, vertroost hij de broeders. Paulus heeft hiervan gehoord en is daarmee op zijn beurt weer blij en vertroost. Hij bidt dat Filémon steeds meer van het goede

van God mag leren kennen en uitdragen, opdat allen versterkt mogen worden.

Vers 8-13 Paulus komt met zijn verzoek, hoewel hij het recht heeft te bevelen. Het gebieden moet men echter onder broeders vermijden, evenals in een gezin de ouders de kinderen iets verzoeken te doen, liever dan het hun te gebieden. Paulus werkt hier zelfs op het gevoel. Hij noemt zich een oude man, die bovendien nog gevangen zit omwille van Christus. Hij vraagt echter niets voor zichzelf, maar wel voor een slaaf die zich misdragen had, maar zich thans bekeerd heeft. Met zijn verandering was ook zijn gezindheid gekeerd en ook zijn instelling. Hij was nu bruikbaar en een goede knecht voor Paulus en zou dit zeker ook zijn voor Filémon. Paulus had hem lief gekregen en noemt hem mijn hart, dus een deel van zichzelf.

Vers 14-22 Paulus pakt Filémon tactisch, met vriendelijke en zelfs humoristische wijze aan, om hem te overreden. Hij schrijft: Ik zal het wel betalen, hoewel je mij eigenlijk nog meer schuldig bent. In vers 21: Ik weet dat je zult doen wat ik vraag en zelfs nog meer. In vers 22: Broeder, je moet er ook nog op rekenen mij als gast te ontvangen. Hij rekent er zelfs op dat Filémon hiervoor bidden zal met de gehele gemeente. Alles een voorbeeld van tact en goede, opgeruimde verstandhouding in liefde en blijmoedigheid, zoals vrienden onder elkander de dingen bespreken.

Vers 23-25 Epafras is de boodschapper uit Kol. 1:7 en 4:12, die aan Paulus heel wat verteld heeft over de gemeente in Kolosse. Hij is ook gevangen genomen. Paulus heeft echter goede vooruitzichten vrij te komen. Marcus is Johannes Marcus, de neef van Barnabas, waar Paulus wel eens een conflict mee gehad had (Hand. 12:12, Kol. 4:10). Ook Aristarchus wordt genoemd (zie Hand. 19:29 en Kol. 4:10). Demas komen we ook tegen in 2 Tim. 4:10. Hij is hier nog bij Paulus. Lucas is de schrijver van de Handelingen en van het Evangelie. Hij was een reisgenoot van Paulus en dokter van beroep.

Wij kunnen uit deze kleinste brief van Paulus nog heel wat lessen halen! (red.).

JEUGDRUBRIEK

WAT DENK JIJ!?

Door Zeina Bassa-Dafesh



Je zorgt vast goed voor jezelf. Daar ga ik in ieder geval vanuit! De meesten van ons willen ons fit voelen, goede cijfers halen, gezelligheid en leuke vrienden om ons

hebben. Daar doen we allemaal ons best voor. Maar in hoeverre zorg je voor je koppie? Wist je dat de manier waarop je denkt en kijkt bepaalt hoe je leven eruit ziet? Toch niet echt onbelangrijk dus... Belangrijker zelfs dan we denken! Daarom heb ik mezelf een 'challenge' gegeven: ik ga elke dag tenminste één keer een moment nemen om mijn denken liefde en aandacht te geven.

Hoe dit eruit ziet? Dat vertel ik verderop. Misschien klinkt het nu als nog een ding op je 'to do'-lijstje... maar neem maar van mij aan: dit is een must-have-actie in je leven, om God ook te kunnen laten zien in je omgeving. Je kunt je niet permitteren dit NIET te doen. Het is in ieder geval mijn levensmotto geworden! Mijn dooptekst is ook niet voor niets: **"Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn"** (Kol. 3:1-2). Toch moet ik mezelf hier elke dag aan herinneren.

Ik heb ontdekt dat gebed niet altijd de oplossing is. Een gebedsleven is natuurlijk zeker goed en belangrijk, maar het is niet altijd de oplossing. Soms willen we een 'quick fix': we vragen of anderen voor ons willen bidden. Niet verkeerd natuurlijk. Maar aan de andere kant besteden we het op die manier uit en missen we zelf de kans om te groeien in ons geloof. God wil namelijk dat we ons denken vernieuwen: **van natuurlijk denken naar geestelijk denken!** Wil je veranderen in je leven? Dan is dit de opdracht:

Rom. 12:2: En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.

Blijkbaar gaat dit dus niet automatisch, terwijl het wel super belangrijk is dat we anders gaan denken om Gods wil te leren kennen. Pas als we hier *bewust* mee aan de gang gaan, denken we niet meer automatisch zoals Adam. Nee, we gaan denken zoals Jezus. Dan wordt het onmogelijke mogelijk! En het gave is dat de heilige Geest ons wil helpen om geestelijk te denken. Het denken van Jezus is al in ons en dus beschikbaar! De vraag is alleen of je er gebruik van wil maken.

In 1 Korintiërs 2:16 staat: **"Want 'wie heeft [het] denken van [de] Heer gekend, dat hij Hem zou onderrichten? Maar wij hebben [het] denken van Christus."**

De wereld heeft het ook ontdekt: mindset

Hoe word je succesvol? Hier zijn zoveel zelfhulpboeken over geschreven. Steeds roepen ze hetzelfde: wil je succesvol leven, ga dan anders denken! En zeg dan niet dat je niet anders kan en dit altijd bij je hoort, want onderzoek laat ook zien dat hersenen te veranderen zijn. Wat leren ze over de kracht van je mindset? Er zijn grofweg twee soorten mindsets. Je kunt een groeimindset hebben of een fixed

mindset. Met een fixed mindset is het risico dat je blijft hangen in negatief denken en met een groeimindset ga je anders en positief denken. Je kunt zelf kiezen welke pet je op doet om met situaties om te gaan. Wat doe je bij een baaldag? Kan je dan ook kijken naar de goede dingen? Of ben je al door één opmerking van iemand uit het veld geslagen? Kun je op zulke momenten je mindset veranderen? De wereld zegt in wezen: wil je een ander leven, verander je mindset. *Een principe dat God ons allang heeft geleerd.* Echter, de wereld past dit toe zonder Gods wil te kennen en dus zonder Gods Koninkrijk te laten zien. Ze missen de Bron en hiermee ook het doel waarom dit belangrijk is. Het is namelijk niet puur voor onszelf, maar om God te laten zien aan de wereld om ons heen.

In mijn dagelijks leven zie ik al hoe effectief Gods principe is. Je kunt zo vastgeroest zijn in je denken en blinde vlekken hebben. Ik kreeg een tijd terug op mijn werk de uitslag van mijn persoonlijkheidstest. Mijn eerste gedachten waren: 'Balen, dat heb ik weer..... een zachte persoonlijkheid. Hoe moet ik nou functioneren in een harde omgeving...'. Ik moest leren om mijn denken te veranderen en de wereld niet als een boze, enge wereld te zien. Nee juist niet, want juist met de talenten die God mij gegeven heeft kan en mag ik een *verschil maken* op mijn werk. Alleen door anders te kijken naar de wereld en mensen om mij heen en mijn talenten te omarmen, ben ik velen malen beter in mijn werk geworden en zit ik lekkerder in mijn vel.

Als het al in het natuurlijke zo veel effect heeft, wat zal het effect zijn wanneer je dit ook gaat doen in het geestelijke? Uit onderzoek blijkt dat je zelfs kunt zien in je hersenen of je denken positief of negatief is. Negatief denken ziet eruit als onkruid en wilde planten en positief denken als mooie bomen. Je kunt je denken daarom vergelijken met een tuin.



De ontwerper van je tuin: dat ben jij!

Waarom ben ik zo enthousiast over het vernieuwen van je denken? Ik ben iemand die wil groeien en op hetzelfde

moment ook de controle wil hebben 😊 Het vernieuwen van je denken is bij uitstek een geloofsactie die niemand anders voor je kan maken. Je ouders niet, je vrienden niet en zelfs God niet.

Het gaat hier ook niet om kennis. Nee, gaat erom dat het Woord van God je denken verandert. Jij bent de enige die het denken van Jezus kan laten functioneren in jouw leven. Jij bepaalt welke gedachten een rol mogen spelen in je denken en welke juist niet. Jij bent in staat om alles wat niet klopt met Gods Woord weg te doen. Om niet in de leugens te geloven. Efeziërs 4:25 zegt: ***“Legt daarom de leugen af en spreek waarheid.”***

De strijd gaat om je denken!

De tegenstander zal zich vooral richten op je denken, simpelweg omdat hij weet dat hij daar veel kan winnen. Als hij je denken kan beïnvloeden kan hij je leven beïnvloeden. Je kan het vergelijken met het paard van Troje. De tegenstander weet dus hoe krachtig jouw gedachtewereld kan zijn en zal zijn pijlen daarop richten. Leugens van de tegenstander hebben het doel om je 'knock-out' te slaan. Talloze gedachten worden er dagelijks op je afgevuurd, goede, maar ook slechte gedachten waar je misschien ook wel van schrikt. Gedachten waar je je schuldig over voelt dat ze in je op kunnen komen. Maar maak je geen zorgen: dat je die gedachten binnen krijgt, zegt nog niet dat je er ook iets mee moet doen. Jij hebt de controle hierover.

Zoveel keuzes op een dag...

Begin je dag met een besluit waar jij je denken die dag op wil gaan richten. God kan dan werken door jouw juiste keuzes heen. De keuzes die je maakt starten in je denken. In Spreuken 23:7 staat: ***“Zoals een mens denkt, zo is hij.”*** Het gaat dus niet om hoe jij je voelt, maar om hoe je denkt. Als je laat leiden door je gevoel i.p.v. je denken, dan heeft de duivel je. Een keuze in je denken kan secundewerk zijn. Elk moment kan je kiezen. Bijvoorbeeld wat je met een gedachte doet die bij je binnenkomt. God denkt zo groot van jou dat Hij jou ook de verantwoordelijkheid geeft om te kiezen om juist te denken.

Laatst hadden mijn man en ik een meningsverschil. Op zo'n moment kan ik (en hij ook trouwens 😊) in een milliseconde kiezen: of ik gooi olie op het vuur (reageer vanuit mijn vlees) of ik kies om de Vrede te bewaren (reageer vanuit de Geest): Rom. 8:5-6.

Trainen, trainen, trainen!

Wil je groeien in het vernieuwen van je denken? Dan zit er niets anders op dan te handelen als een sporter die klaar wil zijn voor wedstrijden. Jezelf trainen dus! Door het vaker te doen zul je er steeds beter in worden en zul je een groei

zien. Trainen is actief! Zo ook dus het vernieuwen van je denken. Lees en herhaal Gods Woord op een manier dat het in je binnenste komt. Misschien vind je het leuk om te wandelen in het bos en te luisteren naar Gods Woord. Of om hardop verzen te lezen zodat ze in je hoofd en hart komen. Of schrijf je mooie Bijbelteksten en beloften op. Net zolang totdat je ze gelooft. Denk na wat voor jou werkt om je denken vol van Gods waarheid te maken. Dit zorgt ervoor dat je goed voorbereid bent, als de wedstrijd begint.

Trainingsopdracht

Zoals ik al vertelde, kan je je denken vergelijken met een tuin. Als je niets doet, komt er alleen maar onkruid op. Als je dus je denken niet goed onderhoudt door verkeerde gedachten weg te doen, wordt je denken werelds en negatief. Pak het steeds stap voor stap aan. Heb als levensdoel om goed te worden in het vernieuwen van je denken.

Doe de volgende opdracht:

Op welk gebied zou jij je denken vernieuwen? Hoe moeten deze gedachten eruit zien? Waar kan jij je denken mee 'stretchen'? Maak het concreet. Schrijf verkeerde gedachten op. Vervang die met gedachten vanuit Gods Woord. En wanneer er weer eens een verkeerde gedachte komt, geef er geen aandacht aan en reken ermee af. Je hebt je tijd en energie nodig om over andere goede dingen na te denken:

Fil. 4:8: ***"Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig, al wat rein, al wat beminlijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenk dat."***

'DIT ZAL IK NOOIT VERGETEN' - GETUIGENIS

ONBEWEEGLIJK IN DE STRIJD TEGEN ZIEKTEMACHTEN

Door Corrie Kuster

Ik ben 58 jaar en zo'n 28 jaar chronisch ziek met regelmatig complicaties. Een zeldzame beenmergaandoening, hartpatiënt, nierproblemen, diabetes, beschadigingen in het hele lijf door de verdikking van het bloed dat verkeerd in het beenmerg aangemaakt wordt, etc. Afgelopen december nog een acute blindedarmoperatie en een gescheurde hamstring.

Of ik nog geloof in genezing? Zeker weten! Diep in mijn hart heb ik het altijd zeker geweten, maar wist niet goed hoe. Wat erover gepredikt werd, snapte ik niet goed, het was wazig en niemand die het mij kon uitleggen. Het is dus eigenlijk altijd een wonder wat zomaar over je heen kan

komen. Willekeurig denk ik dan meteen? Of is het voor iedereen? Ik wist zeker dat het ook mij was, dat legt God in het hart weet ik nu, want Hij haat de ziekte en wil niet dat ik niet genees. Ziekte kan ons allemaal overkomen, genezing gaat niet vanzelf. Je moet eerst goed zicht krijgen op de oorsprong: boze, hemelse machten zijn de verwekkers en die sterven niet uit, die moeten aangepakt worden!

Door de prediking van het *koninkrijk der hemelen* die ik in 2005 opnieuw ontdekte, veranderde mijn denken totaal. Eerst las ik de oude Kracht van Omhoog's (die kun je nog allemaal lezen op <http://www.krachtvanomhoog.nl>) en toen de boeken van broeder Van den Brink (allemaal gratis te downloaden op <http://www.rhemaprint.nl>) en daarna ook heel veel geluidsmateriaal via een website die er nu niet meer is en de KDH-Infotheek site van Rita Blijdorp: <https://www.kdh-infotheek.nl>. Mijn geloof is er heel sterk door geworden, ik kreeg een heel andere kijk op het verlossende evangelie. Ik heb veel tijd om te luisteren en te lezen, want ik werk sinds 2014 niet meer, in 2018 helemaal afgekeurd, en ben altijd thuis. Ik ben een onderzoeker en blijf zoeken tot ik gevonden heb, want *ik wil leven hebben in mijzelf*, niet 'parasiteren' op het leven van anderen, en mijn taak gaan vervullen voor Gods Koninkrijk in de gemeente. Ik zeg dat zo, omdat ik in het begin van mijn zoektocht naar 'meer van de Heer' het wel uit iedereen wilde trekken die van alles beweerden over verlossing, liefde en genezing. Hoe dan?

Mijn hobby is breien en dat combineert heel goed met zitten en luisteren. In het breien vind ik ook vaak beelden voor de geestelijke ontwikkeling die ik door maak, om tot de volwassenheid te komen die God bedoeld. Ik ben niet meer 'zomaar' aan het breien zoals vroeger, maar heb een driejarige opleiding gevolgd, wat mij zoveel kennis heeft gegeven die ik nooit voor mogelijk had gehouden. En die kennis maakt dat ik er veel meer lol in heb. Ik heb veel beter zicht op wat ik doe en welke keuzes ik kan maken, hoe ik ze goed kan uitvoeren. Ik ben gaan houden van het proces vooraf en tijdens het breiproject, het oplossen van de moeilijkheden, niet meer de druk 'het móet af', dan maar wat minder. De kennis maakt het zoveel leuker, om te beginnen en het ook prachtig af te maken. Je laat je niet zo makkelijk meer uit het veld slaan.

Zo is het in Gods Koninkrijk ook, hoe meer je weet hoe heerlijker het wordt, hoe meer overwinningen je boekt, hoe meer je wilt weten en doorgaan, verder ontwikkelen en Gods plan verwezenlijken. Je gaat veel moeilijkheden tegenkomen weten we uit Gods Woord, want alles wordt door satan en zijn afgefallen engelen in het werk gesteld om je weg te houden bij die gedachte alleen al, volmaakt worden, je lijkt wel gek. Met God op de troon? Nooit, dat is een keer gelukt door Jezus, maar jij, wat denk je wel? Niet!

We houden het allemaal lekker mysterieus of heel geleerd... Zo fijn dat de Here Jezus eenvoudige vissers uitkoos om deze mega-operatie van de herschepping te beginnen met ons ☺

Er wordt in de geestelijke, onzichtbare, wereld in woorden gecommuniceerd. *Alleen aan woorden kunnen we geloof hechten.* Zaak dus om te weten en te begrijpen wat God zegt, bedachtzaam te zijn en het altijd bij God te brengen als je het niet weet of begrijpt. Hij heeft nooit haast en heeft altijd tijd voor je. Positiviteit, vrede en blijdschap komen altijd mee met Gods woorden. Gods woorden brengen leven, zoals zaadjes leven in zichzelf hebben, er komt uit wat erin zit. Uit een tuinkersaadje komt geen paprika, een wetmatigheid in de zichtbare en in de onzichtbare wereld. Als God zegt "Ik ben de Here je Heelmeester", dan is dat zo, dan geloof ik dat en houdt het vast ook als alles dreigt te ontsporen in het lichaam. En we hebben elkaar daarin keihard nodig blijkt uit het verhaal in het Oude Testament waar Mozes met Amalek te maken krijgt. Ik moedig je echt aan die toespraak te beluisteren (*zie hieronder*).

In dit verhaal is Amalek beeld van de ziektemachten en hoe die overwonnen (kunnen) worden. Ziektemachten zijn rovers, dieven en moordenaars. Ze roven je geluk, je geld, je blijdschap, je relaties, je tijd, en noem maar op. Sta het niet langer toe en verdiep je in dag en nacht in Gods woord, sterk je in Hem! Ziekte is net een sprinkhanenplaag die alles wegrooft en waardoor het volk van God verarmt, staat in Richteren, en dat ook weer door Amalek, maar ook omdat ze niet op God vertrouwden. God geeft de koningen van Israel de opdracht Amalek uit te roeien, hij mag niet meer gevonden worden. De oude verhalen hebben ons iets te vertellen over de geestelijke wereld, hoe die werkt aan Gods kant en aan de kant van onze tegenstanders. Amalek verslaan is 'teamwork', eerst moet de zieke opstaan, dan kan de gemeente steunen en de strijd door God, Jezus en de heilige engelen geleverd en gewonnen worden. God werkt door ons heen met Zijn Geest. Het komt dus niet 'over' je, maar hij betreft je er helemaal bij, anders gaat het niet!

"En Hij, de God des vredes, heiligt ons (jou en mij) geheel en al, en geheel onze geest, ziel en lichaam zal bij de komst van onze Here Jezus Christus in allen dele onberispelijk bewaard zijn. Die u roept, is getrouw; HIJ ZAL HET OOK DOEN" (1 Thess. 5:23-24).

Ik bedoel de preek uit de KDH-Infotheek: nr 0025, uit 1977 van broeder Van den Brink, over 'Amalek.' De opname is via [DEZE](#) link te beluisteren en te downloaden.

Wie neemt het 'stokje' over voor deze rubriek? Graag inzending van een getuigenis vóór 10 mei (red.).

GEDICHT

De oplossing

Laatst was het mistig in mijn leven.
Toen zag ik de contouren niet.
Geen vreugde die mij moed kon geven.
Ik werd gepijnigd door verdriet.

Maar God greep in. Hij zei:
"Mijn kind, ik ga je helpen.
Verdriet mag jou niet overstelpen."

Dus...Nu ga ik lopen op het water.
Gaat u mee? Kom. Dan gaan we nu gelijk.
Niet later. Doe je mee?

Houd je oog gericht op Jezus.
Haal je kracht bij Hem vandaan.
Want lopen op het water Dat is Jezus' stem verstaan.

Marry Koster-Broek

WEBSITES

die ondersteunend zijn voor het volle evangelie en de boodschap van het Koninkrijk der hemelen:

<http://www.krachtvanomhoog.nl> - Alle jaargangen van dit tijdschrift van 1937-1996.

<http://www.rhemaprint.nl> - Boeken en brochures van J.E. van den Brink en basisstudies en brochures van Peter Bronsveld.

<http://www.koninkrijkderhemelen.nl/tekst.html> - met artikelen van J.E. van den Brink en van diverse schrijvers.

<https://dscpl.nl> - website Eljakim Nuijten, Tollebeek.

<https://www.verdiepingenaansporing.nl> - Website Jildert de Boer.

https://www.holyhome.nl/berg_der_goden.pdf - Boek van Frits Roos.

<https://www.openbaring.nu> - 'Openbaring van Jezus Christus' (en enkele andere boeken) door J.E. van den Brink, in modern Nederlands met NBV-vertaling, overgezet door Jan de Goede.

<https://www.kracht-en-liefde.nl> - Boek 'Dynamische kracht door de doop in de Geest' door Riemer de Graaf, in modern Nederlands bewerkt door Jan de Goede.

<https://www.kdh-infotheek.nl> - Infotheek van het evangelie van het Koninkrijk der hemelen. Velen hebben gesproken, maar weinigen hebben het nog kunnen horen. Maar nu kun je er alsnog of opnieuw naar luisteren. De Infotheek biedt een enorme collectie van toepraken die op mp3 (of evt. CD)

verkrijgbaar zijn van zowel volle evangeliepioniers als Jo van den Brink, Sjaak Roose, Henk Lijzenga, Jacques Schoenaers, Henk van Pagee, e.a. als van hedendaagse sprekers in de VEG Den Haag en soms vanuit andere gemeenten. In deze zeer uitgebreide database kan gezocht worden op datum, spreker, onderwerp en op tekst.

<https://phos.nl> - Uitgever van de boekenserie 'Gods plan met mensen' door Cees Visser in vijf delen:

[Deel 1 - De schepping van de mens](#)

[Deel 2 - De strijd tussen licht en duisternis](#)

[Deel 3 - De komst van Jezus Christus](#)

[Deel 4 - Het werk van Jezus Christus](#)

[Deel 5 - Openbaring van Jezus Christus](#)

[Gods plan met mensen \(studie-editie\)](#)

<https://www.hoger-op.nl> - Onze eigen aan dit blad gekoppelde website voor geloofsopbouw, verdieping en evangelisatie.

BOEK(EN) OVER OPENBARING



Deel 2 van 'Openbaring- de overwinning van Jezus Christus dagelijks in u...' door Dick Tom is uit! Het boek is verkrijgbaar bij de uitgever Stichting De Wegwijzer, Hoogeveen (onder leiding van Tjeerd en Carine Moolhuijsen-Tom). Zij hebben besloten om de prijs van deel 1 te verlagen naar € 14,50 en de prijs van deel 2 te bepalen op € 12,95 (beide boeken samen besteld kosten € 25,-).

Het is te bestellen via de e-mail: openbaring@wegwijzer.eu met vermelding van je naam en adres. De bovengenoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten. Daarvoor wordt een bijdrage van € 3,- gerekend. De boeken zijn ook bestelbaar bij de evangelische boekhandel of evt. bij www.bol.com.

Het is de bedoeling dat het derde deel van een drieluik over Openbaring (de hoofdstukken 15-22) D.V. later in 2022 verschijnt.

Dick Tom benadert de Openbaring met een geestelijke verklaring waarbij de benadering vanuit de hemelse gewesten centraal staat in het eindtijdgebeuren. Het is interessant en origineel geschreven. Dick zelf wilde graag dat de mensen zelfstandig zouden doordenken op wat hij aanreikte. Het is altijd goed het te vergelijken met de Bijbel zelf en met de in onze kringen bekende boeken over Openbaring van J.E. van den Brink en Cees Visser (*red.*)

TEKST VAN EEN LIED

Uit de zangbundel van de volle evangeliegemeente Kampen

277 – Ons huis, een herberg langs de weg

1. Ons huis, een herberg langs de weg,
voor hen die zijn verdwaald,
voor hen die zo vaak zijn geknecht,
wier krachten zijn verschaald.
Zij kunnen hier op adem komen,
wier wezen werd ontnomen.
2. Ons huis, een warme pleisterplaats,
voor hen die zijn verkild;
die om hun onschuld zijn gehaat,
ze waren niet gewild.
Zij worden hier opnieuw verbonden,
Omdat ze niet meer konden.
3. Zijn huis, ons huis, waar liefde woont,
want hier is brood en wijn,
waar men barmhartigheid betoont
aan wie verslagen zijn.
Hier durven toch opnieuw te leven,
die achter zijn gebleven.
4. Zijn huis, zo zorgzaam opgebouwd
in lieflijkheid en geest,
en blijdschap, waar eerst werd gerouwd,
is nu een heerlijk feest.
Hier woont een liefdevolle koning:
Ons huis, een warme woning.

WEES ALS EEN VLUCHTHEUVEL - WORD ALS EEN ZUIL

Door Jildert de Boer

Een veilige vluchtheuvel

Je kent ze wel vanuit het verkeer: vluchtheuvels in het midden van een weg. Ze zijn een hulp bij het oversteken. Even een veilig plekje te midden van het voortrazende verkeer. Een



moment om op adem te komen, nog eens extra scherp op te letten en uit te kijken, om daarna de overtocht voort te zetten.

Let op gevaarlijk verkeer in de geestelijke wereld

Ook onder ons kunnen er mensen zijn die bijna 'overreden' worden door gevaarlijk verkeer vanuit de geestelijke wereld. De machten der duisternis gaan als razenden tekeer om te beschadigen en te vernielen waar zij maar kunnen. Te midden van dit geweld is de gemeente een 'vluchtheuvel', waar veiligheid en geborgenheid aanwezig is. We verheugen ons in de samenkomsten en huiskringen, waar we 'adem scheppen' vanuit God, om in onze dagelijkse levenssituaties te overwinnen!

Sommigen onder ons zijn, vooral als ze alleen zijn, nog zwak en waarschijnlijk kennen we - als we heel eerlijk zijn - allemaal nog wel onze zwakke momenten en plekken. Ook door-de-weeks kunnen we veel voor elkaar betekenen! We staan *allen* in de strijd tegen de boze, maar er zijn er die *extra* aangevallen worden. Die het in hun eentje bijna niet redden tegen de zich opdringende machten der duisternis die hun leven 'plat' willen walsen.

Toevluchtsoord

Dan geldt: "Wees hun een *toevlucht* tegen de verwoester" (Jes. 16:4). Ons leven en ons gezin mag zo'n 'vluchtheuvel' zijn, waar iemand even 'bij' kan komen van de strijd tegen de geesten der duisternis. Bij ons mag er verademing zijn, bemoediging, hulp, kracht en gebed!

Er kunnen onder ons zware noden zijn, worstelingen misschien al van jaren her. Misschien voel je je alleen staan, net als in Ps. 142:5: "Schouw ik naar rechts en zie ik uit - *niemand* ziet naar mij om; is mij *de toevlucht ontvallen* - *niemand* vraagt naar mij."

Zuilen als steunpilaren

Op een vluchtheuvel staat een verkeerszuil. We kennen de belofte: "Wie overwint, hem zal Ik maken tot een *zuil* in de tempel van mijn God..." (Openb. 3:12). Zuilen zijn steunpilaren! (vgl. Gal. 2:9). Het zijn 'dragere' met geduld, volharding en hoop voor die ander! Zij worden niet moe het goede te doen! (Gal. 6:10). Anderen kunnen op hen aan, op hen steunen, zo nodig zelfs een poosje tegen hen aanleunen. Het is mooi als men zijn toevlucht vindt in God en zijn beschutting bij de vorsten, oftewel de (aankomende) zonen Gods (Jes. 32:1-2).

Hoop voor 'overoude puinhopen'

In het verkeer geldt: 'bij twijfel niet oversteken'. Gelukkig leren we in de gemeente gaandeweg ook het 'geestelijke verkeer' uit de onzichtbare wereld steeds *scherper* te onderscheiden. Er is hoop voor "overoude puinhopen" (Jes. 58:12; Jes. 61:4), als we blijvend voor hen op de bres gaan staan! Zij hebben 'vluchtheuvels' nodig en dat doet een beroep op onze *beschikbaarheid*, ons hart voor de enkeling

die nood heeft in zijn of haar leven. Mag ons gezin een 'warm nest' zijn? Zijn wij bereid om bij te *dragen* in de noden der heiligen? (Rom. 12:13). De situatie is geestelijk soms nog als in de tijd van Nehemia: "de kracht der *dragere* schiet tekort en puin is er te veel..." (Neh. 4:10).

Ontwikkeling van hulp en draagkracht

Voor ons eigen leven geldt *allereerst* vernieuwing van denken - spreken - handelen. We zijn dankbaar voor de *onmisbare ondersteuning* vanuit de gemeente, die we allen hard nodig hebben! Daarbij mogen we ons verlangend uitstrekken naar meer *goddelijke draagkracht* in ons midden ten dienste van elkaar. Dit in het bijzonder voor de zwakken, de verwonden, de gekwetsten en beschadigden, de treurende, de geblokkeerden, enzovoort, opdat Gods balsem en zalfolie, Zijn sterkte en bevrijding openbaar komen! De 'zuilen' worden opgericht tot innerlijke genezing, vernieuwing en herstel! Het is heerlijk om mee te gaan in deze ontwikkeling! Prijs de Heer!



MEDEDELINGEN

- Graag ontvangen we het liefste *korte bijdragen* van schrijvers uit verschillende gemeenten, zodat het een afwisselend geheel wordt. Dat mogen ook *getuigenissen* zijn.
- Er is behoefte aan bijdragen voor kinderen, tieners, oudere jeugd, jong volwassenen). *We zijn blij dat Zeina Bassa de jeugdrubriek voortvarend oppakt!*
- **De uiterste datum voor het indienen van kopij voor no. 3 van mei-juni 2022 is 10-05-2022.**
- *De geplande verschijning is rond 20 mei 2022.*
- Het wordt op hoge prijs gesteld als gemeenten de website <https://hoger-op.nl> zouden willen plaatsen bij de **LINKS** op hun gemeentewebsite. Dat zal helpen om de boodschap van het volle evangelie verder te verspreiden!
- Het is steeds weer woekeren met de ruimte. Het blad mag niet dikker worden dan de beoogde 24 pagina's. In no. 3 van mei-juni 2022 komen in elk geval de volgende drie artikelen, die nu moesten worden doorgeschoven:
 - *Hogerop in broederschap*, n.a.v. een bewerkte boodschap van Cees Visser.
 - *Maakt alle volken tot Mijn discipelen* door Roel Schipper.
 - *De gezonde leer (3), kenmerken van het volle evangelie* door ondergetekende.

Jildert de Boer (red.).